



Kerklanken

Maandblad Protestantse Gemeente
Hazerswoude- Dorp
36^e jaargang - nummer 6 – juni 2026

In dit nummer:

Kerkdienstenrooster	Kort verslag kerkenraad
In memoriam: Ina Zandstra – van Bostelen	Pastorale berichten en bereikbaarheid kerkenraad
Bedankje	Zomerzangavond
Jarigen	Van de redactie
Kerkelijke stand	Aurelia: er zijn in de laatste levensfase
Collectedoelen	Bijbelleesrooster
Collecteverantwoording	Gegevens Protestantse gemeente

Kerkdienstenrooster

7 juni 2026 9.30 uur, Viering Heilig Avondmaal o.l.v. ds. Carla Melgers uit Tempel

Organist: Piet Boon

Koster: Jady Hoogendoorn

14 juni 2026 9.30 uur, o.l.v. ds. Leo Webbink uit Linschoten

Gezamenlijke dienst met de protestante gemeente Koudekerk aan den Rijn/ Hazerswoude

Rijndijk in de Korenaar

Organist: Herman Verbree

Koster: Aad van Zanten

21 juni 2026 9.30 uur, o.l.v. ds. Muriëlle van Diepen uit Reeuwijk

Organist: Peter Burger

Koster: Alfred Hoogendoorn

28 juni 2026 9.30 uur, o.l.v. ds. Dries Blokker uit Callantssoog

Organist: Theo Griekspoor

Koster: Hilbrand Zintel



In Memoriam Ina Zandstra - van Bostelen

Op 25 april 2026 overleed Ina Zandstra van Bostelen op 87-jarige leeftijd, of zoals haar kinderen voor ogen houden in haar 88e levensjaar.

Op 30 augustus 1938 werd zij geboren als Klasina van Bostelen. Dochter van Klaas van Bostelen en Annigje van Ommering. Zij was het 3e kind en het eerste meisje van een gezin wat uiteindelijk zou gaan bestaan uit 11 jongens en 2 meisjes.

Ze mocht slechts van haar 7e tot haar 12e naar school. Daarna werd haar taak, zorgen voor het gezin van haar ouders tot haar 24e. Toen trouwde ze met Atze Zandstra.

Atze en Ina, een sterk merk. Samen kregen zij 3 kinderen, Hans, Ron en Lianne. Ina was gelukkig. De basis van haar leven was het geloof. Ze wist zich een kind van God. Geliefd door haar man en kinderen. Het gezinsleven kenmerkte zich door een vast ritme in de dag, de week en het jaar. De jaarlijks terugkerende vakanties waren hoogtepunten voor het hele gezin. De auto volgepropt tot de nok en dan op naar de camping. De kinderen kijken hier met veel plezier op terug.

Ina in huis en Atze buitenshuis aan het werk. Ina wat op de achtergrond en Atze tja ... wie herinnert hem zich niet. Ina hield van lezen en tuinieren. Ze bracht zowel de kinderen als de kleinkinderen haar liefde voor de natuur bij.

Toen de kinderen uitgevlogen waren, kreeg Ina meer tijd om terug te kijken op haar leven. Dat was niet altijd makkelijk. Toch lukte het haar om haar weg te vinden. Ook toen Atze 20 ½ jaar geleden overleed.

Ina was een lieve en betrokken oma. Alle kleinkinderen koesteren hun eigen herinnering aan haar.

Op 17 april ging haar gezondheid snel achteruit en was duidelijk dat zij niet lang meer te leven had. De week die volgde was intensief en liefdevol. Haar broers, zus, de kinderen, klein en achterkleinkinderen, allemaal kregen ze de kans om persoonlijk afscheid te nemen. Op 25 april mocht zij Thuiskomen bij haar Heer en Heiland. Op 29 april hebben we haar, op een prachtig mooie zonnige dag, naar haar laatste rustplaats mogen brengen.

Bedankje

Graag willen wij bedanken voor 'de bloemen van de kerk' die wij afgelopen zondag 17 mei in ontvangst mochten nemen.

Met de prachtige ondertekende kaart zijn we wederom getroffen door het blijk van medeleven en het oprecht 'omzien naar elkaar'.

Ook Yvonne en Gert, hartelijk dank voor het brengen na afloop van de kerkdienst.

We kijken met plezier terug op jullie bezoek.

Hartelijke groeten,
Janny en Piet Bos



Jarigen: 80+

7 juni	
Dhr. P.G. Bos	82 jaar
8 juni	
Mevr. D. Wagenaar-Sikma	84 jaar
9 juni	
Mevr. L. van Vliet –Slappendel	86 jaar
22 juni	
Dhr. A. van der Linde	83 jaar

Maandelijks vermelden we de jarigen van 80 jaar en ouder. Stelt u geen prijs op deze vermelding, geef dit dan door aan het kerkelijk bureau (kerkelijkbureau@pghkorenaar.nl)

Bron: Kerkelijk bureau

Kerkelijke stand

Overleden:

Op 25 april 2026, mevrouw K. Zandstra-van Bostelen, in de leeftijd van 87 jaar.

Verhuisd en vertrokken naar andere gemeente:

Mevr. S.M. Obispo

Bron: Kerkelijk bureau

Collectedoelen

7 juni, viering Heilig Avondmaal

1^e inzameling van uw gaven is voor **plaatselijk missionair werk**

De vakantie bijbel week, de missionaire commissie, de paasbroodjes actie, een kraam op de jaarmarkt, filmhuis, de kerstpakketten actie en nog veel meer. Helpt u mee de plaatselijke missionaire activiteiten mogelijk te maken en te houden?

2^e inzameling van uw gaven is voor **het onderhoudsfonds**

Een kerkgemeente moet onderhouden worden, dat geldt zeker voor de gebouwen. Helpt u mee?

Avondmaalscollecte

De inzameling van uw gaven is voor **Kerk in actie, noodhulp Soedan**

In april 2023 brak een burgeroorlog uit in Soedan. Een vergeten ramp. Volgens de VN de grootste ter wereld. Honderdduizenden mensen zijn sindsdien omgekomen. Zeker 25 miljoen mensen worstelen om iedere dag te overleven. Meer dan 10 miljoen Soedanezen zijn op de vlucht in eigen land en 4 miljoen zijn naar het buitenland gevlucht. Via haar internationale kerkelijke netwerk biedt Kerk in Actie hulp aan Soedanese vluchtelingen. In Soedan krijgen vluchtelingen schoon drinkwater. Waar nog geen waterputten zijn, brengen vrachtauto's water dat men opslaat in



waterzakken. Ieder gezin krijgt een jerrycan, emmer, zeep en waspoeder. Er worden wc's geplaatst en plekken om je handen te wassen. Ook krijgen mensen voorlichting hoe ze ziektes kunnen voorkomen. In buurland Zuid-Soedan krijgen vluchtelingen via de Lutherse Wereldfederatie drinkwater, wc's, kleding, keukengerei, zeep, wasmiddel en geld voor voedsel. Ouders en kinderen leren alert te zijn op kinderhandel. Opvangcentra bieden kinderen sport, spel, onderwijs en traumahulp. Kerk in Actie steunt via het programma Noodhulp het noodhulpwerk van organisaties in Soedan en Zuid-Soedan en waar ook ter wereld. Geef via de collecte of maak je bijdrage over op NL 89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. Noodhulp Soedan of geef online. Bedankt voor je gift.

14 juni

Gezamenlijke dienst met de PKN Koudekerk a/d Rijn



interkerkelijk
dovenpastoraat

1^e inzameling van uw gaven is voor **de interkerkelijke commissie voor doven en slechthorenden**. Deze organisatie helpt de kerken om om te gaan met dove mensen. Want in de kerk zeggen wij: Doven horen erbij!!!

2^e inzameling van uw gaven is voor **Het Rodekruis**

Keer op keer worden mensen zwaar getroffen door rampen en conflicten. Zij leven dag in, dag uit in angst en onzekerheid. Ze verliezen hun huis, hun toekomst en soms zelfs elkaar. Juist dáár zijn wij. Om te helpen waar dat voor anderen onmogelijk is. Al deze mensen moeten op ons kunnen blijven rekenen.



Het Rode Kruis redt levens. We zorgen voor voedsel, water, onderdak en medische zorg. Maar dat kunnen we niet alleen. Wij staan wereldwijd klaar voor mensen in nood. Dat is waar het Rode Kruis voor staat. Dichtbij: als je op blaren loopt tijdens de Vierdaagse, je huis uit moet door een gaslek, of in glas bent gaan staan op een festival.

Maar ook ver weg: wanneer mensen moeten vluchten voor geweld, of hun huis verliezen door een modderstroom

21 juni

1^e inzameling van uw gaven is voor **Kerk in actie, binnenlands diaconaat**

Een thuis voor nieuwkomers in Nederland. Voor veel nieuwkomers in Nederland is het leven zwaar. Asielzoekers, statushouders, arbeidsmigranten en mensen zonder verblijfsvergunning belanden in lange procedures en leven vaak in onzekerheid. Zonder vaste verblijfstatus hebben zij nauwelijks rechten en leven zij met de voortdurende angst om opgepakt en uitgezet te worden. Kerk in Actie ondersteunt – samen met kerken en partnerorganisaties – deze mensen met praktische hulp, zoals informatie, advies en scholing. Zo worden ze gesteund om hun zelfredzaamheid te vergroten en stappen te zetten naar een menswaardig bestaan. Ook wordt gezocht naar passende huisvesting voor wie in een asielzoekerscentrum wacht op een plek om opnieuw te beginnen. Via het programma Binnenlands Diaconaat steunt Kerk in Actie het werk voor kwetsbare nieuwkomers in Nederland. Help je mee?

2^e inzameling van uw gaven is voor **de kerk**

De kerk is vanouds een ontmoetingsplaats voor jong en oud, om elkaar en vooral God te ontmoeten. Een plek van samenkomst, van gebed en bezinning. Dat moeten en willen we toch samen in stand houden?!

de **Korenaar**



28 juni

1^e inzameling van uw gaven is voor **Kerk in actie, werelddiaconaat**

Toekomst voor inheemse jongeren in kwetsbare dorpen. In Zuid-Bolivia wordt het heter en ontstaat er tekort aan drinkwater. Grote bedrijven veroorzaken ontbossing door monocultuur en mijnbouw van mineralen. Dat tast de biodiversiteit aan, versnelt klimaatverandering en bedreigt de inheemse bevolking. Veel inheemse jongeren vertrekken van hun geboortegrond. Vier Boliviaanse organisaties steunen 55 inheemse gemeenschappen in de regio met landrechten, betere drinkwatervoorziening en trainingen om zich aan te passen aan klimaatverandering. Jongeren leren ecologisch tuinieren en bijen houden en krijgen leiderschapstrainingen. Zo worden kwetsbare dorpen weer leefbaar. Kerk in Actie steunt via het programma Werelddiaconaat het werk van organisaties in Bolivia en waar ook ter wereld om geloof, hoop en liefde te verspreiden. Geef via de collecte of maak je bijdrage over op NL 89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. WD jongeren Bolivia of geef online. Bedankt voor je gift. Lees meer op: kerkinactie.nl/jongerenbolivia

2^e inzameling van uw gaven is voor **de eigen diaconie**

Alle diaconieën van de kerken in de gemeente Alphen aan den Rijn werken samen in het **Diaconaal Platform Alphen a/d Rijn**. Vanuit het DPA worden verschillende acties georganiseerd zoals een rozenegroet of cadeaupakketje voor de Penitentiaire Inrichting, een inzameling voor de Kleding- en voedselbank Groene Hart en het werven van vrijwilligers om een Schuldhulpmaatje te worden. In november wordt een gezellige middag voor de oudere gemeenteleden georganiseerd en in de Advent- en Veertigdagentijd ontvangen zij een kalender. Jaarlijks wordt een verplichte bijdrage afgedragen aan de PKN, het diaconaal quotum. In de zomermaanden maken we voor kinderen in het dorp die niet op vakantie kunnen een 'vakantietasje'. Ook wil de diaconie hulp kunnen bieden aan mensen die om wat voor reden dan ook in de problemen zijn geraakt. Dat betekent soms een tas met boodschappen ergens bezorgen of iemand naar het ziekenhuis rijden. **Helpen waar geen helper is!**

Uw en jouw diaconie, Omzien naar elkaar!

Collecteverantwoording april 2026

Kerk:	19/04	€	198,35
Onderhoudsfonds:	12/04	€	206,50
	26/04	€	204,00
Diaconie:	05/04	€	204,90
	12/04	€	338,35
	19/04	€	187,25
	26/04	€	216,20
Kerkinactie/PKN			
Werelddiaconaat:	05/04	€	225,50

Kort verslag kerkenraad 9 maart 2026

Aanwezig: Ottolien de Vlaam, Martien van Zanten, Ellen de Gelder, Ben Kalisvaart, Alfred Hoogendoorn, Marc v.d. Haven, Ellen van Zanten, Meinte Vierstra, Karin Jansen, Marianne Bol, Annette van den Bosch, Jan Jongenotter en Annemieke Hoogendoorn

Afwezig: Nelleke de Beus, Simon Voets

1. Opening

Annette van de Bosch opent met "Gebed om Vrede" van Marieke Meijerink.

2. Verslag van 8 februari 2026

Het verslag wordt goedgekeurd. Bij onttrekkende gemeenteleden vragen we ons af wat de achter liggende reden is.

3. Mededelingen voorzitter

Meinte heeft een gesprek gehad met ds. Jan Werkman. Ds. Jan Werkman heeft iets anders gevonden en wilde het hier tot 1 april afmaken. We plannen dat we na de dienst op 22 maart, tijdens de koffie afscheid nemen.

Meinte is afgelopen zondag naar het afscheid van Pastor Lãm The Nguyêñ geweest. Iedereen vindt het erg jammer dat hij weggaat.

4. Rondvraag

- Alfred vertelt over de diaconale hulpvraag, wat er vanuit de diaconie is gedaan.
- Het geluid was afgelopen zondag minder goed. Dominee was slecht te verstaan. De dienstdoende koster kan daar niks aan doen.
- Iemand heeft gezegd dat ze niet het ledenboekje staat. Waarschijnlijk heeft ze geen toestemmingsformulier ingeleverd.
- Kruiswegwandeling op 3 april 13.45 uur. Aan het begin van de wandeling zal Karin Jansen namens De Korenaar een gedicht voordragen.
- De kerkelijke inzegening van het huwelijk is aangevraagd door Luuk van de Beld & Jan van der Haven op 3 juli 2026, met als dominee Janneke Nijboer.

5. Sluiting door Marianne Bol

Pastorale berichten en bereikbaarheid kerkenraad

Voor berichten over lief en leed in onze gemeente kunt u contact opnemen met een kerkenraadslid of een wijkmedewerker. U kunt ook bellen naar telefoonnummer: 0172-589164 of e-mail: scriba@pghkorenaar.nl.



ZOMERZANGAVOND

Chr. Regiokoor

"Adoramus"

o.l.v. Peter Burger

Donderdag 18 juni 2026

Koorzang
Samenzang
Instrumentaal

Medewerkenden

Kees de Bruin - orgel en piano

Daniëlle van Laar - fluit

Jacomina van der Plas - soliste

Hervormde Dorpskerk Hazerswoude

Aanvang : 20.00 uur
Kerk open : 19.30 uur

Toegang vrij
Collecte voor de onkosten

Van de redactie

Redactie: Jan Pels, tel. 0172 – 58 83 68
Karin Jansen, tel. 06 – 55 86 56 20

Druk: Drukwerkteam PGH

 Vind ons leuk op [facebook.com/PGH Korenaar](https://facebook.com/PGH_Korenaar)

Kopij voor het volgende nummer (juli + augustus) kunt u inleveren tot 25 juni bij de redactie via e-mail: kerklanken@pghkorenaar.nl.

Er zijn in de laatste levensfase

Vraagt u zich wel eens af wat u zelf zou doen als u of een familielid of bekende in de laatste levensfase komt?

Als iemand hoort dat hij of zij niet meer beter zal worden, willen we graag het leven van diegene en de naasten zo goed en draaglijk mogelijk houden. Steeds meer mensen willen als het even kan hun laatste levensfase thuis, in de eigen vertrouwde omgeving, doorbrengen. De zorg wordt in deze periode vaak intens. Partners, familieleden, vrienden, de thuiszorg, iedereen doet wat ie kan. Soms kan dat net te veel worden. Extra ondersteuning is dan erg welkom. Ook om te voorkomen dat op het allerlaatst alsnog een verhuizing naar hospice/zorginstelling nodig is.



Onze vrijwilligers bieden al meer dan 25 jaar hulp. Onze vrijwilligers zijn goed opgeleid en hebben ervaring in het bieden van een luisterend oor en geven tijd en aandacht aan u en uw naasten. Alleen al het 'Er zijn' wordt als heel waardevol ervaren. Samen met de mantelzorgers en de beroepsmatige zorg doen onze vrijwilligers wat gedaan moet worden in deze onzekere, maar ook bijzondere periode. Ze zijn beschikbaar om te waken en helpen bij lichte persoonlijke verzorging. Onze vrijwilligers zorgen een aantal dagdelen in de week dat mantelzorgers en naasten even afstand kunnen nemen en tijd voor zichzelf hebben. Weten dat er dan iemand aanwezig is, kan de rust geven die op dat moment zo nodig is om het thuis mogen sterven tot het laatst vol te kunnen houden. Daarbij bieden onze vrijwilligers de zieke en de mantelzorgers emotionele ondersteuning.

Er zijn geen kosten verbonden aan onze ondersteuning thuis of in een zorginstelling, ook wanneer er geen naaste is, in Koudekerk a/d Rijn, Hazerswoude, Benthuizen, Boskoop en Waddinxveen. Wilt u zorg aanvragen of meer weten? Bel ons: 06 51 44 57 26, mail: info@vptzaurelia.nl of kijk op www.vptzaurelia.nl



Bijbelleesrooster juni 2026

Dag	Datum	Bijzonderheden	Bijbeltekst
maandag	1 juni		Exodus 34:1-9
dinsdag	2 juni		Exodus 35:10-26
woensdag	3 juni		Exodus 35:27-35
donderdag	4 juni		Matteüs 8:2-13
vrijdag	5 juni		Matteüs 8:14-22
zaterdag	6 juni		Matteüs 8:23-34
zondag	7 juni		Matteüs 9:1-17
maandag	8 juni		Matteüs 9:18-34
dinsdag	9 juni		Psalms 50
woensdag	10 juni		1 Samuël 20:1-11a
donderdag	11 juni		1 Samuël 20:11b-23
vrijdag	12 juni		1 Samuël 20:24-34
zaterdag	13 juni		1 Samuël 20:35-21:1
zondag	14 juni		Psalms 120
maandag	15 juni		Matteüs 9:35-10:15
dinsdag	16 juni		Matteüs 10:16-33
woensdag	17 juni		Matteüs 10:34-11:1
donderdag	18 juni		Psalms 37:1-24
vrijdag	19 juni		Psalms 37:25-40
zaterdag	20 juni	toonbroden	1 Samuël 21:2-10
zondag	21 juni		1 Samuël 21:11-22:5
maandag	22 juni		1 Samuël 22:6-23
dinsdag	23 juni		Psalms 34
woensdag	24 juni	Sint Jan	Matteüs 11:2-15
donderdag	25 juni		Matteüs 11:16-30
vrijdag	26 juni	toonbroden	Matteüs 12:1-21
zaterdag	27 juni		1 Samuël 23:1-13
zondag	28 juni		1 Samuël 23:14-28
maandag	29 juni		1 Samuël 24:1-23
dinsdag	30 juni		Psalms 57



Gegevens Protestantse gemeente De Korenaar

Predikant: vacature

tel. 0172-589164

Kerkenraad:

Preses: Meinte Vierstra

Scriba: Annemieke Hoogendoorn

e-mail: kerkenraad@pghkorenaar.nl

e-mail: preses@pghkorenaar.nl

e-mail: scriba@pghkorenaar.nl

Diaconie:

Voorzitter: Martien van Zanten

Secretaris: Mieke den Haan - Zaal

Penningmeester: Ronald Zaal

e-mail: diaconie@pghkorenaar.nl

Vertrouwenspersonen:

- Mevr. Manon El Masoudi

E-mail: vertrouwenspersoon@pknkoudekerk.nl

Mobiel nr. 06 41151103

- Dhr Gert van Zanten

E-mail: vertrouwenspersoon@pghkorenaar.nl

Mobiel nr. 06 51821026

Belangrijke rekeningnummers kerkgemeente:

ING-bank: NL26INGB0000625978 t.n.v. boekhouder Protestantse Gemeente

Rabobank: NL46RABO0325907102 t.n.v. Protestantse Gemeente

Diaconie: NL12INGB0000397019 t.n.v. Penningmeester Diaconie Protestantse Gemeente

Missionaire commissie: NL51RABO0325908370 t.n.v. Penningmeester Missionaire commissie Protestantse Gemeente

Adres kerkgebouw De Korenaar:

Dorpsstraat 183, 2391 CB Hazerswoude-Dorp

Kerkdiensten:

09.30 uur: vanaf de eerste zondag van april

10.00 uur: vanaf de eerste zondag van november

Viering van het Heilig Avondmaal:

Zie het kerkdienstenrooster aan het begin van Kerkklanken

Bediening Heilige Doop:

Wanneer u de doop verlangt voor uzelf of voor uw kind, dan kunt u contact opnemen met de scriba

Huwelijksbevestigingen: info via de scriba

Begrafenissen: info via de scriba

Coördinatie overige taken: Erna Voets en Heleen Polderman

Voor koffie/thee en broodjes: Marian Zintel

