

Kopij inleveren/insturen naar gemeentebrief@pghkorenaar.nl
De kopij dient uiterlijk donderdag om 14.00 uur in ons bezit te zijn!

Voor berichten over lief en leed in onze gemeente kunt u contact opnemen met een kerkenraadslid of een wijkmedewerker. U kunt ook bellen naar telefoonnummer: 0172-589164 of email: scriba@pghkorenaar.nl

Deze week zondag 24 mei 10.00 uur, Pinksteren is er een **openluchtdienst**. Ds. Wilna Wieringa zal voorgaan en de dienst is mede georganiseerd door de openluchtdienstcommissie. De dienst is aan de voorkant van de Korenaar, met een prachtig uitzicht op de Korenmolen Nieuwe Leven.

Chris van Ouw speelt op de piano. Alfred Hoogendoorn is koster. Ouderling van dienst is Marianne Bol en Martien van Zanten is diaken van dienst. Annie Hassefras zal de schriftlezing verzorgen. Bij de oppas/ kindernevendienst is o.a. Guido Nieuwenhuijse. Vandaag wordt de koffie verzorgd door Martien en Lia Heyker en gemeenteleden van de Brugkerk uit Koudekerk.

1^e inzameling van uw gaven is voor Kerk in actie, noodhulp aan vluchtelingen uit Soedan.

In april 2023 brak een burgeroorlog uit in Soedan. Een vergeten ramp. Volgens de VN de grootste ter wereld. Honderdduizenden mensen zijn sindsdien omgekomen. Zeker 25 miljoen mensen worstelen om iedere dag te overleven. Meer dan 10 miljoen Soedanezen zijn op de vlucht in eigen land en 4 miljoen zijn naar het buitenland gevlucht. Via haar internationale kerkelijke netwerk biedt Kerk in Actie hulp aan Soedanese vluchtelingen.

In Soedan krijgen vluchtelingen schoon drinkwater. Waar nog geen waterputten zijn, brengen vrachtauto's water dat men opslaat in waterzakken. Ieder gezin krijgt een jerrycan, emmer, zeep en waspoeder. Er worden wc's geplaatst en plekken om je handen te wassen. Ook krijgen mensen voorlichting hoe ze ziektes kunnen voorkomen.

In buurland Zuid-Soedan krijgen vluchtelingen via de Lutherse Wereldfederatie drinkwater, wc's, kleding, keukengerei, zeep, wasmiddel en geld voor voedsel. Ouders en kinderen leren alert te zijn op kinderhandel. Opvangcentra bieden kinderen sport, spel, onderwijs en traumahulp. Kerk in Actie steunt via het programma Noodhulp het noodhulpwerk van organisaties in Soedan en Zuid-Soedan en waar ook ter wereld

2^e inzameling van uw gaven is voor de onkosten openluchtdienst.

Volgende week zondag 31 mei 9.30 uur, zal voorgaan ds. Leo Webbink uit Linschoten. Alfred Hoogendoorn is koster en het orgel wordt bespeeld door Herman Verbree. Ouderling van dienst is Simon Voets en Ellen van Zanten is diaken van dienst. Alexander van den Bosch zal de schriftlezing verzorgen en Jan Luuk van Dijk de beamer. Bij de oppas/ kindernevendienst is Sabine Dijksterhuis. De collecten zijn voor de Kerk en de eigen diaconie. Volgende week wordt de koffie verzorgd door Arend en Anneke van Zanten.

Liturgie zondag 24 mei 2026 Pinksteren Openluchtdienst op het plein voor de Korenaar

Orgelspel
Welkom en mededelingen
Openingslied: Lied 333 (2x zingen)
Votum en Groet
We zingen: Lied 303: 1, 2 en 3
Moment voor Jong & Oud:
'De vreemde eenden hoedster'
Kinderlied (aangepast)
*De kinderen gaan naar de
nevendienst*
Gedicht *'Pinksteren'*, als gebed
voor de lezingen
Lector: Schriftlezing: Galaten 5: 13
- 26
We zingen: Lied 841: 1 en 2
Gedicht *'Pinksteren'*
Overweging
We zingen: Lied 687: 1, 2 en 3
Dankgebed, voorbeden
Stil gebed
Onze Vader
Collectes
Verzamelen met/door de kinderen
Slotlied: Lied 695: 1 t/m 5
Zegen

De bloemen gaan, met een hartelijke groet en beterschapswens, naar Corrie Zaal-Harkes. Zij heeft een paar dagen in het ziekenhuis gelegen met hartklachten. Zij is nu weer thuis. Corrie, beterschap en sterkte met het herstel. De bloemen worden gebracht door haar dochter en schoonzus Trudy en Mieke.

De goedemorgenkoffie

Dinsdag 26 mei is de goedemorgenkoffie om 10.00 uur in de Regenboog.
Gezellig als u er weer bij bent.

Uitnodiging Workshop Ebru kunst zaterdag 13 juni **(zie uitnodiging). >>>**

Opgeven hiervoor kan bij Annette van den Bosch of bij Karin Jansen.

Schoonmaak op vrijdag 29 mei.

We willen met elkaar weer wat extra dingen schoonmaken zoals de ramen zemen en de keukenkastjes van binnen soppen. We kunnen hierbij heel veel mannen en/of vrouwen gebruiken. Dus geef je op voor een paar uurtjes schoonmaken en we zijn er voor een jaar weer van af. Op de tafel in de grote zaal ligt een lijst waar je je kunt opgeven.

Na afloop gaan we gezellig met elkaar lunchen. Dit wordt door Ria verzorgd.

We starten om 9.00 uur. Als het mogelijk is neem dan een emmer, raamwischer en een trapje mee.
Marian en Mieke



**UITNODIGING
WORKSHOP**
EBRU KUNST
Zaterdag 13 Juni
14:00 - 16:00

*Beperkt aantal plaatsen.
Deelnamekosten: €20 per persoon*

hoie
De Korenaar
Dorpsstraat 183, 2391 CB
Hazerswoude-Dorp

**WAT IS DE
EBRU KUNST?**
Ebru is de traditionele Turkse kunst van het creëren van kleurrijke patronen door kleurpigmenten op een laag olieachtig water te sprenkelen en te borstelen, waarna de patronen op papier worden overgebracht.

De Ebru-kunstenaar bereidt de kleuren voor door ze uit natuurlijke pigmenten te winnen en mengt deze met enkele druppels onverzadigd (een soort natuurlijk zuur). Vervolgens wordt dit mengsel over het verdikte vloeibare oppervlak gesprendeld en geborsteld om drijvende en draaiende patronen te creëren.