



Kerklanken

Maandblad Protestantse Gemeente
Hazerswoude
34^e jaargang - nummer 5 - mei 2024

In dit nummer:

Overdenking: Dietrich Bonhoeffer	Dorcas kledinginzameling
Kerkdienstenrooster	Aurelia helpt mantelzorgers
Collectiedoelen nader toegelicht	Pastorale berichten en bereikbaarheid kerkenraad
Collecteverantwoording	Van de redactie
Kerkelijke stand	Bijbelleesrooster
Jarigen: 80+	Gegevens Protestantse gemeente
Verslag Kerkenraadsvergadering 11 maart 2024	

Dietrich Bonhoeffer (1903-1945)

dichter van lied 511

Begin mei: Tijd van her- en gedenken (4 mei) en vieren (5 mei). In dit kader wil ik met jullie de gedachten en inzichten van de Duitse theoloog Dietrich Bonhoeffer delen.

Op 30 januari wordt Hitler rijkskanselier van Duitsland. Het betekent een enorme verandering, ook voor de kerk. Al snel moeten ook kerkelijke ambtsdragers de Ariërverklaring ondertekenen. Op een papier moest men precies aangeven wie zijn ouders of grootouders waren en moest vermeld worden of ze van Joodse afkomst waren. Was dat het geval, dan kon men bijvoorbeeld geen ouderling worden.

Door de invoering van deze maatregel is Bonhoeffer direct overtuigd van de radicale perversiteit van het Hitlerregime.

Een gedeelte van de protestantse kerk schaart zich achter het nieuwe regime. De enige manier om staatsbezoldiging van predikanten en andere privileges te behouden. Maar er zijn er ook die weigeren en in verzet gaan. Zo ontstaat de Bekenkende Kirche (Belijdende Kerk). Bonhoeffer wijdt zijn beste krachten aan deze kerk.

Vragen als: Wie is Christus voor ons nu? Wat is de kerk? Wat is een christen? vragen om een antwoord. De Bergrede vormt een belangrijke inspiratiebron. Bonhoeffer vond dat de Bekenkende Kirche niet ver genoeg ging en vooral gericht was op het belang van de kerk. Werden de Joden wel goed verdedigd? Een bekende uitspraak van hem is: "Alleen wie het opneemt voor de Joden heeft het recht Gregoriaans te zingen."

Bonhoeffer sluit zich aan bij het verzet en raakt betrokken bij de voorbereiding van de aanslag op Hitler. Hij wordt gearresteerd en schrijft in de gevangenis zijn beroemde boek Verzet en Overgave.

Volgens Bonhoeffer spreekt het evangelie de mens aan op zijn sterkte, het wil in het midden en niet aan de rand van het leven gestalte krijgen. Wie naar het evangelie leeft, zoekt met Jezus de verstotene op en is niet uit op een bevoorrechte situatie. Hij zegt: "(...) Later heb ik ervaren en ik ervaar het tot op dit moment dat je pas leert geloven als je midden in de aardseheid van dit leven staat (...) dan neem je niet meer je eigen lijden, maar Gods lijden in de wereld au sérieux, dan waak je met Christus in Gethsémané."



Het zou te ver voeren om hier alle gedachten en opvattingen van Bonhoeffer te bespreken, maar hij was in bepaalde zin zijn tijd ver vooruit.

Op 6 april 1944 werd Bonhoeffer geëxecuteerd. De kamparts die de executie meemaakte, schreef tien jaar later: "Vlak voordat hij de trap naar de galg beklom, verrichtte hij nog een kort gebed. In mijn vijftig jaren als dokter heb ik zelden een man zo vol overgave aan God zien sterven."

Ik sluit af met het gedicht dat Bonhoeffer vlak voor zijn dood schreef.

WIE BEN IK?

Wie ben ik? Ze zeggen mij vaak:

Je treedt uit je cel

Rustig, blij en zeker

Als een burchtheer uit zijn slot.

Nelleke de Beus

Kerkdienstenrooster

5 mei 2024 10.00 uur Ontmoetingskerk, Dorpsstraat 15, Koudekerk aan den Rijn, o.l.v. ds. Willem van Biesheuvel. Er is oppas en kindernevendienst!

9 mei 2024 9.30 uur Hemelvaart, o.l.v. dhr. Leo Koot, Leiderdorp. Gezamenlijke dienst met de Hervormde Gemeente.

Organist: Theo Griekspoor

Koster: Aad van Zanten

Collecte:

1= Noodhulp vluchtelingen Zuid-Soedan.

12 mei 2024 9.30 uur o.l.v. ds. Klaas Holwerda, Amsterdam

Organist: Leon van Veen

Koster: Alfred Hoogendoorn

Collecten:

1^e = Kerk in Actie – binnenlands diaconaat

2^e = de kerk

19 mei 2024 9.30 uur o.l.v. ds. Meindert Burema uit Leidschendam

Organist: Herman Verbree

Koster: Jady Hoogendoorn

Collecten:

1^e = Kerk in actie, Pinkster zendingsweek

2^e = de eigen diaconie

26 mei 2024 9.30 uur o.l.v. ds. Murielle van Diepen, Reeuwijk

Organist: Piet Boon

Koster: Hilbrand Zintel

Collecten:

1^e = de eigen diaconie

2^e = onderhoudsfonds



5 mei

Geen dienst in de Koreenaar!

9 mei, Hemelvaartsdag

Gezamenlijke dienst met de Hervormde gemeente in de Koreenaar

De inzameling van uw gaven is voor **Noodhulp zuid Soedan**

Sinds op 15 april 2023 hevige gevechten losbarstten in Soedan, zijn honderden mensen omgekomen, waaronder onschuldige burgers. Meer dan 2,1 miljoen mensen zijn op de vlucht geslagen. Samen met partnerorganisaties ter plaatse biedt Kerk in Actie noodhulp.

Partnerorganisaties van Kerk in Actie in de buurlanden Zuid-Soedan en Ethiopië zijn direct in actie gekomen om vluchtelingen uit Soedan op te vangen. Zij bieden noodhulp, waaronder keukengerei en hygiënepakketten met zeep, wasmiddel en maandverband. Ook zetten zij zich in voor de bescherming van meisjes en vrouwen: in de chaos van de vlucht en overvolle opvanglocaties zijn zij kwetsbaar voor (seksueel) misbruik en mensenhandel.

Vluchtelingen die op doorreis zijn krijgen geld, en kinderen krijgen zoveel mogelijk tóch onderwijs. Ook is er aandacht voor traumaverwerking en worden kinderen beschermd tegen (seksueel) geweld.

12 mei

1^e inzameling van uw gaven is voor **Kerk in actie, binnenlands diaconaat**

Kerk-zijn met en voor elkaar

Hoe kun je als diaconie iets doen voor mensen in je buurt die leven in kwetsbare omstandigheden? Hoe kun je iets betekenen voor kinderen die opgroeien in armoede en nauwelijks perspectief hebben op een betere toekomst?

Kerk in Actie begeleidt en ondersteunt kerken in heel Nederland om van betekenis te zijn in hun omgeving. Een mooi voorbeeld is 'De Sleutel' in Apeldoorn. Dit diaconale initiatief heeft twee locaties in kwetsbare wijken. Buurtbewoners krijgen er de ruimte om zichzelf te zijn, te delen wat hen bezighoudt en zich te ontwikkelen. In 'De Sleutel' is iedereen welkom en liefdevolle aandacht voor elkaar staat voorop.

Via het programma Binnenlands Diaconaat van Kerk in Actie maak je diaconale initiatieven zoals De Sleutel in Apeldoorn mogelijk. Geef in de collecte of maak je bijdrage over op NL 89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. Diaconaat mei of doneer online.

Help je mee om deze collecte tot een succes te maken? Hartelijk dank!

2^e inzameling van uw gaven is voor **de kerk**

De kerk is vanouds een ontmoetingsplaats voor jong en oud, om elkaar en vooral God te ontmoeten. Een plek van samenkomst, van gebed en bezinning. Dat moeten en willen we toch samen in stand houden.



19 mei, Pinksteren

1^e inzameling van uw gaven is voor **Kerk in actie, Pinkster zendingsweek**

Gemeenteopbouw voor dorpskerken in Bangladesh

In Bangladesh vormen christenen een kleine minderheid. Om dorpsgemeenten te helpen vitaal te zijn en te blijven, ondersteunt Kerk in Actie een programma voor gemeenteopbouw. Voorgangers en kerkelijk vrijwilligers krijgen training in bijbelonderwijs, kinderwerk, leiderschap en diaconaat. Dankzij dit programma kunnen gemeenteleden groeien in geloof en in dienstbaarheid binnen en buiten de eigen gemeenschap.

Via het programma Zending van Kerk in Actie steun je kleine dorpskerken in Bangladesh om een vitale gemeente te blijven. Geef in de collecte of maak je bijdrage over op NL 89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. Kerkopbouw Bangladesh of doneer online.

Help je mee om deze collecte tot een succes te maken? Hartelijk dank!

2^e inzameling van uw gaven is voor **de eigen diaconie**



26 mei

1^e inzameling van uw gaven is voor **Stichting straat pastoraat, Leiden**

Het Straatpastoraat Leiden geeft aandacht aan mensen die hun dagen en nachten op straat doorbrengen. Dat geldt voor mensen die dakloos zijn, maar ook voor mensen die een thuis missen, snakken naar ruimte, weg van de onrust in hun hoofd, of juist op zoek zijn naar gezelschap.

De straatpastor is aanspreekbaar op grote en kleine zaken. Bij haar kun je je verhaal kwijt. Of het nu alledaagse dingen betreft of de grote vragen van het leven. Gesprekken zijn altijd vertrouwelijk, tenzij iemand zelf aangeeft dat het probleem ook besproken mag worden met anderen.

Soms kan het leven mensen in de problemen brengen of maak je zelf verkeerde keuzes. Niemand hoort op straat te staan en ieder mens heeft recht op aandacht.

Het straatpastoraat wil duidelijk maken dat je als mens niet alleen staat. Dat er iemand is bij wie je aan kunt kloppen met je vragen of gewoon even bij kunt kletsen over dingen die je bezighouden.

In die zin heeft de straatpastor wel iets weg van een reisgenoot. Iemand die je onderweg toevallig tegenkomt en met wie je in gesprek raakt. Soms tref je iemand die echt kan luisteren, bij wie je je verhaal kwijt kunt en die je gaandeweg helpt om zelf te ontdekken welke keuzes je wilt maken.

Pastoraat betekent herderschap. Zorg hebben voor de ander. Eigenlijk zijn we allemaal geroepen herder voor elkaar te zijn: 'je broeders of zusters hoeder' heet dat in Bijbelse termen.

Voor het straatpastoraat is het christelijk geloof een bron van inspiratie voor het dagelijks werk, maar we zijn er niet op uit om mensen te bekeren. Dus of je nu christen bent, jood of moslim, hindoe of iemand met een andere of zonder godsdienstige voorkeur, dat is ons om het even. De straatpastor heeft oog en oor voor iedereen.

2^e inzameling van uw gaven is voor **het onderhoudsfonds**

Een kerkgemeente moet onderhouden worden, dat geldt zeker voor de gebouwen. Helpt u mee?

Collecten voor de eigen diaconie

Alle diaconieën van de kerken in de gemeente Alphen aan den Rijn werken samen in het DPA (**D**iaconaal **P**latform **A**lphen aan den Rijn), vanuit het DPA worden verschillende acties georganiseerd zoals een rozenegroet of cadeaupakketje voor de Penitentiare Inrichting (gevangenis), een inzameling voor de Kleding- en voedselbank Groene Hart en het werven van vrijwilligers om een Schuldhulpmaatje te kunnen worden.

In november wordt een gezellige middag voor de oudere gemeenteleden georganiseerd en in de Advent- en Veertigdagentijd ontvangen zij een kalender.

Jaarlijks wordt een verplichte bijdrage afgedragen aan de PKN, het diaconaal quotum. In de zomermaanden maken we voor kinderen in het dorp die niet op vakantie kunnen een 'vakantietasje'. Ook wil de diaconie hulp kunnen bieden aan mensen die om wat voor reden dan ook in de problemen zijn geraakt. Dat betekent soms een tas met boodschappen ergens bezorgen of iemand naar het ziekenhuis rijden. **Helpen waar geen helper is!**

Alle inzamelingen, van harte bij u aanbevolen.

Wilt u het werk van de diaconie blijven steunen? Dat kan. Een gift kunt u overmaken op:

ING rek.nr. NL12 INGB 0000397019 t.n.v. Diaconie. Onder vermelding van: Gift diaconie of het gewenste projectdoel.

Uw en jouw diaconie, Omzien naar elkaar!



Collecteverantwoording maart 2024

Kerk:	10/03	€	174,60
	10/03	€	160,40 (Biddag)
	17/03	€	159,90
Onderhoudsfonds:	24/03	€	162,15
Diaconie:	03/03	€	154,50
	10/03	€	189,40
	17/03	€	154,65
	24/03	€	154,90
	31/03	€	169,80
Kerk in Actie/PKN			
Voorjaarszendingsweek:	03/03	€	151,40
Werelddiaconaat:	31/03	€	216,45

Kerkelijke stand

Nieuw ingekomen in onze gemeente:

Dhr. T. Zandstra

Vertrokken naar andere gemeente:

Mevr. C.C.A. Melgers

Jarigen: 80+

1 mei

Dhr. P.T. Voets 82 jaar

22 mei

Dhr. E.A. van Soest 81 jaar

Maandelijks vermelden we de jarigen van 80 jaar en ouder. Stelt u geen prijs op deze vermelding, geef dit dan door aan het kerkelijk bureau (kerkelijkbureau@pghkorenaar.nl).

Bron: Kerkelijk bureau

Kort verslag kerkenraadsvergadering 11 maart 2024

Aanwezig: Meinte Vierstra, Annette van den Bosch, Marianne Bol, Trudy den Haan, Martien van Zanten, Ottolien de Vlaam, Karin Jansen, Nelleke de Beus, Ellen de Gelder, Mark v.d. Haven, Simon Voets, Alfred Hoogendoorn, Ben Kalisvaart, Annemieke Hoogendoorn, Anneke de Jong.

Afwezig: Simon Voets

Opening

Opening door Martien uit de 40-dagen tijd kalender door Thirza Lieftink een gebed over berg- en dal momenten.



Uit de commissies

- Missionaire commissie: De paasbroodjes komen op 22 maart. Er zijn wat paasversierselen te koop op de steen. Daisy Hoogendoorn gaat in de stuurgroep van de Bijbelvakantieweek.
- Diaconie: De paaskaars zal dit jaar op 1^e Paasdag voor de dienst binnengebracht worden door de diaken van dienst.
- Pastoraat: Ottolien heeft diverse bezoeken afgelegd. Martien wil ook enkele bezoeken doen.
- Groep Nieuwe Wegen:
 - Er heeft zich iemand gemeld die met name op het gebied van geluid en muziek iets meer wil gaan doen. Dit gaat verder uitgewerkt worden.
 - In mei wordt een inspiratiebijeenkomst georganiseerd voor de coördinatoren van de Korenaargroepen. Hiervoor worden ook de mensen uitgenodigd die in de enquête Nieuwe Wegen hebben laten weten beschikbaar te zijn voor mogelijk nieuwe Korenaargroepen of andere activiteiten. Annette en Karin organiseren het.

Van het moderamen

- Het moderamen heeft afgelopen week een gesprek gehad met ds. Jan Werkman, die voor 50% predikant is in Nieuwveen. Hij is bereid 8 uur per week beschikbaar te zijn voor crisispastoraat. De kerkenraad besluit in zee te gaan met ds. Jan Werkman.
- Anneke trekt zich terug uit het moderamen. Anneke wordt bedankt voor haar grote betrokkenheid en het vele werk wat zij gedurende de afgelopen jaren verzet heeft.

Toekomst van de Korenaar, beleidsplan, beroepingwerk

Voordat we ons kunnen gaan richten op het beroepingswerk en een profielschets gemaakt kan worden, is er een aantal fundamentele keuzes richting de toekomst van de Korenaar, die de kerkenraad moet maken. Tijdens een extra kerkenraadvergadering in april zal een discussiestuk, die voorbereid is door de ouderlingen met aandachtsgebied beleid, met elkaar besproken worden. De punten die hieruit komen, zullen worden verwerkt in het beleidsplan.

Bijzondere diensten

Trudy, Marian en Ottolien geven aan dat zij, als dit nodig is, eventueel Jan Jongenotter willen vervangen tijdens een begrafenisdienst.

Aandachtspunt, als de herdenking in de dienst is geweest, kan de familie de naam van de overledene in het boek schrijven.

Sluiting

Ben laat het schilderwerk zien wat hij gemaakt heeft tijdens een workshop bij Annette. De toeschouwers zijn omlind met een lichte rand. Ze kijken samen naar het licht achter het kruis. De mensen lijken wel aangestraald door het licht. Ben leest het lied 'Licht aan' voor.

Dorcas kledinginzameling

Sinds eind 2015 is aan Zijde 260 in Boskoop een kleding-inzameldepot van hulporganisatie Dorcas geopend. Samen met u willen wij graag een bijdrage leveren aan het werk van Dorcas. Hebt u nog bruikbare kleding of schoenen (niet versleten) die u niet meer gebruikt? Lever ze dan bij ons in! Ook dekens, beddengoed en –linnen zijn van harte welkom. Wij zamelen geen kussens in. Graag in goed gesloten zakken aanleveren (niet in dozen) en schoenen per paar samenbinden.



De kleding kan ingeleverd worden aan Zijde 260 in Boskoop. Achter het woonhuis (Weteringpad) is een parkeerplaats en daar is de ingang van het kledingdepot. Het kledingdepot is geopend op woensdag- en



donderdagavond tussen 18.00 en 19.00 uur. En op vrijdagmiddag tussen twaalf en twee uur. Ook kan bij dit depot de dingen die in het handwerkatelier gemaakt zijn, worden ingeleverd.

Dorcas investeert in duurzame verandering in het leven van mensen die achtergesteld worden. Bij armoede, uitsluiting en crisis creëren we mogelijkheden voor hen om tot bloei te komen. Zo volgen we Jezus Christus.



Wij werken aan verandering op 3 niveaus. We creëren mogelijkheden voor mensen om zichzelf te ontwikkelen, en voorzien waar nodig in de eerste levensbehoeften. Daarnaast investeren we in veerkrachtige gemeenschappen die zichzelf organiseren en samen werken aan oplossingen. En we bouwen aan een rechtvaardige samenleving, waarin iedereen de kans krijgt om mee te doen.

Wij werken in Oost-Europa, Oost-Afrika en het Midden-Oosten, waar wij jaarlijks ongeveer een miljoen mensen bereiken. We hebben vestigingen in 14 landen die worden geleid door lokale collega's. Hier investeren we in veerkrachtige gemeenschappen, waarin iedereen kan meedoen. Bij een ramp of crisis verlenen we noodhulp en dragen we bij aan wederopbouw. Tegelijkertijd investeren we in structurele oplossingen voor armoede en uitsluiting. Bij alles wat we doen staan daadkracht, integriteit en liefde centraal.

Wilt u meer weten? Kijk dan op www.dorcas.nl. Heeft u nog vragen voor Kleding-inzameldepot Dorcas Boskoop, neem dan contact op met Ben Hofman via dorcasboskoop@gmail.com

Mantelzorgers kunnen het niet alleen, Aurelia helpt!

Steeds meer mensen kiezen ervoor om de laatste levensfase thuis of in een andere vertrouwde omgeving door te brengen. Juist met het einde in zicht hebben stervende mensen behoefte aan dierbaren om zich heen.

Aurelia is een plaatselijke kerkelijke vrijwilligersorganisatie, die ondersteuning biedt aan ernstig, terminaal zieke mensen in de thuissituatie. In een intakegesprek worden de situatie, wensen en mogelijkheden met de zieke en naaste doorgesproken. Er wordt bekeken op welke tijden de hulp van een vrijwilliger van Aurelia gewenst is. Dat kan één of meerdere dagdelen per week zijn, zowel overdag als in de avond. De cliënt en/of familie, kunnen bij ons ondersteunende zorg aanvragen. Daarnaast hebben wij ook contact met huisartsen en thuiszorg.

Aan onze zorg zijn geen kosten verbonden. Wij zijn zeven dagen per week bereikbaar op tel. 06-51445726.

Kijk voor meer informatie op onze website: www.vptzaurelia.nl

Als sterven dichtbij is, kunnen wij er voor u zijn!



Pastorale berichten en bereikbaarheid kerkenraad

Voor berichten over lief en leed in onze gemeente kunt u contact opnemen met een kerkenraadslid of een wijkmedewerker. U kunt ook bellen naar telefoonnummer: 0172-589164 of email: scriba@pghkorenaar.nl

Van de redactie

Redactie: Jan Pels, tel. 58 83 68
Karin Jansen, tel. 06 – 55 86 56 20
Cornèl Hassefras, tel. 58 73 13

Druk: Drukwerkteam PGH



Vind ons leuk op [facebook.com/PGH Korenaar](https://www.facebook.com/PGH-Korenaar)

Kopij voor het juninummer inleveren tot 23 mei a.s.

bij de redactie via e-mail: postkerkklanken@hotmail.com of kerkklanken@pghkorenaar.nl.



Bijbelleesrooster mei 2024

Datum	Dag	Onderwerp	Bijbeltekst
1	woensdag	Onderweg naar huis	Psalm 107:1-9
2	donderdag	Uit de boeien	Psalm 107:10-22
3	vrijdag	Tot rust gekomen	Psalm 107:23-32
4	zaterdag (Dodenherdenking)	Gezegend	Psalm 107:33-43
5	zondag (Bevrijdingsdag)	Onderzoekende geest	1 Johannes 4:1-10
6	maandag	Geen uimte voor angst	1 Johannes 4:11-21
7	dinsdag	Getuigenis	1 Johannes 5:1-12
8	woensdag	Zonde	1 Johannes 5:13-21
9	donderdag (Hemelvaartsdag)	Verheven	Psalm 47
10	vrijdag	Terug-en omhoogkijken	Handelingen 1:1-14
11	zaterdag	Opvolging	Handelingen 1:15-26
12	zondag	Hoogtijdagen 1	Leviticus 23:1-14
13	maandag	Hoogtijdagen 2	Leviticus 23:15-22
14	dinsdag	Hoogtijdagen 3	Leviticus 23:23-36
15	woensdag	Hoogtijdagen 4	Leviticus 23:37-44
16	donderdag	Licht en brood	Leviticus 24:1-9
17	vrijdag	Hemel en aarde	Psalm 104:1-23
18	zaterdag	Goed verzorgd	Psalm 104:24-35
19	zondag (Pinksteren)	Verbijstering	Handelingen 2:1-13
20	maandag	Aangekondigd	Handelingen 2:14-24
21	dinsdag	Davids Zoon	Handelingen 2:25-36
22	woensdag	Gemeenschap	Handelingen 2:37-47
23	donderdag	Verbond	Deuteronomium 4:41–5:5a
24	vrijdag	Tien geboden 2.0	Deuteronomium 5:5b-21
25	zaterdag	Toegewijd	Deuteronomium 5:22-33
26	zondag	Luister en leef	Deuteronomium 6:1-9
27	maandag	Geef het door!	Deuteronomium 6:10-25
28	dinsdag	Gezien en genezen	Handelingen 3:1-10
29	woensdag	Messias	Handelingen 3:11-26
30	donderdag	Steen des aanstoets	Handelingen 4:1-12
31	vrijdag	Zwijggebod	Handelingen 4:13-22



Gegevens Protestantse gemeente

Predikant: Jan Werkman (ambulant)

tel. 0172-589164

Kerkenraad:

Preses: Meinte Vierstra

Scriba: Annemieke Hoogendoorn

e-mail: kerkenraad@pghkorenaar.nl

e-mail: scriba@pghkorenaar.nl

Diaconie:

Voorzitter: Martien van Zanten

Secretaris: Mieke den Haan - Zaal

Penningmeester: Anneke de Jong - v.d. Willik

e-mail: diaconie@pghkorenaar.nl

Belangrijke rekeningnummers kerkgemeente

ING-bank: NL26INGB0000625978 t.n.v. boekhouder Protestantse Gemeente

Rabobank: NL46RABO0325907102 t.n.v. Protestantse Gemeente

Diaconie: NL12INGB0000397019 t.n.v. Penningmeester Diaconie Protestantse Gemeente

Missionaire commissie: NL51RABO0325908370 t.n.v. Penningmeester Missionaire commissie Protestantse Gemeente

Adres kerkgebouw De Korenaar

Dorpsstraat 183, 2391 CB Hazerswoude-Dorp

Kerkdiensten

09.30 uur: vanaf de eerste zondag van april

10.00 uur: vanaf de eerste zondag van november

Viering van het Heilig Avondmaal

Zie het kerkdienstenrooster aan het begin van Kerklanken

Bediening Heilige Doop

Wanneer u de doop verlangt voor uzelf of voor uw kind, dan kunt u contact opnemen met de scriba

Huwelijksbevestigingen: info via de scriba

Begravenissen: info via de scriba

Coördinatie overige taken: Erna Voets en Heleen Polderman

Voor koffie/thee en broodjes: Marian Zintel

