



GEMEENTEBRIEF

28 april 2024

Volgnummer 1631

Kopij inleveren/ insturen naar gemeentebrief@pghkorenaar.nl
De kopij dient uiterlijk donderdag om 14:00 uur in ons bezit te zijn!

Pastorale berichten en bereikbaarheid kerkenraad:

Voor berichten over lief en leed in onze gemeente kunt u contact opnemen met een kerkenraadslid of een wijkmedewerker.

U kunt ook bellen naar telefoonnummer: 0172-589164 of email: scriba@pghkorenaar.nl

Deze week zondag 28 april om 9.30 uur, gaat voor ds. Dries Blokker uit Callantsoog. Alfred Hoogendoorn is de koster en het orgel wordt bespeeld door Herman Verbree. Ouderling van dienst is Ottolien de Vlaam, Marian Zintel is diaken van dienst en Trudy den Haan verzorgt de schriftlezing. De beamer wordt bediend door Johan Langelaar. Er is geen oppas en kindernevendienst. De collecten zijn bestemd voor de kerk en de eigen diaconie. De koffie wordt verzorgd door Martien en Tieke van Zanten.

Collecten:

1^e inzameling van uw gaven is voor **de kerk**



De kerk is vanouds een ontmoetingsplaats voor jong en oud, om elkaar en vooral God te ontmoeten. Een plek van samenkomst, van gebed en bezinning.

Dat moeten en willen we toch samen in stand houden.

2^e inzameling van uw gaven is voor **de eigen diaconie**

Alle diaconieën van de kerken in de gemeente Alphen aan den Rijn werken samen in het DPA (**D**iaconaal **P**latform **A**lphen aan den Rijn), vanuit het DPA worden verschillende acties georganiseerd zoals een rozenegroet of cadeaupakketje voor de Penitentiare Inrichting (gevangenis), een inzameling voor de Kleding- en voedselbank Groene Hart en het werven van vrijwilligers om een Schuldhulpmaatje te kunnen worden.

In november wordt een gezellige middag voor de oudere gemeenteleden georganiseerd en in de Advent- en Veertigdagentijd ontvangen zij een kalender. Jaarlijks wordt een verplichte bijdrage afgedragen aan de PKN, het diaconaal quotum. In de zomermaanden maken we voor kinderen in het dorp die niet op vakantie kunnen een 'vakantietasje'. Ook wil de diaconie hulp kunnen bieden aan mensen die om wat voor reden dan ook in de problemen zijn geraakt. Dat betekent soms een tas met boodschappen ergens bezorgen of iemand naar het ziekenhuis rijden. **Helpen waar geen helper is!**

Volgende week zondag 5 mei 10.00 uur, is het de Korenaar niet gelukt een predikant te vinden. We zijn deze zondag van harte uitgenodigd bij de protestante gemeente Koudekerk - Hazerswoude Rijndijk. Aanvang 10.00 in de Ontmoetingskerk, Dorpsstraat 15, Koudekerk aan den Rijn. In deze dienst gaat voor Ds. Willem van Biesheuvel. Er is oppas en kindernevendienst!

Bedankje

Misschien heeft u het bedankje van Wil Windhorst niet gezien.

Liturgie zondag 28 april 2024

Orgelspel
Lied voor de dienst: via You tube
I need Thee every hour met
samenzang.
Welkom, kennismaking,
stil moment.
Intochtslied Psalm 98 : 1 en 4
Votum, Groet, Klein gloria
Gebed, genadeverkundiging
Zingen Lied 654: 1 en 2
Wetslezing 1 Johannes 3: 18 t/m
24
Zingen: 654: 4 en 5
Gebed van de zondag
Lezing (door lector)
Deuteronomium 4: 32 - 40
Zingen: 653: 1 en 2
Schriftlezing: Johannes 15: 1 – 8
Zingen Lied 653: 5 en 7
Verkundiging
Orgelspel
Zingen: Lied 970: 1 t/m 5
Dankzegging en voorbeden
Collecten
Slotlied Lied 652
Zegen
Gezongen Amen
**Zingen: Lied: 708 : 1 en 6 Het
Wilhelmus**

Daarom nog een stukje in de gemeentebrief

Stichting Rolstoelen Tunesië bedankt iedereen van de Korenaar voor de gift die zij mochten ontvangen.

Zij kunnen hiermee hulp verlenen aan arme en gehandicapte mensen in Tunesië

Het certificaat wat we ontvingen uit Tunesië kunt u nog bekijken op het bord in de hal

Uw diaconie

De bloemen

gaan, met een hartelijke groet van ons allen naar Nynke Wanders. Ze worden gebracht door Marian Zintel.

Vanuit de gemeente: Hartelijke dank voor de bloemen en vele kaarten die we van u ontvingen.

Fijn dat u zo met ons meeleeft. Daar worden we blij van.

Annie en Jan Hoogendoorn

Vrijdagavond 3 mei 2024 om 20.00 u Filmavond in de Dobber. Dorpsstraat 183, Hazerswoude-

Dorp

Trouw - vier sterren

Londen 1953. Williams (Bill Nighy), veteraan en ambtenaar, verliest zich in de bureaucratie van de wederopbouw van het Engeland na de Tweede Wereldoorlog. Terwijl het eindeloze papierwerk zich opstapelt, verneemt Williams dat hij niet meer lang te leven heeft. Zijn diagnose dwingt hem om zijn leven in handen te nemen, op zoek te gaan naar het geluk dat hij lang geleden verloor en een erfenis na te laten voor de volgende generatie.

"Gaandeweg ontstaat een prachtig, melancholisch verhaal over de wedergeboorte van een man die zichzelf lang geleden al had opgegeven.

"In *Living* geeft de Britse acteur Bill Nighy (73) een glorieus optreden weg als de man die als een levende dode door het bestaan wandelt. Het is een opmerkelijk fijnzinnige rol, die weleens in aanmerking zou kunnen komen voor een Oscar. Nighy zet de oude kantoorclerk neer als iemand die zijn lege leven alsnog een beetje betekenis wil geven."



De koffie staat klaar om 19.30 uur. Voor € 5,00 heeft u een gezellige en fijne filmavond. We hopen weer op veel bezoekers. Na afloop is er gelegenheid om met elkaar, onder het genot van een drankje, na te praten over de film of gezellig bij te praten.