



Kopij inleveren/ insturen naar gemeentebrief@pghkorenaar.nl
De kopij dient uiterlijk donderdag om 14:00 uur in ons bezit te zijn!

Pastorale berichten en bereikbaarheid predikant.

Voor berichten over lief en leed in onze gemeente kunt u contact opnemen met een kerkenraadslid (predikant is ook lid van de kerkenraad) of een wijkmedewerker. Maandag overdag en donderdag is onze predikant vrij. Telefoon ds. Carla Melgers: 0172-589164. E-mail: predikant@pghkorenaar.nl

Vandaag zondag 12 maart, gaat ds. Carla Melgers voor in de dienst "Biddag voor gewas & arbeid". De organist is Peter Burger, Hilbrand Zintel is de koster. Rita de Gelder is de lector. Lily Hoogendoorn is bij de oppas. Er is geen kindernevendienst. Vandaag wordt de koffie verzorgd door Martien en Tieke van Zanten.

De collecten zijn bestemd voor:

1^e inzameling van uw gaven is voor **Kerk in Actie**,

In Nederland zijn ruim 33.000 mensen gedetineerd en zitten een korte of langere gevangenisstraf uit. Jezus vraagt ons niet te oordelen, maar barmhartig naar hen om te zien. Daarom reiken we (ex-)gevangenen, tbs-patiënten en hun familie een helpende hand om te werken naar herstel.

Kerk in Actie ondersteunt diverse initiatieven in Nederland die omzien naar gevangenen en hun partners en kinderen, hen bezoeken tijdens de detentie, maar ook een nieuwe kans bieden in de maatschappij.

2^e inzameling van uw gaven is voor **de eigen Diaconie**

Biddag collecte de inzameling van uw gaven is voor **de kerk**



De kerk is vanouds een ontmoetingsplaats voor jong en oud, om elkaar en vooral God te ontmoeten. Een plek van samenkomst, van gebed en bezinning. Dat moeten en willen we toch samen in stand houden.

Volgende week, zondag 19 maart, gaat ds. J. Compagner uit Woerden voor in de dienst.

Piet Boon bespeelt het orgel. Aad van zanten is de koster. Agnes Huisman is de lector. Anneke de Jong is er voor de kinderen. De collecten zijn bestemd voor Jantien aidsfonds en het onderhoudsfonds. De koffie wordt verzorgd door Jan en Fia Pels.

De bloemen

De bloemen gaan, met een hartelijke groet van ons allen, naar Cor en Irene Ooms. We wensen hen veel sterkte in deze moeilijke tijd.

De bloemen worden gebracht door Anneke en Arend van Zanten.

Orde van dienst Zondag 12 maart 2023

Lied voor de dienst: Lied 216

Stil gebed.

Intochtslied: Psalm 66:1

Bemoediging en groet

Zingen: Psalm 66:7

Kyriegebed afgewisseld met

gezongen Kyrie Lied 367d

Samenzang Lied 556:1,2 en 3

Uitleg Bloemschikking

Inleiding "Biddag"

Samenzang: "Wees goed voor

deze aarde" melodie Lied 562

Zondagsgebed

Schriftlezing: Lucas 11: 1 en

Matth.6: 5-15 (Lector)

Samenzang 215: 2,4 en 7

Schriftlezing Rom.8:26

Samenzang:Lied 686

Overweging

Samenzang Lied 415

Inzameling v.d. gaven

Slotlied 981

Uitzending en zegen

Paasbroodjes en Spaardoosjes voor Burkina Faso!

De spaardoosjes zijn uitgedeeld. Wij hopen van harte dat de doosjes weer goed gevuld worden, deze kunnen met de Pasen in de kerk weer worden ingeleverd. Mocht u nog geen doosje hebben dan kunt u deze vinden op de steen in de gang. Ook dit jaar komen de spaardoosjes weer ten goede van Kerk in Actie projecten in Burkina Faso! Mocht u liever een bijdrage overmaken dan kan dat uiteraard ook op de rekening van de missionaire commissie: **Rabobanknummer NL51RABO0325908370 tnv. Missionaire Commissie Protestantse Gemeente. Onder vermelding van 'Spaardoosjesactie'.**

Dit jaar zullen wij ook weer een Paasbroodjes actie doen voor Burkina Faso, echter door de beperkte beschikbaarheid van lopers zullen wij niet meer langs de deuren gaan. **De paasbroodjes zullen in de kerk worden aangeboden op vrijdag 31 maart van 16h tot 17h.** De broodjes kosten 6 euro per stuk.

Mocht u een grote bestelling van meer dan vijf broodjes hebben (voor bijvoorbeeld uw bedrijf) stuur dan een mailtje naar zaalronald@gmail.com en dan zullen de paasbroodjes bij u worden langs gebracht op vrijdag 31 maart.

Alvast bedankt voor de steun!
De Missionaire Commissie

Hieronder nog een mooi gedicht ter inspiratie van Hamke Heuver:

*Als er muren voor ons staan,
doe ons dan de gaten zien
waar het licht doorheen valt,
waardoorheen we verder kunnen kijken.
Als er bergen voor ons oprijzen,
doe ons dan de paadjes zien
waar onze voeten kunnen gaan,
waarlangs we verder kunnen komen.
doe ons dan de kansen zien
om stil te staan, stilte te voelen
waarin we bij U kunnen komen.
En God, misschien,
als we de moed hebben,
help ons dan ze ook te maken:
die gaten. die paadjes,, die kansen,
Amen*

Nieuwe Korenaargroep 'One'

Hierbij informeren wij, Carla en Ben Kalisvaart, dat wij als contactpersonen willen gaan optreden voor de nieuwe Korenaargroep 'One'. Wij richten ons globaal op de wijken gelegen in Plan Zuid. Ons doel is om als reisgenoten samen door het leven te trekken onder Gods beschermende hand (Exodus 33: 11-23) en daarbij om te zien naar elkaar. De ontmoetingen kunnen plaatsvinden op velerlei wijzen: wandelend, fietsend, etend, pratend, luisterend. Wie trekt er met ons mee? Onze eerste ontmoeting is gepland op woensdag 19 april as. 20.00h, Breitnerlaan 15. Voel je welkom om je aan te melden voor Korenaargroep 'One' (carlakalisvaart2391@gmail.com of 0172 587434).

Carla en Ben

Bericht vanuit de Classis Zuid-Holland Noord:

Leerhuis Kerk en Israël ring Alphen aan den Rijn

Op maandag 13 maart spreekt dr. Marco Visser over het onderwerp

"De lijdende knecht des Heren" uit Jesaja 52-53. Deze tekst heeft in de Christelijke leer altijd een grote rol gespeeld, waarbij belangrijke begrippen zoals plaatsvervangende en verzoening centraal staan.

Het thema is en blijft actueel, vooral ook nu in de veertigdagentijd (lijdenstijd).

Marco Visser is predikant in de Goede Herderkerk in Rotterdam-Schiebroek.

Voorts is hij post-doc onderzoeker aan de Protestantse Theologische Universiteit (PThU) te Amsterdam.

Marco Visser spreekt vanuit de overtuiging dat de Bijbelse verhalen hier en nu zeggingskracht hebben, richting geven en gemeenschap creëren.

De bijeenkomst wordt gehouden in de Remonstrantse kerk, de voormalige synagoge van Alphen aan den Rijn, aan de Samuel Aardewerkstraat 11 (zijstraat van de Van Mandersloostraat). Het is gemakkelijk en gratis parkeren op het parkeerdak van de Aarhof. Aanvang 20.00 uur. (bijdrage in de kosten € 10,- incl. koffie en thee).

VAKANTIE

Ook dit jaar verzorgt Het Vakantiebureau weer vakanties voor senioren, zowel met als zonder zorgbehoefte. Iedere senior is van harte welkom, ongeacht christelijke identiteit. Er is een uitgebreid programma met gevarieerde uitstapjes, leuke avondprogramma's en creatieve en ontspannende activiteiten

Het team van vrijwilligers staat dag en nacht voor u klaar met een helpende hand en een luisterend oor. U kunt reserveren via de website: www.hetvakantiebureau.nl Voor meer informatie of hulp bij het reserveren kunt u contact opnemen met Mieke den Haan tel. 06-15205511

Oproep

Het schoonmaakteam zoekt nieuwe vrijwilligers om mee te helpen het kerkgebouw schoon te houden. Wij doen dit op vrijdagmorgen, om 8.30 uur beginnen we, meestal met 5 personen en zijn dan tot koffietijd bezig.

Het is en hechte groep en een heel aantal mensen doen dit werk al meer dan 25 jaar, vanaf het begin dat we zonder betaalde koster zijn. Om gezondheidsredenen zijn er een paar mensen afgevallen, dus.... Als je de mogelijkheid hebt en tijd wil vrijmaken ben je heel welkom om mee te draaien in ons team.

Het met elkaar bezig zijn en zeker het koffiedrinken is een heel sociaal en gezellig gebeuren. Wij hopen op een aantal positieve reacties, neem gerust contact op met:

Gré van der Haven – tel: 588140

Of: Irene Ooms - tel: 588149.

Zuinig met energie in de Korenaar - vervolg

We hebben inmiddels met elkaar een aantal goede stappen gezet om de energiekosten voor ons kerkgebouw terug te dringen. Zo zijn we als gebruikers van de zalen in de Korenaar slimmer omgegaan met verwarmen en verlichten. En het is het College van Kerkrentmeesters heeft alsnog gelukt een gunstiger contract af te sluiten met een energieleverancier. En we proberen momenteel uit op welke manier we tijdens de zondagsvieringen de kerkzaal zo efficiënt mogelijk kunnen verwarmen, zonder al te veel comfort in te leveren.

Voor deze laatste maatregel heeft het College nog een verzoek aan de bezoekers van de zondagsvieringen:

Zou u a.u.b. het bedienen van de kranen van de radiatoren in de kerkzaal willen overlaten aan de koster en de vrijwilligers die de verwarming van de kerkzaal onderzoeken?

Het is in de afgelopen periode gebleken dat proeven met aangepaste verwarming mislukten omdat voor de proef gesloten of juist geopende kranen waren bediend door anderen / door bezoekers van de eredienst.

Als u een eredienst bezoekt en u heeft last van de temperatuur (te warm / te koud), draai dan niet zelf aan een verwarmingskraan, maar spreek dan a.u.b. de koster van dienst aan.

Op verschillende manieren proberen we de kosten voor onze kerk tot het noodzakelijke te beperken. We rekenen daarbij op uw begrip. Als u nog eigen suggesties voor besparing heeft, of als u wilt reageren op de besparingsmaatregelen, laat dat dan even weten aan een van de leden van het College. Of stuur een mailbericht naar kerkrentmeester@pghkorenaar.nl

Namens het College van Kerkrentmeesters,
Cornèl Hassefras

Sobere maaltijd in de vastentijd op 22 maart

Even minderen voor een ander

In de veertigdagentijd of vastentijd organiseert Missie, Ontwikkeling en Vrede in Hazerswoude-Dorp, in samenwerking met de andere kerken in het dorp, een sobere maaltijd.



Dit jaar zal dat zijn op woensdag 22 maart 2023 a.s., in de Korenaar. Iedereen wordt van harte uitgenodigd om daar aan deel te nemen.

De opbrengst van de vastenactie en de sobere maaltijd gaat altijd naar een goed doel. Dit jaar staat Zuid-Soedan in de schijnwerpers. Mensen die hun dorp moesten ontvluchten voor geweld en nu ergens anders een nieuw bestaan proberen op te bouwen. Mensen op de vlucht dus, zonder eigen plek, die er nu alles aan doen om elders aan iets nieuws te beginnen.

Bij de sobere maaltijd op 22 maart komt de heer Luis Vergara uitleg geven over het project en vertelt ook over het hongerdoek.

De sobere maaltijd 2023 wordt gehouden op woensdag 22 maart in de Korenaar.

Tijd: 18.00 - 19.30 uur. Uw bijdrage is € 7,00 p.p.

De maaltijd bestaat uit soep, brood en water en u dient zelf een soepbord en lepel mee te nemen?

Aanmelden kan d.m.v. een briefje in de brievenbus van het parochiecentrum, maar u kunt zich ook opgeven bij een van de onderstaande adressen:

Riekie Scheer, tel: 588170, riekiescheer@casema.nl

Aafke Knibbe, tel: 589494, acknibbe@planet.nl

John Huisman john.huisman@ziggo.nl

