

Kopij inleveren/ insturen naar gemeentebrief@pghkorenaar.nl
De kopij dient uiterlijk donderdag om 14:00 uur in ons bezit te zijn!

Pastorale berichten en bereikbaarheid predikant.

Voor berichten over lief en leed in onze gemeente kunt u contact opnemen met een kerkenraadslid (predikant is ook lid van de kerkenraad) of een wijkmedewerker. Maandag overdag en donderdag is onze predikant vrij. Telefoon ds. Carla Melgers: 0172-589164. E-mail: predikant@pghkorenaar.nl

Vandaag zondag 18 december gaat de heer Hans Karstens uit Leiden voor in de dienst. Piet Boon bespeelt het orgel, Hilbrand Zintel is de koster. Mariska/Guido Nieuwenhuijse zijn bij de oppas. Nelleke de Beus is lector. De kindernevendienst wordt geleid door Tieke van Zanten. De collecten zijn bestemd voor PKN Jeugdwerk – “Jongeren doorleven het kerstverhaal” en de eigen diaconie. De koffie wordt verzorgd door Martien en Tieke van Zanten.

De collecten zijn bestemd voor:

1e inzameling van uw gaven is voor **PKN jeugdwerk – “Jongeren doorleven het kerstverhaal**

Welke afwegingen maakte de herbergier toen Jozef en Maria voor zijn deur stonden? Wat ging er om in de herders toen ze de engelen hoorden zingen? En wat dachten de Wijzen toen ze de ster volgden? Met de KerstChallenge - een spel van Jong Protestant, de jeugdwerk- organisatie van de Protestantse Kerk - kruipen jongeren in de huid van de personages uit het kerstverhaal. De KerstChallenge is een uitdaging om het kerstverhaal op een nieuw manier te beleven. Jongeren doen opdrachten, lossen puzzels op en verzamelen zoveel mogelijk punten. Maar liefst zesduizend jongeren doen hier elk jaar aan mee.

2e inzameling van uw gaven is voor **de eigen diaconie**

Volgende week, zaterdag 24 en zondag 25 december,

Op zaterdag **24 december** vieren we om **18.30 uur** het kerstfeest met de kinderen. In deze gezamenlijke dienst met de Hervormde Gemeente gaat Ds. Arnold van Campen voor. Aad van Zanten is de koster. Er is (uiteraard) geen oppas en geen kindernevendienst. De collecten zijn voor: **Kerk in actie, kinderen in de knel** en voor de onkosten van deze dienst.

Zondag 18 december 2022 **4^e zondag van Advent**

Lied voor de dienst 439:1 en 3
Welkom
Stil gebed
Ontsteken van de derde Adventskaars
De gemeente gaat staan
Psalm 33:1,2 en 8
Verootmoedigingsgebed
Zingen: Psalm 32:2
Genade verkondiging
Zingen: Psalm 32: 3
Regels voor ons leven
Zingen psalm 32: 4
Gebed bij opening van de schrift
Adventsproject
Projectlied
Kinderen gaan naar de nevendienst
Schriftlezing Jesaja 40:1 - 11
Zingen Lied 158a:1 en 2
2e Schriftlezing Lucas 2: 22-39
Zingen: Lied 159A
Verkondiging
Zingen Lied 442
In memoriam Manon de Jong-van der Beek
Kinderen komen terug
Dankzegging en voorbeden
Collecte
Zingen 435: 1 ,3 en 4
Zegen
Gezongen Amen door gemeente.



Op **24 december** is om **21.30 uur** de kerstavond-dienst. In deze dienst gaat ds. Carla Melgers voor. Rudo Slappendel is de organist. Alfred Hoogendoorn is de koster. Rita de Gelder verzorgt de schriftlezing. Er is geen oppas en geen kindernevendienst.

De collecten zijn voor: **Kerk in actie, kinderen in de knel** en voor de onkosten van deze dienst.

Zondag 25 december, 1^e Kerstdag

Om 10.00 uur gaat ds. Carla Melgers voor in de dienst. De organist is Herman Verbree, Eddie de Jong is de koster, Annemieke/Daisy Hoogendoorn zijn bij de oppas. Trudy den Haan is de lector en Guido Nieuwenhuijse leidt de kindernevendienst. Nanny Hassefras en Hans vd Lip verzorgen de koffie.

De collecten zijn bestemd voor **Kerk in actie, kinderen in de knel** en het onderhoudsfonds.

Kerststallen

De Missionaire Commissie heeft bedacht dat het heel sfeervol en leuk zou zijn om vanaf zondagochtend 18-12 de hal van de Korenaar aan te kleden in kerstferen. Daarvoor zijn wij op zoek naar Kerststalletjes. Iedereen die een Kerststalletje zou kunnen missen tot zondag 25-12 vragen wij om deze neer te zetten, hetzij zaterdag 17-12 hetzij op zondagochtend 18-12 voor de dienst.

Hartelijk dank alvast ♥

De bloemen

De bloemen gaan, met een hartelijke groet van ons allen naar mevrouw J. Hortensius-van der Bijl.

Ze worden gebracht door Joke Roeloffs en Piet Voets.

Actie Kerkbalans 2023: vrijwilligers gezocht.

Beste gemeenteleden.

Ook komend jaar wordt uw financiële bijdrage voor het werk van onze kerk gevraagd via de Actie Kerkbalans. Deze wordt gehouden van 14 januari t/m 28 januari 2023. Het thema van Actie Kerkbalans in 2023 is 'Geef vandaag voor de kerk van morgen'. Dankbaar dat het College elk jaar weer een beroep kan doen op een groot aantal gemeenteleden die de toezeggingsbrieven bezorgen en later weer ophalen.

Enkele oudere lopers hebben aangegeven dat zij door fysieke problemen niet meer in staat zijn om deze activiteit te doen. Ook door verhuizing en overlijden missen we een aantal lopers.

Het College is op zoek naar nieuwe vrijwilligers, die tijdens de Actie Kerkbalans de brieven willen bezorgen en ophalen. Wij hopen dat we een beroep kunnen doen op de jongere gemeenteleden. Het werk valt best wel mee. Het bezorgen zal ongeveer een half uur in beslag nemen en het ophalen van de retourenveloppe een goed uur. Als kerk moeten we toch in staat zijn om deze vacatures op te vangen! Bent u in de gelegenheid om ons te helpen; graag contact opnemen met Dick Zaal.

Zijn telefoonnummer is 06-83792490.

Email: dhzaal@hetnet.nl

Belangrijk bericht inzake betaalwijze VVB 2023.

Het gebruik van acceptgiro's is in de afgelopen jaren sterk afgenomen. Steeds minder mensen gebruiken acceptgiro. Vanaf 1 juni 2023 is het niet meer mogelijk te betalen met acceptgiro. De laatste acceptgiro's worden verwerkt op 31 mei 2023.

Wat houdt dat voor onze kerk in.

Gezien bovenstaande mededeling van de banken zijn er nu vanaf 1 juni 2023 de volgende mogelijkheden om uw vrijwillige bijdrage aan de kerk te betalen.

1. U maakt zelf het toegezegde bedrag over aan de kerk middels de bank waarbij u aangesloten bent.
of
2. U geeft toestemming aan de penningmeester van de kerk om het toegezegde bedrag vaste vrijwillige bijdrage middels een machtiging te innen.

Particulieren, instanties, waaronder onze kerk, zijn niet gelukkig met het afschaffen van de acceptgiro's.

Met vriendelijke groeten,

Dick Zaal, College van Kerkrentmeesters.

Geef vandaag voor de kerk van morgen

Actie Kerkbalans 2023 komt eraan

In januari doet onze gemeente mee aan de Actie Kerkbalans 2023. Tijdens deze actieperiode zullen we u als kerkleden om een financiële bijdrage vragen, zodat we ook in 2023 kunnen doen waar we als kerk voor staan. Het thema van de Actie is 'Geef vandaag voor de kerk van morgen'. Want ook in de toekomst willen we als kerk van betekenis zijn voor mensen die verdieping en ontmoeting zoeken. Uitnodigend zijn voor jonge mensen die hun leven nog voor zich hebben.

Daar hebben we uw steun bij nodig. Want als kerk krijgen we geen subsidie. De financiële bijdrage van onze leden is noodzakelijk om te kunnen bestaan. Vandaar dat we onze gemeenteleden ieder jaar om een bijdrage vragen.

Tussen 15 en 29 januari ontvangt u daarom een brief met het verzoek om bij te dragen. We hopen dat we weer op u mogen rekenen! Dankzij uw bijdrage kunnen we onze belangrijke taken blijven vervullen en plannen maken voor de toekomst.

Door vandaag te geven, kan de kerk blijven doen waar ze al eeuwenlang voor staat. **Op naar de kerk van morgen!**

(N)U ZIJT WELLEKOME – BIJ DORPSGENOTEN THUIS

Een levende adventskalender. Op alle dagen van de adventstijd is er een adres waar mensen uit Hazerswoude-Dorp tussen 10-11.30 uur welkom zijn voor een kop koffie of thee. Ook niet-kerkelijk en jong of wat ouder bent u van harte welkom!

Houdt u er wel rekening mee dat niet alle huizen rollator/rolstoel toegankelijk zijn.

Het doel van de levende adventskalender is ontmoeting – zo breed en zo laagdrempelig mogelijk. Mensen krijgen de gelegenheid om kennis te maken met dorpsgenoten die ze anders misschien niet zo snel zouden tegenkomen. De opkomst kan enorm verschillen. Soms zit ergens de kamer helemaal vol en een andere keer ben je maar met een paar mensen.

Waarom in de advent?

Omdat het juist in de donkere dagen voor Kerst fijn kan zijn om anderen te kunnen ontmoeten. Het is waardevol om samen uit te zien naar het Licht dat in de wereld komt, al zal dat niet met zo veel woorden gezegd worden.

Wie ontvangt dit jaar koffiedrinkers?

Donderdag	15 dec.	Fam. Zintel
Vrijdag	16 dec.	Fam. Mourits
Zaterdag	17 dec.	Fam. de Vries
Zondag	18 dec.	In de 3 kerken na de viering
Maandag	19 dec.	Fam. Windemuller
Dinsdag	20 dec.	Goedemorgenkoffie in de Regenboog
Woensdag	21 dec.	Fam. Oudshoorn
Donderdag	22 dec.	Fam. Zwetsloot
Vrijdag	23 dec.	Fam. Koolmees

Laat u verrassen, stap over de drempel en laat deze gastvrije mensen niet met een volle pot koffie zitten. Voor meer informatie: Mieke den Haan (PG) 06-15205511, Jeroen van Gool (HG) 06-23077736 of Conny van Dijk (RK) 06-40955421

AlphaCursus start in Hazerswoude!

Wat is de AlphaCursus? Ontmoeten, vragen en ontdekken. Dat doe je op de Alpha! Je kan er al je vragen stellen, je praat met andere deelnemers over interessante onderwerpen. Je bent niet de enige Alpha-deelnemer; wereldwijd volgden ruim 24 miljoen mensen een Alpha.

Alpha is voor iedereen! Heb je vragen over het leven of over het christelijk geloof? Dan is Alpha echt iets

voor jou. Er is alle ruimte om het gesprek aan te gaan en je vragen en ideeën te delen. De AlphaCursus is speciaal ontwikkeld voor mensen die (nog) niet bekend zijn met het Christelijk geloof. Maar ook als je al gelooft ben je van harte welkom! De eerste avond is op dinsdag 10 januari. In totaal zijn het 10 avonden en 1 zaterdag. We beginnen de avonden om 18.30 uur met een maaltijd, erna wordt er een presentatie gehouden over het thema waarna we over het thema doorpraten. De avonden duren tot ongeveer 21.00 uur. Thema's die besproken worden zijn o.a. Is er meer? Wie is Jezus? Waarom stierf Hij? Hoe kun je geloven? Bidden en bijbel lezen waarom en hoe? De Heilige Geest? Hoe zit het met de kerk?

De avonden worden gehouden in de Regenboog, Raadhuisplein 7 in Hazerswoude-dorp

Wil je meer weten of je aanmelden? Ga naar www.alpha-hazerswoude.nl of neem contact op met Ron Nieuwhoff 06-51360046 of Marieke van't Wout 06-12672985

Een review van een deelnemer van het afgelopen seizoen:

De Alpha Cursus heeft mij nieuwe inzichten gegeven, zowel over het geloof als ook over het leven. De bijeenkomsten in de Regenboog brachten mij verdieping en er was veel ruimte voor eerlijke en open discussie. Als niet-kerkganger voelde ik mijn welkom en gehoord. De Alpha Cursus kan ik zeker aanbevelen voor iedereen die op zoek is naar verbintenis met het geloof op een laagdrempelige manier

Beste gemeenteleden,

Wie wil nieuwe inspiratie opdoen voor haar/ zijn leven als gelovige en als lid van de kerk?

Dat kan met vele anderen op een bijzondere plek: het prachtige Terschelling! Daar is op 20, 21, en 22 oktober 2023 het Inspiratiefestival.

De kerkenraad hoopt dat we met veel gemeenteleden (en hun vrienden/familie) van alle leeftijden kunnen gaan. Het is natuurlijk het gezelligst als we met elkaar op eenzelfde locatie kunnen logeren. Daarom is het belangrijk je snel aan te melden. Dat kan bij onze scriba.

Natuurlijk komen we, als bekend is wie er meegaan, als groep bij elkaar om samen een accommodatie te kiezen en verdere afspraken te maken.

Hieronder alvast [een kleine impressie](#):



Over het landelijk oecumenisch Inspiratiefestival op Terschelling

Ben je geïnteresseerd in geloof, betrokken bij een kerk of gewoon op zoek naar inspiratie? Kom dan naar hét landelijke Inspiratiefestival op Terschelling. Hier ontmoet je mensen die ook op zoek zijn, ervaringen willen delen. Het is een uniek festival op het mooie eiland Terschelling dat in het teken staat van bezinnen, bezielen, inspireren, verbinden en ontmoeten. Je laten verrassen door alle mogelijke fresh expressions middels een gevarieerd programma. Met concerten, theatervoorstellingen, lezingen, workshops, getijde-vieringen, trainingen, theater, meditatie en wandelingen is er voor elk wat wils. Het programma is binnen en buiten. Fietsend of wandelend trekken we van de ene naar de andere eilander locatie: oude kerkjes, schuurtjes, strand, bos en duin. Ook zijn er programma's voor studenten, jongeren, kinderen. Zo is het festival ook voor jonge gezinnen toegankelijk.

Weekend-vullend programma

Het programma loopt van vrijdag t/m zondag, van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat, op verschillende locaties. Het gaat om 80-100 grote en kleinere presentaties. Alle eilander kerken bieden gastvrijheid.

Daarmee hopen we kerkelijke Nederlanders en platforms/universiteiten/dienstencentra etc. met elkaar kennis te laten maken ter onderlinge verbinding en bezieling en kerkelijk Nederland als een maatschappijbetrokken oecumenische 'beweging' op de kaart te zetten. Het inspiratiefestival bedoelt een Vrijplaats Voor Vernieuwing en Verdieping te zijn.

'Ontmoeting' en 'Verbinding' zijn daarbij sleutelwoorden. De rol van kerk, geloof, zingeving, samenleving zal gedurende het hele inspiratiefestival centraal staan. Deelnemers worden als gelovigen en als spirituele zinzoekers uitgedaagd zich te spiegelen op zoek naar de kern van geïnspireerd leven. Bovendien is er veel interactie en gesprek tussen de deelnemers uit verschillende kerken en stromingen.

Gevarieerd programma 2023

Met een gevarieerd programma aan lezingen, workshops, getijde-vieringen, trainingen, theater en meditatie is er voor elk wat wils. Of je nu op zoek bent naar spiritualiteit en inspiratie, naar verdieping en inhoud, naar creatieve werkvormen of andere vormen van geloofsbeleving. Boeiende thema's komen aan bod zoals 'Samen leven en samen kerk zijn', 'jij en ik, anders en eender', 'Keuzes maken en respect hebben voor andere keuzes' en 'De kunst van het geloven'.

Locaties

Terschelling vormt een natuurlijke inspirerende context voor het Festival. De eilander kerken bieden gastvrijheid op tenminste 6 kerklocaties. Daarnaast worden allerlei andere locaties gebruikt (strand, bos, duin, haven, boten, schuurtjes, boshut, etc.). Bovendien kent het eiland een uitstekende infrastructuur met korte lijnen en veel ervaring om evenementen te kunnen organiseren.

Waar zijn de voorstellingen?

Maar belangrijk is natuurlijk ook de ontmoeting, het genieten van Terschelling, het uitwaaien op het strand. Iedereen die geïnteresseerd is in geloof, betrokken is bij een kerk of op zoek is naar inspiratie is van harte welkom om het Inspiratie-Festival mee te beleven. De korte afstanden op het eiland maken het mogelijk dat deelnemers elkaar telkens weer ergens tegen komen. Er zijn meer dan genoeg accommodaties voor overnachting beschikbaar op het eiland.