



Kopij inleveren/ insturen naar [gemeentebrief@pghkorenaar.nl](mailto:gemeentebrief@pghkorenaar.nl)  
De kopij dient uiterlijk donderdag om 14:00 uur in ons bezit te zijn!

## Pastorale berichten en bereikbaarheid predikant.

Voor berichten over lief en leed in onze gemeente kunt u contact opnemen met een kerkenraadslid (predikant is ook lid van de kerkenraad) of een wijkmedewerker. Maandag overdag en donderdag is onze predikant vrij. Telefoon ds. Carla Melgers: 0172-589164. E-mail: [predikant@pghkorenaar.nl](mailto:predikant@pghkorenaar.nl)

Vandaag zondag 1 januari, wordt de dienst samengesteld en verzorgd door de leden van de liturgiecommissie.

Eddie de Jong is de koster, Piet Boon bespeelt het orgel. Er is geen oppas/kindernevendienst. De koffie wordt verzorgd door Martin en Lia Heyker. De collecten zijn bestemd voor:

**1e** inzameling van uw gaven is voor **de kerk**

## **Zondag 1 januari 2023 Nieuwjaarsdag**

Welkom  
Drempelgebed: Nooit geziene God  
Zingen: Lied 816  
Gedicht  
Zingen: Lied 527: 1,2 en 5  
Lezen: Een toekomstlied  
Zingen: Lied 838: 1 en 2  
Lezen Mattheus 5: 1,2 en 13  
Lezing: Prikkend zout  
Zingen Lied: Uit vuur en ijzer  
Lezen Psalm 100  
Lied Stef Bos  
Gebed van Hoop  
Samenzang Lied 422  
Lezen lied: "Wat ons beweegt en gaande houdt."  
Collecte  
Ierse zegenbede  
Zingen: Amen



De kerk is vanouds een ontmoetingsplaats voor jong en oud, om elkaar en vooral God te ontmoeten. Een plek van samenkomst, van gebed en bezinning.

Dat moeten en willen we toch samen in stand houden.

**2e** inzameling van uw gaven is voor **de eigen diaconie**.

Volgende week, zondag 8 januari, gaat ds. Marit Eikelenboom uit Nieuwegein voor in de dienst.

Herman Verbree bespeelt het orgel, Alfred Hoogendoorn is de koster, Sharon Kastelein is bij de oppas/kindernevendienst, de lector is Ellen de Gelder. De koffie wordt verzorgd door Arend en Anneke van Zanten.

De collecten zijn bestemd voor de Stichting diaconaal Havenproject Rotterdam en het onderhoudsfonds.

## Uit de gemeente

Beste gemeenteleden,

We ontvingen het bericht dat met ingang van 1 januari de tarieven voor energie voor de Korenaar aanzienlijk gaan stijgen. Het is dus niet raadzaam om de Kerkzaal te gaan verwarmen tot we weten wat dit daadwerkelijk gaat betekenen. Daar zullen het moderamen en de kerkenraad over spreken en nader over besluiten. Het moderamen heeft besloten de kerkdiensten van Oudejaarsavond en Nieuwjaarsochtend in de grote Grote Zaal te houden. Wij hopen op uw begrip.

## Goedemorgen koffie

**Let op!!!** Dinsdag 3 januari is er **geen goedemorgen koffie**.

## Bericht van de kindernevendienst/oppas:

Graag willen wij jullie allen op de hoogte brengen van de wijziging rondom de kindernevendienst en

oppasdienst. Aangezien er soms geen kinderen aanwezig zijn en om het rooster voor de oppas en kindernevendienst rond te krijgen hebben wij in samenspraak met de kerkenraad besloten om beide samen te voegen. Dit houdt in dat er 1 persoon aanwezig is voor zowel kindernevendienst als oppasdienst. Bij bijzondere diensten en/of feestdagen proberen wij zoveel mogelijk 2 personen in te roosteren. Dit is voor 2023 gelukt. Medio maart zullen wij dit ook weer met de kerkenraad evalueren. Wij hopen u zo voldoende geïnformeerd te hebben. Vriendelijke groet Anne, Lavinia, Guido en Sharon.

### **Geef vandaag voor de kerk van morgen**

Actie Kerkbalans 2023 komt eraan

In januari doet onze gemeente mee aan de Actie Kerkbalans 2023. Tijdens deze actieperiode zullen we u als kerkleden om een financiële bijdrage vragen, zodat we ook in 2023 kunnen doen waar we als kerk voor staan. Het thema van de Actie is 'Geef vandaag voor de kerk van morgen'. Want ook in de toekomst willen we als kerk van betekenis zijn voor mensen die verdieping en ontmoeting zoeken. Uitnodigend zijn voor jonge mensen die hun leven nog voor zich hebben.

Daar hebben we uw steun bij nodig. Want als kerk krijgen we geen subsidie. De financiële bijdrage van onze leden is noodzakelijk om te kunnen bestaan. Vandaar dat we onze gemeenteleden ieder jaar om een bijdrage vragen.

Tussen 15 en 29 januari ontvangt u daarom een brief met het verzoek om bij te dragen. We hopen dat we weer op u mogen rekenen! Dankzij uw bijdrage kunnen we onze belangrijke taken blijven vervullen en plannen maken voor de toekomst.

Door vandaag te geven, kan de kerk blijven doen waar ze al eeuwenlang voor staat. **Op naar de kerk van morgen!**

### **Actie Kerkbalans 2023: vrijwilligers gezocht.**

Beste gemeenteleden.

Ook komend jaar wordt uw financiële bijdrage voor het werk van onze kerk gevraagd via de Actie Kerkbalans. Deze wordt gehouden van 14 januari t/m 28 januari 2023. Het thema van Actie Kerkbalans in 2023 is 'Geef vandaag voor de kerk van morgen'. Dankbaar dat het College elk jaar weer een beroep kan doen op een groot aantal gemeenteleden die de toezeggingsbrieven bezorgen en later weer ophalen.

Enkele oudere lopers hebben aangegeven dat zij door fysieke problemen niet meer in staat zijn om deze activiteit te doen. Ook door verhuizing en overlijden missen we een aantal lopers.

Het College is op zoek naar nieuwe vrijwilligers, die tijdens de Actie Kerkbalans de brieven willen bezorgen en ophalen. Wij hopen dat we een beroep kunnen doen op de jongere gemeenteleden. Het werk valt best wel mee. Het bezorgen zal ongeveer een half uur in beslag nemen en het ophalen van de retourenveloppe een goed uur. Als kerk moeten we toch in staat zijn om deze vacatures op te vangen! Bent u in de gelegenheid om ons te helpen; graag contact opnemen met Dick Zaal.

Zijn telefoonnummer is 06-83792490. Email: [dhzaal@hetnet.nl](mailto:dhzaal@hetnet.nl)

### **Belangrijk bericht inzake betaalwijze VVB 2023.**

Het gebruik van acceptgiro's is in de afgelopen jaren sterk afgenomen. Steeds minder mensen gebruiken acceptgiro. Vanaf 1 juni 2023 is het niet meer mogelijk te betalen met acceptgiro. De laatste acceptgiro's worden verwerkt op 31 mei 2023.

#### **Wat houdt dat voor onze kerk in.**

Gezien bovenstaande mededeling van de banken zijn er nu vanaf 1 juni 2023 de volgende mogelijkheden om uw vrijwillige bijdrage aan de kerk te betalen.

U maakt zelf het toegezegde bedrag over aan de kerk middels de bank waarbij u aangesloten bent.

Of u geeft toestemming aan de penningmeester van de kerk om het toegezegde bedrag vaste vrijwillige bijdrage middels een machtiging te innen.

Particulieren, instanties, waaronder onze kerk, zijn niet gelukkig met het afschaffen van de acceptgiro's.

Met vriendelijke groeten,

Dick Zaal, College van Kerkrentmeesters.

## **31 december Oudejaarsavond**

Op Oudejaarsavond gaat ds. Carla Melgers voor in de dienst die om **19.00 uur** begint. Herman Verbree is de organist. Hilbrand Zintel is de koster. De collecten zijn bestemd voor:

**1<sup>e</sup>** inzameling van uw gaven is voor **stichting GeldZorg**



De Stichting GeldZorg Alphen aan den Rijn is ontstaan uit een werkgroep van het Diaconaal Platform Alphen aan den Rijn. Deze werkgroep hield zich bezig met de vraag hoe mensen met (dreigende) schulden geholpen kunnen worden. Vanuit deze werkgroep zijn er cursussen georganiseerd die maatjes hebben opgeleid om mensen thuis te bezoeken en hen te helpen bij financiële problemen. Het aantal maatjes en ook het aantal hulpvragen steeg en leidde tot de oprichting van de stichting in augustus 2011.

De Stichting GeldZorg Alphen aan den Rijn is er voor iedereen, ongeacht identiteit, ras, geloofskeuze of geslacht. Uitgangspunten zijn: Er zijn op basis van eerlijkheid, gelijkwaardigheid en echtheid – samen sterker staan – financiële vrijheid.

Cursussen om maatjes op te leiden worden gegeven door ervaren leden van de stichting en daarnaast door professionals van de afdeling schuldhulpverlening van de gemeente Alphen aan den Rijn. Inmiddels is de stichting uitgegroeid tot zo'n 70 vrijwilligers die ervoor zorgen dat jaarlijks enkele honderden mensen worden begeleid naar financiële zelfstandigheid.

Er wordt veel werk verzet binnen de stichting in een goede sfeer.

**2<sup>e</sup>** inzameling van uw gaven is voor **de kerk**



De kerk is vanouds een ontmoetingsplaats voor jong en oud, om elkaar en vooral God te ontmoeten. Een plek van samenkomst, van gebed en bezinning. Dat moeten en willen we toch samen in stand houden.

## **zaterdag 31 december 2022: Oudejaarsavond "Als U niet meegaat..."**

Welkom  
Introituslied 281: 1,2,3,4 en 10  
Stil gebed  
Bemoediging en groet  
Gebed  
Samenzang Psalm 90: 1,2 en 8  
Schriftlezing Exodus 33: 12 – 23  
Samenzang lied 816  
Schriftlezing Jesaja 43: 1-5a  
Samenzang Psalm 139: 1,6 en 8  
Overweging  
Lied "Die mij droeg"  
Geloofsbelijdenis  
Samenzang 511: 1,2 en 7  
Dienst van de gebeden  
Inzameling van de gaven  
Slotlied 913  
Zegen