



Kopij inleveren/ insturen naar gemeentebrief@pghkorenaar.nl
De kopij dient uiterlijk donderdag om 14:00 uur in ons bezit te zijn!

Pastorale berichten en bereikbaarheid predikant.

Voor berichten over lief en leed in onze gemeente kunt u contact opnemen met een kerkenraadslid (predikant is ook lid van de kerkenraad) of een wijkmedewerker. Maandag overdag en donderdag is onze predikant vrij. Telefoon ds. Carla Melgers: 0172-589164. E-mail: predikant@pghkorenaar.nl

Vandaag zondag 27 november gaat ds. Carla Melgers voor in de dienst. Dit is een kerk- en schooldienst. Hiervoor worden ouders en kinderen van de Johannes Postschool uitgenodigd. Zie hiervoor de uitnodiging elders in de Gemeentebrief.

De organist is Herman Verbree, Aad van Zanten is de koster, Yvonne van Zanten en Joyce of Ilse Koot zijn bij de oppas, de kindernevendienst wordt geleid door Anne Kluvers. Nelleke de Beus is de lector.

De koffie wordt verzorgd door Carla Kalisvaart en Grieta Zintel.

De collecten zijn bestemd voor:

1^e inzameling van uw gaven is voor **Kerk in actie, werelddiaconaat**
Onderwijs voor werkende kinderen in Colombia

Je zult als kind maar opgroeien in een onveilige wijk met veel geweld en criminaliteit, zoals drugshandel. In onze grote steden hebben we ook achterstandswijken waar kinderen extra aandacht nodig hebben, maar in Colombia is dat nog veel erger. Veel kinderen staan er alleen voor, omdat hun ouders te hard moeten werken om de eindjes aan elkaar te knopen.

In de hoofdstad Bogotá is een christelijke organisatie die dit soort kinderen een veilige haven biedt. Het zijn kinderen die vaak voor of na schooltijd voor geld op de markt werken of vuilnis sorteren. Het centrum biedt hen praktische trainingen: werken in een moestuin, prachtige producten van papier maken, of zelfs een koksopleiding.

Maar het belangrijkste blijft toch, dat ze náást deze kinderen gaan staan en hen langdurig ondersteunen. Dat is precies het verschil wat maakt dat deze kinderen ineens van kansarm tot kansrijk worden. Zoiets gun je ieder kind. Daarom collecteren we vandaag voor dit werk. We bevelen deze collecte via Kerk in Actie van harte bij u aan

2^e inzameling van uw gaven is voor **de eigen diaconie**



De kerk is vanouds een ontmoetingsplaats voor jong en oud, om elkaar en vooral God te ontmoeten. Een plek van samenkomst, van gebed en bezinning.

Dat moeten en willen we toch samen in stand houden.

Zondag 27 november 2022 **1^e zondag Advent**

Welkom

Lied voor de dienst 218

We zijn stil

De eerste adventskaars wordt ontstoken door Pyke, Emma en Willemijn

Kaarsengedicht

De gemeente gaat staan

Wij zingen lied 441: 1

Bemoediging/Groet

We gaan bidden

"Vlammetje" (begeleid door Sabine, Niels, Raf en Lio)

"Wachten"

Kindernevendienstproject (door Anne en Lavinia)

Zingen Projectlied "Komt als kind in onze nacht" 2x (begeleid door Niels en Sabine)

"Wachtlicht" (Guido, Anne en Lavinia)

Zingen "Stil maar wacht maar"

We lezen uit de Bijbel Jakobus 5: 7-8.

Bijbelverhaal (door Lavinia)

Zingen "Wil je wel geloven"

Preekje

Zingen "wachten op het wonder" (begeleid door Niels en Sabine)

Wachten Op Het Wonder

Collecte

Zingen lied 444: 1

Gebeden

Slotlied 416

Zegen

Gezongen "amen"



WELKOM !

Kinderen, ouders en leerkrachten
van de Johannes Postschool
in De Korenaar
voor de

kerk- en schooldienst

Zondag 27 november om 10.00 uur
1^e zondag van Advent

In deze kerkdienst horen we over een boer die geduldig op regen wacht die zijn land nodig heeft. Net zoals de boer wachten ook wij geduldig op de komst van Jezus. We gaan met elkaar een Bijbelverhaal lezen, zingen, bidden en vragen om Gods zegen voor het verdere schooljaar.



De bloemen

De bloemen gaan, met een hartelijke groet van ons allen, naar dhr. C. Verhagen. Huug de Jong vindt het fijn om bij hem de bloemen te brengen. Hij is onlangs 90 jaar geworden, en heeft altijd veel voor de medemens gedaan. Ze worden dus door Huug gebracht.

Volgende week, zondag 4 december : gaat ds. Annelies Moolenaar uit Leiden voor in de dienst.

Jos Qualm bespeelt het orgel, de koster is Alfred Hoogendoorn, Lily Hoogendoorn is bij de oppas, de kindernevendienst wordt geleid door Lavinia Spruitenburg, Heleen Polderman is de lector.

De koffie wordt verzorgd door Gerrie de Wit en Rita de Gelder.

De collecten zijn bestemd voor Diaconaal centrum De Herberg en het onderhoudsfonds.

Viering Heilig Avondmaal in een kring

Op 11 december hopen we weer met elkaar het Heilig Avondmaal te vieren

Als de Corona-maatregelen het toestaan vieren we de maaltijd van de Heer in een kring, zoals we gewend zijn te doen op Witte donderdag, maar dan een grotere kring.



Om alles zo goed mogelijk te laten verlopen willen we uw/jouw medewerking vragen voor het volgende:

- Als we de maaltijd starten stellen we ons op in een grote kring om de twee centrale vakken heen
- Volgt u daarbij alstublieft de aanwijzingen van de ambtsdragers op
- U staat met het gezicht naar de banken toe
- De predikant en de diaken(en) komen in de binnenkant van de grote kring langs met het brood en de wijn
- We vragen u te wachten tot iedereen een stukje brood heeft gekregen, zodat we met elkaar tegelijk het brood tot ons nemen
- Hetzelfde geldt voor de wijn: wilt u wachten tot iedereen een bekertje met wijn/druivensap heeft gekregen? Dan drinken we allen tegelijk de wijn/druivensap
- Na de maaltijd worden de bekertjes weer ingezameld
- Mensen die minder valide zijn of niet zo lang kunnen staan, kunnen in de bank blijven zitten. Een ambtsdrager komt naar u toe met brood en wijn.
- We vragen u daarvoor in de twee centrale vakken plaats te nemen aan de buitenkant van de vakken, dus aan de kant van de ingang en aan de kant van de muur met het kunstwerk

Op deze manier hopen we een goede, gezegende maaltijd van de Heer met elkaar te vieren

Het is Christus zelf die ons uitnodigt om deel te nemen in gemeenschap met Hem. God wil in en door het Heilig Avondmaal bij ons aanwezig zijn, in Zijn gemeenschap van gelovigen. Hoewel het Heilig Avondmaal aan ons wordt bediend, ontvangen wij brood en wijn rechtstreeks uit Zijn hand. Wij zijn te gast bij de Heer in verbondenheid met Hem en met elkaar.

Korenaargroepen

Graag informeren wij u/jou over de voortgang van de Korenaargroepen die ontstaan zijn vanuit het verlangen het onderling contact te bevorderen om zo te kunnen omzien naar elkaar en elkaar te bemoedigen en te inspireren.

Als gemeente zijn we samen in ons geloven, belijden en vieren maar ook in het omzien naar elkaar en naar onze medemens dichtbij in ons dorp of ver weg. Niet alleen ambtsdragers maar de hele gemeente is geroepen met de gaven die hij of zij ontvangen heeft anderen terzijde te staan. Sprekend over het lichaam van Christus schrijft Paulus: 'Ieder deel draagt naar vermogen bij tot de groei van het lichaam, dat zo zichzelf opbouwt door de liefde.' (Efeziërs 4:16)

We hopen dan ook dat alle gemeenteleden deel gaan uitmaken van een Korenaargroep, een groep mensen die op verschillende gronden met elkaar verbonden zijn, zoals bv. ouders met jonge kinderen, alleen gaanden, wijkgenoten, leeftijdsgenoten enz.

Elke groep heeft een of meerdere contactpersonen die het initiatief neemt om een groep te benaderen om elkaar te ontmoeten.

Op dit moment zijn er al 7 groepen gestart die al 1 of meerdere keren bij elkaar zijn gekomen. De ervaringen van alle groepen waren heel positief. Gezelligheid gaat samen met verdieping.

De inhoud van de bijeenkomsten wordt bepaald door de deelnemers zelf. Er kan materiaal beschikbaar worden gesteld om een onderwerp uit te diepen en er met elkaar over in gesprek te gaan. Uiteraard kan dit gecombineerd of afgewisseld worden met een leuke, inspirerende, creatieve of sportieve activiteit. Ook mensen die geen lid zijn van onze gemeente, maar waarvan u weet dat ze interesse hebben in deelname aan een groep, zijn natuurlijk van harte welkom!

Er is al een aantal groepen actief:

Naam:	Contactpersoon:
Jonge ouders	Sharon Kastelein
Korenaar Inn	Martine Timmermans
Hazerwoude Rijndijk	Joke en Gerard Wolvers
Alleengaanden	Nynke Wanders en Nel Schupper
Ouderen in dorp	Mieke den Haan en Annie Hassefras
Deel van voorheen wijk 5	Jan en Tini Jongenotter
Weidelanden	Johan Langelaar

Wilt u een keer bij een bijeenkomst aanwezig zijn van een van deze groepen? Dan kunt u contact opnemen met een van bovenstaande contactpersonen.

Wilt u zelf een groep starten? Neem dan contact op met een van de leden van Groep Nieuwe Wegen:

Naam:	Telefoonnr:
Ds. Carla Melgers	0172-589164
Rita van Dorp	06-20611473
Annette van den Bosch	06-22783760
Anne Kluyvers	06-57381619
Agnes Huisman	06-37554457

(N)U ZIJT WELLEKOME – BIJ DORPSGENOTEN THUIS

Een levende adventskalender. Op alle dagen van de adventstijd is er een adres waar mensen uit Hazerswoude-Dorp tussen 10-11.30 uur welkom zijn voor een kop koffie of thee. Ook niet-kerkelijk en jong of wat ouder bent u van harte welkom!

Houdt u er wel rekening mee dat niet alle huizen rollator/rolstoel toegankelijk zijn.

Het doel van de levende adventskalender is ontmoeting – zo breed en zo laagdrempelig mogelijk. Mensen krijgen de gelegenheid om kennis te maken met dorpsgenoten die ze anders misschien niet zo snel zouden tegenkomen. De opkomst kan enorm verschillen. Soms zit ergens de kamer helemaal vol en een andere keer ben je maar met een paar mensen.

Waarom in de advent?

Omdat het juist in de donkere dagen voor Kerst fijn kan zijn om anderen te kunnen ontmoeten. Het is waardevol om samen uit te zien naar het Licht dat in de wereld komt, al zal dat niet met zo veel woorden gezegd worden.

Wie ontvangt dit jaar koffiedrinkers?

Zondag	27 nov.	In de 3 kerken na de viering
Maandag	28 nov.	Fam. v.d. Linde
Dinsdag	29 nov.	Goedemorgenkoffie in de Regenboog, Raadhuisplein
Woensdag	30 nov.	Fam. Hoogendoorn
Donderdag	1 dec.	Fam. v. Vliet
Vrijdag	2 dec.	Ds. C. Melgers
Zaterdag	3 dec.	Fam. v. Leijden
Zondag	4 dec.	In de 3 kerken na de viering
Maandag	5 dec.	Fam. de Wilde
Dinsdag	6 dec.	Goedemorgenkoffie in de Korenaar
Woensdag	7 dec.	Fam. Scheer
Donderdag	8 dec.	Fam. Ketting, Burg
Vrijdag	9 dec.	Fam. G. Boon
Zaterdag	10 dec.	Fam. v.d. Bosch
Zondag	11 dec.	In de 3 kerken na de viering
Maandag	12 dec.	Groene Hartschool
Dinsdag	13 dec.	Goedemorgenkoffie in het parochiecentrum
Woensdag	14 dec.	Fam. Schupper
Donderdag	15 dec.	Fam. Zintel
Vrijdag	16 dec.	Fam. Mourits
Zaterdag	17 dec.	Fam. de Vries
Zondag	18 dec.	In de 3 kerken na de viering

Maandag	19 dec.	Fam. Windemuller
Dinsdag	20 dec.	Goedemorgenkoffie in de Regenboog
Woensdag	21 dec.	Fam. Oudshoorn
Donderdag	22 dec.	Fam. Zwetsloot
Vrijdag	23 dec.	Fam. Koolmees

Laat u verrassen, stap over de drempel en laat deze gastvrije mensen niet met een volle pot koffie zitten. Voor meer informatie: Mieke den Haan (PG) 06-15205511, Jeroen van Gool (HG) 06-23077736 of Conny van Dijk (RK) 06-40955421