



GEMEENTEBRIEF

20 november 2022

Volgnummer 1559

Kopij inleveren/ insturen naar gemeentebrief@pghkorenaar.nl
De kopij dient uiterlijk donderdag om 14:00 uur in ons bezit te zijn!

Pastorale berichten en bereikbaarheid predikant.

Voor berichten over lief en leed in onze gemeente kunt u contact opnemen met een kerkenraadslid (predikant is ook lid van de kerkenraad) of een wijkmedewerker. Maandag overdag en donderdag is onze predikant vrij. Telefoon ds. Carla Melgers: 0172-589164. E-mail: predikant@pghkorenaar.nl

Vandaag zondag 20 november gaat ds. Carla Melgers voor in de dienst. Dit is de gedachteniszondag: we herdenken in deze dienst onze overleden gemeenteleden van het afgelopen jaar. De organist is Ben Kramer. Hilbrand Zintel is de koster, Jady Hoogendoorn is bij de oppas, de kindernevendienst wordt geleid door Lavinia Spruitenburg. Rita de Gelder is de lector. De collecten zijn bestemd voor PKN pastoraat en de kerk. De koffie wordt verzorgd door Willy Zintel en Rita van Dorp.

De collecten zijn bestemd voor:

1e inzameling van uw gaven is voor **PKN pastoraat**

Omzien naar mensen binnen en buiten de kerk

De kern van pastoraat is omzien naar elkaar in de naam van Christus. Het is de hulp die we elkaar bieden om de weg met God te gaan, in alle omstandigheden van het leven. Binnen de gemeente, maar vaak ook buiten de muren van de kerk. Zeker ook voor mensen in kwetsbare omstandigheden. Wat kan het belangrijk zijn: een luisterend oor en een begripwoord.

Om gemeenteleden toe te rusten in hun pastorale taken heeft Protestantse Kerk materialen en trainingen ontwikkeld. Zoals de training 'Leiding van uitvaarten', waar ingegaan wordt op wat er komt kijken bij het verzorgen van een uitvaart, zoals het gesprek met de nabestaanden, het samenstellen van de liturgie en ook het spreken in het openbaar. Naast de diverse pastorale trainingen zijn er ook brochures, gedichten- en gebedenboekjes beschikbaar en een online ideeënbank met suggesties voor het organiseren van pastorale activiteiten.

Met uw bijdrage aan de collecte steunt u de Protestantse Kerk in het ontwikkelen van pastorale trainingen en toerustingsmaterialen. Geef aan de collecte of maak een bijdrage over op NL10 ABNA 0444 444 777 t.n.v. Protestantse Kerk o.v.v. Pastoraat.

2e inzameling van uw gaven is voor **de kerk**



De kerk is vanouds een ontmoetingsplaats voor jong en oud, om elkaar en vooral God te ontmoeten. Een plek van samenkomst, van gebed en bezinning. Dat moeten en willen we toch samen in stand houden.

Zondag 20 november 2022

Orgelspel

Lied voor de dienst: Lied 217:1
t/m 5Drempelgebed afgewisseld met
lied 887: 1,2 en 3 door Cantorij.

Stilte

Cantorij zingt lied 982:2

Allen : 3

Bemoediging en groet

Klein Gloria

Uitleg Bloemschikking

Kyriegebed afgewisseld met lied
367b.Zingen Lied 816:1 en 2 Cantorij
Allen 3 en 4Gebed bij de opening van de
schriften.

Gesprek met de kinderen

Kinderlied: lied 935 1 t/m 3

Kinderen gaan naar de
kindernevendienst.

Cantorij zingt Lied 815: 1 en 2

1^e Schriftlezing (lector): Genesis
35: 6 – 20

Cantorij zingt: Lied 815: 3 en 4.

2^e Schriftlezing: Genesis 35: 27-
29

Samenzang Lied 91A: 1 en 2

Verkondiging

Samenzang Lied 91A : 3

Kinderen komen terug

Lezen Gedicht.

Samenzang Lied 333 (3x)

Gedenken overledenen

Samenzang Lied 736: 1 Cantorij,

2 en 3 afgewisseld met allen

Dankzegging en voorbeden

Orgelspel

Collecten - aankondiging

*De kinderen uit de crèche worden
tijdens de collecte opgehaald*

Slotlied:(staande)

Lied Ga maar gerust 1,2 en 3.

Wegzending en zegen

Gezongen Amen.

De bloemen. De bloemen gaan, met een hartelijke groet van ons allen, naar Gerrie de Wit. Ze worden gebracht door Ge Hogendoorn

Volgende week, zondag 27 november : gaat ds. Carla Melgers voor in de dienst. Dit is een kerk- en schooldienst. Hiervoor worden ouders en kinderen van de Johannes postschool uitgenodigd. Zie hiervoor de uitnodiging elders in de Gemeentebrief.

De organist is Herman Verbree, Aad van Zanten is de koster, Yvonne van zanten is bij de oppas, de kindernevendienst wordt geleid door Anne Kluvers, Nelleke de Beus is de lector.

De collecten zijn bestemd voor Kerk in Actie, werelddiaconaat Onderwijs voor werkende kinderen in Colombia en de eigen diaconie.



In deze kerkdienst horen we over een boer die geduldig op regen wacht



die zijn land nodig heeft. Net zoals de boer wachten

ook wij geduldig op de komst van Jezus. We gaan met elkaar een Bijbelverhaal lezen, zingen, bidden en vragen om Gods zegen voor het verdere schooljaar.

Gemeentebericht.

Er is verdrietig nieuws over Manon de Jong. Het gevecht tegen de kanker wordt steeds harder, zoals Dennis verwoordt. De medicatie werkt niet meer en er zijn veel complicaties. Manon is twee weken opgenomen in het ziekenhuis. De hoop is dat ze binnenkort naar huis zal kunnen. Dennis en Manon zijn dankbaar dat ze omringd worden door goede vrienden en familie.

Wij wensen Dennis, Manon, Finn en Tessa en allen die om hen heen staan de liefdevolle nabijheid van de Here God toe.

Geef vandaag voor de kerk van morgen

Actie Kerkbalans 2023 komt eraan

In januari doet onze gemeente mee aan de Actie Kerkbalans 2023. Tijdens deze actieperiode zullen we u als kerkleden om een financiële bijdrage vragen, zodat we ook in 2023 kunnen doen waar we als kerk voor staan. Het thema van de Actie is 'Geef vandaag voor de kerk van morgen'. Want ook in de toekomst willen we samen kerk-zijn en naar elkaar omzien. Van betekenis zijn voor mensen die verdieping en ontmoeting zoeken. Uitnodigend zijn voor jonge mensen die hun leven nog voor zich hebben.

Daar hebben we uw steun bij nodig. Want als kerk krijgen we geen subsidie. De financiële bijdrage van onze leden is noodzakelijk om te kunnen bestaan. Vandaar dat we onze gemeenteleden ieder jaar om een bijdrage vragen.

Tussen 14 en 28 januari ontvangt u daarom een brief met het verzoek om bij te dragen. We hopen dat we weer op u mogen rekenen! Dankzij uw bijdrage kan de kerk van waarde blijven voor al haar leden en plannen maken voor de toekomst. Door vandaag te geven, kan de kerk blijven doen waar ze al eeuwenlang voor staat. **Op naar de kerk van morgen!**

Met vriendelijke groeten, Dick Zaal, lid College van Kerkrentmeesters



Zoals u wellicht weet is het al jaren traditie om in december een kerstpakketten actie als gezamenlijke kerken van Hazerswoude - dorp te houden.

Deze actie is bedoeld voor mensen *woonachtig* in Hazerswoude en Benthuizen die het financieel zwaar hebben, of op een andere wijze een moeilijke periode doormaken die

willen we hiermee een steuntje in de rug geven.

Afgelopen jaar is onze actie zo'n groot succes geweest! Dankzij uw medewerking, zijn er 150 pakketten bezorgd! Waarvan 50 pakketten een volle BIG SHOPPER met 20 bruikbare en lekkere boodschappen van o.a kerststol tot vruchten sap!

Ook 100 pakketten met een kerststol en kerststukje

Juist in deze moeilijke periode willen wij deze mensen niet in de kou laten staan!

Vandaar: **SPONSOR EEN KERSTPAKKET**

En laat zien hoe wij als drie kerken in één dorp samen onze medemens helpen! Een kerstpakket kost €40,00. Elke bijdrage groot of klein is van harte welkom! **o.v.v. Kerstpakket**

Op rek. Nummer NL72 INGB 0008 8597 71 t.n.v. DPGH Kerstpakkettenactie. Op verzoek en na vermelding van uw mailadres ontvangt u nadien een factuur. Uw gift is aftrekbaar ANBI RSIN/Fiscaal nummer 824128114

Afstemmen op de Eeuwige **Meditatie en bezinning op je geestelijke weg** **7 bijeenkomsten**

Hoe kom ik dichterbij God of de Bron van het leven? Hoe leef ik gelukkiger en meer in balans? Vele mensen voor ons zijn in hun leven hiernaar op zoek gegaan. Novicemeesters en coaches uit de christelijke traditie beschrijven hoe mensen die weg zijn gegaan; wat hen hielp en wat valkuilen blijken te zijn.

In dit leerhuis maken we kennis met de vijf stappen op de geestelijke weg die zij onderscheiden en we voegen er een eigentijdse zesde stap aan toe. We werken met de brochure 'Meditatie en bezinning op je geestelijke weg'. Daarin staan teksten en beelden uit de traditie die ons de weg wijzen. Je zult merken dat ze je meer open maken om de Eeuwige en zijn weg met jou op het spoor te komen.



Als je belangstelling hebt voor dit leerhuis, graag aanmelden bij ds. Carla Melgers.

Data en tijd (woensdagen)

1 ^e bijeenkomst	18 januari	14.00-16.00 uur
2 ^e bijeenkomst	15 februari	19.00-21.00 uur
3 ^e bijeenkomst	15 maart	14.00-16.00 uur
4 ^e bijeenkomst	5 april	19.00-21.00 uur
5 ^e bijeenkomst	19 april	14.00-16.00 uur
6 ^e en 7e bijeenkomst	28-30 april (tijdens kloosterdagen Megen)	
Of		
6 ^e bijeenkomst	10 mei	19.00-21.00 uur
7 ^e bijeenkomst	24 mei	14.00-16.00 uur

Korenaargroepen

Graag informeren wij u/jou over de voortgang van de Korenaargroepen die ontstaan zijn vanuit het verlangen het onderling contact te bevorderen om zo te kunnen omzien naar elkaar en elkaar te bemoedigen en te inspireren.

Als gemeente zijn we samen in ons geloven, belijden en vieren maar ook in het omzien naar elkaar en naar onze medemens dichtbij in ons dorp of ver weg. Niet alleen ambtsdragers maar de hele gemeente is geroepen met de gaven die hij of zij ontvangen heeft anderen terzijde te staan. Sprekend over het lichaam van Christus schrijft Paulus: 'Ieder deel draagt naar vermogen bij tot de groei van het lichaam, dat zo zichzelf opbouwt door de liefde.' (Efeziërs 4:16)

We hopen dan ook dat alle gemeenteleden deel gaan uitmaken van een Korenaargroep, een groep mensen die op verschillende gronden met elkaar verbonden zijn, zoals bv. ouders met jonge kinderen, alleen gaanden, wijkgenoten, leeftijdgenoten enz.

Elke groep heeft een of meerdere contactpersonen die het initiatief neemt om een groep te benaderen om elkaar te ontmoeten.

Op dit moment zijn er al 7 groepen gestart die al 1 of meerdere keren bij elkaar zijn gekomen. De ervaringen van alle groepen waren heel positief. Gezelligheid gaat samen met verdieping.

De inhoud van de bijeenkomsten wordt bepaald door de deelnemers zelf. Er kan materiaal beschikbaar worden gesteld om een onderwerp uit te diepen en er met elkaar over in gesprek te gaan. Uiteraard kan dit gecombineerd of afgewisseld worden met een leuke, inspirerende, creatieve of sportieve activiteit. Ook mensen die geen lid zijn van onze gemeente, maar waarvan u weet dat ze interesse hebben in deelname aan een groep, zijn natuurlijk van harte welkom!

Er is al een aantal groepen actief:

Naam:	Contactpersoon:
Jonge ouders	Sharon Kastelein
Korenaar Inn	Martine Timmermans
Hazerwoude Rijndijk	Joke en Gerard Wolvers
Alleengaanden	Nynke Wanders en Nel Schupper
Ouderen in dorp	Mieke den Haan en Annie Hassefras
Deel van voorheen wijk 5	Jan en Tini Jongenotter
Weidelanden	Johan Langelaar

Wilt u een keer bij een bijeenkomst aanwezig zijn van een van deze groepen? Dan kunt u contact opnemen met een van bovenstaande contactpersonen.

Wilt u zelf een groep starten? Neem dan contact op met een van de leden van Groep Nieuwe Wegen:

Naam:	Telefoonnr:
Ds. Carla Melgers	0172-589164
Rita van Dorp	06-20611473
Annette van den Bosch	06-22783760
Anne Kluvers	06-57381619
Agnes Huisman	06-37554457

Zuinig met energie in de Korenaar

Nagenoeg iedereen is in de afgelopen periode geconfronteerd met een hogere energierekening of kan binnenkort een hogere rekening voor elektra en gas verwachten. Dat geldt ook voor de Korenaar. We beschikken over een prachtig pand, maar het verwarmen en verlichten van de verschillende ruimtes wordt steeds kostbaarder. Het College van Kerkrentmeesters heeft daarom een aantal maatregelen getroffen om de energiekosten te drukken.

In de komende periode wordt de verlichting in het kerkgebouw kritisch bekeken; waar dat rendabel is zullen lampen worden vervangen door zuiniger exemplaren. Verlichting zal vanaf nu vooral worden ingezet waar het noodzakelijk is, ook voor de veiligheid. Maar verlichting die vooral als decoratie dient, wordt vaker uitgeschakeld.

We zijn in overleg met een leverancier over de plaatsing van zonnepanelen, om beter in onze eigen behoefte aan elektriciteit te kunnen voorzien. Door de bijzondere vorm van ons kerkgebouw is dat nog wel even een puzzel, maar dat bepaalt vooral waar zonnepanelen het beste geplaatst kunnen worden. Dát er zonnepanelen gaan komen, is wel duidelijk.

De verwarmingsketels in de kerk zijn in de afgelopen periode vervangen door nieuwe zuiniger exemplaren. Dat scheelt alvast op de gasrekening. Een andere maatregel is het wat lager zetten van de verwarmingsthermostaat voor de kerkzaal en de zaal achter de kerkzaal (de 'grote zaal'). Die zalen worden 1 graad lager verwarmd, ook dat scheelt. We doen daarbij ons uiterste best om het voor de bezoekers van kerkdiensten zo comfortabel te houden. Er is natuurlijk alle begrip als u er voor kiest om vanwege die iets lagere temperatuur uw jas tijdens de dienst aan te houden.

Op zondagen zullen de radiatoren in de hal voor en na de dienst niet worden verwarmd. En de zalen in de Korenaar zullen in de komende periode niet meer worden 'voorverwarmd'. Alleen op het moment dat een zaal daadwerkelijk in gebruik wordt genomen, kan de verwarming worden aangezet. De capaciteit van de verwarming is zo goed, dat de zaal dan ook snel op temperatuur is.

Het spreekt voor zich dat we alleen zuiniger stoken als het redelijkerwijs ook kan. Mocht er in de komende winter sprake zijn van een stevige vorstperiode, dan zullen we ons stookgedrag weer moeten aanpassen. Op deze manieren proberen we de kosten voor onze kerk tot het noodzakelijke te beperken. We rekenen daarbij op uw begrip. Als u nog andere suggesties voor besparing heeft, of als u wilt reageren op de besparingsmaatregelen, laat dat dan a.u.b. even weten aan een van de leden van het College. Of stuur een mailbericht naar kerkrentmeester@pghkorenaar.nl

Namens het College van Kerkrentmeesters,
Cornèl Hassefras