



Kerklanken

Maandblad Protestantse Gemeente
Hazerswoude
32^e jaargang - nummer 10 - nov. 2022

In dit nummer:

Gedicht: Bij God te gast zijn
Kerkdienstenrooster
Collectedoelen nader toegelicht
Collecteverantwoording
Lief en leed
Mission Possible: Oekraïne winter 2022/2023
Verslag Jordaniëreis
Jarigen 80+
Kerkelijke stand

Producten voor de voedselbank
Gratis Petrus Adventskalender
Sponsor een kerstpakket
Van de redactie
Aurelia helpt mantelzorgers
Bijbelleesrooster
Gegevens Protestantse gemeente

Gedicht: Bij God te gast zijn

Bij God te gast zijn
komen en gaan
wanneer ik maar wil
zonder kloppen
binnen mogen komen

Bij God te gast zijn
kind aan huis
je lekker voelen
en zijn wie je bent
zonder masker

Bij God te gast zijn
alles kunnen zeggen
alles mogen verzwijgen
niets moeten, niets laten

Bij God te gast zijn
als onder één dak
als aan één tafel
blij en ontspannen
door en door vertrouwd

Bij God te gast zijn
helemaal aanvaard
helemaal mens
helemaal ik
helemaal thuis zijn

Gelezen in het ouderling blad. Wilde ik graag met u delen. Is van Alfred C. Bronswijk
Meinte Vierstra



Kerkdienstenrooster

6 november 2022 10.00 uur o.l.v. ds. C.C.A. Melgers, dankdienst voor gewas & arbeid

Organist: Leon van Veen

Koster: Alfred Hoogendoorn

Collecten:

1^e inzameling van uw gaven is Kerk in Actie, najaarszendingsweek

2^e inzameling van uw gaven is het onderhoudsfonds

Dankdagcollecte is bestemd voor de voedselbank

13 november 2022 10.00 uur o.l.v. ds. M Kwant uit Alphen a.d. Rijn

Organist: Peter Burger

Koster: Eddie de Jong

Collecten:

1^e inzameling van uw gaven is voor plaatselijk missionair werk

2e inzameling van uw gaven is voor de eigen diaconie

20 november 2022 10.00 uur o.l.v. ds. C.C.A. Melgers i.s.m. de liturgiecommissie, Gedachtenisondag

Organist: Ben Kramer

Koster: Hilbrand Zintel

Collecten:

1^e inzameling van uw gaven is voor PKN pastoraat

2e inzameling van uw gaven is voor de kerk

27 november 2022 10.00 uur o.l.v. ds. C.C.A. Melgers, kerk- en schooldienst samen met de Johannes

Postschool

Organist: Herman Verbree

Koster: Aad van Zanten

Collecten:

1^e inzameling van uw gaven is voor **Kerk in actie, werelddiaconaat**

2e inzameling van uw gaven is voor de eigen diaconie

Collectedoelen – nader toegelicht

6 november, dankdag voor gewas & arbeid

1^e inzameling van uw gaven is voor **Kerk in actie, najaarszendingsweek**

Goede predikanten opleiden in Zambia

De laatste jaren groeien de kerken hard in Zambia. Ruim tachtig procent van de bevolking is christen. Met de groei van de kerken neemt de vraag naar goede predikanten toe, vooral op het platteland. Op de theologische universiteit krijgen de studenten niet alleen theologisch onderwijs. Maar omdat op het platteland van Zambia extreme armoede heerst, leren de predikanten ook hoe ze de gemeenteleden in de dorpen kunnen helpen en kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van de dorpsgemeenschappen.

Via Kerk in Actie collecteren we in onze kerk om goede predikanten op te leiden in Zambia.

Naast Zambiaanse docenten geven ook twee Nederlandse docenten daar les: Thijs en Marike Blok. Een deel van de predikanten in opleiding zijn al voorganger. Ze verhuizen soms met hun hele gezin naar het universiteitsterrein. Voor 2.450 euro krijgt een theologiestudent in Zambia een jaar opleiding en huisvesting. Helpt u mee?



2^e inzameling van uw gaven is voor **het onderhoudsfonds**

Een kerkgemeente moet onderhouden worden, dat geldt zeker voor de gebouwen. Helpt u mee?

Dankdagcollecte inzameling van uw gaven is voor **de voedselbank**

13 november

1^e inzameling van uw gaven is voor **plaatselijk missionair werk**

De missionaire commissie, de vakantie bijbel week, een kraam op de jaarmarkt, filmhuis, de kerstpakketten actie en nog veel meer. Helpt u mee de plaatselijke missionaire activiteiten mogelijk te maken en te houden?

2^e inzameling van uw gaven is voor **de eigen diaconie**

20 november

1^e inzameling van uw gaven is voor **PKN pastoraat**

Omzien naar mensen binnen en buiten de kerk

De kern van pastoraat is omzien naar elkaar in de naam van Christus. Het is de hulp die we elkaar bieden om de weg met God te gaan, in alle omstandigheden van het leven. Binnen de gemeente, maar vaak ook buiten de muren van de kerk. Zeker ook voor mensen in kwetsbare omstandigheden. Wat kan het belangrijk zijn: een luisterend oor en een begrijpend woord.

Om gemeenteleden toe te rusten in hun pastorale taken heeft Protestantse Kerk materialen en trainingen ontwikkeld. Zoals de training 'Leiding van uitvaarten', waar ingegaan wordt op wat er komt kijken bij het verzorgen van een uitvaart, zoals het gesprek met de nabestaanden, het samenstellen van de liturgie en ook het spreken in het openbaar. Naast de diverse pastorale trainingen zijn er ook brochures, gedichten- en gebedenboekjes beschikbaar en een online-ideeënbank met suggesties voor het organiseren van pastorale activiteiten.

Met uw bijdrage aan de collecte steunt u de Protestantse Kerk in het ontwikkelen van pastorale trainingen en toerustingsmaterialen. Geef aan de collecte of maak een bijdrage over op NL10 ABNA 0444 444 777 t.n.v. Protestantse Kerk o.v.v. Pastoraat.

2^e inzameling van uw gaven is voor **de kerk**

De kerk is vanouds een ontmoetingsplaats voor jong en oud, om elkaar en vooral God te ontmoeten. Een plek van samenkomst, van gebed en bezinning.

Dat moeten en willen we toch samen in stand houden.



27 november

1^e inzameling van uw gaven is voor **Kerk in actie, werelddiaconaat**

Onderwijs voor werkende kinderen in Colombia

Je zult als kind maar opgroeien in een onveilige wijk met veel geweld en criminaliteit, zoals drugshandel. In onze grote steden hebben we ook achterstandswijken waar kinderen extra aandacht nodig hebben, maar in Colombia is dat nog veel erger. Veel kinderen staan er alleen voor, omdat hun ouders te hard moeten werken om de eindjes aan elkaar te knopen.

In de hoofdstad Bogotá is een christelijke organisatie die dit soort kinderen een veilige haven biedt. Het zijn kinderen die vaak voor of na schooltijd voor geld op de markt werken of vuilnis sorteren. Het centrum biedt hun praktische trainingen: werken in een moestuin, prachtige producten van papier maken, of zelfs een koksopleiding.

Maar het belangrijkste blijft toch, dat ze náást deze kinderen gaan staan en hen langdurig ondersteunen. Dat is precies het verschil wat maakt dat deze kinderen ineens van kansarm tot kansrijk worden. Zoiets gun je ieder kind. Daarom collecteren we vandaag voor dit werk.

We bevelen deze collecte via Kerk in Actie van harte bij u aan

2^e inzameling van uw gaven is voor **de eigen diaconie**

Alle inzamelingen, van harte bij u aanbevolen.



Wilt u het werk van de diaconie blijven steunen? Dat kan. Een gift kunt u overmaken op: ING rek.nr. NL12 INGB 0000397019 t.n.v. Diaconie. Onder vermelding van: Gift diaconie of het gewenste projectdoel.

Uw diaconie, Omzien naar elkaar!

Collecteverantwoording september 2022

Kerk:	25/09	€	174,96
Onderhoudsfonds:	04/09	€	166,03
	18/09	€	174,56
Diaconie:	04/09	€	177,96
	18/09	€	177,56
Kerk in Actie/PKN			
Jeugdwerk:	11/09	€	185,46
Vredesweek:	25/09	€	174,96
Onkosten openluchtdienst:	11/09	€	187,96

Lief en leed

Voor berichten over lief en leed in onze gemeente kunt u contact opnemen met een kerkenraadslid of wijkmedewerker.

Mission Possible: Oekraïne winter 2022/2023

Odessa, Oekraïne

In de stad Odessa heeft Mission Possible al tientallen jaren ervaren medewerkers aan het werk. Juist nu groeit de hulpvraag heel hard. In het team werkt o.a. een sociaal werker, een pedagoog en een psycholoog.

Olga. "De oorlog kwam op zo'n slecht moment!" Olga roept het uit als ze de deur voor ons opent. "Mijn man werd geroepen om te helpen vechten, net nu we hem zo hard nodig hebben. Ik ben gediagnosticeerd met kanker en mijn schoonvader ondergaat chemotherapie." Olga barst in tranen uit. "We hebben twee kleine kinderen. Ze zullen wees worden als ons iets overkomt. We hebben niet genoeg geld voor eten. Alles gaat op aan de zorg", snikte ze. We reiken haar een doos met voedsel aan. "We kunnen niet veel doen, maar we hebben deze doos meegenomen. Bij God zijn alle dingen mogelijk. Wilt u dat wij voor u bidden?", vroegen wij. "Jazeker!" Nadat we met Olga hebben gebeden, spreekt ze met tranen in haar ogen en glimlacht lichtjes: "Vroeger hebben we nooit gebeden; we voelden er geen behoefte aan of maakten er de tijd voor. Maar nu voel ik me lichter, alsof iemand me vasthoudt. Bedankt! We zullen nu tot God gaan bidden om ons gezin te helpen!"



Evangelisatie

De focus van het werk in Oekraïne is Evangeliseren. Met praktische hulp laten we de liefde van de Heere Jezus zien aan de mensen die we bezoeken. Zo werken we aan onze opdracht uit Mattheus 25. Dit doen we met name bij de gezinnen die het al moeilijk hebben. Via de sociale dienst ter plaatse hebben we lijsten met adressen van mensen die het al zwaar hebben.

Lokale hulpverlening

De goederen die we nodig hebben kopen we, via lokale contacten, ter plaatse. Zo vermijden we hoge transport- en invoerkosten. We hopen en bidden dat we voldoende financiële middelen mogen ontvangen om het werk goed uit te voeren.

Meehelpen kan! Bidt voor het werk van Mission Possible in de Oekraïne. Als je wilt kun je ook een gift overmaken op NL07 RABO 0158 0454 24 o.v.v. Oekraïne winter. Een tikkie overmaken kan ook.

Jordanië reis gemeenteleden PG Korenaar en PG Vianen

Groep

Op 13 september vertrok een groep van 30 personen van de luchthaven Schiphol naar de luchthaven Amman in Noordelijk Jordanië. Er was een tussenstop/overstop in Istanbul.

Ds. Carla Melgers dit keer als reisleader en Ds. Johan Langelaar als haar steun en toeverlaat die extra oplette dat er geen schaaap verloren raakte.

Rita en ik waren pas laat aangehaakt en de 'oudsten' van een groep die qua leeftijd tussen die van onze kinderen en van ons in passen. Echtparen, moeder en dochter koppels, vriendinnen, alleen gaanden waarvan velen elkaar al jaren kennen. Het was een vrolijk en opgewekt gezelschap.

De gids

Hamdan bleek een Jordaniër 'van een kleine en onbelangrijke stam', waarmee je in een tribale samenleving ondanks intelligentie en een Master in Geologie niet verder kunt komen dan Gids. Humor en een goed gevoel hoe hij ook tere thema's kon behandelen. Hij leerde zichzelf in de covid jaren Nederlands en verbaasde ons met een goede verstaanbaarheid, een grote woordenschat en een fenomenale kennis van Nederlandse spreekwoorden en gezegden. Daarnaast was hij een kenner van alles wat we bezochten en een boeiend verteller over de Jordaanse samenleving, de Islam, omgangsvormen, de rolverdeling tussen partners en hoe kinderen aan een partner komen. Hij toonde zich daarin een wijze vader, die zijn hoogopgeleide kinderen ruimte gaf. Tenslotte was hij een uitstekende regelaar, dus als de dagelijkse voorraad met flesjes drinkwater op was dan was dat in goede samenwerking met de buschauffeur snel geregeld.

Programma-opzet

Amman ligt in het Noorden. Vandaar uit de Noordelijke bezienswaardigheden en vervolgens in etappes naar het Zuiden en de laatste 1,5 dag weer terug. De dagen waren lang. Je bent op reis, niet op vakantie. Vroeg de bus in, twee tot drie bezienswaardigheden, een uitgebreide warme lunch, afhankelijk van de dag een aparte koffiestop (die meestal gekoppeld was aan een toeristenwinkel) en 's avonds na een korte samenkomst weer een omvangrijk diner type buffet. Jordanië is een land dat groter is dan Nederland, wat



vooral tussen Noord en Zuid aardig wat reistijd kost, ook al is het op de buitenwegen niet druk. De hotels waren uitstekend, de Jordaanse keuken uitvoerig en de bus modern en voorzien van Wifi, want onze mobieltjes kregen daar weinig Internet.

Dag 1 begon na een korte nacht met een busreis in Noordelijke richting naar het groenste gedeelte van Jordanië. Daar was een 'Abrahams pad' dat een lokale gids ons voorliep. Heel pittig, maar gaf een beeld hoe Abraham als bedoeïen leefde en de gaf uitzicht vanaf het "over-Jordaanse" naar Kanaän. We bezochten ook een Grieks-Romeins-Byzantijnse Ruïnes in Jerash. Een enorm complex met poorten, zuilen, een aan Zeus gewijde tempel, een Romeins amfitheater en een Byzantijnse kerk met mozaïekvloer. Forse afstanden lopen onder een brandende zon, maar fraai.

Ons laatste bezoek was de Citadel van Amman met een uitzichtpunt op de stad, waar we ook een Romeins Theater zagen liggen. Voor het diner was er nog een dagsluiting.

Dag 2 vertrokken we in Zuidelijke richting. Onze eerste stop was Bethanië, de plaats waar Johannes de Doper doopte door onderdompeling in de Jordaan. Israël claimt de westkant van de Jordaan, maar Jordanië de oostkant als de oever. De Jordaanse kant laat nog wat zien van het oorspronkelijke landschap, de Israëliëse kant is een moderne toeristische accommodatie waar pelgrims in voor evangelische kringen gebruikelijke doopkledij te water gaan. Aan Jordaanse zijde - Jordaniërs zijn overwegend islamitisch - niemand. Aan het einde van de zomer is het waterpeil in de Jordaan zo laag dat deze smaller is dan de Westeindse vaart in ons Dorp. We bezoeken daar ook een fraai Orthodox kerkje. We rijden vervolgens naar de berg Nebo, vanwaar Mozes het beloofde land mocht zien, maar niet binnengaan. Jericho is te zien, maar het moet wel heel droog en helder weer zijn om bijv. Jeruzalem te zien. Dat was ons niet gegeven. Maar met uitzicht op het begin van de Dode Zee en een monument van de koperen slang die Mozes omhooghield om door slangen gebeten Israëliëten te genezen, was er voldoende te fotograferen. Inmiddels is onze groep, waar de meesten elkaar al jaren kennen, hecht geworden. Er zijn diverse gangmakers, waaronder ds. Carla en de gids Hamdan, die meer Nederlandse spreekwoorden en gezegden spontaan kan citeren dan wie ook. Zelfs van het bekende gedicht 'Herinnering aan Holland' van Hendrik Marsman "Denkend aan Holland zie ik brede rivieren traag door oneindig laagland gaan..." kent hij meer strofen dan de 30 groepsleden uit het hoofd! Kortom, ook onderweg is het een gezellige boel. We trokken verder in Zuidelijke richting over de snelweg (Koningsweg) naar Petra. Het stadje ligt aan een kant tegen het werelderfgoed met dezelfde naam aan.

Dag 3. We gaan vroeg naar de ingang van het oude Petra, 2 eeuwen voor de geboorte van Christus gebouwd door een handeldrijvend Bedoeïen volk. Deels uitgehouwen in de rotsen van Zandsteen aan weerszijden van een tot een smalle kloof vernauwend dal, deels gebouwd in een na de kloof verwijdende ruimte. Door een aardbeving deels verwoest en onder zand bedolven, tot nu toe slechts gedeeltelijk uitgegraven. Het wordt deze dag snikheet en tegen het middaguur kan je over de hoofden van de toeristen lopen. Je hebt minstens een dag en een goede conditie nodig om de belangrijkste bezienswaardigheden te bekijken. De afstanden zijn fors. Het beste in dit jaargetijde is om bij zonsopgang te beginnen. Zo vroeg waren we niet. We hebben ook minder dan een halve dag en mijn conditie (er moest ook geklommen worden) is onvoldoende, zeker bij deze hitte. Maar het is bijzonder! Na de lunch rijden we naar een verzamelpunt voor touringcars bij de Wadiwoestijn. Dit wordt een van de mooiste woestijnen van Jordanië genoemd. We hebben privé de nodige fraaie woestijnen in de wereld bezocht en vinden deze heel mooi. Op het verzamelpunt staan Pick-up Trucks met langs banken in de laadbak waar 6 deelnemers in kunnen. Sommige hebben een zonedakje, wij rijden open. In een flink tempo rijden we tussen de soms indrukwekkende rotsformaties langs diverse accommodaties die toeristen een 'woestijnervaring' moeten geven. Dankzij de laagstaande zon genieten we van de soms spectaculaire vergezichten. Zowel deze namiddag als de volgende ochtend zien we dat het aantal accommodaties zo snel groeit, dat de woestijn gaat verstedelijken. De sterrenhemel wordt nu al minder zichtbaar door het licht van deze accommodaties. Ons luxe verblijf ligt bij daglicht uit het zicht van andere, 's nachts zie je al lichtstraling. Ieder tweetal slaapt in een flink huisje ter grootte van een ruime hotelkamer met badkamer en door grote ramen een schitterend uitzicht bij daglicht. Het vlees voor het eten is in de zon gebraden (!). Erna zet de eigenaar een disco installatie aan en wordt er gedanst. Er is ook een aantal Jordaanse gasten, waarbij de eigentijds geklede jonge vrouwen en mannen -wellicht tot eigen verbazing- een tijdje meedoen. Nog later is er een nachtwandeling. Een groot aantal groepsleden die daaraan



meedoet heeft zich ook opgegeven om voor zonsopgang per kameel naar een uitzichtpunt de sjokken (begeleiders hebben de kamelen aangeliend). Die zijn halverwege de volgende dag al aardig moe!

Dag 4. Na het ontbijt rijden we met de Pick-up trucks via een andere route door de prachtige Wadi Rum woestijn, stoppen op een uitzichtpunt en vervolgens op een punt waar we in de schaduw van een rotsformatie even kunnen uitblazen. Gids Hamdan laat ons daar zien hoe takjes van bepaalde plantjes die groeien in het zand, met wat water erbij zeep worden. De Bedoeïenen wasten hun handen vroeger ermee! Je ziet langs een asfaltweg die wij kruisen ook ommuurde huizen. Onduidelijk blijft of de bewoners hun brood verdienen in het toerisme. We bereiken een verzamelpunt waar onze reisbus staat en controleren of de bagage er is. We lunchen, gedwongen door de hitte, in een enorme, want koelere, tent. Vervolgens rijden we naar het zeer hete (37 graden) Aqaba aan de Rode Zee. Het water van het zwembad op het dak van het Hotel is even warm als de luchttemperatuur. Voor wie niet van het lawaai van de airco houdt is er hier geen keus: zonder slaap je zeker niet.

Dag 5. Het is zondag, we hebben een viering o.l.v. Ds. Carla op het ter plaatse overdekte dakterras van het Hotel. Daarna wandelen we naar de nabijgelegen haven en gaan aan boord van een schip dat alles aan boord heeft voor wie zwemmen, snorkelen of met zuurstoffles duiken wil. Er is een bovendek met en zonder zonnedak, er zijn zit en ligmogelijkheden. We varen een tijd op de azuurblauwe Rode Zee en gaan dan voor anker. Het water in! De bemanning is professioneel en begeleid ook beginners van snorkelen en duiken uitstekend. Intussen hangt een BBQ boven het water en als iedereen trek heeft gaan we eten. Intussen vaart het schip naar een ander ankerpunt. Er is genoeg te zien onder water, van Koraalrif tot scheepswrak. Op de vaart naar de haven gaat de muziek aan en wordt er weer vrolijk gedanst. In de loop van de dag werd ik snipverkouden en had wat minder eetlust. Ik weet dat aan de airco die recht op mijn bed gedeelte blies. Op de kade wacht Hamdan ons op in een witte Thobe, ook wel Djellaba of Kaftan genoemd. Dat verschilt per land.

Dag 6. We rijden weer naar het noorden. De verkoudheid bleef, maar ondanks onze voorbereiding en het gebruik van mondkapje op de vliegvelden, was er verder niets dat me aan Covid deed denken. Het was een lange rit die ons steeds dichterbij de Dode Zee bracht. Toen we die eenmaal bereikten kwam er een stop op een ruime strook met uitzicht op de azuurblauwe zee. Op de hoge rotsen aan de andere kant stond een puntige rots, waarin sommigen de vrouw van Lot zien die tegen het verbod van God in toch omkeek toen ze uit Sodom vluchtten. We vervolgden onze weg langs de Dode zee en hielden nog even stil bij een kloof waar de Wadi-Mujib-rivier uitmondt in de Dode Zee. Nu, aan het eind van de zomer, stroomt er geen water over de dam die de toeristen tenminste wat groen langs het tegengehouden water te zien biedt.

We bereiken een concentratie van Hotels aan de Dode Zee waar prachtige tuinen en palmbomen even het stenige woestijnlandschap van Jordanië doen vergeten. Het lijkt de golfbaan in Dead Valley (V.S.) wel! We lunchen bij aangename temperatuur in zo'n hotel en wandelen naar de Dode Zee waar we - voorbereid op zwemmen - omkleden en te water gaan. Na 20m heb je geen grond meer onder de voeten. Als je eenmaal op je rug ligt dan kom je alleen weer aan het strand door met je handen te peddelen. Je benen laten zakken lukt niet, zwemmen evenmin. Het water is te zout om in je ogen te krijgen. Er is een ton met modder neergezet met de 'belofte' dat je huid er jonger en gaver van wordt als je de modder erop smeert en het laat indrogen. In korte tijd zien we de leden van de groep zwart bemodderd in de hete zon lopen om in te drogen. Afspoelen kan op een wasplaats met handdouches. Omkleden in een aparte ruimte van het Hotel achter de zwembaden. Klein probleem: het stenen terras is door de zon zo heet dat je op blote voeten alleen rennend van en naar de omkleedruimte komt.

We rijden met de bus verder Noordwaarts naar Madaba. Daar rijdt de bus zich vast in de kluwen auto's die ontstaat na een begrafenisdienst in een Moskee. Bestuurders van geparkeerde auto's willen terug naar huis en draaien op de smalle weg zonder zich iets van de gevolgen aan te trekken. We bereiken met enige vertraging een parkeerterrein van de Oosters-Orthodoxe St. Joriskerk uit de 19e eeuw en bewonderen na een daardoor afgedwongen wandeling door een winkelstraat (winkeliers hebben dat mooi geregeld) de prachtige mozaïekvloer en beschilderingen.

Dag 7. We rijden door een kale, stenige vlakte in de richting van de grens met Saoedi-Arabië en bezoeken een voormalig fort-hotel voor handelsreizigers. Daarna nog een kleinere versie die qua beschilderingen in



betere staat was. We nuttigen op weg naar het vliegveld een lunchpakket van het hotel dat een flink aantal leden van de groep die nacht ingewandsstoornissen opleverde. Laat op de avond landden we op Schiphol en troffen thuis de eerste WhatsApp met melding 'ik heb Covid!' Anderen, ook wij gingen testen. Er bleken ca 7 deelnemers besmet te zijn. De vele reacties die daarna volgden lieten opnieuw zien hoe goed de verhoudingen in de groep waren. Hartverwarmend!

Robert Hagendoorn

Jarigen: 80+

2 november	
Mevr. A.S. Slappendel	86 jaar
7 november	
Mevr. N. van der Jagt - van Driel	92 jaar
10 november	
Mevr. I. van Elburg - van Vliet	88 jaar
16 november	
Dhr. D. van Vliet	89 jaar
21 november	
Dhr. J.D. Kraaij	83 jaar
27 november	
Dhr. K. Hoogendoorn	81 jaar
Mevr. N. Windemuller – Greving	81 jaar
29 november	
Dhr. G. Hassefras	90 jaar

Maandelijks vermelden we de jarigen van 80 jaar en ouder. Stelt u geen prijs op deze vermelding, geef dit dan door aan het kerkelijk bureau (kerkelijkbureau@pghkorenaar.nl) of aan uw wijkouderling.

Bron: Kerkelijk bureau

Kerkelijke stand

Gehuwd en verhuisd:

Dhr. L.N. van Rijthoven

Nieuw ingekomen in onze gemeente:

Dhr. G.H.A. van der Sluis

Mevr. M. Dorsman

Bron: Kerkelijk bureau



Producten voor de Voedselbank

Zondag 6 november is er in de kerkdienst aandacht voor Dankstond. Er zal een extra collecte gehouden worden waarvan de opbrengst bestemd is voor **Stichting Voedselbank Alphen aan den Rijn en omstreken**.

De afgelopen twee maanden is het klantenaantal bij de voedselbank met maar liefst 15% toegenomen. Een zorgelijke situatie.

Er is daarom volop behoefte aan **conserven, dus groente, vlees, soep of fruit in blik of pot**.

Maar ook aan verzorgende producten zoals **shampoo, deodorant, tandpasta en doucheschuim**.

Wanneer u boodschappen gaat doen de komende week, wilt u dan iets extra's meenemen?

Wanneer u dit 6 november meeneemt naar de Korenaar zorgen de leden van de diaconie ervoor dat dit bij de Voedselbank wordt afgeleverd.

Een (extra) gift overmaken mag natuurlijk ook!

NL12 INGB 0000397019 tnv Diaconie Protestantse gemeente

Met vermelding gift Dankdag.

Alvast hartelijke dank!

Uw en jouw Diaconie



Gratis Petrus Adventskalender

Wil je bewust toeleven naar Kerst? Ook dit jaar biedt Petrus voor de adventsperiode een dagelijkse kalender aan, die je uitdaagt om in aanloop naar Kerst elke dag even stil te staan. Voor elke dag is een korte overdenking beschikbaar, aangevuld met korte (gespreks)vragen, liederen, gebeden en citaten.

Plek voor iedereen

Met het thema 'Aan tafel - plek voor iedereen' sluit de kalender aan bij het jaarthema 2022-2023: 'Aan tafel!'. De focus ligt op Bijbelgedeelten die laten zien hoe God ons in de Bijbel door maaltijden nabij komt - uitmondend in de ultieme nabijheid van Gods menswording met Kerst. In zijn nabijheid mag je je gezien en geborgen weten, aan zijn tafel is plek voor iedereen.



Vraag nu een gratis exemplaar aan van de adventskalender 2022 via <https://petrus.protestantsekerk.nl>.

Sponsor een kerstpakket

Zoals u wellicht weet is het al jaren traditie om in december een kerstpakkettenactie als gezamenlijke kerken van Hazerswoude-Dorp te houden.

Bedoeld voor mensen woonachtig in Hazerswoude en Benthuizen die het financieel zwaar hebben, of op een andere wijze een moeilijke periode doormaken. Hen willen we hiermee een steuntje in de rug geven.



Af gelopen jaar is onze actie zo'n groot succes geweest! Dankzij uw medewerking zijn er 150 pakketten bezorgd!

Waarvan 50 pakketten een volle BIG SHOPPER met 20 bruikbare en lekkere boodschappen van o.a. kerststol tot vruchtensap! Ook 100 pakketten met een kerststol en kerststukje

Juist in deze moeilijke periode willen wij deze mensen niet in de kou laten staan!

Vandaar: **SPONSOR EEN KERSTPAKKET** en laat zien hoe wij als drie kerken in één dorp samen onze medemens helpen! Een kerstpakket kost € 40,00.

Elke bijdrage groot of klein is van harte welkom!

Op rekeningnummer NL12INGB000885977 t.n.v. DPGH Kerstpakkettenactie. Onder vermelding van Kerstpakket. Op verzoek en na vermelding van uw mailadres ontvangt u nadien een factuur. Uw gift is aftrekbaar ANBI RSIN/Fiscaal nummer 824128114.

Van de redactie

Redactie: Jan Pels, tel. 58 83 68
Karin Jansen, tel. 06 – 55 86 56 20
Cornèl Haseffras, tel. 58 73 13
Druk: Drukwerkteam PGH

 Vind ons leuk op [facebook.com/PGH Korenaar](https://facebook.com/PGH_Korenaar)

Kopij voor het novemnummer inleveren tot 24 november a.s.
bij de redactie via e-mail: postkerkklinken@hotmail.com of kerkklinken@pghkorenaar.nl.

Mantelzorgers kunnen het niet alleen, Aurelia helpt!

Steeds meer mensen kiezen ervoor om de laatste levensfase thuis of in een andere vertrouwde omgeving door te brengen. Juist met het einde in zicht hebben stervende mensen behoefte aan dierbaren om zich heen.



Aurelia is een plaatselijke kerkelijke vrijwilligersorganisatie, die ondersteuning biedt aan ernstig, terminaal zieke mensen in de thuissituatie. In een intakegesprek worden de situatie, wensen en mogelijkheden met de zieke en naaste doorgesproken. Er wordt bekeken op welke tijden de hulp van een vrijwilliger van Aurelia gewenst is. Dat kan één of meerdere dagdelen per week zijn, zowel overdag als in de avond. De cliënt en/of familie, kunnen bij ons ondersteunende zorg aanvragen. Daarnaast hebben wij ook contact met huisartsen en thuiszorg.

Aan onze zorg zijn geen kosten verbonden. Wij zijn zeven dagen per week bereikbaar op tel. 06-51445726. Kijk voor meer informatie op onze website: www.vptzaurelia.nl

Als sterven dichtbij is, kunnen wij er voor u zijn!

Bijbellesrooster november 2022

Dag en datum	Bijbeltekst	Onderwerp
di 1 nov	Psalm 84	Allerheiligen - Wonen in Gods huis
wo 2 nov	2 Koningen 6:1-7	Drijfijzer
do 3 nov	2 Koningen 6:8-23	Wij zijn met meer
vr 4 nov	2 Koningen 6:24-7:2	Zondebok
za 5 nov	2 Koningen 7:3-20	De hemelsluizen gaan open
zo 6 nov	2 Koningen 8:1-6	Met terugwerkende kracht
ma 7 nov	2 Koningen 8:7-15	Zelfvervullende profetie?
di 8 nov	2 Koningen 8:16-29	Familiebanden
wo 9 nov	2 Koningen 9:1-13	Een 'schone' lei
do 10 nov	2 Koningen 9:14-29	Nabot gewroken
vr 11 nov	2 Koningen 9:30-37	Gekapt
za 12 nov	Lucas 20:20-26	De mond gesnoerd
zo 13 nov	Lucas 20:27-40	Woorden van eeuwig leven
ma 14 nov	2 Koningen 10:1-17	Niemand ontkomt
di 15 nov	2 Koningen 10:18-36	Baäl neergeslagen
wo 16 nov	2 Koningen 11:1-20	Verborgene baby wordt koning
do 17 nov	2 Koningen 12:1-9	Het kind en de hogepriester
vr 18 nov	2 Koningen 12:10-22	Herstelwerkzaamheden
za 19 nov	2 Koningen 13:1-9	Hardleers
zo 20 nov	2 Koningen 13:10-25	Geluk bij een ongeluk
ma 21 nov	Lucas 20:41-21:4	Major donor
di 22 nov	Lucas 21:5-19	Blij vooruitzicht?
wo 23 nov	Lucas 21:20-38	Hij komt!
do 24 nov	Filippenzen 1:1-11	Verlangen
vr 25 nov	Filippenzen 1:12-26	Doelgericht
za 26 nov	Filippenzen 1:27-2:11	Eenheidsstreven
zo 27 nov	Filippenzen 2:12-18	Advent I Inspanning
ma 28 nov	Filippenzen 2:19-30	Meeleven
di 29 nov	Jesaja 9:7-16	Gods woede
wo 30 nov	Jesaja 9:17-10:4	Kannibalisme

Gegevens Protestantse gemeente

Predikant: ds. C.C.A. Melgers tel. 0172-589164 e-mail: predikant@pghkorenaar.nl

Kerkenraad: e-mail: kerkenraad@pghkorenaar.nl

Preses: Christiaan Knibbe

Scriba: Agnes Huisman

e-mail: scriba@pghkorenaar.nl

Diaconie: e-mail: diaconie@pghkorenaar.nl

Voorzitter: Meinte Vierstra

Secretaris: Marian Zintel-Zaal

Penningm: Anneke de Jong - v.d. Willik

Belangrijke rekeningnummers kerkgemeente

ING-bank: NL26INGB0000625978 t.n.v. boekhouder Protestantse Gemeente

Rabobank: NL46RABO0325907102 t.n.v. Protestantse Gemeente

Diaconie: NL12INGB0000397019 t.n.v. Penningmeester Diaconie Protestantse Gemeente

Missionaire commissie: NL51RABO0325908370 t.n.v. Penningmeester Missionaire commissie Protestantse Gemeente

Adres kerkgebouw De Korenaar

Dorpsstraat 183, 2391 CB Hazerswoude-Dorp

Kerkdiensten

09.30 uur: vanaf de eerste zondag van april

10.00 uur: vanaf de eerste zondag van november

Viering van het Heilig Avondmaal

Zie het kerkdienstenrooster aan het begin van Kerkklanken

Bediening Heilige Doop

Wanneer u de doop verlangt voor uzelf of voor uw kind, dan kunt u contact opnemen met de predikant.

Huwelijksbevestigingen: info via de Scriba

Begravenissen: info via de Scriba

Coördinatie overige taken: Erna Voets en Sandra v/d Haven

Voor koffie/thee en broodjes: Marian Zintel

