



Kopij inleveren/ insturen naar gemeentebrief@pghkorenaar.nl
De kopij dient uiterlijk donderdag om 14:00 uur in ons bezit te zijn!

Pastorale berichten en bereikbaarheid predikant.

Voor berichten over lief en leed in onze gemeente kunt u contact opnemen met een kerkenraadslid (predikant is ook lid van de kerkenraad) of een wijkmedewerker. Maandag overdag en donderdag is onze predikant vrij. Telefoon ds. Carla Melgers: 0172-589164. E-mail: predikant@pghkorenaar.nl

Vandaag zondag 11 september

Deze week, zondag 11 september, is de startzondag voor het nieuwe seizoen. Dit is een gezamenlijke dienst met de protestantse gemeente Koudekerk/Hazerswoude Rijndijk. Het thema van de landelijke PKN is: "Aan tafel". Voor deze zondag wordt het thema "Aanschuiven". In deze dienst gaan voor ds. Carla Melgers, ds. Willem Biesheuvel, pastor Laurien Hoogerwerf.

De collecten zijn bestemd voor:

1e inzameling van uw gaven is voor Diaconaal centrum "de Bakkerij", Leiden.

Diaconaal Centrum De Bakkerij is een modern kerkelijk centrum voor hulp en dienstverlening. De Diaconie Protestantse gemeente Leiden en de RK Diaconie Leiden geven vanuit de kerken hulp aan ieder die dat nodig heeft, dichtbij en ver weg, voor korte of langere duur. Folly Hemrica is speciaal bedoeld voor dak- en thuislozen in Leiden. Zij is op straat te vinden bij de hangplekken van dak- en thuislozen en vraagt oprecht "Hoe gaat het met je?" Zij verzorgt kerkdiensten met iets te eten en te drinken na afloop. Maar verzorgt ook uitvaartdiensten als een passend afscheid voor mensen uit de doelgroep.

2e inzameling van uw gaven is voor het onderhoudsfonds.

Een kerkgemeente moet onderhouden worden, dat geldt zeker voor de gebouwen. Helpt u mee?

Zie voor verdere informatie de berichten elders in de Gemeentebrief, de Kerkklanken van september en op de website.

Zondag schenken Martien en Tieke van Zanten koffie bij de openluchtdienst en bij slecht weer in de Korenaar.

Volgende week, zondag 18 september, gaat mevrouw Annie Vermeij voor in onze dienst. De organist is Leon van Veen, Ed de Jong is koster, Yvonne van Zanten is bij de oppas. Er is geen kindernevendienst. De collecten zijn bestemd voor **PKN vredesweek : Collecte voor vredeswerk van Colombiaanse vrouwen en de kerk.** De koffie wordt verzorgd door Jan en Fia Pels.

Autovervoer

Eind augustus is Jaap Jansen met de fiets ten val gekomen. Hij is weer thuis uit het ziekenhuis en het gaat nu naar omstandigheden redelijk met hem. Hij is inmiddels aan zijn duim geopereerd. We wensen Jaap veel sterkte bij zijn herstel!

De coördinatie van het autovervoer wordt tijdelijk waargenomen door Marian Zintel. Wilt u met de auto worden gehaald om de kerkdienst bij te wonen? Dan kunt u Marian bellen op: 06 – 25 49 65 11.

Zondag 11 september 2022;

We starten om 10.00 uur, bij goed weer in de open lucht bij de boerderij van Van Dorp, Galgweg 2. Bij minder goed weer wordt uitgeweken naar de Korenaar. Het programma kunt u vinden in Kerkklanken van september, maar in het kort:

10.00 uur: feestelijke dienst

± 11.15 uur: napraten bij koffie/thee/limonade

11.45 uur: "Aanschuiven"-puzzel

12.30 uur: Amerikaanse lunch.

De bloemen

Omdat we vandaag een gezamenlijke startzondag hebben, op de boerderij van de familie Van Dorp, willen wij de bloemen aan hen geven voor hun hartelijke gastvrijheid.

2 oktober Peuter- en kleuterdienst: Een baby voor Sara

Kom jij ook? Komt u ook?

Op 2 oktober a.s. is er een peuter- en kleuterdienst van 16.00 - 16.30 uur in de Korenaar.

Alle kinderen van 0 t/m 6 jaar zijn samen met hun ouders, broer(s), zus(sen), opa's en oma's, de buurvrouw en iedereen die zin heeft om mee te gaan, van harte welkom. We gaan het verhaal over 'Een baby voor Sara' horen en beleven, zingen liedjes, maken muziek en drinken en knutselen iets na de dienst. Kom jij ook? **En neem je een muziekinstrument en kussen mee?** Het lijkt ons leuk om jou/u jullie te zien!

Vanuit de gemeente

Op 31 augustus is Diny van Dorp-Slootweg overleden, zij was al geruime tijd ziek. Diny was getrouwd met Bert van Dorp die 13 jaar geleden overleed.

Woensdag 7 september hebben we afscheid van haar genomen met een dienst in de Korenaar, waarna zij bij haar man is begraven.

Hierbij een update van de situatie van Willem de Beus.

Na de operatie in april stonden er nog acht chemokuren gepland. Tijdens deze kuren heb ik last gehad van vervelende bijwerkingen, o.a. ontstekingen die mij in het ziekenhuis deden belanden. Gelukkig is alles goed afgelopen, maar ik leverde en lever wel in op mijn conditie. Woensdag heb ik in goed overleg met de oncoloog besloten de laatste drie kuren te schrappen in de hoop dat de voorbehandeling, de operatie en de vijf kuren daarna voldoende zijn voor kwalitatieve levensverlenging of (in het gunstigste geval) genezing.

Met hartelijke groet mede namens Nelleke,
Willem



Zondag 11 september, 10.00 uur

**Gezamenlijke viering Startzondag samen met de protestantse gemeente te
Koudekerk/Hazerswoude-Rijndijk Op de boerderij van Van Dorp
Thema "aanschuiven"**

Op **zondag 11 september** vieren we onze startzondag. Dat doen we dit jaar in de open lucht en samen met de PG Koudekerk-Hazerswoude Rijndijk.

We ontmoeten elkaar op het terrein van de **boerderij van Van Dorp**, Galgweg 2. Bij slecht weer wijken we uit naar de Korenaar.

Het programma:

- Om **10.00 uur** begint de feestelijke startdienst met thema: "Aan-schuiven" (hiermee haken we aan bij het jaarthema van de PKN "Aan tafel!"). De samenzang wordt begeleid door muziekvereniging Kunst na Arbeid uit Koudekerk. De voorgangers zijn pastor Laurien Hoogerwerf, dominee Willem Biesheuvel en dominee Carla Melgers, Er is oppas voor de kleintjes. De kinderen worden tijdens de dienst aan de slag gezet met een leuke opdracht.

- **Circa 11.15 uur:** napraten tijdens thee, koffie en limonade.

- **11.45 uur:** AANSCHUIVEN-puzzel. U/jij wordt aan het puzzelen gezet. Maar om achter alle antwoorden te komen zal even moeten worden aangeschoven bij iemand anders...

- **Circa 12.30 uur:** Amerikaanse lunch. **Neem allemaal iets te eten mee, maar niet meer dan u zelf zou opeten.** We zetten alles op tafel en delen met elkaar. Drinken hoeft u niet mee te nemen: daarvoor wordt gezorgd.

We hopen op een mooie startzondag!

Hallo allemaal,

Nog even en dan beginnen de clubs bij de **Hervormde gemeente** weer. De club is voor iedereen vanaf groep 3 t/m de 2^e klas van het voorgezet onderwijs! Kom jij ook gezellig met je vrienden en vriendinnen?

Op de club lezen we uit de Bijbel en doen we leuke dingen, zoals: knutselen, creatief bezig zijn of het doen van een spel. Kortom voor ieder wat wils!

De clubs beginnen in de week van 26 september en zijn in de clubzaal van De Regenboog, Raadhuisplein 7. Hieronder vind je de clubtijden van jouw club.

De woelige stal: Meisjesclub groep 3/4. Maandagmiddag van 14.45u tot 16.00u.

De Schaapskooi: Jongensclub groep 3/4. Maandagmiddag van 14.45u tot 16.00u.

De Bijenkorf: Meisjesclub groep 5/6. Donderdagavond van 18.45u tot 20.00u.

De Kameleon: Jongensclub groep 5/6. Dinsdagavond van 18.45u tot 20.00u.

De jonge arend: Jongensclub groep 7/8. Woensdagavond van 18.45u tot 20.00u.

De Rank: Meisjesclub groep 7/8. Maandagavond van 18.45u tot 20.00u.

Spirit: Jongens- en meisjesclub klas 1 en 2 van het voortgezet onderwijs.

Vrijdagavond van 19.30u tot 21.00u. Aansluitend is tot 22.00uur de Jol open.

Startdag

Op 24 september hopen we met elkaar het gemeenteseizoen te beginnen.
Leuk als u/jij komt!

Middagprogramma (start 15.00 uur)

Om 15.00 uur zijn alle basisschoolkinderen welkom bij "De Jol". Daar start om 15.15 uur theater De Regenboog met als thema "God is liefde". Neem een lekker kussen mee of iets waar je op kunt zitten en laat je verrassen! Samen met muziek van TOV maken we er een feestje van en is er na het theater nog van alles te doen aan sport en spel (tot ongeveer 17.00 uur).

Avondprogramma (start 17.00 uur)

Om 17.00 uur is iedereen, van jong tot oud, welkom in de tuin van 'De Regenboog' om met elkaar te eten. U kunt de komende zondagen voor of na de kerkdienst (11 en 18 september a.s.) aangeven wat u zou willen maken. Wilt u meenemen voor het aantal personen waarmee u komt? We maken er een heerlijk buffet van. Zo kunnen we elkaar als gemeente ontmoeten aan de maaltijd. Aansluitend heeft u om 19.00 uur de mogelijkheid met elkaar 'Mastermind' te spelen en/of te genieten van een heerlijk kopje koffie of thee. De tieners zijn welkom in 'De 'Jol' en rond het kampuur!

Voor meer informatie zie het kerkblad en/of de website.

Wij hebben er ontzettend veel zin in! Tot dan?!

Mariëlla de Wilde
Rineke Sol
Pieter van der Linde

Carolien Griffioen
Hanna Buchsteiner
Peter van Rossum

Groetjes, de clubleiding