



Kopij inleveren/ insturen naar gemeentebrief@pghkorenaar.nl
De kopij dient uiterlijk donderdag om 14:00 uur in ons bezit te zijn!

Pastorale berichten en bereikbaarheid predikant

Voor berichten over lief en leed in onze gemeente kunt u contact opnemen met een kerkenraadslid (predikant is ook lid van de kerkenraad) of een wijkmedewerker. Maandag overdag en donderdag is onze predikant vrij. Telefoon ds. Carla Melgers: 0172-589164. E-mail: predikant@pghkorenaar.nl

Vandaag zondag 19 juni

Vandaag, gaat ds. Muriëlle van Diepen uit Gouda voor in de dienst. Herman Verbree bespeelt het orgel, Alfred Hoogendoorn is de koster. Annemieke Hoogendoorn is bij de oppas en Tieke van Zanten leidt de kindernevendienst. De koffie wordt vandaag verzorgd door Nanny Hassefras en Hans v.d. Lip.

De collecten zijn bestemd voor:

1^e inzameling van uw gaven is voor **interkerkelijke commissie doven en slechthorenden**



Deze organisatie helpt de kerken om om te gaan met dove mensen.

Want in de kerk zeggen wij: Doven horen erbij!!!

2^e inzameling van uw gaven is voor **het onderhoudsfonds**

Een kerkgemeente moet onderhouden worden, dat geldt zeker voor de gebouwen. Helpt u mee

Rooster kindernevendienst

19 juni Tieke, 26 juni Anne 3 juli Guido, overstapdienst

10 juli tot en met 21 augustus geen kindernevendienst.

Volgende week: zondag 26 juni,

gaat ds. Keesfrank Klaassen uit Harderwijk voor in de dienst. Piet Boon is de organist, Ed de Jong is koster, Femke Langelaar is bij de oppas en de kindernevendienst wordt geleid door Anne Kluvers.

De koffie wordt verzorgd door Jan en Fia Pels

De Bloemen

De bloemen gaan vandaag met een hartelijke groet van ons allen naar mevr. Tj.de Gelder-Zandstra.

Het was 16 juni een jaar geleden dat haar man Niek is overleden.

Ze worden gebracht door Marian Zintel.

Orde van dienst zondag 19 juni 2022 'Onze vader'

Orgelspel

Lied voor de dienst: 216

Woord van welkom

Stil moment

Intochtslied: psalm 98:1,2

Votum en groet

Klein Gloria

Kyrie (afgewisseld met gezongen acclamatie 301a)

Glorialied 304

Gebed bij de opening van de Schriften

Gesprek met de kinderen vooraf gaande aan de kindernevendienst

We luisteren en kijken naar 'Mijn Vader dank u wel'

Kinderen gaan naar de kindernevendienst

Eerste schriftlezing: Hosea 11:1-11

Lied 217:1,2,3

Tweede schriftlezing: Mattheüs 6: 5-15

Lied 886

Verkondiging

Lied 340b

De kinderen komen onder het naspel terug in de kerk

In memoriam mevrouw Maaskant-Koetsier

Psalm 23c : 1 en 5

Dankzegging en voorbeden

Lied 1006

Collecten-presentatie op de beamer

De kinderen uit de crèche worden tijdens de collecte opgehaald

Slotlied: 978:1,3,4

Zegen

Gemeente beaamt met zingen 3x amen

Bedankt

Ja: Dat was een grote verrassing:

Bloemen van de kerk, bij ons 60-jarig huwelijk.

Ook al die namen, op de "groet van de korenaarkaart", betekende veel voor ons.

Bij elke naam zagen wij in gedachten, het daarbij behorende gezicht.

Wij hebben wat ouderdomsklachten, maar genieten samen nog van vele dingen.

Een hartelijke groet van, Jan en Bep de Gelder.

Bericht van overlijden

Op zijn vertrouwde plek in de Driehof is maandag 13 juni op 68-jarige leeftijd onverwachts overleden onze dierbare en lieve Hans.

Hans was niet echt 'merkentrouw', hij was in beide kerken graag aanwezig. Hij dronk na de dienst graag een kopje koffie mee en maakte graag contact.

Fantastisch was het te ervaren dat Hans ook door onze kerk niet vergeten werd, de bloemen uit de kerk, de aandacht, de kaarten.

Een mooie herinnering is het spontane moment, tijdens een ochtenddienst in onze kerk. Op Hans zijn 60e verjaardag werd spontaan het 'Lang zal hij leven in de Gloria' gezongen.

We mogen erop vertrouwen dat hij nu 'in de Gloria' is. Wat heerlijk voor hem, toch zullen wij zijn altijd positieve levenshouding en humor missen.

Boven de rouwkaart staat 'Ik ben de Heer, je God. Ik houd je vast, en ik zeg: je hoeft niet bang te zijn. Ik zal je helpen.' Jes.41:13

De dankdienst voor het leven van Hans heeft plaatsgevonden op vrijdag 17 juni jl. in de Hervormde kerk.

Familie Dorsman

Zomerzangavonden

Op woensdag 6 juli 19.00 uur starten de zomerzangavonden in de Ontmoetingskerk. Ook dit jaar doen dezelfde zeven kerken uit voormalig Rijnwoude weer mee. Wat fijn dat het weer kan: op de fiets stappen, of in de auto, samenkomen, samen zingen. Gelukkig is er in elke kerk ook een organist om de zang te begeleiden. Eind mei zijn vertegenwoordigers van alle kerken bij elkaar geweest om data te verdelen en een thema te kiezen. Als thema hebben we dit jaar gekozen voor "Zingend Ontmoeten". Ook hebben we een lied dat elke viering terug zal komen: lied 1014, uit het nieuwe liedboek: "Geef vrede door van hand tot hand, je moet die schat bewaren; bescherm haar als een tere vlam, behoed haar voor gevaren". We mogen het als een groot goed ervaren dat wij in vrede en vrijheid samen mogen komen.

Elke zomerzangavond betekent niet alleen zingen met elkaar maar na afloop ook elkaar ontmoeten bij de koffie of de thee.

6 juli	Ontmoetingskerk Koudekerk a/d Rijn,	Dorpsstraat 15
13 juli	Korenaar Hazerswoude- dorp,	Dorpsstraat 183
20 juli	Hervormde kerk Hazerswoude-Dorp,	Dorpsstraat 64
27 juli	Brugkerk Koudekerk a/d Rijn,	Dorpsstraat 53
3 augustus	Bernarduskerk Hazerswoude Rijndijk,	Rijndijk 106
10 augustus	Engelbewaarders kerk Hazerswoude dorp,	Dorpsstraat 248
17 augustus	De Hoeksteen Benthuizen,	Dr. A. Schweitzerlaan 2

Namens alle mensen van de voorbereiding: graag tot ziens!

Agaath Koers en Tineke Heemskerk



Zomer zangavonden "Zingend ontmoeten"

6 juli - Ontmoetingskerk Koudekerk a/d Rijn - Dorpsstraat 15	13 juli - Korenaar Hazerswoude-Dorp - Dorpsstraat 183	20 juli - Hervormde kerk Hazerswoude-Dorp - Dorpsstraat 64
27 juli - Brugkerk Koudekerk a/d Rijn - Dorpsstraat 53	3 augustus - Bernarduskerk Hazerswoude-Rijndijk - Rijndijk 106	10 augustus - Engelbewaarderskerk Hazerswoude-Dorp, Dorpsstraat 248
17 augustus - De Hoeksteen Benthuizen - Dr. A. Schweitzerlaan 2		

Aanvang 19.00 uur & na afloop is er koffie en thee

Kloosterbezoek o.l.v. ds. Carla Melgers

**Een unieke ervaring om eens binnen de muren van een klooster te zijn
3 dagen te gast bij de Zusters Clarissen te Megen.**

Vrijdag 5 augustus-zondag 7 augustus 2022

Graag nodig ik jullie, u uit om mee te gaan naar het klooster van de zusters Clarissen in Megen. In deze dagen die we voor een groot deel in stilte doorbrengen, leven we mee met het ritme van de zusters. We nemen deel aan de gebedsdiensten en gebruiken gezamenlijk de maaltijden. Twee keer per dag komen we samen om onze ervaringen te delen. Megen ligt in een prachtige omgeving dus er is ook volop gelegenheid om mooie wandelingen te maken

We zijn die vrijdag welkom om 14.30 uur. Zondag vertrekken we na de middagmaaltijd (rond 14.00 uur)



De zusters schrijven op hun website: <https://www.clarissenmegen.nl>

Stilte is een schaars goed geworden in onze samenleving. Toch blijft het voor veel mensen van belang om een plek te vinden waar zij, los van de drukte van het dagelijks leven, contact kunnen maken met waar het hen in het leven werkelijk om gaat. Een plek waar zij spiritueel kunnen groeien, hun relatie met God kunnen verdiepen of simpelweg de innerlijke rust vinden om weer werkelijk naar hun hart te gaan luisteren.

In ons klooster bieden wij mensen hier graag de ruimte voor. U kunt aansluiten bij ons levensritme en onze eeuwenoude traditie van contemplatief gebed, en zo ontdekken hoe stilte, eenvoud, aandachtig leven en verbondenheid met al wat leeft, uw eigen leven kan verrijken en verdiepen. Graag delen wij met u een stukje franciscaanse levenskunst.

Er zijn verschillende mogelijkheden om uw verblijf in het klooster vorm te geven. In alle gevallen kunt u aansluiten bij de gebedsdiensten en de (vegetarische) maaltijden van de gemeenschap. U heeft een eigen kamer in het gastenverblijf van het klooster en kunt gebruik maken van de gastentuin, de bibliotheek en de meditatieruimte.

De kosten per etmaal bedragen naar draagkracht € 34/39/46 p.p.

Beddengoed en handdoeken dient u zelf mee te nemen.

Lakenpakket beschikbaar € 6,50 (laken, dekbedovertrek en sloop).

Jongeren die mee willen worden door de kerk gesponsord. Zij betalen 25 euro p.p.

Wil je mee? Dan graag voor 5 juli per e-mail opgeven bij ds. Carla Melgers (predikant@pghkorenaar.nl)

Zondag 3 juli rond 11.00 uur zal ik meer informatie geven over ons kloosterweekend en kunnen we met elkaar afspreken hoe we er naar toe gaan.

Enquête uit de Pinksterdienst

In de dienst op 5 juni, de feestelijke Pinksterdienst, is een enquête uitgedeeld waarin we vragen naar uw ideeën en zorgen over het voortbestaan van de Korenaar, maar ook om vrijwilligers en uw/jouw advies aan de kerkenraad.

Als het goed is hebben alle leden uit onze gemeente (die ook een envelop krijgen voor de Kerkbalans) de enquête inmiddels ontvangen. We willen iedereen die de enquête nu al heeft ingeleverd daarvoor hartelijk bedanken! Dank dat u de moeite hebt genomen de vragen in te vullen en het formulier in te leveren. Hebt u de enquête nog niet ingevuld/ingeleverd? Alle begrip als u er nog even over na wilt/moet denken. We willen u wel vriendelijk verzoeken het formulier **uiterlijk 1 juli** in te leveren. Dan kunnen we als kerkenraad en Groep nieuwe wegen met de resultaten aan de slag. U kunt het ingevulde formulier (het liefst voorzien van uw naam en bereikbaarheidsgegevens) in de brievenbus van de kerk doen, afgeven in de kerkenraadskamer of bij een van de kerkenraadsleden afgeven.

Mocht u of jij, om wat voor reden dan ook, geen enquête hebben ontvangen en u wilt er toch graag een invullen?! Dan kan dat! In de kerk zullen een aantal blanco exemplaren worden neergelegd.

We danken iedereen nu alvast voor het meedenken en hopen op goede ideeën voor de toekomst van de Korenaar.
Namens de kerkenraad, Agnes Huisman, scriba

Peuter- en kleuterdienst: Huis op de rots Kom jij ook? Komt u ook?

Op 3 juli a.s. is er een peuter- en kleuterdienst van 16.00 - 16.30 uur in de Korenaar.

Alle kinderen van 0 t/m 6 jaar zijn samen met hun ouders, broer(s), zus(sen), opa's en oma's, de buurvrouw en iedereen die zin heeft om mee te gaan, van harte welkom. We gaan het verhaal van het huis op de rots horen en beleven, zingen liedjes, maken muziek en drinken en knutselen iets na de dienst. Kom jij ook? En neem je een muziekinstrument en kussen mee?

Het lijkt ons leuk om jou/u jullie te zien!



Huis op de rots