



*Wees een beetje lief voor elkaar,
er is al genoeg ellende op deze aardbol.*

*En als je met je gezicht naar het verleden staat,
sta je met je rug naar de toekomst!*

Frank.

Heel verdrietig, omdat wij hem erg zullen missen, delen wij u mede dat na een periode waarin het zo moeilijk was om alles los te laten wat hem zo lief was, rustig van ons is heengegaan mijn lieve eigenwijze man, onze zorgzame vader en trotse opa.

Franklin Olaf Helmus

* 16 oktober 1950

† 2 april 2022

Je bent niet meer waar je was, maar je bent overal waar wij zijn!

Er is gelegenheid tot condoleren op donderdag 7 april van 19.00 tot 20.30 uur in de Korenaar, Dorpstraat 183 te Hazerswoude-dorp.

De dankdienst voor zijn leven vindt plaats op vrijdag 8 april om 13.30 uur in bovengenoemde kerk.

U kunt de dienst ook volgen via <http://www.kerkomroep.nl/#/kerken/10080>.

Aansluitend brengen wij Frank naar zijn laatste rustplaats op de Algemene Begraafplaats te Hazerswoude-dorp.

Jeanet Helmus - van Beek

Ferdi en Maaïke
Olaf

Niels en Marijke
Esmee, Marit, Fiene en Jolie

Victor en Lianne

Torenstraat 48, 2391 BT Hazerswoude-dorp