



Kopij inleveren/ insturen naar gemeentebrief@pghkorenaar.nl
De kopij dient uiterlijk donderdag om 14:00 uur in ons bezit te zijn!

Pastorale berichten en bereikbaarheid predikant

Voor berichten over lief en leed in onze gemeente kunt u contact opnemen met een kerkenraadslid (predikant is ook lid van de kerkenraad) of een wijkmedewerker. Maandag overdag en donderdag is onze predikant vrij.

Telefoon ds. Carla Melgers: 0172-589164.

E-mail: predikant@pghkorenaar.nl

Vandaag zondag 17 april - PASEN

In deze paasdienst gaat voor ds. Carla Melgers, organist is Jos Qualm en Alfred Hoogendoorn is de koster. Janine Zaal is bij de oppas.

De collecten zijn bestemd voor:

1^e inzameling voor Kerk in Actie, werelddiaconaat.

De 2^e inzameling is voor de kerk.

Rooster kindernevendienst

17 april Lavinia, Pasen.

24 april geen kindernevendienst

1 mei geen kindernevendienst, 8 mei Suzan, 15 mei Tieke, 22 mei Guido, 29 mei Anneke,

5 juni Anne, Pinksteren, 12 juni Lavinia, 19 juni Tieke, 26 juni Anne 3 juli Guido, overstapdienst 10 juli tot en met 21 augustus geen kindernevendienst.

De bloemen

De bloemen gaan, met een hartelijke groet van ons allen, naar Manon en Dennis de Jong. Wij wensen hen veel sterkte in de moeilijke tijd waarin zij zitten. De bloemen worden gebracht door Anneke de Jong.

Volgende week,

zondag 24 april gaat ds. Klaas Holwerda uit Amsterdam in onze dienst voor. Het orgel wordt bespeeld door Herman Verbree, Ed de Jong is de koster. De collecten zijn voor de diaconie en het onderhoudsfonds. Esther Karens is bij de oppas, er is dan geen kindernevendienst.

Signaal.

Voor veel mensen een begrip: iedere donderdagavond van 19.30 tot 20.30u. wordt er een uitzending verzorgd van muzikale aanvragen.

We werken als 3 kerken samen om deze "muzikale fruitmand" mogelijk te maken. Elkaar groeten of bemoedigen met muziek of zang is ons uitgangspunt. Helaas wordt het aantal aanvragers schaars, vandaar deze oproep weet u iemand die wel een steuntje in de rug kan gebruiken of zo maar even laten weten we denken aan je. Vraag een lied aan en wij brengen de groet over.

De map met liederen ligt in de hal bij de rode bus.

Namens team Signaal, Rita de Gelder.

Zondag 17 april 2022; PASEN

Lied voor de dienst:

Daar juicht een toon, daar klinkt een stem.

Lezen en zingen:

Dit is een huis van verhalen en dromen
Sytze de Vries

De Paaskaars wordt binnen gebracht.

Zingen Allen Lied 637

Zegengroet

Bloemschik uitleg

Zingen Lied 633: 1,3 en 5

Klein gloria

Kyriegebed afgewisseld met zingen 301C

Moment voor de kinderen

Kinderlied

Zingen Lied 642: 1 en 2

1^e schriftlezing: Mattheus 28: 1 – 6

Zingen: Lied 642: 4 en 5

2^e schriftlezing: Mattheus 28: 7 –

Zingen: Lied 642: 7 en 8

Verkondiging

Zingen Lied 608: 1 en 3

Gebeden

Collecten

Zingen Lied 634

Zegen

Cantorij zingt: Hemelhoog moet God
bezongen Sytze de Vries

Uit de gemeente:

▪ **Overleden**

Maandagavond ontvingen wij het bericht van het plotselinge overlijden van Bart Schupper. Hij werd 80 jaar. Op vrijdag 15 april is er van 14.00 tot 15.30 uur in de Korenaar gelegenheid afscheid te nemen en de familie te condoleren. Op dinsdag 19 april wordt om 12.00 uur de afscheidsbijeenkomst gehouden, eveneens in de Korenaar. Deze dienst is ook te volgen via de Kerkomroep. Op de rouwkaart staat vermeld dat na de bijeenkomst op het leven van Bart een toast wordt uitgebracht, waarna hij naar zijn laatste rustplaats op de Algemene Begraafplaats in Hazerswoude Dorp wordt gebracht. We wensen Nel, de kinderen en kleinkinderen en allen die met Bart verbonden waren heel veel sterkte toe en Gods onmisbare Zegen en nabijheid.

De rouwkaart is te vinden op de website van de Korenaar.

▪ **Lieve gemeenteleden,**

De operatie is afgelopen maandag succesvol verlopen. De tumor is verwijderd en er hebben zich geen complicaties voorgedaan. Het herstel verloopt voorspoedig, ik heb alweer gegeten en wat stappen gezet. So far so good dus.

Ook in deze dagen voelen we ons gesterkt door alle meeleven: de kaartjes, appjes, mails en telefoontjes deden en doen ons goed, bedankt!

Goede Paasdagen gewenst en een hartelijke groet!

Willem en Nelleke de Beus

▪ **Mand met lekkers en een hartelijke groet van de Korenaar.**

De laatste maanden zijn er een aantal gemeenteleden gaan wonen in de Driehof.

Dat zijn, mevr. Sjaan van Dijke, dhr. Geert Hassefras, dhr. Wim Haartsen en mevr. Tjitske de Gelder.

We hebben bij hen op beide afdelingen een mand met lekkers bezorgd met een hartelijke groet van de Korenaar.

We hopen dat zij er met hun medebewoners van zullen genieten.

De diaconie.

Paasbroodjesactie groot succes!

Vorige week heeft de Paasbroodjesactie plaatsgevonden voor Burkina Faso. Gedurende vrijdag en zondag zijn de broodjes in de kerk onder het genot van een hapje en een drankje aangeboden. Daarnaast zijn er bedrijven gevonden die ook broodjes wilden afnemen. In totaal zijn er 440 broodjes verkocht waarmee samen met sponsorgeld 1.600 EURO opgehaald is voor Burkina Faso. Een heel mooi bedrag! Bedankt voor uw steun!

Spaardoosjesactie

De Spaardoosjesactie voor Kerk in Actie projecten in Burkina Faso komt vandaag ten einde, de doosjes kunnen bij de deur worden ingeleverd.

Mocht u liever een bijdrage overmaken dan kan dat uiteraard ook op de rekening van de missionaire commissie: **Rabobanknummer NL51RABO0325908370 tnv. Missionaire Commissie Protestantse Gemeente. Onder vermelding van 'Spaardoosjesactie'.**

Hartelijk dank voor uw steun!

De Missionaire Commissie

Vrijwilligers gevraagd

Op initiatief van De Hervormde Gemeente en De Korenaar wordt voor de bewoners van de Driehof een zanguurtje georganiseerd. Dit doen we om de week op donderdag van 16.00 tot 17.00 uur.

We willen met het programma een passend alternatief voor een kerkdienst aanbieden.

Er wordt gezongen uit Joh. De Heer, Psalmen (ook de Oude Berijming) en andere mooie liederen, afgewisseld met een stukje gesproken woord.

Er is een organist, een voorganger en vrijwilligers ter ondersteuning bij het zingen en stoelen klaarzetten.

Nu zijn we op zoek naar nieuwe vrijwilligers. Wilt u ons bijv. 1 keer per maand of per 6 weken helpen, dan kunt u zich aanmelden bij een van de commissieleden.

Mieke den Haan (588387) Carla Kalisvaart (587434) Sonja van der Kamp (587515)

Digitaal collecteren

De diaconie en het college van kerkrentmeesters vragen u om digitaal bij te dragen aan de collecte. De reden hiervoor is dat het inleveren van contant geld bij een bank steeds lastiger wordt. Er zijn steeds minder inleverpunten en de kosten worden hoger. Digitaal collecteren kan op verschillende manieren:

1. Maandelijks een bedrag over maken op rekening NL46RABO0325907102 ten name van de Protestantse Gemeente, onder vermelding collecte en de betreffende maand. Uw gift wordt dan verdeeld over alle collectes van die maand.
2. Gebruik maken van de Korenaar app. U kunt een bedrag overnemen en saldo opbouwen op uw app, en daarna op elk gewenst moment een zelf te kiezen bedrag overmaken naar de collecte doelen van de betreffende week.
3. Gebruik maken van de QR code. Op het beamerscherf in de Korenaar, of op het scherm thuis. U



Collecte

Scan mij om
te geven



kunt dan direct een bedrag overmaken naar het betreffende collectedoel.

Als u niet kunt of wilt meedoen met digitaal collecteren, dan is er altijd de mogelijkheid om contant geld achter te laten in de mandjes bij het verlaten van de Korenaar.

Namens diaconie en college van kerkrentmeesters
Meinte Vierstra en Trudy den Haan