



GEMEENTEBRIEF

6 februari 2022

Volgnummer 1517

Kopij inleveren/ insturen naar gemeentebrief@pghkorenaar.nl
De kopij dient uiterlijk donderdag om 14:00 uur in ons bezit te zijn!

Orde van dienst 6 februari 2022

Lied voor de dienst Lied 221: 1 en 2
Welkom
Stilte
Intochtslied Psalm 67: 1 en 2
Votum en groet
Klein Gloria
Kyriëgebed
Glorialied: Lied 868: 1, 2 en 5
Kindermoment en lied: wij gaan voor even uit elkaar
Lezing (lector): 1 Samuel 3: 1 – 10
Zingen: Lied 317: 1 en 3
Lezing: Johannes 1: 35 – 51
Zingen: Lied 531
Overdenking
Zingen: Lied 377: 1,4,6 en 7
Gebeden
Collecte-presentatie beamer
Slotlied: Lied 840

Pastorale berichten en bereikbaarheid predikant

Voor berichten over lief en leed in onze gemeente kunt u contact opnemen met een kerkenraadslid (predikant is ook lid van de kerkenraad) of een wijkmedewerker. Maandag overdag en donderdag is onze predikant vrij.

Telefoon ds. Carla Melgers: 0172-589164.

E-mail: predikant@pghkorenaar.nl

Vandaag zondag 6 februari

Vandaag gaat ds. Meindert Burema uit Alphen aan den Rijn in onze dienst voor, de koster is Cok Rademaker en Piet Boon bespeelt het orgel.

Vanwege de afwezigheid van ds. Carla Melgers wordt de viering van het Heilig Avondmaal tot een later tijdstip uitgesteld.

Collecten:

1^e inzameling van uw gaven is voor **Kerk in Actie, Oeganda**

Goed boeren in een lastig klimaat in Noord Oeganda

In het noorden van Oeganda is het niet makkelijk om voedsel te verbouwen. De regen valt steeds grilliger door de wereldwijde klimaatverandering. Soms is er droogte, soms staan de velden onder water. Samen met de Kerk van Oeganda steunt Kerk in Actie boerengezinnen in hun strijd om het dagelijks bestaan. Ze leren nieuwe landbouwtechnieken en bewaren hun oogst beter. Ze vormen coöperaties en spaargroepen. Iedereen legt geld in en om de beurt kan iemand het hele bedrag gebruiken voor een grotere (landbouw)investering. Daarmee krijgen boerinnen en boeren de slagkracht om hun productie te verhogen. Ze maken energiezuinige ovens, planten bomen om erosie te voorkomen, leggen visvijvers aan en gaan bijen houden. Dat is goed voor mens en natuur. Steunt u boerengezinnen in Noord-Oeganda via de collecte in de kerk, zodat ze droogte en overstromingen het hoofd kunnen bieden?

2^e inzameling van uw gaven is voor **de eigen diaconie**

Volgende week, 13 februari

Volgende week, gaat ds. Jelke de Jong uit Pijnacker in onze dienst voor, Herman Verbree bespeelt het orgel en de koster is Hilbrand Zintel

Kindernevendienst:

We starten weer met de kindernevendienst.

De leiding voor de komende zondagen: 6 februari Guido, 13 februari Tieke

We zijn op zoek naar mensen die mee willen gaan doen in het leiden van de kindernevendienst. Vaste mensen zijn uiteraard welkom. Als u/ jij 1 of 2 keer per jaar mee wilt doen dan zijn we daar ook heel blij mee. Via het mailadres kindernevendienst@pghkorenaar.nl kan meer informatie worden opgevraagd en kunt u zichzelf opgeven. Dankjewel alvast, hartelijke groet Lydia

Vanaf zondag 30 januari zijn kerkgangers weer welkom in de kerk!

Belangrijk is dat we ons aan onderstaande algemene huisregels houden bij het kerkbezoek:

- Mensen die ziek of verkouden zijn blijven thuis, ook hun huisgenoten blijven thuis.
- Er mag ingetogen gezongen worden.
- Tussen kerkgangers dient anderhalve meter afstand gewaarborgd te worden.
- Huisgenoten mogen bij elkaar zitten.
- Volg de aanwijzingen op van coördinatoren.
- Volg de aangewezen looproutes.
- Geen gebruik maken van de garderobe: u kunt uw jas op schoot houden of op de bank leggen.
- Geen ontmoeting en consumptie na afloop.
- Het bezoek aan het toilet in de kerk tot een minimum beperken.

Bij binnenkomst van de kerk en kerkzaal:

- De deuren van de hoofd en zij ingang zijn geopend
- Bij de hoofd- en zijingang staat op een tafeltje een desinfecterend middel.
- Coördinatoren wijzen de plaatsen aan indien nodig.

De bloemen

De bloemen gaan met een hartelijke groet van ons allen naar Wim en Nelleke de Beus. Wij wensen hen veel sterkte in deze moeilijke tijd.

De bloemen worden gebracht door Marian Zintel

De bloemen van vorige week waren niet vermeld in de gemeentebrief. Maar deze zijn gegaan naar de familie Van Willigenburg. Het was 23 januari een jaar geleden dat hun zoon en broer Lars is overleden. Wij wensen hen veel sterkte toe.

Bedankt

Beste allemaal,

Bedankt voor het prachtige bloemstuk van de kerk en de vele kaarten die we mochten ontvangen voor ons 50-jarig huwelijk.

Een hartelijke groet van

Aad en Marianne Bol.

Alternatief collecteren

In deze verwarrende tijden missen we elkaar. Gelukkig zijn er veel mogelijkheden om op creatieve wijze toch naar elkaar om te zien en samen kerk te zijn. Ook de collecten horen hierbij. Laten we onze creativiteit inzetten om collecteren in deze coronatijd mogelijk te maken. Zonder de collecten zijn onze creatieve kerkdiensten gemankeerd. De roeping om onze gave, ook in collecten, te delen met de geloofsgemeenschap en met medemensen in nood, is wezenlijk voor ons samen kerk-zijn.

Wij vragen u om uw gift voor de maand Februari in 1 keer (is 8 collectes) over te maken aan :

NL46RABO0325907102 ten name van de Protestantse Gemeente

OOK KUNT U WEER IN DE KERK UW GIFT KWIJT! ER STAAN 2 MANDJES BIJ DE UITGANG!

Vriendelijk dank voor uw medewerking.

SPRUITEN

Ook deze zondag zijn er nog heerlijke spruiten van Enno. Pak uw/je kans en koop een zakje voor 2 euro en steun hiermee ons project in Burkina Faso. Het geldkistje staat op de steen maar overmaken mag natuurlijk ook naar NL50RABO 0325908370 t.n.v. Missionaire commissie de Korenaar Hazerswoude-Dorp

Geen idee wat te maken van de spruiten, neem dan het lekkere recept van Aafke mee die ook op de steen ligt

Eet smakelijk en hartelijk dank,

Uw Missionaire Commissie

Inleveren collectebonnen

De kerkenraad en het college van kerkrentmeesters hebben besloten te stoppen met het gebruik van collectebonnen en volledig over te gaan op het alternatief collecteren (overboeken van een bijdrage per maand).

Hier wordt al door veel gemeenteleden gebruik van gemaakt.

Wat te doen met de collectebonnen die u nog in uw bezit heeft?

Als u de kerkdiensten bezoekt kunt u de collectebonnen die nog in uw bezit zijn gewoon uitgeven na de diensten. Er staan hiervoor mandjes bij de uitgang van de kerkzaal.

Omdat er gemeenteleden zijn die door Corona niet of nog niet de diensten willen bezoeken is het ook mogelijk om de waarde van de collectebonnen die nog in uw bezit zijn in te leveren bij de boekhouder. U krijgt dan de waarde hiervan teruggestort op uw bankrekening.

Mocht u voor deze methode kiezen, dan vragen wij u het volgende:

- Doe de collectebonnen in een gesloten envelop met een briefje voorzien van uw naam en bankrekeningnummer (IBAN-nummer).
- Geef op het briefje ook aan wat de waarde van de collectebonnen is die u inlevert.
- Deze waarde wordt dan teruggestort op uw bankrekening.

U kunt de envelop met de collectebonnen in de brievenbus doen van de boekhouder:

Trudy den Haan