



GEMEENTEBRIEF

3 oktober 2021

Volgnummer 1500

Kopij inleveren/ insturen naar gemeentebrief@pghkorenaar.nl
De kopij dient uiterlijk donderdag om 14:00 uur in ons bezit te zijn!

Pastorale berichten en bereikbaarheid predikant

Voor berichten over lief en leed in onze gemeente kunt u contact opnemen met onze predikant en/of met uw wijkouderling.
Maandag overdag en donderdag is onze predikant vrij.
Telefoon ds. Carla Melgers: 0172-589164
E-mail: predikant@pghkorenaar.nl

Vandaag

Vandaag gaat voor in de dienst ds. Carla Melgers. Piet Boon bespeelt het orgel en koster is Aad van Zanten,
De koffie na de dienst wordt verzorgd door Martien en Lia Heyker.
Lily Hoogendoorn en Femke Langelaar zijn bij de oppas.
Vanmiddag is er Peuter- en kleuterdienst, aanvang 16.00 uur.

Bij de dienst

In 1949 stelt de hervormde synode een Israëlzondag in, net na de Tweede Wereldoorlog en de vestiging van de staat Israël. Er zijn drie motieven voor zo'n aparte markering in het kerkelijk jaar. Gestalte geven aan de liefde voor het volk Israël, bezinning op de relatie van de Kerk met Israël, gebed voor het volk Israël. In dienen, leren en vieren zoekt de Kerk de relatie met het Joodse volk. Vanaf 1950 is er een vaste Israëlzondag in het jaar: de eerste zondag in oktober. Omdat in die periode de grote feesten in het jodendom vallen: Nieuwjaarsdag, Grote Verzoendag, Loofhutten. In 1984 wordt van gereformeerde zijde officieel de Israëlzondag ingesteld. Onze kerken spreken over de onopgeefbare verbondenheid met Israël. Dat is geen politieke verbondenheid, maar een godsdienstige verbondenheid. We zijn onlosmakelijk verbonden en verwant met het jodendom, met de kinderen die treden in de voetsporen van Abraham. De kerk is geënt op de synagoge.

Collecten zondag 3 oktober

1^e inzameling van uw gaven is voor PKN, **kerk en Israël**

Israël/Palestina - Joodse en Palestijnse kinderen spelen samen

Joodse en Palestijnse kinderen groeien gescheiden van elkaar op. Door decennia van oorlog en conflict is er veel onderlinge haat en wantrouwen. In het dagelijkse leven komen ze elkaar bijna niet tegen. Het Rossing Center wil kinderen met elkaar in contact brengen. Kinderen van Joodse en Palestijnse scholen bezoeken elkaar in de klas en leren spelenderwijs over elkaars geschiedenis, tradities en identiteit. Ze vertellen in de klas over hun leven, geloof, hobby's en school. Zo leren ze elkaar kennen en met elkaar omgaan. Belangrijk voor de kinderen zelf, maar ook voor de hele samenleving. Het geeft hoop voor de toekomst!

Orde van dienst zondag 3 oktober 3^e zondag van de herfst Israëlzondag

Lied voor de dienst 283: 1, 2 en 5
Stil gebed

De gemeente gaat staan

Intochtslied: Psalm 98: 1, 2 en 4

Bemoediging en groet

Klein Gloria

Kyriegebed met responsie lied 301G

Glorialied: lied 103^e (5x) (*alleen de Engelse tekst zingen*)

Zondagsgebed

Samenzang Psalm 87

Gesprek met de kinderen

Geloofsbelijdenis van Israël

Deuteronomium 6:4-9; (Bijbel in gewone taal)

'Psalm 117'

Kinderen naar nevendienst

Marcus 12: 29-31 (door lector)

Samenzanglied 316: 1 en 4

Lezing Eerste Testament: Psalm 117
(diverse vertalingen)

'Looft de HERE, alle gij volken'

Lezing Tweede Testament: Romeinen 15:
7 - 13 (door lector)

Gezang 464 (Alle volken, looft de Here)

Verkondiging

Samenzang 146C: 1, 5 en 7

Dienst van de gebeden

Inzameling van de gaven

Slotlied Psalm 149: 1, 2 en 3

Zegen

2e inzameling van uw gaven is voor **de kerk**



De kerk is vanouds een ontmoetingsplaats voor jong en oud, om elkaar en vooral God te ontmoeten. Een plek van samenkomst, van gebed en bezinning. Dat moeten en willen we toch samen in stand houden.

Alternatief collecteren

In deze verwarrende tijden missen we elkaar. Gelukkig zijn er veel mogelijkheden om op creatieve wijze toch naar elkaar om te zien en samen kerk te zijn. Ook de collecten horen hierbij. Laten we onze creativiteit inzetten om collecteren in deze coronatijd mogelijk te maken. Zonder de collecten zijn onze creatieve kerkdiensten gemankeerd. De roeping om onze gave, ook in collecten, te delen met de geloofsgemeenschap en met medemensen in nood, is wezenlijk voor ons samen kerk-zijn. Wij vragen u om uw gift voor de maand Oktober in 1 keer (is 11 collectes) over te maken aan: NL46RABO0325907102 ten name van de Protestantse Gemeente. Het gebruik van de collectebonnen is tot nader bericht te komen vervallen! Niet bij de boekhouder of Diaconie in de brievenbus doen. Vriendelijk dank voor uw medewerking.

Hoe nu verder?

Gelukkig mogen we weer veel meer in ons dagelijks leven en in de kerk. Er is veel discussie over de QR-code als toegang voor horeca en theaters. Deze QR-code willen wij niet, maar hoeven wij ook niet te hanteren in de kerk. Iedereen is welkom!!

Maar daardoor moeten wij nog wel afstand houden in de kerk.

Daarom graag even uw aandacht voor het volgende;

Met ingang van aanstaande zondag staan er geen mensen meer met een rood hesje u op te wachten. Wilt u de banken waar geen gele stickers op zitten, en waarop het bordje met gereserveerd staat, vrij houden. Dit geeft al afstand met de mensen voor en achter u. Op de andere banken mag u vrij plaatsnemen, maar wel op gepaste afstand van uw mede gemeenteleden. Daarmee komen de "gereserveerde plaatsen", ontstaan in de coronatijd, te vervallen. Natuurlijk mag u daar wel gaan zitten, maar het kan zijn dat er al iemand anders zit. Dus net zoals het altijd was.

Het was een moeilijke tijd, maar we willen u bedanken voor uw bereidwilligheid om het allemaal in goede banen te leiden.

We hopen op deze manier weer veel fijne kerkdiensten te mogen beleven in "de Koreenaar". Fijn dat het allemaal weer kan.

Het rode hesjes team.

Autovervoer:

Jaap Jansen is vanaf heden de coördinator van het autovervoer naar de kerk op zondagochtend. Mocht u daar gebruik van willen maken dan kunt u bellen naar telefoonnummer 0682120216. Er worden ook mensen gezocht die mee willen werken als chauffeur. Graag aanmelden op hetzelfde telefoonnummer, zodat er een rooster gemaakt kan worden.

Bloemengroet

De bloemen gaan, met een hartelijke groet van ons allen, naar mevrouw Alie Slappendel.

Ze worden gebracht door Anneke de Jong.

Volgende week zondag 10 oktober

gaat voor Dhr. Leo Koot, Leiderdorp. Jos Qualm is organist en de koster is Ed de Jong.

De collecten zijn voor: PKN/Jeugdwerk en Diaconie. De oppas wordt verzorgd door Janine Zaal.

De koffie wordt verzorgd door Arend en Anneke van Zanten

Data kindernevendienst

3 oktober Anneke - 10 oktober Suzanne

17 en 24 oktober geen kindernevendienst in verband met de herfstvakantie.

Uit de gemeente

Geboorte

Op de vroege zondagmorgen van 26 september is Anna-Sophie geboren, dochter van Anne en Roderick Kluyers en zusje van Emma, Diederick en Julia. Van harte geluk gewenst met jullie dochter en kleine zusje en een vreugdevolle tijd toegewenst met elkaar.

Je hebt veel te vragen.

Als je naar God vraagt

vertellen we van Jezus

als je naar de dood vraagt

vertellen we van het leven

vraag je waar je vandaan komt

dan zullen wij zeggen:

uit de wereld van de liefde.

(uit: "Gedicht voor ons kind" van Geert Boogaard)

Dhr. Jan de Gelder, van Ostadestraat 2,

heeft een bekkenfractuur als gevolg van een val van zijn fiets. Na een ziekenhuisopname waar bleek dat hij niet geopereerd kan worden, is hij afgelopen woensdag opgenomen in De Brug, Alrijneziekenhuis, Meteorlaan 4, 2402 WC Alphen aan den Rijn. Wij wensen Jan een voorspoedig herstel toe en bidden om Gods liefdevolle nabijheid voor hem en Rita.

Want bij U is mijn leven geborgen, in de schaduw van uw vleugels zal ik schuilen (Psalm 57: 2)

Rita schrijft:

Jan heeft een scheurtje in het bekken na een val met zijn fiets. Hij is nu voor revalidatie opgenomen in het Alrijne, afd. de Brug kamer 18. Meteorlaan 4, 2402 WC.

Hij maakt het naar omstandigheden goed en vroeg me iedereen te groeten, dus bij deze!

Rita de Gelder

(N)U ZIJT WELLEKOME – BIJ DORPSGENOTEN THUIS

Een levende adventskalender. Op alle dagen van de adventstijd is er een adres waar mensen welkom zijn voor een kop koffie of thee, georganiseerd door de 3 kerken in Hazerswoude-Dorp.

Het doel van de levende adventskalender is ontmoeting – zo breed en zo laagdrempelig mogelijk. Mensen krijgen de gelegenheid om kennis te maken met dorpsgenoten die ze anders misschien niet zo snel zouden tegenkomen. De opkomst kan enorm verschillen. Soms zit ergens de kamer helemaal vol en een andere keer ben je maar met een paar mensen.

Waarom in de advent?

Omdat het juist in de donkere dagen voor Kerst fijn kan zijn om anderen te kunnen ontmoeten. Het is waardevol om samen uit te zien naar het Licht dat in de wereld komt, al zal dat niet met zo veel woorden gezegd worden.

Wie ontvangt dit jaar koffiedrinkers?

We zoeken dus mensen (gastgevers) die van 28 november t/m 23 december een ochtend van 10-11.30 uur hun huis beschikbaar willen stellen om gasten te voorzien van koffie/thee met evt. wat lekkers, dit kunt u zelf bepalen. Hopelijk stroomt de 'herberg' elke dag vol! De dinsdagochtenden zijn al ingevuld door de Goedemorgenkoffie en op zondagen is er na de kerkdienst ook gelegenheid om koffie te drinken. Voor de andere dagen kunt u zich opgeven met voorkeursdata waarop u bereid bent in uw eigen huis koffie te schenken.

Wij, als de drie kerken, hopen het rooster helemaal vol te krijgen zodat er de hele adventstijd bij iemand letterlijk de deur open staat. Verdere informatie en opgeven kan t/m 31 oktober bij Mieke den Haan, tel:

0172-588737 of per e-mail: miekedenhaan@ziggo.nl.

Alles onder voorbehoud van de coronamaatregelen.

Missionaire commissie