



Flip de Gelder

*Ik ben het, zegt Gij dan.
Kom maar met Mij
mee naar de overkant.
Wees maar niet bang, zegt Gij,
hier is Mijn hand.
Muus Jacobse*

In de bloei van zijn ouderdom is plotseling overleden

Philippus de Gelder

11 oktober 1933

1 september 2021

In het vertrouwen waarin hij leefde mogen wij hem loslaten.
Hij hield veel van ons en wij van hem.

Atie de Gelder- Eikelenboom

Flip is thuis.

Er is gelegenheid om afscheid te nemen en te condoleren op zondag
5 september tussen 18.30 en 20.30 uur in de Korenaar, Dorpsstraat 183
in Hazerswoude-Dorp.

Op maandag 6 september is om 13.00 uur de dankdienst voor zijn leven voor
in bovengenoemde kerk. U kunt deze volgen:
www.kerkomroep.nl/#/kerken/10080

Aansluitend is de begrafenis in besloten kring.

Wij zorgen zelf voor bloemen.

Ellen

Eva en Bas

Mare, Jula, Ebe

Dafna en Richard

Lize, Rosa

Wouter

Erna en Wubbo

Corine en Ruud

Ymkje en Kristian

Rinske en Tycho

Ankie en Pim

Annika

Stef

Dineke en Nico

Levi

Merel en Jordy

Mart Jan

Geertje

Dorpsstraat 213b
2391 CC Hazerswoude-Dorp