



GEMEENTEBRIEF

6 December 2020

Volgnummer 1459

Kopij inleveren/ insturen naar gemeentebrief@pghkorenaar.nl
De kopij dient uiterlijk donderdag om 14:00 uur in ons bezit te zijn!

Pastorale berichten en bereikbaarheid predikant

Voor berichten over lief en leed in onze gemeente kunt u contact opnemen met onze predikant en/of met uw wijkouderling.

Maandag overdag en donderdag is onze predikant vrij.

Telefoon ds. Carla Melgers: 0172-589164

E-mail: predikant@pghkorenaar.nl

Vandaag, zondag 6 december 2020.

2^e Adventszondag waarin ds. Carla Melgers voorgaat. We vieren de maaltijd van de Heer. Piet Boon is organist en de koster is Hilbrand Zintel. Nicoline van Zanten is bij de oppas.

Collecten 6 december

1^e inzameling van uw gaven is voor **de kerk**



De kerk is vanouds een ontmoetingsplaats voor jong en oud, om elkaar en vooral God te ontmoeten. Een plek van samenkomst, van gebed en bezinning. Dat moeten en/of willen we toch samen in stand houden

2^e inzameling van uw gaven is voor **de Pauluskerk**



De opdracht van de Pauluskerk is de in de Bijbel verankerde oproep

tot zorg voor de gemarginaliseerde medemens. Het gaat daarbij om individuele hulpverlening, bezinning, geloofsverkondiging en actie.

Wij streven naar barmhartigheid en gerechtigheid, vrede en heelheid van de schepping. Het gaat om individuele hulpverlening, bezinning, geloofsverkondiging en actie.

Heilig avondmaal

De inzameling van uw gaven is voor **Diaconaal centrum "de Bakkerij", Leiden**

Diaconaal Centrum De Bakkerij is een modern kerkelijk centrum voor hulp en dienstverlening. De Diaconie Protestantse gemeente Leiden en de RK Diaconie Leiden geven vanuit de kerken hulp aan ieder die dat nodig heeft, dichtbij en ver weg, voor korte of langere duur. Folly Hemrica is speciaal bedoeld voor dak- en thuislozen in Leiden. Zij is op straat te vinden bij de hangplekken van dak- en thuislozen en vraagt oprecht "Hoe gaat het met je?" Zij verzorgt kerkdiensten met iets te eten en te drinken na afloop. Maar verzorgt ook uitvaartdiensten als een passend afscheid voor mensen uit de doelgroep.

Zondag 6 december 2020; 2^e advent

THEMA: Dicht bij het licht

Op deze zondag staat Genesis 1:1-5 centraal:
God scheidt het licht

Lied voor de dienst 296

Stil gebed

De tweede adventskaars wordt ontstoken

De gemeente gaat staan

Introituslied Psalm 80: 1

Kyriegebed

"Wij verwachten U"

<https://www.youtube.com/watch?v=iFFc1W11wil>

Zondagsgebed

Project kindernevendienst

Kinderen gaan naar de nevendienst

Schriftlezing Genesis 1: 1-5

Lied 513: 1

Schriftlezing Johannes 1: 1-18

Lied 513: 2

Preek

Lied 600: 1, 2 en 4

De kinderen komen terug

Viering van de Maaltijd van de Heer

Lied 377: 1, 4 en 5 uitgesproken door de gemeente

Heilig avondmaalcollecte

Tafelgebed

lied 305: 2

Zingen: "Als wij dan eten van dit brood"

Lied 292: 2 (ev. Liedbundel)

Wij ontvangen brood en wijn

Tijdens het delen van brood en wijn:

https://www.youtube.com/watch?v=WiwwTt6v_Ng

Dankgebed

Collecte

Slotlied 415: 1

Zegen

Wachet af ruft uns die stimme

<https://www.youtube.com/watch?v=VSkz3j9b23Y>

Zondag 6 december Viering Heilig Avondmaal, ook vanuit huis



Zondag 6 december hopen we weer de Maaltijd van de Heer met elkaar te vieren. Van harte nodigen wij ook u en jou hiervoor uit, ook als u de dienst thuis meeviërt.

Ook al zien we elkaar niet, we kunnen samen bidden om de Geest over de gaven van brood en wijn, God loven en danken voor Jezus die zich met hart en ziel gegeven heeft voor deze wereld.

Vanuit de kerkzaal en vanuit vele huizen zullen we uitspreken:

“Zoals ik ben, kom ik nabij, met niets in handen dan dat Gij mij riep en zelf U gaf voor mij, o Lam van God, ik kom”

Zo mogen wij de gemeenschap met de gekruisigde en opgestane Heer vieren en gedenken, in verbondenheid met elkaar. Het is goed om ook thuis van te voren brood en wijn als zichtbare tekenen van het lichaam en bloed van Christus klaar te zetten.

“Zoals ik ben, in U te zijn en Gij in mij, in brood en wijn: uw ziel, uw levenskracht wordt mijn, o Lam van God, ik kom”

Met inachtneming van de voorschriften van het RIVM vieren wij het avondmaal. We houden 1,5 meter afstand! En volgen de aanwijzingen van de ouderling en of coördinatoren op. Wijn/vruchtensap in kleine bekertjes staan op tafel pakt U zelf en het brood wordt uit gereikt door de voorganger.

Kaartenactie 2020

Ook dit jaar gaan we weer huis aan huis kerstkaarten bezorgen. Op deze manier willen wij als kerken onze dorpsgenoten een kerstgroet brengen, juist in deze Corona-tijd van groot belang en hen van harte uitnodigen voor onze digitale Kerstnachtvieringen en digitale diensten op eerste Kerstdag.

Omdat vele handen licht werk maken zoekt de Missionaire Commissie een aantal vrijwilligers om te helpen bij het bezorgen, huis aan huis, van deze kerskaarten. De actie is gepland van 16-19 december. Wij hopen dat u/jij bereid bent wat tijd vrij te maken voor dit mooie (missionaire) werk.

U/jij kunt zich opgeven bij Enno Knibbe telefonisch; 0611068122 of mailen naar knibbegraper@planet.nl
Hartelijk dank, de Missionaire Commissie.

Volgende week zondag 13 December.

3^e Adventszondag. Ds. Janneke Nijboer uit Hazerswoude gaat voor in deze dienst. Organist is Jos Qualm, koster Aad van Zanten en de oppas doet Bjorna Wanders.

De collecten zijn voor “Rijst voor Gambia” en het Onderhoudsfonds.

Beste allemaal...

We attenderen iedereen op onze website en Facebook. Daarop zijn informatie, actuele berichten en videoboodschappen te lezen die geregeld geplaatst worden. Via deze weg kunnen we op een andere manier de verbondenheid met elkaar vasthouden. En zie ook de aankondiging van de gemeente-app!!!!

Bloemengroet

De bloemen gaan zondag, met een hartelijke groet van ons allen, naar Annette van den Bosch, Burg. Smitweg 2.

We wensen Annette en de kinderen sterkte in deze moeilijke tijd.

Ze worden gebracht door Nynke Wanders

Hervatting Erediensten in de Korenaar met maximaal 30 personen!! Excl. medewerkers.

Beste gemeenteleden,

U dient met een mondkapje op te komen! Als u op uw plaats bent mag deze af! en bij het verlaten gaat hij weer op.

Tijdens de dienst van Heilig avondmaal mag u met of zonder mondkapje lopen!!

Kerkdiensten in de Korenaar worden met inachtneming van de richtlijnen en voorschriften van de overheid, het RIVM en de PKN gehouden.

Dit betekent o.a. dat we werken met een reserveringslijst. Voor het bijwonen van kerkdiensten is het daar noodzakelijk dat u zich vooraf telefonisch aanmeldt (voor elke dienst opnieuw).

Dit kan op zaterdag van 19.00 uur tot 21.00 uur indien deze tijd u niet uit komt kunt u een bericht achterlaten en krijgt u een reactie.

Het telefoonnummer voor aanmelding is: 06 45 46 98 78

Nadat u een plaats in een dienst hebt gereserveerd, krijg u een nummer aangewezen in 1 van de 3 bankvakken in de kerk zaal:

- bankvak A, vanuit de preekstoel rechts.

De kerkgangers in dit vak gaan tussen 9.40 en 9.50 uur de kerk in via de nooddeuren in de voor tuin;

- bankvak B, vanuit de preekstoel gezien middenvoor.

De kerkganger in dit vak gaan tussen 9.40 en 9.50 uur de kerk in via de zijingang aan de Korenmolenlaan;

- bankvak C, van uit de preekstoel gezien links.

De kerkgangers in dit vak gaan tussen 9.40 en 9.50 uur de kerk in via de tuiningang naast de fam. van Soest.

Bij het verlaten van de kerk gebruikt u dezelfde route die u hebt gebruikt bij het betreden van de kerk.

Daarnaast moet u rekening houden met de volgende zaken:

- U wordt gevraagd de aanwijzingen van de coördinatoren in de rode hesjes op te volgen;
- Zingen is helaas niet toegestaan. Er zal een klein groepje gemeenteleden de liederen zingen van uit de grote zaal;
 - Gebruik van toilet is alleen mogelijk bij uitzondering / hoge nood!
- Er worden geen collectes in de kerk gehouden, u kunt nog steeds uw bijdragen overmaken (zie elders in Kerkklanken);
- Er is Geen koffie drinken na de dienst, u wordt verzocht na de dienst de kerk direct te verlaten;
- Er is geen garderobe, u wordt verzocht uw jas mee te nemen de kerk zaal in.

Iedereen die geen corona klachten heeft is van harte welkom.

Mochten er de komende tijd nieuwe ontwikkelingen zijn dan houden wij u op de hoogte via de gemeentebrief, de website en de gemeente- app!

Met hartelijke groet, Meinte Vierstra, Ed de Jong, en Simon Voets

Alternatief collecteren

In deze verwarrende tijden missen we elkaar. Gelukkig zijn er veel mogelijkheden om op creatieve wijze toch naar elkaar om te zien en samen kerk te zijn. Ook de collecten horen hierbij. Laten we onze creativiteit inzetten om collecteren in deze coronatijd mogelijk te maken. Zonder de collecten zijn onze creatieve kerkdiensten gemankeerd. De roeping om onze gave, ook in collecten, te delen met de geloofsgemeenschap en met medemensen in nood, is wezenlijk voor ons samen kerk-zijn.

Wij vragen u om uw gift voor de maand December in 1 keer (is 8 collectes) over te maken aan :

NL46RABO0325907102 ten name van de Protestantse Gemeente

Hier zijn de collectes voor kerst diensten niet bij inbegrepen. U kunt deze ook apart overmaken o.v.v. Kerst collecte. Is voor een beter leven voor vluchtelingen kinderen in Griekenland

Praktische hulp tijdens de coronacrisis

Beste mensen, we zitten in een spannende tijd, waarin veel dingen wegvallen.

De kerk, goede morgen, de ras eetgroep, en zo ook veel andere verenigingen. Ook moeten we zoveel mogelijk thuis blijven. Dat betekent weinig of geen bezoek van kinderen, familie en vrienden.

Normale zaken worden voor sommigen onder ons erg lastig in deze periode.

U kunt altijd contact opnemen, met uw diaconie, als u hulp nodig heeft, zoals bv. boodschappen doen.

Aarzel niet, gewoon vragen.

U kunt de volgende nummers bellen Marian Zintel 06-25496511, Meinte Vierstra 06-23488964

U kunt ook een mail sturen naar diaconie@pghkorenaar.nl

Denkt u, nu u dit leest, ik wil ook wel helpen, dan kunt u zich opgeven!

Uw diaconie

MAATJESPROJECT

Beste mensen

We zitten al negen maanden in de coronacrisis, met heel veel beperkingen, wat ons leven sterk heeft veranderd. Zoals we het nu horen zal dit nog tot in 2021 voortduren.

Het heeft heel veel invloed op onze contacten binnen de kerk, maar zeker ook op ons verdere sociale leven.

Dan komt in veel gevallen ook eenzaamheid om de hoek kijken.

Wat kunnen we doen om meer contact te hebben met onze medegemeenteleden?

We denken aan een maatjesproject.

Wat zou het mooi zijn om op die manier weer meer contact te krijgen met elkaar.

Wat houdt dat project in?

Je kunt je opgeven als je een maatje voor iemand wilt zijn, maar je kunt je ook opgeven als je contact met een maatje wilt hebben.

Het is de bedoeling dat een maatje, minimaal eenmaal per maand een contactmoment heeft met de persoon waar hij/zij aan gekoppeld is. Dat kan zijn door een kaartje, telefoontje, boodschappen doen, gezellig eten of een bezoekje. Hoe dit plaats gaat vinden kan natuurlijk helemaal in overleg met de persoon waar je als maatje aan bent gekoppeld. Het mag natuurlijk ook meer, net wat de behoefte is van beide kanten.

Hierbij houden wij/jullie natuurlijk rekening met de regels van het RIVM.

Denk je, ik wil wel een maatje voor iemand zijn, of ik wil wel graag contact hebben met een maatje, schroom niet en geef je hier voor op.

Je kunt hiervoor bellen naar het volgende telefoonnummer: Marian Zintel 06-25496511

Zijn er vragen, dan kan je hiervoor hetzelfde nummer bellen.

We hopen dat we op deze manier veel mensen met elkaar in contact kunnen brengen.

Uw diaconie.

Sponsor een kerstpakket

Een update voor ons allen! Het gaat de goede kant op geef U het laatste zetje?

En laat zien hoe wij als drie kerken in één dorp samen onze medemens helpen!

Een pakket kost 40 euro.

Elke bijdrage, groot of klein, is van harte welkom!

Maakt uw gift over op rekeningnummer NL12INGB0000397019

t.n.v. Penningsmeester Diaconie o.v.v Kerstpakket Protestantse Gemeente de Korenaar.

Op verzoek en na vermelding van uw mailadres ontvang u nadien een factuur.

Uw gift is aftrekbaar ANBI RSIN/Fiscaal nummer 824128114

Ook kunt u iemand voordragen die wel een steuntje in de rug kan gebruiken,

om wat voor reden dan ook! mail mvierstra@ziggo.nl of bel 06 234 88 964

Hartelijke groet,

Meinte Vierstra



“Met de Korenaar verbonden”



Als je op de hoogte wilt blijven in deze tijden van Corona, nodigen wij u en jou uit om je op te geven voor de Whatsappgroep: *‘met de Korenaar verbonden...’*

In deze Whatsappgroep zullen alleen de scriba en de predikant berichten kunnen plaatsen, zodat u niet overspoeld wordt met allerlei andere berichten. **Zo kunnen zij snel informatie verstrekken en u/jou op de hoogte houden over allerlei zaken rondom de Korenaar. Zoals bv. een overlijden van een gemeentelid. Het is geregeld voorgekomen dat iemand overlijdt op donderdag, vrijdag of zaterdag. Deze informatie kan dan niet meer op de gemeentebrief geplaatst kan worden. En via deze app kunnen we u/jou direct op de hoogte brengen.**

Aanmelden kan door te **appen naar de beheerder** van deze gemeenteapp: Gerard Wolvers: **06-40447142**. Of door hem uw mobiele nummer te **mailen: wolvers27@gmail.com**

Hij zal u/jou vervolgens toevoegen aan deze groep. Mocht je willen reageren op één bericht, kan dat 1 op 1 via hun persoonlijke appadres en natuurlijk ook telefonisch en per e-mail.

We benadrukken nog eens dat het fijn zou zijn als **zoveel mogelijk gemeenteleden zich aanmelden** zodat we allemaal met de Korenaar verbonden blijven.

Hartelijke groeten van het moderamen: Meinte, Heleen, Christiaan en Carla