



Ella van Dijke

Nabij
In de pijn en verdriet in onmacht
om wat we niet vast konden houden
Om mildheid en vergeving
Wees U, o Heer ons nabij
Als het donker en moeilijk is
dat wij Uw warmte mogen ervaren

Ella van Dijke

* Hazerswoude, 7 december 1945

† Zoetermeer, 9 juni 2018

Dank je wel voor alles
Wij gaan je missen

Jacoline en Jacob
Rik, Jessie

Inge en Carl
Janouk, Cain

Isabella en Arjan
Amber, Stan, Dionne

Corine en Barry
Brent, Jort

Berkengaarde 2
2742 TS Waddinxveen
06-27 36 17 45

Ella is tot de uitvaart bij Isabella en Arjan in huis. Daar is doorlopend de gelegenheid om elkaar te ontmoeten.

De dankdienst voor haar leven zal worden gehouden op zaterdag 16 juni om 11.00 uur in De Korenaar, Dorpsstraat 183 in Hazerswoude-Dorp.

Aansluitend begeleiden wij Ella lopend naar de Algemene Begraafplaats.