

Zo ging ik lange tijd.
Mijn gang werd trager.
Mijn stap
verloor aan zekerheid.
Ik zoude mijn kleed
als een last met mij mee.
Vroeger wist ik alles.
Kwamen mensen
bij mij om raad.
Nu wist ik niets meer.

Toen zag ik Jou.
In Je ogen zo'n liefde.
Je blik streefde
door lagen kleren heen
mijn huid.
Het vuur laaide op.
De hitte liet mij geen keus.
Ik wierp mijn kleren
van mij af.

Plotseling begreep ik
Wiens hand
mij al die tijd
had willen raken.
Ik zag
Wie ik had afgeweerd.
Ik probeerde Je tranen
te drogen.

Nu raak Jij mij overal.
Naakt sta ik voor Je
en Jij voor mij.
Ik ben veilig
in Jouw omarming.
Wat ik voel
is licht en ruimte.

Ongekende vreugde.
En liefde.
Een zee van liefde.

Kijk, zeg ik nu.
Dit ben ik.
Soms zie ik verwarring
in de ogen van mensen.
Soms afkeuring.
Maar mijn schort draag ik niet meer.
Ik schaam mij nergens voor.



Kerkelijke stand

Overleden:

Op 22 januari Mevr. M. van Veen - van Elswijk van Ruysdaelstraat 2 , 2391
CW Hazerswoude-dorp in de leeftijd van 92 jaar

Gedoopt:

Op 3 februari 2019:

Gijs Willem Peter, zoon van Jeffrey en Sharon Kastelein – van Randeraad,
Jan Lievenslaan 17, 2391 GW Hazerswoude-dorp

Viktor Bram Benjamin, zoon van René en Desiree van Haaren – de Jong,
Amandelgaarde 107, 3344 RB Hendrik-Ido-Ambacht

Onttrokken aan onze gemeente:

Dhr. S. Veenstra, Sleutelbloem 16, 2391 ER Hazerswoude-dorp

Mevr. A. van Puffelen – vaan Dorp, Burgemeester Warnaarckade 1, 2391
AW Hazerswoude-dorp

Dhr. S. Visser, Juliana van Stolberglaan 12, 2391 EK Hazerswoude-dorp



Filmavond: I, Daniel Blake

Vrijdagavond 22 maart 2019 is de 3^e filmavond van dit seizoen in de Korenaar. Er wordt een mooie, interessante film vertoont. Bijgaand een aantal recensies die in het kort de strekking van de film vertellen. De koffie staat klaar vanaf 19.30 uur. Het is altijd een fijne en gezellige avond en U bent weer hartelijk welkom.



De 59-jarige Daniel Blake heeft bijna zijn hele leven als meubelmaker gewerkt in het noordoosten van Engeland. Na een ziekte heeft hij voor het eerst in zijn leven hulp nodig van de staat. Hij kruist het pad van de alleenstaande moeder Katie en haar twee jonge kinderen, Daisy en Dylan. Katie's enige kans om te ontsnappen aan een hostel voor daklozen, is door een flat te accepteren 450 km verderop. Daniel en Katie bevinden zich in niemandsland, gevangen in de bureaucratische rompslomp van het hedendaagse Groot-Brittannië.

De 59-jarige timmerman Daniel (Johns) heeft een zwak hart maar wil toch graag werken. Helaas werken ze hem bij het arbeidsbureau vooral tegen. Daniel wordt gek van het jargon, de computers, en de bevoogdende begeleiders. Simpel en direct sociaal-realistisch drama van het beproefde duo Ken Loach (regie) en Paul Laverty (scenario). Iets te simpel en direct soms, omdat goed en slecht wel heel duidelijk worden afgetekend. Maar de mensen in de film zijn levensecht en de kwestie is urgent. Vond ook de jury in Cannes, die de film in 2016 de Gouden Palm (voor beste film van het festival) gaf.

Zoals we gewend zijn van de regisseur Ken Loach, neemt hij het op voor de gewone man die stand moet houden in het hedendaagse Engeland. Humor, warmte en wanhoop gaan hand in hand en maken van "I, Daniel Blake" een oprechte, emotionele en uiterst innemende film.

Taartrecepten voor de Veertigdagentijd

Op 6 maart begint de Veertigdagentijd. Een vastenperiode die eigenlijk 46 dagen telt: de zondagen tellen namelijk niet mee. Op zondag vieren we dat we een nieuw begin mogen maken. Daarom vindt u op www.kerkinactie.nl/40dagentijd voor elke zondag een wereld(s)recept voor een taart. Leuk voor bij de koffie of thee, thuis of in de kerk.

Bron: nieuwsbrief Protestantse Kerk, 18-02-2019



Lezing Leo Fijen

Het is de Raad van Kerken Alphen aan den Rijn gelukt om de bekende presentator Leo Fijen naar Alphen aan den Rijn te laten komen. Leo is met name bekend door de geloofsgesprekken op zondagmorgen en zijn programma over belangrijke kloosters. Hij heeft ook diverse theologische boeken geschreven. Zijn laatste boek heeft hij samen met de Benedictijner monnik Anselm Grün geschreven en draagt de titel "Toekomst zien in de kerk".

Zijn lezing gaat over gemeenteopbouw en daarbij over nieuwe inzichten zoals in zijn laatst uitgegeven boek is beschreven. U bent van harte uitgenodigd deze bijeenkomst, tegen vergoeding, op 18 maart bij te wonen. Het is van 20.00 uur tot 22.00 uur en wordt gehouden in het Wijkcentrum Swaenswijk, Jongkindt Concinkstraat 2b, Alphen aan den Rijn. Een unieke mogelijkheid om nader kennis te maken met Leo Fijen.



Mantelzorgers kunnen het niet alleen, Aurelia helpt.



Steeds meer mensen kiezen ervoor om de laatste levensfase thuis of in een andere vertrouwde omgeving door te brengen. Juist met het einde in zicht hebben stervende mensen behoefte aan dierbaren om zich heen.

Aurelia is een plaatselijke kerkelijke vrijwilligers organisatie, die ondersteuning biedt aan ernstig, terminaal zieke mensen in de thuissituatie. In een intake gesprek worden de situatie, wensen en mogelijkheden met de zieke en naaste doorgesproken. Er wordt bekeken op welke tijden de hulp van een vrijwilliger van Aurelia gewenst is. Dat kan één of meerdere dagdelen per week zijn, zowel overdag als in de avond. De cliënt en/of familie, kunnen bij ons ondersteunende zorg aanvragen. Daarnaast hebben wij ook contact met huisartsen en thuiszorg.

Aan onze zorg zijn geen kosten verbonden. Wij zijn zeven dagen per week bereikbaar op tel. 06-51445726. Kijk voor meer informatie op onze website: www.vptzaurelia.nl

Als sterven dichtbij is, kunnen wij er voor u zijn!

