

## Van het College van Kerkrentmeesters

Als een van mijn eerste taken als nieuwe voorzitter van het College van Kerkrentmeesters mag ik u informeren over de werkzaamheden die in het komende jaar uitgevoerd worden om de Grote Zaal in ons kerkgebouw te verbeteren.

Elders in deze Kerkklanken kun u lezen dat de Kerkenraad in haar laatste vergadering heeft ingestemd met plannen om het comfort en de bruikbaarheid van de Grote Zaal te verbeteren. Mede dankzij de geweldige opbrengst van de laatste braderie kunnen in het komende jaar verschillende zaken worden aangepakt.

Door het verrichten van het nodige schilderwerk krijgt de Grote Zaal een lichtere uitstraling. Ook wordt energiezuinige LED-verlichting aangebracht, waardoor de zaal in alle jaargetijden een plezierige lichte ruimte zal zijn om te verblijven. Het energieverbruik en het comfort worden verder verbeterd door het aanbrengen van dubbel glas in de noordgevel en van een nieuwe vloer met isolerende werking. De verwarming wordt gecontroleerd en waar nodig aangepast; de bestaande stoelen worden na jaren trouwe dienst vervangen door nieuwe gestoffeerde exemplaren.

Er wordt nog onderzocht of het mogelijk is om vanuit de Grote Zaal een nieuwe toegang te maken naar de tuin aan de Noordzijde, die in de afgelopen maand verder is verfraaid.

Het jaar 2019 wordt daarmee een jaar waarin de Grote Zaal letterlijk en figuurlijk een aantal malen in de steigers zal staan. De inzet is om alle geplande werkzaamheden uit te voeren, zonder de lopende activiteiten in het kerkgebouw teveel in de weg te staan. We moeten er rekening mee houden dat enige overlast onontkoombaar is, daarvoor vraag ik bij voorbaat uw begrip.

Ik sluit graag af met mijn eerste ervaringen als voorzitter. Ik heb mogen zien dat we tot nu toe met gezamenlijke inzet goed in staat zijn gebleken ons kerkgebouw in stand te houden en te verbeteren. Dit dankzij uw bijdragen, en niet in de laatste plaats dankzij de inzet van vrijwilligers. Op velen van hen kan al jarenlang worden gerekend voor het uitvoeren van allerlei werkzaamheden in, om en aan ons kerkgebouw. Veel respect daarvoor! Mede daardoor zijn de braderieopbrengsten toereikend om in de Grote Zaal een groot pakket aan verbeteringen uit te voeren.

Ik realiseer me tegelijkertijd dat we als kerkelijke gemeente ook kwetsbaar zijn en dat het geen vanzelfsprekendheid is dat we ook in de toekomst op voldoende financiële bijdragen en vrijwilligersinzet kunnen rekenen. Ik wil me er in elk geval sterk voor maken om, met de overige leden en adviseurs van het College van Kerkrentmeesters en samen met de Kerkenraad, voor nu en de toekomst de juiste keuzes te maken voor het behoud van onze kerk.

Met vriendelijke groet,  
namens het college,  
*Cornèl Hassefras*



## Van de voorzitter

Sinds de zondagse viering van 11 november ben ik officieel belast met het de rol van voorzitter van de kerkenraad van De Korenaar.

Hierbij wil ik mijn hartelijke dank en waardering uitspreken over de inzet en het enthousiasme van onze vorige voorzitter Ellen de Gelder. In de afgelopen 12 jaar heeft Ellen zich bezig gehouden met een eindeloze lijst aan activiteiten. Kenmerkend voor Ellen is haar enthousiaste inzet en de kracht om te verbinden. Ellen, dank je wel!!

In de eerst zin van dit stukje gebruik ik het woord "belasten". Dat klinkt zwaar maar zo voel ik het niet. Ik zie op mijn pad als voorzitter een aantal taken. Ten eerste, een beetje plat gezegd, "op de winkel passen". Ofwel zorgen dat alle lopende activiteiten blijven lopen, natuurlijk samen met alle ambtsdragers en vrijwilligers. Ik verbaas me telkens weer hoeveel activiteiten dat zijn, en hoeveel inzet er is van een grote groep vrijwilligers. Geweldig.

Vervolgens ligt er de taak om na te denken over het functioneren van de Korenaar in de toekomst. Er zijn zorgen over de vergrijzing, het aantal deelnemers in de eredienst, de financiële mogelijkheden en de invulling van onze activiteiten door ambtsdragers en vrijwilligers. Zo, alle uitdagingen in één mooie volzin zin benoemd. Een serieuze taak voor alle leden, vrijwilligers en bestuurders van de Korenaar.

Tenslotte is het belangrijk om te genieten van de mooie dingen. Vanmorgen vroeg, uit het raam van mijn woonkamer kijkend, zie ik een zwaan in het water, nog in diepe rust, van de nacht. De hals gedrapeerd over het lijf, de kop rustend op een vleugel, de snavel weggestopt tussen de veren. Wat een rust, wat een schoonheid.

Christiaan Knibbe



## Speeddaten

2 december

Van 11.00 tot 12.00

Met koffie, thee en lekkere koeken

*Ontmoeting tussen de generaties*



Je bezoekt dezelfde kerk, toch heb je elkaar misschien nog nooit echt gesproken. Gelijk na de kerkdienst van 2 december willen we als kinderen, jongeren en volwassenen met elkaar in gesprek gaan over wat kerk en geloven voor ons betekent.

We hopen dat iedereen meedoet!

Simon van Gosliga en Carla Melgers



## Collectiedoelen december 2018

### 2 december

#### 1e inzameling van uw gaven is voor **PKN, missionairwerk**

Voor veel zwarte jongeren in de Zuid-Afrikaanse stad Pretoria is hun toekomst een zwart gat. Zij groeien op in gebroken gezinnen en gewelddadige wijken. De helft van de jongeren maakt de middelbare school niet af en 40 procent tussen de 15 en 34 jaar is werkloos.

Samen met de christelijke organisatie PEN biedt Kerk in Actie deze kansarme jongeren weer nieuwe mogelijkheden.

De medewerkers vormen een hechte gemeenschap met deze jongeren en leren hen weer positief in het leven

#### 2e inzameling van uw gaven is voor **het onderhoudsfonds**

### 9 december

#### 1e inzameling van uw gaven is voor **PKN pastoraat**

In steeds meer plattelandsgemeenten is de afgelopen jaren het aantal predikanten teruggebracht. Gemeenteleden zijn in toenemende mate voor het onderling pastoraat op elkaar aangewezen. De Protestantse Kerk werkt met plaatselijke gemeenten samen aan laagdrempelige vormen voor onderlinge zorg en pastoraat. Ervaringen worden gebundeld en beschikbaar gesteld voor andere gemeenten.

Daarnaast worden hiervoor trainingen georganiseerd, zoals 'Nieuwe wegen in het pastoraat'. Ook voor beginners in een pastorale taak en voor degenen die zich in een bepaald aspect van pastoraat verder willen verdiepen zijn er trainingen. Nieuwe kennis en vaardigheden maken het mogelijk om bij te blijven in een veranderende samenleving en kerk.

#### 2e inzameling van uw gaven is voor **de eigen diaconie**

### 16 december.

#### 1e inzameling van uw gaven is voor **Sunday foundation, Sierra Leone**

De Sunday Foundation is een initiatief van de Rotterdammers

Sander de Kramer en Hugo Borst. De zeer bevlogen en geëngageerde schrijvers/columnisten schreven veel over, wat zij noemen, 'vergeten plekken' in de wereld. Plekken waar zich schrijvende, ontoelaatbare of zelfs onmenselijke dingen afspelen, maar die om één of andere reden geen of weinig internationale aandacht krijgen. Plekken waar mensen in nood verkeren, maar waar niets aan gedaan wordt. De Kramer en Borst vinden dat onverteerbaar. Daarom zijn zij, met een groep gelijkgestemden waaronder artsen en geëngageerde ondernemers, de Sunday Foundation gestart. De Sunday Foundation, die volledig bestaat uit vrijwilligers, biedt hulp op de vergeten plekken op aarde. De stichting zet op de slechtste plekken ter wereld projecten op om de ergste nood te lenigen. Projecten van hoop. En, als het aan de medewerkers van de Sunday Foundation ligt, een hoop projecten!



#### 2e inzameling van uw gaven is voor **de kerk**

De kerk is vanouds een ontmoetingsplaats voor jong en oud, om elkaar en vooral God te ontmoeten. Een plek van samenkomst, van gebed en bezinning. Dat moeten we toch samen in stand houden.



### 23 december

#### 1e inzameling van uw gaven is voor **de kerk**

De kerk is vanouds een ontmoetingsplaats voor jong en oud, om elkaar en vooral God te ontmoeten. Een plek van samenkomst, van gebed en bezinning. Dat moeten we toch samen in stand houden.

#### 2e inzameling van uw gaven is voor **de eigen diaconie**

### 24 december, kerstnachtdienst

De inzameling van uw gaven is voor **HG / PG**

### 25 december, 1e kerstdag

#### 1e inzameling van uw gaven is voor **Kerk in actie, kinderen in de knel**

Ze brengen Kerst door in een vluchtelingenkamp, op straat, in een donker naaiatelier of ploeterend in de volle zon op het land van hun

ouders. Voor veel te veel kinderen is Kerst helemaal geen feest. Zij groeien op in armoede of oorlogsgeweld. Misbruikt of verwaarloosd. Juist met Kerst verdienen zij onze bijzondere aandacht en steun. Doe daarom mee met de kerstcollecte, waarvan de opbrengst bestemd is voor kinderprojecten! Welk project centraal staat in de collectematerialen? Houd in de loop van 2018 [kerkinactie.nl/kerst](http://kerkinactie.nl/kerst) in de gaten.

**2e inzameling van uw gaven is voor het onderhoudsfonds**

**30 december**

**1<sup>e</sup> inzameling van uw gaven is voor de Herberg**



Het kan jaren voorspoedig gaan in je leven. En dan opeens word je geconfronteerd met verdriet en tegenslag. Overleden dierbaren, problemen op het werk, problemen in je huwelijk en gezin, gezondheidsproblemen en/of mantelzorg. Of gevoelens van eenzaamheid...In een gastvrij huis in een prachtige omgeving, bij een geopende bijbel, met professionele begeleiding bieden wij liefdevolle aandacht. We hebben verschillende mogelijkheden die bij jou aansluiten. Je kunt kiezen uit een herstelprogramma, retraite of kom-op-adem.

**2<sup>e</sup> inzameling van uw gaven is voor de kerk**

De kerk is vanouds een ontmoetingsplaats voor jong en oud, om elkaar en vooral God te ontmoeten. Een plek van samenkomst, van gebed en bezinning. Dat moeten we toch samen in stand houden.

**de Koreenaar**

**31 december, oudjaarsdag**

**1<sup>e</sup> inzameling van uw gaven is voor de kerk**

De kerk is vanouds een ontmoetingsplaats voor jong en oud, om elkaar en vooral God te ontmoeten. Een plek van samenkomst, van gebed en bezinning. Dat moeten we toch samen in stand houden.

**de Koreenaar**

**2e inzameling van uw gaven is voor de eigen diaconie**

Alle inzamelingen, van harte bij u aanbevolen.

Wilt u het werk van de diaconie blijven steunen? Dat kan.

Een gift kunt u overmaken op: ING rek.nr. NL12 INGB 0000397019  
t.n.v. Diaconie.

Onder vermelding van: Gift diaconie of het gewenste projectdoel.

**Uw diaconie, Omzien naar elkaar!**



**Gast aan tafel met de Kerst?**

Wilt U een gast aan tafel met Kerst of juist ergens te gast zijn!  
Geef U dan op voor 15 december en de Diaconie gaat U koppelen!

Reacties kunnen via [diaconie@pghkoreenaar.nl](mailto:diaconie@pghkoreenaar.nl)

of spreek 1 van de diakenen aan.



**DECEMBER** (op de website wordt het rooster – indien nodig – steeds geactualiseerd)

Zondag	maandag	dinsdag	woensdag	donderdag	vrijdag	zaterdag
2 Ds.Carla Melgers 1 <sup>e</sup> advent <i>Speeddaten</i>	3 Musical Ruth vergadering Kerstdienst	4 <b>GOEDEMORGEN</b> COMPUTERSPREEKUR	5	6 Signaal	7	8
9 2 <sup>e</sup> advent Ds.L.Webbink	10 Musical Ruth <i>kerkenraad</i>	11 <b>10.00 Kijken met je ziel</b> COMPUTERSPREEKUR	12	13 Diaconie : Kerstpakketten Signaal <b>Cantorij</b>	14 Happen &Stappen	15
16 3 <sup>e</sup> advent Ds.Carla Melgers <b>Viering HA</b>  <i>lunchgesprek</i> <i>Midden Inn</i>	17 Musical Ruth	18 <b>GOEDEMORGEN</b>  19-21 Israëlreis	19	20 Signaal	21	22
23 4 <sup>e</sup> advent Ds.J.Nijboer	<b>24 Kerstavond</b>  19 uur Gezinskerstviering 21.30 uur Kerstdienst	<b>25 1<sup>e</sup> kerstdag</b>  10.00 uur Ds Carla Melgers	<b>26 2<sup>e</sup> kerstdag</b>	27 Signaal	28	29
30 Ds.Carla Melgers Top 2000 dienst Thema <b>Nachtlicht</b>	<b>31 Oudjaar</b>  19.30 uur Ds. Carla Melgers	<b>1 Januari</b> Nieuwjaarbijeenkomst 10.00 koffie+wensen 10.30 morgengebed	<b>2 januari</b>	<b>3 januari</b>  Signaal	<b>4 januari</b>	<b>5 januari</b>