



# GEMEENTEBRIEF

Protestantse Gemeente Hazerswoude

16 december 2018

Volgnummer 1355

Kopij inleveren/ insturen naar [gemeentebrief@pghkorenaar.nl](mailto:gemeentebrief@pghkorenaar.nl)  
De kopij dient uiterlijk donderdag om 14:00 uur in ons bezit te zijn!

## Pastorale berichten en bereikbaarheid predikant

Voor berichten over lief en leed in onze gemeente kunt u contact opnemen met onze predikant en/of met uw wijkouderling. Maandag overdag en donderdag is onze predikant vrij. Telefoon ds. Carla Melgers: 0172-589164  
E-mail: [predikant@pghkorenaar.nl](mailto:predikant@pghkorenaar.nl)

## Vandaag 16 december 10.00 uur

### **Goedemorgen allemaal. Van harte welkom in deze dienst,**

waarin we met elkaar de Maaltijd van de Heer mogen vieren. Ds. Carla Melgers gaat voor en Jos Qualm begeleidt ons op het orgel. De koster is Wim Rademaker. Tieke van Zanten verzorgt de oppas.

Na de dienst ontmoeten we elkaar bij de koffie, thee en/of limonade in de Dobber of de hal. U wordt weer van harte uitgenodigd.

### **Collecten 16 december.**

1<sup>e</sup> inzameling van uw gaven is voor **Sunday foundation, Sierra Leone**



De Sunday Foundation is een initiatief van de Rotterdammers Sander de Kramer en Hugo Borst. De zeer bevlogen en geëngageerde schrijvers/columnisten schreven veel over, wat zij noemen, 'vergeten plekken' in de wereld. Plekken waar zich schrijnende, ontoelaatbare of zelfs onmenselijke dingen afspelen, maar die om één of andere reden geen of weinig internationale aandacht krijgen. Plekken waar mensen in nood verkeren, maar waar niets aan gedaan wordt. De Kramer en Borst vinden dat onverteerbaar. Daarom zijn zij, met een groep gelijkgestemden waaronder artsen en geëngageerde ondernemers, de Sunday Foundation gestart. De Sunday Foundation, die volledig bestaat uit vrijwilligers, biedt hulp op de vergeten plekken op aarde. De stichting zet op de slechtste plekken ter wereld projecten op om de ergste nood te lenigen. Projecten van hoop. En, als het aan de medewerkers van de Sunday Foundation ligt, een hoop projecten!

2<sup>e</sup> inzameling van uw gaven is voor **de kerk**



De kerk is vanouds een ontmoetingsplaats voor jong en oud, om elkaar en vooral God te ontmoeten. Een plek van samenkomst, van gebed en bezinning. Dat moeten we toch samen in stand houden.

## Orde van dienst **Zondag 16 december 2018;** **Derde Advent**

Lied voor de dienst 158A  
Stil gebed  
Ontsteken van de derde Adventskaars  
*De gemeente gaat staan*  
Introituslied Psalm 85: 1 en 4  
Bemoediging  
Groet  
Kyriegebed  
Zingen: Lied 444: 1, 2 en 3  
Zondagsgebed  
Project kindernevendienst  
Projectlied  
Schriftlezing Lucas 1: 39-56  
Zingen: Lied 157a  
Preek  
Zingen: Lied 833 (Nederlands)  
1<sup>e</sup> keer allen  
2<sup>e</sup> keer vrouwen  
3<sup>e</sup> keer mannen  
4<sup>e</sup> en 5<sup>e</sup> keer allen  
Kinderen komen terug  
**Viering Heilig Avondmaal**  
Viering van de Maaltijd van de Heer  
Zingen: Lied 377  
Heilig avondmaalscollecte  
Tafelgebed  
Zingen: Lied 305  
Zingen : Als wij dan van dit brood eten  
Samenzang "Ik zal er zijn voor jou"  
Vredesgroet / wens  
Wij ontvangen brood en wijn  
Zingen: Lied 418: 1,2 en 3  
Dienst van de gebeden  
Inzameling van de gaven  
Zingen slotlied: 442  
Zegen

## **Avondmaal collecte de inzameling van uw gaven is voor EO metterdaad, voedselhulp aan Jemen**



De ergste voedselcrisis ter wereld treft Jemen op dit moment als een mokerslag. Door een alles vernietigende oorlog dreigen 14 miljoen Jemenieten en vooral vele kinderen van de honger te sterven. Deze gigantische ramp krijgt nauwelijks aandacht, omdat er bijna niemand het land in of uit komt. Hoewel er met de dag minder eten is, blijft de saamhorigheid groot: de mensen delen hun rijst tot de laatste korrel. Deel ook met onze medemensen en met name de kinderen in Jemen. Geef hen eten. Steun EO Metterdaad. *NL88INGB000300300*

### **Bloemengroet**

De bloemen gaan met een hartelijke groet van ons allen naar mevr. K. Zandstra- van Bostelen. Ze worden gebracht door Martha Rademaker en Marian Zintel.

### **Volgende week zondag 16 december 10:00 uur**

Volgende week zondag 23 december is ds. Janneke Nijboer uit Hazerswoude onze voorganger. Piet Boon is organist en de koster is Aad van Zanten. Nicoline van Zanten is er voor de oppas. De collecten zijn dan voor Kerk en Diaconie.

### **Gast aan tafel met de Kerst?**

Wilt u een gast aan tafel met Kerst of juist ergens te gast zijn!

Geef U dan nu op (eerst informeren waar U terecht kan is ook mogelijk ) en de Diaconie gaat U koppelen!

Reacties kunnen via [diaconie@pghkorenaar.nl](mailto:diaconie@pghkorenaar.nl)

Of spreek 1 van de Diakenen aan.

