



GEMEENTEBRIEF

Protestantse Gemeente Hazerswoude

2 december 2018

Volgnummer 1353

Kopij inleveren/ insturen naar gemeentebrief@pghkorenaar.nl
De kopij dient uiterlijk donderdag om 14:00 uur in ons bezit te zijn!

Pastorale berichten en bereikbaarheid predikant

Voor berichten over lief en leed in onze gemeente kunt u contact opnemen met onze predikant en/of met uw wijkouderling.

Maandag overdag en donderdag is onze predikant vrij.

Telefoon ds. Carla Melgers: 0172-589164

E-mail: predikant@pghkorenaar.nl

Vandaag 2 december 10.00 uur

Goedemorgen allemaal. Van harte welkom in deze dienst,

waarin voorgaat ds. Carla Melgers. Herman Verbree bespeelt het orgel. Cok Rademaker is koster en Mieke den Haan verzorgt de oppas.

Collecten 2 december

1e inzameling van uw gaven is voor **PKN, missionairwerk**

Voor veel zwarte jongeren in de Zuid-Afrikaanse stad Pretoria is hun toekomst een zwart gat. Zij groeien op in gebroken gezinnen en gewelddadige wijken. De helft van de jongeren maakt de middelbare school niet af en 40 procent tussen de 15 en 34 jaar is werkloos. Samen met de christelijke organisatie PEN biedt Kerk in Actie deze kansarme jongeren weer nieuwe mogelijkheden.

De medewerkers vormen een hechte gemeenschap met deze jongeren en leren hen weer positief in het leven

2e inzameling van uw gaven is voor **het onderhoudsfonds**

Beste gemeenteleden,

Vandaag komt Gonda Den Haan van Kerk In Actie langs om tijdens de dienst iets te vertellen over de projecten die wij als kerk ondersteunen in Burkina Faso.

Wij vragen uw bijdrage voor dit project.

Rabobanknummer NL51RABO0325908370 t.n.v. Missionaire Commissie Protestantse Gemeente. Onder vermelding van 'Project Burkina Faso'

Met hartelijke groet,

De Missionaire Commissie

U bent na de dienst weer van harte welkom om elkaar te ontmoeten voor koffie, thee en/of limonade.

Kerstpakketten actie 2018

Beste Allen,

Vandaag kunt U nog briefjes meenemen voor de kerstpakketten actie en dan volgende week de boodschappen meenemen!

Bij voorbaat dank!

Namens de Diaconie

Bloemengroet

De bloemen gaan vandaag, met een hartelijke groet van ons allen naar dhr. en mevr. Hassefras. Zij worden gebracht door Han Korteland en Marian Zintel.

Orde van dienst **Zondag 2 december 2018;** **Eerste Advent**

Lied voor de dienst lied 598

(Nederlandse tekst) 3 x zingen

Stil gebed

Ontsteken van de eerste Adventskaars door Willemijn

De gemeente gaat staan

Introituslied Psalm 80: 1, 2 en 7

Bemoediging en groet

Kyriegebed

Na elke gebedsintentie zingen we lied 458a

Samenzang lied 158a:1

Zondagsgebed

Project nevendienst

Projectlied

Schriftlezing Jesaja 63: 19b – 64: 8

Samenzang lied 437: 1, 2 en 4

Schriftlezing Marcus 13: 24-37

Samenzang 751: 5

Preek

Samenzang lied 463: 1 (vrouwen, meisjes) 2 (allen) 3 (mannen, jongens), 4 (allen), 5 (vrouwen, meisjes) 6 (allen) 7 (mannen, jongens), 8 (allen)

Iemand van Kerk in Actie iets komt vertellen over ons nieuwe land dat we gaan steunen namelijk Burkina Faso.

Dienst van de gebeden

Simon van Gosliga geeft uitleg over het speeddaten

Inzameling van de gaven

Slotlied lied 444: 1, 2 en 3

Uitzending en zegen

Uit de gemeente

- Mevrouw C. Hassefras-de Dreu is voor revalidatie naar de State Hillegersberg K.128. Mevrouw maakt het goed maar wil graag weer naar Hazerswoude. Wij wensen haar heel veel sterkte en Gods nabijheid.
- Jaap van den Bosch is gevallen, en heeft een scheurtje in zijn heup. Na enige dagen in het ziekenhuis, verblijft hij nu in de Brug in Alphen aan de Rijn, om te revalideren. Hij maakt het naar omstandigheden goed. Adres: Oudshoorn verpleeghuis, Delftzichtweg 1
2402 Alphen aan den Rijn
- Lieve mensen, 60 jaar getrouwd zijn is een bijzonder gebeuren, zeker wanneer je lid bent van de Korenaar gemeente. Wat een hoeveelheid bloemen, kaarten, felicitaties mochten wij ontvangen, met bovendien nog de bloemen uit de kerk. En ook de manier waarop en met welke woorden onze dank, door ds. Carla Melgers, tot uiting werd gebracht. Steeds ervaren we samen opnieuw een bijzonderheid uit al die voorbije jaren en bovenal uit het feest van de afgelopen week. De gedachte, dit jubileum is geen prestatie van ons, maar louter een geschenk van onze Hemelse Vader leeft sterk bij ons. Atie en Flip de Gelder.

Volgende week zondag 9 december 10:00 uur

is ds. L.Webbink uit Bodegraven onze voorganger en Piet Boon is de organist. Hilbrand Zintel heeft kosterdienst en Martha Rademaker is bij de oppas. De collecten zijn voor PKN/Pastoraat.

Gast aan tafel met de Kerst?

Wilt U een gast aan tafel met Kerst of juist ergens te gast zijn!

Geef U dan op voor 15 december en de Diaconie gaat U koppelen!

Reacties kunnen via diaconie@pghkorenaar.nl

Musical "Ruth"

We zijn alweer drie maanden, met een enthousiaste groep mensen, aan het repeteren voor de musical "Ruth".

De data waarop we deze uit zullen voeren zijn, vrijdag 17 en zaterdag 18 mei 2019 in de "Korenaar, en zondagmiddag 26 mei 2019 in de Ontmoetingskerk in Koudekerk a/d Rijn. Verdere informatie volgt.

Er zijn nog geen kaarten te koop, maar de decembermaand komt eraan, als u een kaartje cadeau wilt doen in deze maand of voor een verjaardag, dan kunt u een cadeaubon kopen. Deze zijn € 12.50 voor volwassenen en € 7,50 voor kinderen tot 12 jaar.

Deze kan verzilverd worden zodra de kaartverkoop begint.

U kunt de cadeaubon bestellen op marian.hilbrand@ziggo.nl

Marian Zintel

Kerkasiel

Sinds enkele weken is er een doorlopende kerkdienst aan de gang in Den Haag, in buurt-en-kerkhuis Bethel voor de Armeense familie Tamrazyan. Die doorlopende dienst zorgt ervoor dat de Protestantse Kerk Den Haag kerkasiel verleent aan de familie, die al negen jaar in Nederland woont, twee keer toestemming kreeg van de rechter om hier te blijven en – na het laatste hoger beroep door de Nederlandse staat – toch weg moet. Ook voor het kinderpardon zijn ze afgewezen – ook al wonen de kinderen al langer dan vijf jaar in Nederland. Het kerkasiel is een pauzeknop waarmee de familie even rust wordt gegeven en de politiek wordt uitgenodigd om in gesprek te gaan over het lot van Hayarpi en haar broertje en zusje en over het effect van het kinderpardon, wat nu aan slechts 10% van de kinderen toegekend wordt.

De deuren van de kerk gaan open voor dit gezin. Dat past volgens de kerk bij de openheid en gastvrijheid van kerk, juist bedoeld voor kwetsbare mensen. 'We doen wat we altijd doen: een kerkdienst, maar dan doorlopend – zoals ook de behoefte om te worden gedragen doorlopend is. Dat doen we om dit gezin te bemoedigen, te laten merken dat we er zijn als kerk, dat er een God is die geen mens laat vallen. We bidden, zingen, zijn stil, branden kaarsen, gaan in gesprek over de geloofsvragen achter deze situatie.' De kerkdienst vindt plaats in buurt-en-kerkhuis Bethel. (Thomas Schwenckestraat 30, 2563 BZ Den Haag).

Maandag 3 december van 23.00 uur tot 0.00 uur zal ds Carla Melgers hier voorgaan. Heleen Polderman zal spelen op de vleugel. Wie van u/jullie gaat er met ons mee? Inmiddels heeft zich een aantal gemeenteleden gemeld die willen rijden. Er is voldoende ruimte in de auto's om mee te rijden.

Graag vandaag doorgeven aan Carla Melgers als je mee wilt.

Vertrek 3 december om 21.30 uur vanaf de Korenaar

Kaartenactie 2018

Ook dit jaar gaan we weer huis aan huis kerstkaarten bezorgen. Op deze manier willen wij als kerken onze dorpsgenoten een kerstgroet brengen en hen van harte uitnodigen voor onze kerstnachtvieringen en diensten op eerste kerstdag. Omdat vele handen licht werk maken zoekt de Missionaire Commissie een aantal vrijwilligers om te helpen bij het bezorgen, huis aan huis, van deze kerskaarten. Dit jaar is de actie gepland op 19, 20 en 21 december, maar wanneer dat voor u niet uitkomt, mag het ook op zaterdag worden rondgebracht. Wij hopen dat u/jij bereid bent wat tijd vrij te maken voor dit mooie (missionaire) werk.

U/jij kunt zich na de morgendienst van zondag 2 en 9 december bij ons opgeven in de grote zaal, of telefonisch: 0172 587649, of per e-mail naar knibbegraper@planet.nl
Hartelijk dank, de Missionaire Commissie.

Speeddaten

vandaag

van 11.00 tot 12.00

Met koffie, thee en lekkere koeken

Ontmoeting tussen de generaties



Je bezoekt dezelfde kerk, toch heb je elkaar misschien nog nooit echt gesproken. Straks, gelijk na de kerkdienst, willen we als kinderen, jongeren en volwassenen met elkaar in gesprek gaan over wat kerk en geloven voor ons betekent.
We hopen dat iedereen meedoet!

Simon van Gosliga en Carla Melgers

Gespreksvragen

1. Waar word je blij van (in de kerk)?
2. Waar word je boos/ verdrietig van (in de kerk)?
3. Wat vind je het mooiste in een kerkdienst?
4. Wat is je favoriete Bijbeltekst?
5. Wat is je favoriete lied of muziekstijl?
6. Wat vind jij het mooiste in Gods schepping?
7. Wat geeft jou hoop?
8. Hoe is het om veel of weinig contact te hebben met gemeenteleden van een andere generatie?
9. "Gemeente van Christus" zijn is voor mij...
10. Waaraan kunnen anderen merken dat je gelooft