



# GEMEENTEBRIEF

Protestantse Gemeente Hazerswoude

11 november 2018

Volgnummer 1350

Kopij inleveren/ insturen naar [gemeentebrief@pghkorenaar.nl](mailto:gemeentebrief@pghkorenaar.nl)  
De kopij dient uiterlijk donderdag om 14:00 uur in ons bezit te zijn!

## Pastorale berichten en bereikbaarheid predikant

Voor berichten over lief en leed in onze gemeente kunt u contact opnemen met onze predikant en/of met uw wijkouderling. Maandag overdag en donderdag is onze predikant vrij. Telefoon ds. Carla Melgers: 0172-589164. E-mail: [predikant@pghkorenaar.nl](mailto:predikant@pghkorenaar.nl)

## Vandaag 11 november

### Goedemorgen allemaal. Van harte welkom in deze Dankdienst voor gewas en arbeid.

Ds. Carla Melgers leidt de dienst en Jos Qualm is organist. Aad van Zanten verzorgt de kosterdienst en Suzanne van der Haven is er voor de oppas.

Vandaag worden Jaap Jansen en Mieke den Haan bevestigd als ouderling. We nemen afscheid van Ellen de Gelder als voorzitter van de kerkenraad en Christiaan Knibbe wordt benoemd tot deze functie.

Na de dienst bent u weer van harte welkom bij de koffie, thee en limonade in de hal of de Dobber.

## Collecten 11 november 2018

### 1<sup>e</sup> inzameling van uw gaven is voor **Kerk in actie, binnenlands diaconaat**

#### *Perspectief voor (ex)gedetineerden*

Veel gevangenen willen na het uitzitten van hun straf een nieuw leven opbouwen. Maar het blijkt moeilijk om dit op eigen kracht te doen. Exodus, partner van Kerk in Actie, ondersteunt hen bij het werken aan een succesvolle terugkeer in de maatschappij. Ze kunnen terecht in een van de elf Exodushuizen. Exodus kiest voor een structurele aanpak met aandacht voor wonen, werken, relaties en zingeving. Samen met meer dan 1.600 vrijwilligers, vaak afkomstig uit kerkelijke gemeenten, ondersteunt Exodus jaarlijks 4.000 gevangenen, ex-gevangenen en hun familieleden. Met de opbrengst van de collecte steunt Kerk in Actie het werk van Exodus en andere diaconale projecten in Nederland. Helpt u mee?

### 2<sup>e</sup> inzameling van uw gaven is voor **de kerk**



De kerk is vanouds een ontmoetingsplaats voor jong en oud, om elkaar en vooral God te ontmoeten. Een plek van samenkomst, van gebed en bezinning.

Dat moeten we toch samen in stand houden.

## Orde van dienst

Lied voor de dienst 218  
Stil gebed  
*De gemeente gaat staan*  
Intochtslied Psalm 67: 1 en 3  
Votum en groet  
Klein Gloria  
Gebed  
Gesprek met de kinderen  
Samenzang "We gaan voor even uit elkaar"  
Psalm 65, gezongen en gelezen  
Samenzang Psalm 65:1  
Schriftlezing Psalm 65: 6-9  
Samenzang Psalm 65: 5  
Schriftlezing Psalm 65: 12.-14  
Evangelielezing: Mattheüs 6, 25-34  
Samenzang lied 718  
Preek  
Samenzang lied 217: 3, 4 en 5  
Ben Kalisvaart: Dáár werd ik door geraakt  
Afscheid van aftredende ambtsdrager Ellen de Gelder  
Samenzang Lied 900  
Presentatie nieuwe voorzitter kerkenraad Christiaan Knibbe  
Samenzang lied 601  
Bevestiging nieuwe ambtsdragers Maartje den Haan-Zaal en Jacobus Jansen  
Samenzang lied 362: 2  
Gebed  
Aanvaarding en verwelcoming  
*Allen staan*  
*Voorganger:*  
Gemeente,  
dit zijn uw nieuwe ouderlingen  
Wilt u hen in uw midden ontvangen en hen hooghouden in hun ambt?  
Ja, dat willen wij van harte.  
Samenzang Psalm 134: 3  
In memoriam mevrouw Francine Wilhelmina van Tol-Kraaijeveld  
Samenzang Lied 23 b: 1 en 5  
Dienst van de gebeden  
Inzameling van de gaven  
Samenzang Lied 416  
Zegen

**Dankdag collecte**, de inzameling van uw gaven is voor **Dorcas, voedselpakketten**



### **Heel Nederland geeft tijdens de Dorcas Voedselactie**

Supermarkten, kerken, kinderen en ontzettend veel klanten in de winkel. Heel Nederland geeft tijdens de Dorcas Voedselactie (de DVA). **10.000 vrijwilligers** zijn op de been om producten in te zamelen en er uiteindelijk **30.000 pakketten** van te maken. Allemaal om ervoor te zorgen dat het leven van **de allerarmsten in Oost-Europa** deze winter dragelijker wordt. De Dorcas Voedselactie is in 2018 van **4 tot en met 11 november**. *Wij doen dat omdat we om hen geven.*

### **Bloemengroet**

De bloemen gaan vandaag met een hartelijke groet van ons allen naar mevr. Van Aalst-van Veen. Zij worden gebracht door Tiemen Wessels en Ali van Amsterdam.

### **Uit de gemeente**

#### **Geboren**

Op 2 oktober is Viktor Bram Benjamin (Vik) geboren, zoon van René en Désiree van Haaren, en broertje van Cato en Seb.

Op het kaartje staat:

*Niet te bevatten, niet te geloven      Vreemd en toch zo bekend  
Jij brengt het liefste in ons naar boven      Omdat jij de liefde bent  
Van harte gefeliciteerd met dit grote geschenk: geliefd kind van God.*

#### **Overleden**

Na een periode van afnemende gezondheid is overleden

mevrouw Francine Wilhelmina van Tol-Kraaijeveld in de leeftijd van 91 jaar.

Mevrouw van Tol woonde in de Driehof en is maandag 5 november overleden.

Wij wensen de kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen heel veel kracht en sterkte met het verwerken van dit verlies.

### **Lunchgesprek na de kerkdienst**



Voor iedereen tussen de 25 en 45 die met elkaar in gesprek wil gaan over wat hen bezighoudt in het leven en welke rol geloof hierin speelt.

Van harte welkom!

## **Volgende week zondag 18 november 10:00 uur**

Volgende week zondag 18 november 2018 is ds. Wilschut uit Alphen ad Rijn onze voorganger. Herman Verbree begeleidt ons op het orgel en de koster is Wim Rademaker. Diny Boer-Harkes verzorgt de oppas. De collecten zijn voor Plaatselijk Missionair werk en Onderhoudsfonds.

## **Kerstpakketten actie 2018**

Beste gemeente leden, nu november is aangebroken en december weer in aantocht is, wordt het weer tijd voor de jaarlijkse en inmiddels traditionele kerstpakketten actie. Op zondag 2 en 9 december zullen de overbekende bonnetjes in de kerk weer worden uitgedeeld, de artikelen kunnen t/m 11 december worden ingeleverd in de kerk. Op donderdag 13 december hopen we de pakketten in te pakken en in de week erna rond te brengen. Heeft u tijd om te helpen met inpakken en/of rondbrengen, heel graag. Weet of kent u iemand die een steuntje in de rug kan gebruiken, dan horen wij dat graag. Alvast heel hartelijk dank voor uw hulp.

Meinte Vierstra, [mvierstra@ziggo.nl](mailto:mvierstra@ziggo.nl) / Johan Langelaar, [johan-lisette@kpnplanet.nl](mailto:johan-lisette@kpnplanet.nl)

### **Uw diaconie**

Hierbij willen wij u als kerkenraad van de voormalige classis Alphen aan den Rijn van harte uitnodigen voor de eerste **Ringbijeenkomst** op DV donderdag 15 november as. 19.30 u. in 'De Ontmoeting' te Leimuiden.

Uitgenodigd zullen verder worden:

- de drie werkgemeenschappen uit de voormalige classis Alphen
- ds. Julia van Rijn, onze nieuwe classispredikant (zij hoopt te komen)
- de voorzitter van het Classicaal College Visitatie

Heeft u interesse dan kunt u meer informatie vragen bij de scriba: [scriba@pghkorenaar.nl](mailto:scriba@pghkorenaar.nl) of tel.0618800089.

## **Kijken met je ziel; Heilig kijken met Vincent van Gogh**

### ***7 dinsdagen van 10 tot 11.30 uur In kamer predikant of De Dobber***

De 19<sup>e</sup> -eeuwse schilder Vincent van Gogh is vandaag wereldberoemd. Bewonderaars uit alle delen van de wereld bezoeken het van Gogh museum in Amsterdam. Allemaal bekijken ze zijn doeken. Wat trekt hen er zo in aan? Reproducties van Van Gogh's zonnebloemen en sterren hangen wereldwijd in woonkamers en kantoorruimtes. Waarom fascineert de schilder zoveel mensen?

Kennelijk raken zijn schilderijen ons hart. De theoloog Henri Nouwen beschouwde van Gogh als een ziener, een monnik. Van Gogh ziet in mens en natuur iets van het mysterie. Hij wilde de werkelijkheid niet fotograferen (hij verfoeide de fotocamera zelfs), maar hij schilderde juist heel impressief wat hij zag en beleefde.

In een zevental bijeenkomsten willen we ons laten meenemen in de kijkwereld van van Gogh, kijken met onze ziel, schouwen met de ogen van God.

13 november	Wie ben ik in de ogen van God?
11 december	De zaaier en het omvormingsproces
8 januari	Wat is mijn plek? Heilige ruimte
29 januari	Geestelijke lezing van de Bijbel
19 februari	Aardappeleters: Heilige tafelgemeenschap
12 maart	Zonnebloemen: bidden en danken
9 april	God schouwen in amandeltakken



We hopen met elkaar steeds meer te zien, zoals Antoine de Saint-Exupéry in De Kleine Prins het verwoordt: "alleen met het hart kun je goed zien. Het wezenlijke is voor de ogen onzichtbaar."

Kijken met de ogen van God naar onszelf en naar de ander. God die ons aankijkt met een liefdevolle blik en ons uitnodigt te kijken door Zijn ogen.

*Want bij U is de bron des levens,*

*in uw licht zien wij het licht.* (Psalm 36, vers 10)

Aanmelden (bij ds Carla Melgers) is handig maar niet noodzakelijk. Wees welkom!

## **15 NOVEMBER SLUIT DE AANMELDING VOOR DE ISRAELREIS MIDDEN-INN 1-7 APRIL 2019**

WE GAAN 😊

De uiterste aanmelddatum voor de Israëlreis nadert met rasse schreden, dus nog eenmaal een herinnering.

Donderdag 15 november a.s. is de laatste dag dat je je kunt aanmelden voor deze nu al onvergetelijke reis.

We zijn verheugd jullie te kunnen melden dat er al 26 personen hebben ingeschreven en dat de reis door kan gaan!

Er zijn nog 4 plaatsen over ... Reageer snel en zorg dat je erbij bent!

Je kunt je aanmelden via de website van Drietour ([www.drietour.nl/melgers](http://www.drietour.nl/melgers)).

De volgende informatiebijeenkomsten staan gepland op 18 december 2018 en op 12 maart 2019. De avonden starten om 19:00 uur en eindigen rond 21:00 uur. We hopen jullie dan (weer) te ontmoeten in De Korenaar.

Met hartelijke groet,  
Ook namens Carla en Simon,

Martine Timmermans