



GEMEENTEBRIEF

Protestantse Gemeente Hazerswoude

7 oktober 2018

Volgnummer 1345

Kopij inleveren/ insturen naar gemeentebrief@pghkorenaar.nl
De kopij dient uiterlijk donderdag om 14:00 uur in ons bezit te zijn!

Pastorale berichten en bereikbaarheid predikant

Voor berichten over lief en leed in onze gemeente kunt u contact opnemen met onze predikant en/of met uw wijkouderling. Maandag overdag en donderdag is onze predikant vrij.

Telefoon ds. Carla Melgers: 0172-589164.

E-mail: predikant@pghkorenaar.nl

7 oktober 2018, 9.30 uur.

Goedemorgen allemaal. Van harte welkom in deze dienst,

waarin voorgaat ds. P.M. Sonnenberg uit Alphen aan den Rijn.

De organist is Piet Boon en Aad van Zanten is koster.

Guido en Mariska van Zanten verzorgen de oppas.

Na de dienst bent u weer van harte welkom bij de koffie, thee en/of limonade in de Dobber of de hal.

Collecte

1e inzameling van uw gaven is voor **PKN Israël zondag**

Voor de Protestantse Kerk is de relatie met het volk Israël een essentieel element van de identiteit. Ze voelt zich onopgeefbaar verbonden met Israël vanwege Gods geschiedenis met dit volk en omdat ons geloof is voortgekomen uit de Joodse traditie. Te gelijk voelt ze zich ook verbonden met Palestijnse christenen en komt ze op voor recht en gerechtigheid. De Protestantse Kerk stimuleert gemeenteleden deel te nemen aan het gesprek met en over Israël en informeert hen over de relatie van de kerk met Israël. Voor het komende jaar is het speerpunt om jonge mensen meer te betrekken bij wat de verbondenheid met Israël betekent.

2e inzameling van uw gaven is voor **het onderhoudsfonds**

Bloemengroet

De bloemen gaan met een hartelijke groet van ons allen naar mevr. E. Brouwer-van der Plas. Wij wensen haar sterkte met het herstel van haar knieoperatie.

Zij worden gebracht door Eline Wessels en Aafke Knibbe.

Volgende week zondag 14 oktober

is ds. Carla Melgers onze voorganger in de dienst die samengesteld is door de jongvolwassenen van de gemeente. Organist is Jos Qualm en Wim Rademaker zal koster zijn. Celine van Rijthoven verzorgt de oppas en de collecten zijn voor: Kerk in Actie/Werelddiaconaat en Diaconie.

Filmavond

Op 19 oktober is de 1^e filmavond van dit seizoen. De film: **Darkest Hour** zal worden vertoond.

Een film over de tijd dat Winston Churchill premier van Engeland was in de periode vlak voor de tweede Wereldoorlog. Slechts een paar dagen nadat hij premier van het Verenigd Koninkrijk is geworden, moet Winston Churchill (Gary Oldman) meteen een van zijn zwaarste beproevingen doorstaan: hij moet kiezen of hij met Nazi Duitsland over een vredesverdrag wil onderhandelen, of dat hij voor de idealen en de vrijheid van zijn natie wil vechten.

Een zeer interessante en indrukwekkende film over een ingrijpende periode in de geschiedenis.

De film heeft verschillende grote prijzen gekregen.

Orde van dienst

7 oktober 2018

Orgelspel

Lied voor de dienst: 218: 1, 2, 4

Predikant wordt opgeleid.

Intochtslied: Psalm 81: 1, 4

Stil gebed

Groet

Zingen: Psalm 81: 8, 11

Gemeente gaat zitten

Kyrie gebed

Kyrie en Glorialied 299e

Gebed bij de opening van de Schriften

/ Gebed van de zondag

Gesprek met de kinderen

Zingen het "kinderlied"

Kinderen naar de kinderevendienst

Schriftlezing: Exodus 1: 1-22

Zingen: Lied 738: 1, 2

Verkondiging

Zingen: Ps. 107: 1, 18, 20

De kinderen komen terug in de kerk

Dankzegging en voorbeden

Collecten

De kinderen uit de crèche worden

tijdens de collecte opgehaald

Slotlied: 428, NL, Engels(staande)

Zending en Zegen

Peuter- en kleuterdienst: Help je mee?

Kom jij ook? Komt u ook?

Op 14 oktober a.s. is er een peuter- en kleuterdienst van 16.00 - 16.30 uur in de Korenaar.

Alle kinderen van 0 t/m 6 jaar zijn samen met hun ouders, broer(s), zus(sen), opa's en oma's, de buurvrouw en iedereen die zin heeft om mee te gaan, van harte welkom. We gaan luisteren naar het verhaal van 'De goede Samaritaan', zingen liedjes, maken muziek en drinken en knutselen iets na de dienst. Kom jij ook? En neem je een muziekinstrument en kussen mee?

Het lijkt ons leuk om jou/u 14 oktober te zien!

Persoonlijke geloofsverdieping en gezamenlijk geloofsgesprek

Over jouw innerlijke weg in het concrete leven van alledag, met zijn vreugde en verdriet, verwondering en ontredde, vinden en verliezen, weten en twijfelen, slagen en falen, verbondenheid en eenzaamheid.

De zeven avonden (16 oktober, 13 november, 12 december, 8 januari, 29 januari, 26 februari, 9 april) hebben achtereenvolgens de thema's: Genade, Verlangen, Overgave, Vrucht dragen, Volharden, Liefhebben, Dankbaarheid

Als u/jij meer wilt weten over de inhoud van de avonden bent u/ ben jij van harte welkom op de informatiebijeenkomst.

Deze bijeenkomst is bedoeld er iets van te proeven en te beslissen of je mee wilt doen.

Aandacht voor een speciale collecte

Zondag 21 oktober vieren we met elkaar de Maaltijd van de Heer.

De diaconie geeft hierbij alvast de gegevens door voor de te houden Avondmaalcollecte.

Avondmaal collecte, inzameling van uw gaven is voor **World Vision, hulp aan Sulawesi**

Mensen bouwen provisorische schuilplaatsen in de heuvels, ver weg van het water. Doodsbang voor nog een tsunami. Er heerst grote paniek, bij iedere naschok wordt er geroepen "tsunami!" Ziekenhuizen zijn ingestort, artsen en verpleegkundigen verlenen noodgedwongen medische hulp in de open lucht." Aldus Radika Pinto van World Vision Sulawesi.

De tsunami die het Indonesische eiland Sulawesi trof, heeft tot nu toe meer dan 1200 slachtoffers geëist. Gevreesd wordt dat dit aantal zal oplopen tot duizenden. Grote delen van het rampgebied zijn nog onbereikbaar, talloze gebouwen en huizen zijn ingestort.

Meer dan 2 miljoen mensen zijn getroffen. Een team van 38 World Vision-hulpverleners was op het eiland aanwezig. World Vision heeft al jaren sponsorprogramma's in dit gebied, waar duizenden kinderen onderdeel van uitmaken. Het is nog onbekend of en zo ja hoeveel sponsorkinderen en hun families de ramp overleefd hebben.

Extra noodhulpteams en noodhulpgoederen zijn onderweg. We werken dag en nacht door om de getroffen families en kinderen te redden. Om families die alles kwijt zijn te voorzien van eten, tenten, dekens en slaapmatjes. Om kinderen die hun ouders verloren hebben te beschermen. Om moeders met baby's zuigelingenzorg te verlenen. De eerste kinderen konden we op een van onze kantoren al opgevangen en eten geven.

Onze collega's in Indonesië doen alles wat ze kunnen om de eerste hulp te verlenen. Ondertussen zullen wij in Nederland jou als supporter de hoogte houden van de ontwikkelingen.

Bij rampen zijn kinderen het meest kwetsbaar. Daarom hebben we een dringende vraag: "Wil jij de kinderen van Sulawesi helpen?" Doneer alstublieft voor voedsel, water en een veilige plek voor de getroffen kinderen.