



GEMEENTEBRIEF

Protestantse Gemeente Hazerswoude

21 oktober 2018

Volgnummer 1347

Kopij inleveren/ insturen naar gemeentebrief@pghkorenaar.nl
De kopij dient uiterlijk donderdag om 14:00 uur in ons bezit te zijn!

Pastorale berichten en bereikbaarheid predikant

Voor berichten over lief en leed in onze gemeente kunt u contact opnemen met onze predikant en/of met uw wijkouderling. Maandag overdag en donderdag is onze predikant vrij.

Telefoon ds. Carla Melgers: 0172-589164.

E-mail: predikant@pghkorenaar.nl

Vandaag, 21 oktober 2018,

Goedemorgen allemaal. Van harte welkom in deze dienst,

Vandaag vieren we met elkaar het Heilig Avondmaal. Ds. Carla Melgers leidt de dienst en Jos Qualm is organist, Ed de Jong verzorgt de kostersdienst en Lily Hoogendoorn is er voor de oppasdienst.

Er staat weer koffie, thee en limonade klaar na de dienst in de Dobber of in de hal waar u/jullie weer van harte welkom zijn.

Collecten 21 oktober

1^e inzameling van uw gaven is voor **het Nederlands Bijbel**

Genootschap



Van de *NBG-vertaling 1951* tot de eerste Bijbelvertaling in Burkina Faso. Van *De Nieuwe Bijbelvertaling* tot *The Passion*.

Met bijbelvertalingen en bijbelprojecten brengt het Nederlands Bijbelgenootschap de bijbel dichtbij in binnen- en buitenland en dat al meer dan 200 jaar.

2^e inzameling van uw gaven is voor **de kerk**



De kerk is vanouds een ontmoetingsplaats voor jong en oud, om elkaar en vooral God te ontmoeten. Een plek van samenkomst, van gebed en bezinning.

Dat moeten we toch samen in stand houden.

Orde van dienst

21 oktober 2018. 5^e van de herfst; Viering Heilig Avondmaal

Solozang Marianne Bol

Piano Heleen Polderman

Lied voor de dienst "Ik zal er zijn voor jou"

Stil gebed

De gemeente gaat staan

Intochtslied lied 280: 1, 2, 6 en 7

Votum en groet"

Kyriegebed lied 299j

Glorialied 309

Zondagsgebed

Gesprek met de kinderen

Samenzang "we gaan voor even uit elkaar"

Schriftlezing: Lucas 15:20b-24 en 31-32

Samenzang Psalm 81: 1, 2 en 4

Schriftlezing Openbaring 19:6-9

Samenzang Psalm 81: 9

Verkondiging *Laten we eten en feestvieren!*

Samenzang lied 687

Kinderen komen terug

Viering van de Maaltijd van de Heer

Samenzang lied 377: 1 solo; 2 allen; 3 solo; 4 allen; 5 solo; 6 en 7 allen

Heilig Avondmaalscollecte

Tafelgebed

Zingen: Lied 985: 1,2 en 3

Zingen: "Als wij dan eten van dit brood"

Samenzang lied 568 a (3 x)

Vredesgroet / wens

In gemeenschap delen wij brood en wijn

Samenzang lied 981: 3, 4 en 5

Dienst van de gebeden

Inzameling van de gaven

Slotlied 885

Zending en Zegen

Avondmaal collecte, inzameling van uw gaven is voor **World Vision, hulp aan Sulawesi**

Mensen bouwen provisorische schuilplaatsen in de heuvels, ver weg van het water. Doodsbang voor nog een tsunami. Er heerst grote paniek, bij iedere naschok wordt er geroepen "tsunami!" Ziekenhuizen zijn ingestort, artsen en verpleegkundigen verlenen noodgedwongen medische hulp in de open lucht." Aldus Radika Pinto van World Vision Sulawesi.

De tsunami die het Indonesische eiland Sulawesi trof, heeft tot nu toe meer dan 1200 slachtoffers geëist. Gevreesd wordt dat dit aantal zal oplopen tot duizenden. Grote delen van het rampgebied zijn nog onbereikbaar, talloze gebouwen en huizen zijn ingestort.

Meer dan 2 miljoen mensen zijn getroffen. Een team van 38 World Vision-hulpverleners was op het eiland aanwezig. World Vision heeft al jaren sponsorprogramma's in dit gebied, waar duizenden kinderen onderdeel van uitmaken. Het is nog onbekend of en zo ja hoeveel sponsorkinderen en hun families de

ramp overleefd hebben.

Extra noodhulpteams en noodhulpgoederen zijn onderweg. We werken dag en nacht door om de getroffen families en kinderen te redden. Om families die alles kwijt zijn te voorzien van eten, tenten, dekens en slaapmatjes. Om kinderen die hun ouders verloren hebben te beschermen. Om moeders met baby's zuigelingenzorg te verlenen. De eerste kinderen konden we op één van onze kantoren al opgevangen en eten geven.

Onze collega's in Indonesië doen alles wat ze kunnen om de eerste hulp te verlenen. Ondertussen zullen wij in Nederland jou als supporter de hoogte houden van de ontwikkelingen.

Bij rampen zijn kinderen het meest kwetsbaar. Daarom hebben we een dringende vraag: "Wil jij de kinderen van Sulawesi helpen?" Doneer alstublieft voor voedsel, water en een veilige plek voor de getroffen kinderen.

Bloemengroet

De bloemen gaan met een hartelijke groet en beterschapswens van ons allen naar mevr. S. Bontenbal- de Gelder. Ze worden gebracht door Tiemen en Eline Wessels.

Uit de gemeente

Mevrouw C. Hassefras-de Dreu uit de Hazelhof is zaterdag plotseling opgenomen in het Langeland Ziekenhuis (K326). Mevrouw heeft haar heup gebroken en is zondag geopereerd.

Mevrouw maakt het goed en stelt een kaartje zeker op prijs.

Wij wensen haar een spoedig herstel en Gods nabijheid toe

Mededeling van de kerkenraad.

We zijn blij en dankbaar dat we kunnen medelen dat Jaap Jansen zich bereid heeft verklaard om ouderling te willen worden. Wanneer er geen wettelijk bezwaren worden ingediend zal hij, samen met Mieke den Haan worden bevestigd op 11 november 2018. In die dienst wordt dan tevens afscheid genomen van Ellen de Gelder als voorzitter van de kerkenraad en wordt Christiaan Knibbe benoemd tot deze functie.

Volgende week zondag 28 oktober 9:30 uur

is ds. K. Bras de voorganger en begeleidt Piet Boon ons op het orgel. De koster is dan Cok Rademaker en Noor Knibbe verzorgt de oppasdienst. De collecten zijn voor PKN/Hervormingsdag en Onderhoudsfonds.

Zaterdag 3 november bestaat de Cantorij 25 jaar.

Ter gelegenheid hiervan organiseert de cantorij een **middagconcert in de Korenaar**. U bent van harte uitgenodigd.

Er wordt een gevarieerd programma gepresenteerd met onder andere liederen uit de bundels van Iona, Huub Oosterhuis en Taizé. Ook populair repertoire wordt ten gehore gebracht zoals:

Chicago, Stay with me till the morning, Ave Verum, Laudate Dominum e.a.

Het concert begint om 15.30 u en zal ca. 17.00 uur afgelopen zijn. Na afloop bent u uitgenodigd voor een drankje en een hapje.

Israëlreis voor alle Midden Inners



Op 2 oktober was er een informatiebijeenkomst over de Israëlreis. Na afloop van deze bijeenkomst is bij een aantal aanwezigen de indruk ontstaan dat er geen mensen van buiten De Korenaar mee zouden kunnen. Het spijt ons dat die indruk is gewekt. We willen dan ook iedereen tussen de 20 en 60 jaar uitnodigen voor deze reis. Wel of geen lid van De Korenaar, gelovig of niet, in Hazerswoude wonend of elders: **weet je van harte welkom mee te gaan!** Hoe meer zielen hoe meer vreugd!

Inmiddels is de definitieve reissom bekend:

Reissom

25-30 personen	euro 1504,-
20-24 personen	euro 1578,-
1 persoonstoeslag	euro 290,-

Aanmelden (**uiterste aanmelddatum is 15 november**) graag via deze website:

<https://www.drietour.nl/melgers>

Hier kan je ook het reisprogramma lezen

Informatiebijeenkomsten 18 december en 12 maart, van 19.00 tot 21.00 uur in De Dobber, kerkgebouw De Korenaar, Dorpsstraat 183, Hazerswoude-Dorp.

Met een hartelijke groet, mede namens Martine Timmermans en Simon Voets,

Carla Melgers