



GEMEENTEBRIEF

Protestantse Gemeente Hazerswoude

23 september 2018

Volgnummer 1343

Kopij inleveren/ insturen naar gemeentebrief@pghkorenaar.nl
De kopij dient uiterlijk donderdag om 14:00 uur in ons bezit te zijn!

Pastorale berichten en bereikbaarheid predikant

Voor berichten over lief en leed in onze gemeente kunt u contact opnemen met onze predikant en/of met uw wijkouderling. Maandag overdag en donderdag is onze predikant vrij.

Telefoon ds. Carla Melgers: 0172-589164.

E-mail: predikant@pghkorenaar.nl

23 september 2018, 9.30 uur. Goedemorgen allemaal. Van harte welkom in deze dienst.

Onze voorganger is vandaag ds. P. Masmeyer uit Zegveld.

Herman Verbree begeleidt ons op het orgel, Cok Rademaker is koster en Daisy Hoogendoorn is er voor de oppas.

Na de dienst staat er koffie, thee en/of limonade klaar in de Dobber of de hal, waarvoor we u weer van harte uitnodigen.

Collecten 23 september

1^e inzameling van uw gaven is voor **Koka Children Project Ethiopie**.

Het project richt zich op kinderen in het dorp Koka en omgeving die hun ouders hebben verloren aan Aids of andere ziekten. Deze kinderen hebben zonder hulp weinig bestaansmogelijkheden. De weeskinderen worden opgevangen bij pleegfamilies in Koka. Op dit moment zijn er 102 kinderen in het project, ze worden zorgvuldig geselecteerd door SAEDO en zijn tussen de 14 en 15 jaar oud. Er zijn plannen om in 2017 meer kinderen op te vangen.

Hulp bij onderwijs, voedselhulp, medische steun, bouw van "Child Centre en ondersteuning van de Koka Ejersa High school.

2^e inzameling van uw gaven is voor **de kerk**.

Bloemengroet

De bloemen gaan met een hartelijke groet van de gemeente naar dhr. Bram Voets.

Ze worden gebracht door Tiemen Wessels en Ali van Amsterdam.

Uit de gemeente

- Op 29 augustus is Gijs Willem Peter Kastelein geboren, zoon van Jeffrey en Sharon Kastelein.

Van harte gefeliciteerd met jullie kindje en Gods zegen gewenst bij de opvoeding van Gijs

- Mevrouw Else Brouwer is afgelopen maandag geopereerd aan haar rechter knie in de Maartenskliniek in Nijmegen. Zij verblijft nu voor twee weken in een zorghotel in Bleiswijk.

Wij wensen haar van harte een voorspoedig herstel toe.

- De kerkenraad heeft Mieke den Haan bereid gevonden om de taak als ouderling met bijzondere opdracht t.b.v. de Missionaire Commissie op zich te nemen. Ze zal op 11 november bevestigd worden.

Orde van dienst

Achttiende Zondag na Pinksteren,

Orgelspel

Zingen Lied 216

Stil moment

Zingen Lied 221

Votum en groet

Zingen Psalm 139 : 1, 2

het smeekgebed

Kyrielied Psalm 139 : 3, 4

Woord van ontferming

Glorialied Psalm 139 : 8, 9

Woord voor klein en groot

Kinderlied

Korte inleiding op de lezingen

HANDELINGEN 2 : 42 – 47; 4 : 32 – 37

Zingen Lied 912 : 1, 2, 3

HANDELINGEN 5 : 1 - 11

Zingen Lied 912 : 5, 6

Evangelie MATTHEÛS 17 - 24

Zingen Lied 314 : 1

Prediking

Zingen Lied 670 : 1, 2, 3, 7

Dankgebed – voorbeden – stilte

ONZE VADER...

Collecten

Slotzang Lied 1001

Zegening

Orgelspel

Volgende week zondag 30 September 9.30 uur

Gaat voor ds. P. Wilschut uit Alphen ad Rijn(ds. H.Viegen heeft door ziekte moeten afzeggen)

Herman Verbree speelt orgel en Hilbrand Zintel neemt de kostersdienst waar, Bjorna Wanders is er voor de oppas.

De collecten zijn voor PKN/Israelzondag en Onderhoudsfonds.

Vredesweekdienst dinsdag 18 september j.l.

Tot mijn grote schrik kwam ik woensdag erachter dat ik vergeten ben op de gemeentebrief te vermelden dat er dinsdag 18 september in de Ned.Herv.Kerk een dienst zou zijn in het kader van de Vredesweek. Het gevolg was dat alleen onze predikant en onze voorzitter namens onze gemeente aanwezig waren in die dienst. U begrijpt dat ik dit heel vervelend vind en ik bied hierbij mijn oprechte excuses daarvoor aan. (scriba)

Peuter- en kleuterdienst: Help je mee?

Kom jij ook? Komt u ook?

Op 14 oktober a.s. is er een peuter- en kleuterdienst van 16.00 - 16.30 uur in de Korenaar.

Alle kinderen van 0 t/m 6 jaar zijn samen met hun ouders, broer(s), zus(sen), opa's en oma's, de buurvrouw en iedereen die zin heeft om mee te gaan, van harte welkom. We gaan luisteren naar het verhaal van 'De goede Samaritaan', zingen liedjes, maken muziek en drinken en knutselen iets na de dienst. Kom jij ook?

En neem je een muziekinstrument en kussen mee?

Het lijkt ons leuk om jou/u 14 oktober te zien!



Op de SamenLoop zelf mochten we bij de sluitingsceremonie het geweldige bedrag van 127.275,- euro als voorlopige eindstand bekend maken.

Niemand, maar dan ook niemand had durven dromen dat er nog zoveel geld bij zou komen ...

De definitieve eindstand van onze SamenLoop is **172.587,32 euro** geworden!!!

Wat een bedrag! Ongelooflijk!

Wij willen dan ook iedereen nogmaals bedanken voor alle inzet, moeite, gezelligheid, saamhorigheid, de bekende lach en de traan, kortom voor

ALLES!!!

Jullie als team ontzettend bedankt voor jullie bijdrage van **1.958,49 EURO!**