



GEMEENTEBRIEF

Protestantse Gemeente Hazerswoude

26 augustus 2018

Volgnummer 1338

Kopij inleveren/ insturen naar gemeentebrief@pghkorenaar.nl
De kopij dient uiterlijk donderdag om 14:00 uur in ons bezit te zijn!

Orde van dienst Zondag 26 augustus 2018.

Pastorale berichten en bereikbaarheid predikant

Voor berichten over lief en leed in onze gemeente kunt u contact opnemen met onze predikant en/of met uw wijkouderling. Maandag overdag en donderdag is onze predikant vrij. Telefoon ds. Carla Melgers: 0172-589164. E-mail: predikant@pghkorenaar.nl

Vandaag 26 augustus 9.30 uur.

Goedemorgen allemaal. Van harte welkom in deze dienst,

waarin mevr. Els Klok uit Gouda onze voorganger is. (In Kerkklanken stond ds. Carla Melgers vermeld, maar dit is veranderd). Herman Verbree begeleidt ons op het orgel. Hilbrand Zintel is koster en Suus Vreeke verzorgt de oppasdienst.

Na de dienst ontmoeten we elkaar weer bij het koffie/theedrinken in de Dobber, de hal of bij mooi weer buiten op het plein. U bent van harte welkom om daaraan deel te nemen.

Tijdens de zomervakantie van de scholen is er geen kindernevendienst. Op 2 september pakken we de draad weer op.

Collecte 26 augustus

1e inzameling van uw gaven is voor **het Diaconaal Havenproject Rotterdam**

Stichting Diaconaal Havenproject
Rotterdam



De Stichting Diaconaal Havenproject Rotterdam is opgericht om het zeemanswelzijnswerk in de Rotterdamse haven met een diaconale visie inhoud te geven. De Stichting heeft een diaconaal werker in dienst, die uitvoering geeft aan de activiteiten van de Stichting. Er wordt nauw samengewerkt met de pastores van andere "Seamen's Missions" in de Rotterdamse haven, Dit unieke diaconale werk wordt al twee decennia lang gedragen door vele diaconieën van de partners van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) uit de provincie Zuid Holland.

2e inzameling van uw gaven is voor **het onderhoudsfonds**

Een kerkgemeente moet onderhouden worden, dat geldt zeker voor de gebouwen. Helpt u mee?

Bloemengroet

De bloemen gaan deze week met een hartelijke groet en beterschapswens van ons allen naar Fia Pels. Zij zullen worden gebracht door Marjan en Grieta Zintel

Uit de gemeente

Wat werden wij, zondag 12 augustus, leuk verrast door Gerry en Johan die na afloop van de kerkdienst ons een prachtig bloemstuk kwamen overhandigen. Er zaten ook nog mooie kaarten bij.

Fijn dat er mensen aan je denken als je steun nodig hebt!

Het herstelproces van Andries zijn rug verloopt gelukkig voorspoedig.

Heel hartelijk bedankt!

Vriendelijke groeten van Andries en Edith Dorsman-van Zanten.

Orgelspel
Lied voor de dienst: Lied 280
Welkom
Stil moment
De predikant nodigt de gemeente uit om, indien mogelijk, te gaan staan
Intochtslied: Psalm 84:1,2 en 3
Groet
Verootmoedigingsgebed
Genadeverkondiging Psalm 103: 12-14
Zingen Lied 900 (2x)
Wetslezing 1 Johannes 3:16-24
Zingen Lied 836
Gebed bij de opening van de Schriften
Schriftlezing: Genesis 11:27-12:9 (lector)
Lucas 8: 19-21 (NBV)
Zingen: Lied 803: 1, 2 en 3
Verkondiging
Zingen: Lied 827
Dankzegging en voorbeden
Collecten
Slotlied: Lied 903: 1,2,3 en 6
Zegen

Volgende week zondag 2 september 9.30 uur

Volgende week, zondag 2 september zal voorgaan mevr. Murielle van Diepen uit Gouda.
Jos Qualm is organist en de koster zal Aad van Zanten zijn.

Collecten 2 september

U wordt alvast geattendeerd op de collecte voor **de ramp in Lombok**: zie de bijlage!

1e inzameling van uw gaven is voor **de kerk**

de Korenaar



De kerk is vanouds een ontmoetingsplaats voor jong en oud, om elkaar en vooral God te ontmoeten. Een plek van samenkomst, van gebed en bezinning.
Dat moeten we toch samen in stand houden.

2e inzameling van uw gaven is voor **Kerk in actie, aardbeving Lombok**

Na de eerste aardbeving op Lombok was er vooral gebrek aan hygiënepakketten. Na de tweede beving van zondag, die veel zwaarder was en meer impact had, is er eigenlijk een tekort aan alles op het Indonesische eiland. Zover nu bekend zijn er 98 doden en veel anderen zijn gewond of dakloos geraakt. Via een lokale partner biedt Kerk in Actie eerste hulp door middel van gezondheidschecks, wasmiddelen en drinkwater.

In het rampgebied zijn duizenden mensen dakloos. Vooral arme bewoners van het eiland, van wie de huizen niet stevig gebouwd waren, zijn nu alles kwijt. De partners van Kerk in Actie zetten zich volop in voor slaapplekken, dekens en zeilen om onder te slapen. Daarnaast bieden we medicatie, eten, drinken en zeep. Daarbij wordt al eerste gekeken naar de meest kwetsbaren, vrouwen en meisjes, kinderen jonger dan vijf jaar, ouderen en mensen met een handicap.

Steun de slachtoffers op Lombok

Helpt u mee om de getroffen en op Lombok eerste hulp te verlenen?

Maak dan uw bijdrage over op NL 89 ABNA 0457 457 457 onder vermelding van 'Slachtoffers Lombok'.
Hartelijk dank!