



GEMEENTEBRIEF

Protestantse Gemeente Hazerswoude

8 april 2018

Volgnummer 1319

Kopij inleveren/ insturen naar gemeentebrief@pghkorenaar.nl
De kopij dient uiterlijk donderdag om 14:00 uur in ons bezit te zijn!

Orde van dienst

Lied voor de dienst: Lied 637: 1-4
Stil moment
De predikant nodigt de gemeente uit om, indien mogelijk, te gaan staan
Intochtslied: Psalm 118: 8 en 9
Groet
Klein Gloria
Kyrie (3x afgewisseld met gezongen acclamatie Lied 301k)
Glorialied: Hemelhoog 170
(= Tussentijds 169 *wisselzang*)
Gebed van de zondag
Kinderlied: wij gaan voor even uit elkaar
Kinderen gaan naar kindernevendienst
Schriftlezing: Lukas 24:13-35 (lector)
Zingen: Lied 648: 1, 2 en 3
Verkondiging
Zingen: Lied 263: 1, 2 en 3
De kinderen komen terug in de kerk
Dankzegging en voorbeden
Collecten
De kinderen uit de crèche worden tijdens de collecte opgehaald
Slotlied: Lied 240: 1, 2 en 3
Zegen

Pastorale berichten en bereikbaarheid predikant

Voor berichten over lief en leed in onze gemeente kunt u contact opnemen met onze predikant en/of met uw wijkouderling.
Maandag overdag en donderdag is onze predikant vrij.
Telefoon ds. Carla Melgers: 0172-589164.
E-mail: predikant@pghkorenaar.nl

Vandaag, zondag 8 april 2018, 9.30 uur

Goedemorgen allemaal. Hartelijk welkom in deze dienst.

Ds. A. van Briemen uit Boskoop is vandaag onze voorganger en organist is Rudo Slappendel. Aad van Zanten doet de kostersdienst en Suzanne Marijnissen verzorgt de oppas.
U bent na de dienst weer van harte welkom voor een kop koffie of thee en limonade in de hal of in de Dobber.

Collecte 8 april 2018

1^e inzameling van uw gaven is voor **Boon in Afrika**



Gerben en Dorien Boon hebben een hart gekregen voor de mensen in Noord-Ghana en wonen sinds januari 2016 in Ghana. Zij zijn deel geworden van het team van Project Share Ghana, die zich inzet om het leven van de mensen in Noord-Ghana te verbeteren op de gebieden van onderwijs, gezondheidszorg en landbouw. In de beginfase hebben Gerben en Dorien zich erop gericht om de taal en cultuur te leren kennen. En een proces afgerond van officiële registratie als arts (Gerben) en verpleegkundige (Dorien) in Ghana. Tijdens stages in Tamale Teaching Hospital is hen duidelijk geworden dat ze zich willen richten op de zorg voor zwangere vrouwen en pasgeborenen. Hiervoor zullen zij in 2018 een vooronderzoek doen in Gushegu. Vervolgens hopen ze een Maternal Health Center op te richten in Gushegu met Project Share, die aansluit bij de behoeften van de lokale bevolking.

2^e inzameling van uw gaven is voor **de kerk**



De kerk is vanouds een ontmoetingsplaats voor jong en oud, om elkaar en vooral God te ontmoeten.

Een plek van samenkomst, van gebed en bezinning. Dat moeten we toch samen in stand houden.

Bloemengroet

De bloemen gaan vandaag met een hartelijk groet en een wens voor goed herstel, naar Anneke van Zanten-den Hertog.

Volgende week zondag 15 april 2018, 9.30 uur

is er doopdienst en zal ds. Carla Melgers de dienst leiden. We worden begeleid op het orgel door Herman Verbree en Cok Rademaker is dan de koster. De collecten zijn voor kerk en Diaconie.

Doopdienst

Zondag 15 april wordt de heilige doop bediend aan twee kleine kinderen uit onze gemeente: *Diederick Thomas Roelf*, zontje van Roderick en Anne Kluvers en broertje van Emma en *Jolie Isabeau*, dochtertje van Jerome en Lisanne Sigmond en zusje van Daniël. Wij verheugen ons met de ouders en hun familie op een vreugdevolle dienst

Uit de gemeente

- Mevr. Wil Slappendel is na een ziekenhuisopname in Leiderdorp afgelopen donderdag opgenomen op afdeling De Brug van het Alrijne Ziekenhuis in Alphen aan den Rijn. Het ziet ernaar uit dat zij niet meer terug kan naar huis.

Heel moeilijk en verdrietig voor haar. Wij wensen haar van harte Gods kracht en nabijheid toe.

We denken ook aan haar zussen Lena en Barra die vol zorg en liefde om haar heen staan.

- Graag wil ik iedereen bedanken voor alle kaarten en goede wensen, die ik na mijn operatie mocht ontvangen. En natuurlijk dank ik ook voor het prachtige bloemstuk uit de kerk.

Nogmaals heel hartelijk dank en ik hoop op een voorspoedig verder herstel.

Piet Boon

- Dit jaar heeft de kerkenraad besloten de Paaskaars aan Riet en Co de Jong te geven, met veel dank voor al het werk wat ze beiden, ieder op hun eigen plek, voor onze gemeente doen.

Strandwandeling!

Op zaterdag 14 april gaan we weer strandwandelen met de kinderen van de clubs.

We vertrekken om 14.00 uur vanaf het Raadhuisplein, bij de Regenboog en zijn om ong. 18.00 uur terug.

Heb jij, je al opgegeven? Doe dit vóór 1 april, bij je eigen clubleiding.

Wij hebben er al zin in en we hopen jullie te zien op 14 april! Groetjes de clubleiding.

Etentje 18-30 jarigen zondag 15 april, 18.00 uur.



We zijn die avond te gast bij Wendy Zintel, Dorpsstraat 202.

Graag voor vrijdag 13 april **aanmelden** bij Carla Melgers.

Geloofsopvoeding: voor ouders van kinderen van 0 tot 12

Een gelovig leven begint in de meeste gevallen thuis, in het gezin waarin een kind opgroeit. Dit gebeurt door bewuste geloofsuitingen zoals bidden, Bijbellesen en naar de kerk gaan. Maar geloofsopvoeding gebeurt evengoed in de dagelijkse omgang: de aandacht waarmee je voor je kind zorgt, de keuzes die je maakt, de wijze waarop je omgaat met je kind en anderen. Veel ouders vinden het best lastig om in de praktijk van alledag hieraan handen en voeten te geven. Hoe deel je je verwondering? Hoe spreek je naar elkaar uit wat je gelooft, waarover je je verbaast, waarmee je worstelt of waaraan je twijfelt? Hoe verbind je momenten uit het dagelijks leven met je geloofsovertuiging en hoe maak je dat merkbaar voor je kind? Om antwoorden te vinden op die vragen is het nodig om zelf te ontdekken wat jij van waarde vindt in leven en geloven. Tijdens een drietal avonden gaan we hierover met elkaar in gesprek.

Graag **aanmelden** bij ds Carla Melgers

Data:	18 april , 9 mei, 23 mei	Tijd:	19.30 tot 21.00 uur
Locatie	kamer predikant	Leiding:	ds Carla Melgers

De Korenaar zamelt geld in voor SamenLoop voor Hoop met (s)teun!

Op 26 en 27 mei is er weer een SamenLoop voor Hoop in Park Rijnstroom in Alphen aan den Rijn.

Net als 2 jaar geleden wil de Korenaar weer met een team meedoen aan de 24 uur durende estafette loop.

De SamenLoop wordt georganiseerd om geld in te zamelen voor KWF Kankerbestrijding.

Om ons steentje bij te kunnen dragen zal de komende week de actie (s)teun van start gaan!

(S)teun is een leuke manier van fondsenwerving met een zeer hoge opbrengst. U zult worden gevraagd een varkentje te wassen (of eigenlijk; krassen). Het bedrag dat u tevoorschijn tovert is uw bijdrage. De bedragen onder de varkentjes variëren van € 0,50 tot maximaal € 3,00

Op deze manier hoopt de Korenaar een mooi bedrag bij elkaar te krassen als donatie bij de SamenLoop voor Hoop.

De Diaconie zoekt jongeren en ouderen die samen met ons dit varkentje willen wassen! Wat vragen we van je? Vraag je familie, vrienden en kennissen een varkentje te krassen. Een vol gekrast boekje levert maar liefst € 50 op. Er zijn 25 boekjes beschikbaar. Wanneer deze allemaal vol gekrast worden, kunnen wij op 26 en 27 mei een bedrag van € 1000 doneren aan KWF Kankerbestrijding. Hoe mooi zou dat zijn!

Na afloop van de dienst staan leden van de Diaconie klaar om uitleg te geven en kunt u/ kun jij een boekje meenemen.