



# GEMEENTEBRIEF

Protestantse Gemeente Hazerswoude

29 april 2018

Volgnummer 1322

Kopij inleveren/ insturen naar [gemeentebrief@pghkorenaar.nl](mailto:gemeentebrief@pghkorenaar.nl)  
De kopij dient uiterlijk donderdag om 14:00 uur in ons bezit te zijn!

## Pastorale berichten en bereikbaarheid predikant

Voor berichten over lief en leed in onze gemeente kunt u contact opnemen met onze predikant en/of met uw wijkouderling. Maandag overdag en donderdag is onze predikant vrij.  
Telefoon ds. Carla Melgers: 0172-589164.  
E-mail: [predikant@pghkorenaar.nl](mailto:predikant@pghkorenaar.nl)

## Vandaag, zondag 29 april 2018,

### Goedemorgen allemaal. Hartelijk welkom in deze dienst

Vandaag gaat voor is J.Langelaar uit Vianen. We worden begeleid op het orgel door Jos Qualm en Ed de Jong is de koster. Nicoline van Zanten is bij de oppas.

Na de dienst kunnen we elkaar weer ontmoeten bij de koffie, thee en limonade in de Dobber of de hal. Daar bent u weer van harte welkom.

### Collecten 29 april

1<sup>e</sup> inzameling van uw gaven is voor **Makom Ma Wouri, Kameroen**

De stichting heeft ten doel het verzorgen van humanitaire hulp, eerste levensbehoeften en scholing in het algemeen ten behoeve van mensen en met name weeskinderen, gehandicapten en slachtoffers van het Hiv-virus in Kameroen en dan in het bijzonder in de regio van het stadje Bafia.

De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door:

- het verzamelen, vervoeren en distribueren van hulpgoederen.
- het verwerven van fondsen om de doelstelling te kunnen realiseren.

2<sup>e</sup> inzameling van uw gaven is voor **de kerk**



De kerk is vanouds een ontmoetingsplaats voor jong en oud, om elkaar en vooral God te ontmoeten. Een plek van samenkomst, van gebed en bezinning. Dat moeten we toch samen in stand houden.

## Bloemengroet

naar De bloemen gaan met een hartelijke groet en beterschapswens naar onze organist Herman Verbree in Koudekerk.

Zij worden gebracht door Johan Langelaar en Aad van Zanten

## Uit de gemeente

- De kerkenraad is blij u te kunnen medelen dat Willem de Beus bereid is gevonden de taak van wijkouderling op zich te nemen. Als er geen bezwaren tegen de benoeming worden ingediend zal de bevestiging plaatsvinden op zondag 6 mei 2018.

## **Orde van dienst Welkom in de viering Op de 5<sup>e</sup> zondag van Pasen**

Lied voor de dienst: lied 650  
Stil gebed  
Intochtslied Psalm 67: 1 en 2  
Votum en groet  
Zingen Psalm 67: 3  
Kyriegebed  
Glorialied lied 642: 1, 2, 3 en 8  
Zondagsgebed  
Gesprek met de kinderen  
Kinderlied: 'Toen ik naar mijn naaste zocht...' (vers 1, 2, 5 en 6) AWN  
*Inleidende woorden*  
1<sup>e</sup> lezing: Jesaja 56: 1 – 8  
Zingen Lied 447: 1 en 3  
2<sup>e</sup> lezing: Mattheus 15: 21 – 27  
Zingen Psalm 100  
Verkondiging  
Orgelspel  
Zingen Lied 825: 1, 5 en 6  
Dankgebed, voorbeden, stil gebed  
Onze Vader  
Collecte  
Slotlied: Lied 969  
Zegen en beaming  
Na de dienst: lied 708: 1 en 6 (??)

## **Bedankt**

Graag wil ik iedereen bedanken voor het prachtige bloemstuk en de groet van u allen op de kaart, vanuit de Korenaar!

Met een hartelijke groet van Annie Maaskant-Koetsier.

## **Foto's**

Door een misverstand ontbraken vorige week de foto's van het Iraans gezin, met de hereniging met man en vader op Schiphol.

Vandaag krijgt u ze wel te zien tijdens de collecte.

## **Vrijdag 4 mei 19.00 uur**

is er, voorafgaand aan de dodenherdenking, een herdenkingsbijeenkomst in de Ned. Hervormde Kerk.

## **Examens**

Graag willen wij, de wijkouderlingen en predikant, van u vernemen of uw zoon of dochter dit jaar eindexamen doet en wat de uitslag hiervan is.

Door een email naar [predikant@pghkorenaar.nl](mailto:predikant@pghkorenaar.nl) te sturen houdt u ons op de hoogte!

Hartelijk dank alvast, en voor de kandidaten: sterkte met de studie!

## **Strandwandeling.**

Op 14 april was de strandwandeling van de clubs. Wat was het een prachtige middag, niet alleen het weer was geweldig, ook de strandtent, waar we koffie, thee, limonade gedronken en niet te vergeten de patatjes hebben gegeten. Dank aan iedereen die heeft geholpen deze fijne middag mogelijk te maken.

## **Volgende week zondag 6 mei 2018, 9.30 uur**

is onze voorganger ds. Carla Melgers en het orgel wordt bespeeld door Jos Qualm; koster is dan Aad van Zanten en Guido en Mariska Nieuwnhuijse regelen de oppas. De collecten zijn bestemd voor Kerk en Diaconie.

## **Geloofsopvoeding: voor ouders van kinderen van 0 tot 12**

Een gelovig leven begint in de meeste gevallen thuis, in het gezin waarin een kind opgroeit. Dit gebeurt door bewuste geloofsuitingen zoals bidden, Bijbellezen en naar de kerk gaan. Maar geloofsopvoeding gebeurt evengoed in de dagelijkse omgang: de aandacht waarmee je voor je kind zorgt, de keuzes die je maakt, de wijze waarop je omgaat met je kind en anderen.

Veel ouders vinden het best lastig om in de praktijk van alledag hieraan handen en voeten te geven. Hoe deel je je verwondering? Hoe spreek je naar elkaar uit wat je gelooft, waarover je je verbaast, waarmee je worstelt of waaraan je twijfelt? Hoe verbind je momenten uit het dagelijks leven met je geloofsovertuiging en hoe maak je dat merkbaar voor je kind? Om antwoorden te vinden op die vragen is het nodig om zelf te ontdekken wat jij van waarde vindt in leven en geloven. Tijdens een drietal avonden gaan we hierover met elkaar in gesprek.

Graag aanmelden bij ds Carla Melgers

Data: 9 mei, 23 mei

Locatie: kamer predikant Leiding: -ds Carla Melgers

## **SamenLoop voor Hoop**

Over 4 weken is het zo ver. De 200e editie van SamenLoop voor Hoop in Nederland wordt in Alphen aan de Rijn gehouden.

Er zijn al heel veel acties opgezet en daarbij is tot nu toe € 16.500 opgehaald. Kunnen we als leden van De Korenaar daar € 1000 aan toe voegen? Hopelijk wordt er volop gekrast in de (s)Teun boekjes. Graag zien we de opbrengst van de gekraste varkentjes uiterlijk 6 mei in ons bezit. We kunnen dit dan aan het actiegeld voor KWF kankerbestrijding toevoegen.

U kunt het bedrag inleveren bij één van de diakenen of overmaken op rekening van de diaconie NL12 INGB 0000397019 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente onder vermelding van SamenLoop.

## **Wandelaars gezocht!**

Wil je één uur of meerdere uren meelopen voor SamenLoop voor Hoop op 26 en 27 mei?

Er is ook een speciale Kinderloop op zondagochtend. (t/m groep 8)

De kinderen lopen 24 minuten. Een geweldige beleving!

Voor informatie of aanmelden:

Anneke de Jong 0172 589333 of [dejong.anneke@gmail.com](mailto:dejong.anneke@gmail.com)

## **Wie wil er mee doen met het uitvoeren van de musical "RUTH"**

Ruim drie jaar na de fantastische uitvoering van de musical "Mozes", willen wij starten met het instuderen van de musical "Ruth".

Dit gaan we doen met de gezamenlijke kerken uit Hazerswoude dorp en Koudekerk.

We gaan starten in september 2018, en hopen het uit te voeren in mei 2019.

We gaan repeteren op de maandag van 19.30 tot 22.00 uur, in "de Korenaar" .

We zoeken mensen die het leuk vinden om te zingen en of willen acteren.

Is dat niet zo jou ding, wij zoeken ook mensen voor de bouw van het decor, het maken van de kleding en andere hand en spandiensten.

Vindt je het leuk om mee te doen dan ben je van harte welkom.

Je kan je aanmelden op het volgende e-mailadres: [peter@vanpoelje.net](mailto:peter@vanpoelje.net)

### **Israëltreis**

### **Middenin**

**1 tot 7 april 2019**

**o.l.v. ds Carla Melgers**

Ervaar tijdens deze 7-daagse reis het land Israël, de bakermat van jodendom en christendom, waar Bijbelse verhalen tot leven komen. Of je nu door de oude straten van Jeruzalem loopt, op de Olijfberg staat of voor de Klaagmuur: je voelt hoe de Bijbelse geschiedenis en het heden één levend geheel vormen.

Deze dagen zullen we de belangrijkste heilige plaatsen bezoeken, zoals Jeruzalem en Nazareth. Ook gaan we naar het gebied rondom het meer van Galilea, waar Jezus vaak predikte en mensen genas.

Tijdens deze reis krijg je ook de gelegenheid om in contact te komen met de inwoners van het land. Zo zul je bij de Klaagmuur een bar mitswa-ceremonie meemaken: zodra een Joodse jongen dertien jaar is, wordt hij 'zoon van het gebod' (bar mitswa). Tijdens de viering leest hij voor de eerste keer uit de Thora voor, waarna hij de zegen ontvangt. Je zult met onvergetelijke herinneringen aan dit zo bijzondere land terugkomen!

Na de kerkdienst van 27 mei zal er een informatiebijeenkomst over deze reis gehouden worden. Iedereen die misschien mee wil gaan, van harte welkom! Maar ook degenen die niet mee willen/kunnen maar "gewoon" uit belangstelling erbij willen zijn, van harte welkom!