



GEMEENTEBRIEF

Protestantse Gemeente Hazerswoude

22 april 2018

Volgnummer 1321

Kopij inleveren/ insturen naar gemeentebrief@pghkorenaar.nl
De kopij dient uiterlijk donderdag om 14:00 uur in ons bezit te zijn!

Pastorale berichten en bereikbaarheid predikant

Voor berichten over lief en leed in onze gemeente kunt u contact opnemen met onze predikant en/of met uw wijkouderling. Maandag overdag en donderdag is onze predikant vrij. Telefoon ds. Carla Melgers: 0172-589164. E-mail: predikant@pghkorenaar.nl

Vandaag, zondag 22 april 2018,

Vandaag is onze voorganger ds. Janneke Nijboer en het orgel wordt bespeeld door Leon van Veen. Koster is Hilbrand Zintel en Daisy Hoogendoorn is er voor de oppas. U bent na de dienst weer van harte welkom voor een kop koffie, thee of limonade in de Dobber en de hal.

Collecten 22 april

1^e inzameling van uw gaven is voor **PKN/eredienst en kerkmuziek**

Op het gebied van vieringen is in onze protestantse gemeenten veel in ontwikkeling. Veel gemeenten zijn op zoek naar nieuwe manieren en andere muziek om de erediensten vorm te geven. Daarnaast is er een groei van het aantal plekken waar in het ritme van de dag of de week korte vieringen worden gehouden met veel aandacht voor stilte, ontmoeting met God en met de ander. Zoals in Doorn waar belangstellenden op alle dagen van de week kunnen meedoen in het morgengebed en het avondgebed. Het is een initiatief van een gemeenschap van vrijwilligers die op de adem van de getijden Gods lof zingt, en dagelijks Bijbelleest en bidt. De komende jaren bundelt de Protestantse Kerk ervaringen en deelt materiaal om eigentijdse vormen van vieren een stimulans te geven.

2^e inzameling van uw gaven is voor **het onderhoudsfonds**

Bloemengroet

De bloemen gaan vandaag met een hartelijk groet van ons allen naar A. Maaskant-Koetsier.

Uit de gemeente

- De kerkenraad is blij u te kunnen mededelen dat Willem de Beus bereid is gevonden de taak van wijkouderling op zich te nemen. Als er geen bezwaren tegen de benoeming worden ingediend zal de bevestiging plaatsvinden op zondag 6 mei 2018.

- Graag wil ik iedereen bedanken voor de kaarten en goede wensen die ik mocht ontvangen. En natuurlijk dank ik ook voor het prachtige bloemstuk met de bijpassende kaarten vanuit De Korenaar! Maar ik ben nog niet van mijn halskraag af. 4 mei a.s. moet ik weer terug naar het L.U.M.C. om een CT-scan te laten maken, en hoor ik in hoeverre de breuk genezen is. Hartelijke groeten van Anneke van Zanten

Orde van dienst **Welkom in de viering** **Op de 4^e zondag van Pasen** **'Jubilate'**

VAN BUITEN NAAR BINNEN

Openingslied Lied 652: 1, 2, 3, 4
Stil gebed

Gemeente gaat staan

Psalm van de zondag Psalm 66: 1, 7

Bemoediging en groet

gemeente gaat zitten

Kyrie Lied 301a

Gloria Lied 304: 1, 2, 3

RONDOM DE SCHRIFTEN

Gebed van de zondag

Moment voor de kinderen : kinderlied

"wij gaan voor even uit elkaar"

Eerste lezing Micha 4: 1 - 5

Antwoordlied Lied 447: 1, 2, 3

Tweede lezing Johannes 21: 15 - 25

Antw. Lied 649: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

in wisselzang

Preek

Geloofslied Lied 840: 1, 2, 3

kinderen komen uit de nevendienst

DIENST AAN DE WERELD

Dank- en voorbede

Gebed in stilte

Gebed des Heren

Gaven delen

VAN BINNEN NAAR BUITEN

gemeente gaat staan

Slotlied Lied 827: 1, 2, 4

Zegen en beaming

Volgende week zondag 29 april 2018, 9.30 uur

Volgende week zondag 29 april gaat voor: ds. J. Langelaar uit Vianen.

Jos Qualm is organist en Ed de Jong doet de kostersdienst. Nicoline van Zanten is bij de oppas.

De collecten zijn dan voor Diaconie en Kerk.

Gezinshereniging!

We kregen het fantastische bericht dat de familie, die wij financieel hebben ondersteund, herenigd is met hun man en vader.

Het heeft veel langer geduurd dan verwacht, maar zondag 25 maart was er een emotionele ontmoeting met hun man en vader op Schiphol.

Ze hadden elkaar vijf jaar niet gezien. Het gaat erg goed met Zihla, Roksana en Paria.

Al met al een happy end voor deze familie. Ze hebben foto's meegestuurd die wij, met hun toestemming, tijdens de collecte op de beamer laten zien.

Ze bedanken ons nogmaals voor alles wat wij voor hen hebben gedaan.

De diaconie.

Geloofsopvoeding: voor ouders van kinderen van 0 tot 12

Een gelovig leven begint in de meeste gevallen thuis, in het gezin waarin een kind opgroeit. Dit gebeurt door bewuste geloofsuitingen zoals bidden, Bijbellezen en naar de kerk gaan. Maar geloofsopvoeding gebeurt evengoed in de dagelijkse omgang: de aandacht waarmee je voor je kind zorgt, de keuzes die je maakt, de wijze waarop je omgaat met je kind en anderen.

Veel ouders vinden het best lastig om in de praktijk van alledag hieraan handen en voeten te geven. Hoe deel je je verwondering? Hoe spreek je naar elkaar uit wat je gelooft, waarover je je verbaast, waarmee je worstelt of waaraan je twijfelt? Hoe verbind je momenten uit het dagelijks leven met je geloofsovertuiging en hoe maak je dat merkbaar voor je kind? Om antwoorden te vinden op die vragen is het nodig om zelf te ontdekken wat jij van waarde vindt in leven en geloven. Tijdens een drietal avonden gaan we hierover met elkaar in gesprek.

Graag **aanmelden** bij ds Carla Melgers

Data: **9 mei**, 23 mei

Locatie: kamer predikant Leiding: -ds Carla Melgers

SamenLoop voor Hoop

Wat een enthousiaste reacties op de actie (s)teun, de varkentjes krassen! De eerste boekjes zijn al volgekrast en we hebben al een mooi bedrag ontvangen.

De opbrengst van uw gewassen/gekraste varkentjes kan op zondag 22 en 29 april, bij één van de leden van de Diaconie worden ingeleverd.

Loop gerust even de Kerkenraadskamer binnen voor of na de dienst.

Wilt u het bedrag liever overmaken? Dat kan op bankrekeningnummer:

NL12 INGB 0000397019 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente
onder vermelding van SamenLoop.

Uw Diaconie