



GEMEENTEBRIEF

Protestantse Gemeente Hazerswoude

25 februari 2018

Volgnummer 1312

Kopij inleveren/ insturen naar gemeentebrief@pghkorenaar.nl
De kopij dient uiterlijk donderdag om 14:00 uur in ons bezit te zijn!

Pastorale berichten en bereikbaarheid predikant

Voor berichten over lief en leed in onze gemeente kunt u contact opnemen met onze predikant en/of met uw wijkouderling. Maandag overdag en donderdag is onze predikant vrij. Telefoon ds. Carla Melgers: 0172-589164. E-mail: predikant@pghkorenaar.nl

Vandaag, zondag 25 februari 2018, 10.00 uur

Goedemorgen allemaal. Hartelijk welkom in deze dienst

waarin voorgaat: Ds. F. Leever uit Houten. De organist is Rudo Slappendel en Hilbrand Zintel is koster. Lisette Langelaar verzorgt de oppasdienst.

Na de dienst is er gelegenheid elkaar te ontmoeten bij de koffie, thee of limonade in de Dobber of in de hal, waarvoor u van harte wordt uitgenodigd.

Collecten 25 februari 2018

1^e inzameling van uw gaven is voor **het Angelman syndroom**



Deze stichting stelt zich tot taak om informatie te verschaffen over dit syndroom aan ouders, artsen en andere hulpverleners. Tevens is Het bevorderen van ouder-oudercontacten een belangrijk doel, evenals het bevorderen van (medisch) onderzoek.

Helpt u mee?

2^e inzameling van uw gaven is voor **het onderhoudsfonds**

Een kerkgemeente moet onderhouden worden, dat geldt zeker voor de gebouwen. Helpt u mee?

Bloemengroet

De bloemen gaan vandaag met een hartelijk groet en blijk van medeleven naar Huug de Jong.

Uit de gemeente

Een mooi en blij bericht: De fam. Kluyvers, bestaande uit Anne en Roderick met dochter Emma en zontje Diederick, sinds kort wonend in Hazerswoude-dorp, heeft zich aangemeld bij onze gemeente. We heten hen van harte welkom en wensen hen een mooie tijd toe in onze kerkgemeenschap. We hopen dat zij zich heel snel thuis zullen voelen bij ons.

- Op 17 februari jl. is overleden onze vader Teun Kalisvaart in de gezegende leeftijd van 88 jaar. Boven de rouwkaart wilde hij graag de tekst 'Ik weet dat mijn Verlosser leeft' vermeld hebben.

De dankdienst voor zijn leven heeft plaatsgevonden op donderdag 22 februari jl. waarna wij pa naar zijn laatste rustplaats in Aalten hebben begeleid. Wij willen via deze weg bedanken voor alle blijken van medeleven, tijdens zijn ziekbed, vanuit de De Korenaar. Carla en Ben

Orde van dienst 2^o Zondag 40-dagentijd

Lied voor de dienst: Lied 324

Moment van stilte / stil gebed

Gemeente gaat staan.

Intochtslied: Psalm 25, 2 en 10

Groet

Gemeente gaat zitten

Gebed om ontferming,

Zingen van: "Kyrie eleison"

Dienstboek nr. 17 blz. 587

Zingen: Lied 561, 1, 4 en 5

Gebed bij de opening van de Schrift

40-dagenproject kindernevendienst

projectlied "De stilte is uw huis"

kinderen de kindernevendienst

Schriftlezing: Exodus 24 : 12 – 18

Zingen: Psalm 33, 2 en 7

Schriftlezing: Matteüs 17 : 1 – 13

Zingen: Psalm 33, 8

Verkondiging

Zingen: Lied 545

De kinderen komen terug in de kerk

Dankgebed – voorbeden – stil gebed –

Onze Vader

Collecten

De kinderen uit de crèche worden

tijdens de collecte opgehaald

Slotlied: Lied 575, 1, 2 en 6

Zegen



Wereldgebedsdag in Hazerswoude-Dorp

Over de hele wereld wordt op de eerste vrijdag in maart Wereldgebedsdag gevierd. Binnen 24 uur gaan dezelfde gebeden, dezelfde liederen en dezelfde Bijbelgedeelten de hele wereld rond. In Hazerswoude-Dorp zal de oecumenische viering van Wereldgebedsdag gehouden worden op vrijdag 2 maart in de **Engelbewaarderskerk, Dorpsstraat 248** en deze begint om **19.30 uur**.

Dit jaar is de liturgie samengesteld door vrouwen uit **Suriname** en heeft als thema:

'En God zag dat het GOED was...'

De viering wordt muzikaal begeleid door het koor **'Cantu'** o.l.v. dirigent John Spruit. Liturgieboekjes kosten à € 0.65 en zijn verkrijgbaar bij de ingang van de zaal en de collecte is bestemd voor projecten in Suriname. Voor meer informatie, zie www.wereldgebedsdag.nl Na afloop is er gelegenheid om een kopje koffie/thee te drinken. **U/jij bent van harte uitgenodigd!**

Volgende week 4 maart 2018

Volgende week zondag 4 maart is onze eigen predikant ds. Carla Melgers onze voorganger. Het orgel wordt dan bespeeld door Jos Qualm en Aad van Zanten verzorgt de kostersdienst. De collecten zijn bestemd voor Kerk in Actie/Voorjaarszendingsweek en Kerk. Diny Boers-Harkes zal er zijn voor de oppasdienst.

Missionaire commissie

Onvoorwaardelijke liefde

Op de tweede zondag van de 40 dagentijd vertellen we iets over hoe boerinnen en boeren worden geholpen zodat ze een stabiel inkomen krijgen.

Wij danken U voor de saamhorigheid en draagkracht van boerinnen en boeren in Noord-Oeganda die samenwerken, samen delen en samen sterk zijn. Ondanks de grote moeilijkheden waarmee ze te kampen hebben, wekken zij hoop en verwachting.

Zegen het werk van hun handen. Blaas het smeulende vuurtje van hoop aan opdat uw liefdesvuur zal opvlammen in alle landen

Uw/ jouw Missionaire commissie



Woensdag 7 maart a.s. sobere maaltijd in de vastentijd

De gezamenlijke kerken nodigen u in deze 40-dagentijd uit voor de jaarlijkse sobere maaltijd.

Op woensdag 7 maart a.s. om 18.00 uur wordt deze maaltijd gehouden hier in de Korenaar.

De kosten zijn € 6,50 en u wordt verzocht zelf een soepbord(kom) en lepel mee te nemen. De opbrengst gaat geheel naar de vastenactie van de Thomasparochie. Dit jaar is het doel het

aanleggen van waterpompen op zonne-energie in Tanzania.

Henk de Boer, uit Hazerswoude-Rijndijk zal tijdens de maaltijd vertellen van zijn bezoek aan dit project in Tanzania.

U kunt zich opgeven voor deze sobere maaltijd door uw naam in te vullen op de lijst die klaar ligt.

Maar kunt ook bellen of mailen met Aafke Knibbe : tel. 589494 Email: acknibbe@planet.nl

Filmavond

Op vrijdag 16 maart 2018 is er weer filmavond in de Korenaar, Dorpsstraat 183, 2391 Hazerswoude-dorp.

U bent van harte welkom. De koffie en thee staan klaar vanaf plm. 19.30 uur in de Dobber. Het is een mooie, ontroerende film en het belooft weer een fijne en gezellige filmavond te worden.

De film Philomena vertelt het hartverwarmend, waargebeurde verhaal van Philomena Lee (Judy Dench) die als tiener haar buitenechtelijk zoontje ter adoptie moest afstaan op aandringen van de Iers-Katholieke gemeenschap waar ze woonde. Wanneer ze vijftig jaar later probeert haar kind terug te vinden en daarbij op veel verzet stuit vanuit de kerkelijke organisatie, krijgt ze hulp van BBC journalist Martin Sixsmith (Steve Coogan) die in het verhaal een mooie comeback ziet voor zijn onlangs geruïneerde carrière. Als echter alle puzzelstukjes op hun plaats beginnen te vallen tijdens hun zoektocht, ontstaat een ontroerende vriendschap tussen beiden, gebouwd op het verlangen om de waarheid boven tafel te krijgen over het onrecht dat Philomena is aangedaan.

De wijkavonden:

Wijk 1 en 2 zondagavond 11 maart in de Korenaar
Wijk 4 en 5 zondagavond 18 maart in de Korenaar
Wijk 6 vrijdagmiddag 16 maart in de Driehof.

Nieuw projectland & Paasbroodjesactie

Na vijf jaar projecten van Kerk in Actie in Myanmar ondersteund te hebben, is het tijd geworden om projecten in een ander land te gaan ondersteunen. In overleg met Kerk in Actie is hierbij de keuze gevallen op een project in het West-Afrikaanse land Burkina Faso.

Burkina Faso is één van de armste landen in de wereld. 80% van de bevolking is afhankelijk van landbouw. Droogte, slechte bodem (vooral de noordelijke regio's grenzend aan de Sahara), slechte infrastructuur en gezondheidszorg zijn de voornaamste problemen. Echter met haar ambitieuze jonge bevolking heeft het land een enorme potentie.

Via Kerk in Actie gaan we de lokale organisatie ODE ondersteunen, welk een programma heeft voor het ondersteunen van vrouwen en jongeren in de dorpen Bilangra en Matiacoali. Deze dorpen liggen beiden in het Oosten van Burkina Faso. De activiteiten die worden ondersteund/verbeterd zijn: groente teelt, geiten houden, zeep maken, vis verwerken en kleinschalige handel. Met als doel om er voor te zorgen dat de inkomsten en voeding van de armste gezinnen verbeteren. Aangezien ik voor mijn werk regelmatig in dit gebied kom hoop ik ook bij dit project binnenkort een kijkje te kunnen gaan nemen.

Vrijdag 23 maart hebben we weer de traditionele paasbroodjesverkoopactie waarbij de opbrengsten ten goede zullen komen aan bovengenoemde project.

Wij vragen hiervoor nog mensen die mee willen helpen.

Paar uurtjes lopen voor het goede doel en je bent lekker actief en buiten.

Voor lekkere soep, koffie en thee wordt gezorgd.

Opgeven hiervoor kan bij leden van de Missionaire Commissie.

Alvast hartelijk dank.

Namens de missionaire commissie

Ronald Zaal