



GEMEENTEBRIEF

Protestantse Gemeente Hazerswoude

18 februari 2018

Volgnummer 1311

Kopij inleveren/ insturen naar gemeentebrief@pghkorenaar.nl
De kopij dient uiterlijk donderdag om 14:00 uur in ons bezit te zijn!

Pastorale berichten en bereikbaarheid predikant

Voor berichten over lief en leed in onze gemeente kunt u contact opnemen met onze predikant en/of met uw wijkouderling. Maandag overdag en donderdag is onze predikant vrij. Telefoon ds. Carla Melgers: 0172-589164. E-mail: predikant@pghkorenaar.nl

Vandaag, zondag 18 februari 2018, 10.00 uur

Goedemorgen allemaal. U bent van harte welkom in deze dienst waarin voorgegaan wordt door onze eigen predikant ds. Carla Melgers. We vieren vandaag de **Maaltijd van de Heer** met elkaar en hopen op een gezegende dienst. Jos Qualm is de organist en Cok Rademaker verzorgt de kostersdienst. De collecten zijn voor Kerk en Diaconie en Suzanne van der Haven is bij de kinderopas. Na de dienst staat de koffie, thee of limonade weer klaar in de Dobber of in de hal, waarvoor u van harte wordt uitgenodigd.

Collecten

Avondmaal collecte



De inzameling van uw gaven is voor **Nes Ammin**

Nes Ammin is een internationale werk- en leefgemeenschap in Israël. Nes Ammin is Hebreeuws voor 'banier van de volkeren'. Het uitgangspunt was de dialoog en het vertrouwen tussen joden en christenen vergroten. Er vinden gesprekken plaats tussen joden, christenen en moslims en tussen Joden, Palestijnen en anderen.



1e inzameling van uw gaven is voor **de kerk**. De kerk is vanouds een ontmoetingsplaats voor jong en oud, om elkaar en vooral God te ontmoeten. Een plek van samenkomst, van gebed en bezinning. Dat moeten we toch samen in stand houden.

2e inzameling van uw gaven is voor **de eigen diaconie**

Volgende week 25 februari 2018

Volgende week zondag 25 februari om 10.00 uur gaat voor. Ds. F. Leever uit Houten. De organist is dan Herman Verbree en Hilbrand Zintel is koster. De collecten zijn voor: Diaconie en Onderhoudsfonds. Lisette Langelaar verzorgt de oppasdienst.

Bloemengroet

De bloemen gaan vandaag met een hartelijk groet naar Geert Hassefras.

Uit de gemeente

Dhr. Huug de Jong heeft te horen gekregen dat hij spierreuma heeft. Een grote schrik. Op dit moment is hij bezig met prednison kuren. Wij wensen hem en zijn vrouw Gods liefdevolle nabijheid toe in deze moeilijke tijd.

Orde van dienst Eerste zondag in de Veertigdagen. Viering Heilig Avondmaal

Lied voor de dienst: *Ik zal er zijn voor jou*
Stil gebed
De gemeente gaat staan
Intochtslied Psalm 91A
Groet
Kyriegebed
Samenzang Lied 912: 1
Zondagsgebed
Kindernevendienstproject
Projectlied "De stilte is Uw huis"
Schriftlezing Genesis 9: 8-17
Samenzang Psalm 25: 2
Schriftlezing Marcus 1: 12-15
Samenzang Lied 538: 1 en 2
Preek
Samenzang Lied 418
Viering Heilig Avondmaal
Tafelgebed
Samenzang Lied 405: 1
Samenzang: wijze Psalm 136
Vredegroet
Delen van brood en wijn
Dienst van de gebeden
Kerk in Actie: "spaardoosjes"
Inzameling van de gaven
Slotlied Lied 422
Uitzending en Zegen.



Wereldgebedsdag in Hazerswoude-Dorp

Over de hele wereld wordt op de eerste vrijdag in maart Wereldgebedsdag gevierd. Binnen 24 uur gaan dezelfde gebeden, dezelfde liederen en dezelfde Bijbelgedeelten de hele wereld rond. In Hazerswoude-Dorp zal de oecumenische viering van Wereldgebedsdag gehouden worden op vrijdag 2 maart in de **Engelbewaarderskerk, Dorpsstraat 248** en deze begint om **19.30 uur**.

Dit jaar is de liturgie samengesteld door vrouwen uit **Suriname** en heeft als thema:

'En God zag dat het GOED was...'

De viering wordt muzikaal begeleid het koor 'Cantu' o.l.v. dirigent John Spruit. Liturgieboekjes kosten à € 0.65 en zijn verkrijgbaar bij de ingang van de zaal en de collecte is bestemd voor projecten in Suriname. Voor meer informatie, zie www.wereldgebedsdag.nl Na afloop is er gelegenheid om een kopje koffie/thee te drinken. **U/jij bent van harte uitgenodigd!**

40-dagentijd

Vandaag is de eerste zondag van de 40 dagentijd. Ook dit jaar delen we weer de spaardoosjes uit. Heeft u of jij er geen ontvangen dan vindt u/je ze op de steen in de hal.

Het thema in deze 40 dagentijd is **Onvoorwaardelijke liefde**.

Deze weken steunen we het werk voor en door vrouwen in Oeganda.

Vandaag hoort u hoe vrouwen door Mothers Union worden geholpen zodat er voor hun gezinnen een betere toekomst gloort.

Liefde volhardt in het scheppen van ruimte
Blijft waaien als een milde lentewind
die bloeien laat en nooit verstikt.

Uw / jouw Missionaire commissie.

De wijkavonden:

Vanavond is de wijkavond voor wijk 3.

Vanaf 19.45 uur bent u welkom bij de fam. J. de Jong.

Wijk 1 en 2 zondagavond 11 maart in de Korenaar

Wijk 4 en 5 zondagavond 18 maart in de Korenaar

Wijk 6 vrijdagmiddag 16 maart in de Driehof.