



# GEMEENTEBRIEF

Protestantse Gemeente Hazerswoude

11 februari 2018

Volgnummer 1310

Kopij inleveren/ insturen naar [gemeentebrief@pghkorenaar.nl](mailto:gemeentebrief@pghkorenaar.nl)  
De kopij dient uiterlijk donderdag om 14:00 uur in ons bezit te zijn!

## Pastorale berichten en bereikbaarheid predikant

Voor berichten over lief en leed in onze gemeente kunt u contact opnemen met onze predikant en/of met uw wijkouderling. Maandag overdag en donderdag is onze predikant vrij. Telefoon ds. Carla Melgers: 0172-589164. E-mail: [predikant@pghkorenaar.nl](mailto:predikant@pghkorenaar.nl)

## Vandaag, zondag 11 februari 2018, 10.00 uur

Goedemorgen allemaal. U bent van harte welkom in deze dienst waarin voorgaat: onze eigen predikant ds. Carla Melgers. De organist is vandaag Piet Boon en de koster is Ed de Jong. Marleen Gräper verzorgt de oppas. Vandaag wordt Lio, zoon van Sabine en Niels Dijksterhuis-van Zanten gedoopt. We hopen met hen en de familie een mooie en fijne doopdienst te mogen beleven. Na de dienst is er gelegenheid hen te feliciteren en ook kunnen we met elkaar napraten met een kop koffie, thee of limonade.

## Collecten 11 februari

1<sup>e</sup> inzameling van uw gaven is voor **de Rudolphstichting** de jeugdzorg In De Glind en in de rest van Nederland ontwikkelt de Rudolphstichting vernieuwende projecten in. Wij richten ons op kinderen die niet meer bij hun ouders kunnen wonen. Voor hen ontwikkelen en ondersteunen wij gezinshuizen in heel Nederland. Ook zetten we ons in voor jeugddorp De Glind door voorzieningen te subsidiëren en grond en gebouwen te beheren. De Rudolphstichting richt zich met haar projecten op uithuisgeplaatste kinderen en jongeren. Soms hebben ze gedragsproblemen en/of een verstandelijke beperking. Door allerlei problemen kunnen zij niet meer thuis wonen. Alle projecten zijn er op gericht deze kinderen en jongeren een eerlijke kans op een hoopvolle toekomst te geven.

2<sup>e</sup> inzameling van uw gaven is voor **de kerk** De kerk is vanouds een ontmoetingsplaats voor jong en oud, om elkaar en vooral God te ontmoeten. Een plek van samenkomst, van gebed en bezinning. Dat moeten we toch samen in stand houden

## Volgende week 18 februari 2018

is onze voorganger: ds. Carla Melgers;

## **We vieren dan met elkaar het Heilig Avondmaal.**

Jos Qualm is de organist en Cok Rademaker zorgt voor de kosterdienst.

De collecten zijn voor Kerk en Diaconie en Suzanne van der Haven is bij de kinderoppas.

## Bloemengroet

De bloemen gaan vandaag met een hartelijk groet naar Margriet van Dijk-Peels.

## Orde van dienst

### Zondag 11 feb. 2018. 6<sup>e</sup> na Epifanie.

*Bediening van de heilige doop aan  
Lio, zoon van Niels en Sabine  
Dijksterhuis-van Zanten*

Lied voor de dienst Lied 217

Stilte

*De gemeente gaat staan*

Intochtslied Psalm 139b

Groet

Klein Gloria

Kyriegebed

Glorialied Lied 839

Zondagsgebed

Gesprek met de kinderen

Zingen "weet je dat je een parel bent"

Schrieffezing Psalm 25 (door lector)

Samenzang Lied 723: 2

Schrieffezing Marcus 10: 13-16  
(door Ilonka)

Zingen "Komt laat ons vrolijk zingen"

Preek

Samenzang Lied 362

### **VIERING VAN DE HEILIGE DOOP**

Samenzang Lied 348: 1, 2, 3, 4 en 5  
*(dopeling wordt binnengebracht)*

Doopouders en predikant verzamelen zich rond de doopvont

Voor Lio, door Sabine

De doopvont wordt gevuld met water

door Raf en zijn oma Carmen

Presentatie/Doopgebed

Geloofsbelijdenis

Zingen Lied 340 B

*De kinderen van de nevendienst komen binnen en gaan zitten bij de doopvont*

Doop en handoplegging

Geloften

*De kinderen gaan weer naar hun plaats*

### **Verwelkoming**

Allen staan

Samenzang Lied 868: 2

"Ik wens jou" door Niels en Sabine

Dienst van de gebeden (met gezongen "Onze Vader") (Elly en Rikkert)

Inzameling van de gaven

Slotlied Lied 423

Zegen

### **Uit de gemeente**

Dhr. Cor Ooms is weer thuisgekomen uit het ziekenhuis. Cor blijkt een te snel werkende schildklier te hebben.

Wij wensen hem en zijn vrouw Irene van harte Gods nabijheid toe in deze moeilijke en onzekere tijd.

### **Lunchgesprek zondag 11 februari**

Voor iedereen tussen de 25 en 45 die met elkaar in gesprek wil gaan over wat hen bezighoudt in het leven en welke rol geloof hierin speelt.

Van harte welkom!

### **Avondmaalscatechese basisschoolleerlingen**

Datum: vrijdag 16 februari

Tijd: 15.30 tot 17.00 uur

Locatie: De Korenaar

### **Aanmelden voor 14 februari bij ds Carla Melgers**

Op een aantal zondagen vieren we in de kerk het feest van brood en wijn, het heilig avondmaal. Sommigen van jullie zullen het al eens hebben meegemaakt in De Korenaar of in een andere kerk en anderen hebben het misschien nog nooit gevierd. Graag willen wij jullie daar over vertellen op vrijdag 16 februari. We zullen jullie uitleggen hoe het heilig avondmaal gevierd wordt en waarom we dat doen. Allemaal hartelijk welkom!