



GEMEENTEBRIEF

Protestantse Gemeente Hazerswoude

21 januari 2018

Volgnummer 1307

Kopij inleveren/ insturen naar gemeentebrief@pghkorenaar.nl
De kopij dient uiterlijk donderdag om 14:00 uur in ons bezit te zijn!

Pastorale berichten en bereikbaarheid predikant

Voor berichten over lief en leed in onze gemeente kunt u contact opnemen met onze predikant en/of met uw wijkouderling. Maandag overdag en donderdag is onze predikant vrij.
Telefoon ds. Carla Melgers: 0172-589164.
E-mail: predikant@pghkorenaar.nl

Vandaag, zondag 21 januari 2018, 10.00 uur

Goedemorgen allemaal. U bent van harte welkom in deze dienst waarin voorgaat: ds. J. van den Akker uit Zoetermeer. Jos Qualm is vandaag onze organist en de koster is Cok Rademaker. De oppasdienst wordt verzorgd door Bjorna Wanders. Na de dienst ontmoeten we elkaar in de Dobber of de hal voor een kop koffie, thee of limonade.

Collecten 21 Januari 2018

1^e inzameling van uw gaven is voor PKN Oecumene

Centraal staan de ruim 1200 internationale en migrantenkerken in Nederland. Het zijn gastvrije kerkgemeenschappen, die een veilige haven zijn voor christenen uit de hele wereld. SKIN biedt hen praktische ondersteuning met o.a. toerustingscursussen voor kerkleiders. Ook worden contacten gestimuleerd tussen migrantenkerken en plaatselijke Nederlandse gemeenten, waardoor de eenheid van het Lichaam van Christus zowel lokaal als landelijk meer gestalte krijgt. De opbrengst van de collecte is voor het werk van SKIN en voor andere oecumenische initiatieven in Nederland.

2^e inzameling van uw gaven is voor het onderhoudsfonds

Een kerkgemeente moet onderhouden worden, dat geldt zeker voor de gebouwen. Helpt u mee?

Bloemengroet:

De bloemengroet gaat vandaag met een hartelijke groet van ons allen naar Cor Ooms.

Volgende week 28 januari 2018

gaat voor mevr. M. van Diepen uit Gouda. Herman Verbree is de organist. Hilbrand Zintel heeft kostersdienst en Guido en Mariska Nieuwenhuijse zijn er voor de oppas. De collecten zijn dan voor PKN/Catechese en Educatie. Ook dan is er weer koffie, thee en/of limonade in de Dobber of de hal.

Heilig Avondmaal Driehof

Donderdagmiddag 25 januari 15.00 uur. is de viering van het Heilig Avondmaal in de Driehof.

BijbelvakantieClub 2018

Het klinkt nog heel ver weg, maar het team van de bijbelvakantieclub is voorzichtig weer gestart met alle voorbereidingen. Met 6 enthousiaste vrijwilligers in het stuurteam worden twee mooie dagen in de voorjaarsvakantie voor meer dan 100 kinderen voorbereid. In ons team zitten maar 2 gemeenteleden van de Korenaar en na de volgende editie blijft dit er nog maar 1. Naar onze mening is dit echt te weinig voor de continuïteit en de stem vanuit onze gemeente. **Daarom deze oproep!!!**

Vind je het belangrijk dat de bijbelvakantieclub kan blijven bestaan om zo op een laagdrempelige manier het evangelie aan kinderen over te brengen? Kom dan vrijblijvend onze volgende vergadering bijwonen. Super als je het even laat weten aan één van ons
Nicoline van Zanten 06-48337820 en Esther Karens 06-22682560

Orde van dienst

Lied voor de dienst: Psalm 67: 1 en 2
Predikant wordt opgeleid, gemeente blijft zitten
Stil gebed
Gemeente gaat staan
Intochtslied: Lied 840
Groet/Klein Gloria
Gemeente gaat zitten
Kyrie Lied 301 a
Glorialied: Lied 489: 1 en 2)
Gebed bij de opening van de Schriften /
Gebed van de zondag
Gesprek met de kinderen
Zingen Kinderlied
Kinderen gaan naar de nevendienst
Schriftlezing: Matteüs 4: 12-23
Zingen: Lied 531
Verkondiging
Zingen: Lied 527: 1, 2 en 5
De kinderen komen terug in de kerk
Dankzegging en voorbeden
Collecten
De kinderen uit de crèche worden tijdens de collecte opgehaald
Slotlied: Lied 362
Zegen

Week van gebed voor de eenheid 21-28 januari 2018

Op dinsdag 23 januari is in de Korenaar om 19.00 uur een oecumenische gebedsdienst. Thema van de viering is recht door zee. We lezen uit Exodus 15. Wat geen mens voor mogelijk had gehouden, gebeurt, de zee splijt, mensen vinden bevrijding. Een mooie viering staat voor u klaar, na afloop is er onderling gesprek. Hartelijk welkom op dinsdagavond 23 januari, graag tot dan!



Tekst van het lied van De Dijk - De Vonk

Vorige week zondag heeft Christiaan Knibbe het lied "de Vonk" van "de Dijk" laten horen. Per abuis werd de tekst niet op de beamer getoond. Daarom staat deze nu op de gemeentebrief zodat u/jullie hem alsnog kunnen lezen.

Refrein: het vuur moet blijven branden
en de hoop mag niet vergaan
en de geest moet kunnen waaien
want de vonk kan overslaan

ja de paarden lopen nu op diesel
en de karren zijn nu een trailer vol
en de trekzak zijn elektrische gitaren
de blauwe schuit heet nu rock & roll
maar zo heel veel is er ook weer niet veranderd
al is de jaarmarkt nu een festival
uit de wijde omtrek komen meiden jongens
voor de muziek van overal en altijd al

Refrein: want het vuur moet blijven branden,

als het ritme diep diep uit de jungle
op de tamtam zaterdagavond heit
en de tovenaars de dove snaar raakt
en de vrouwen gaan trappelen in de klei
omdat er meer is dan buffelen op de velden
omdat er meer moet zijn dan tijgers in het bos
gaan de mannen drinken lachen lullen
schudden de vrouwen hun lijven los

Refrein: want het vuur moet blijven branden,

van nieuwegein tot oldebroek
van krommenie tot beesd
zijn we geweest
van schorredijk via oudezeer
door graft naar luttelgeest
zijn we geweest
siddeburen swalmen baflo
bilde slikkerveer
en als ze morgen bellen
zijn we er overmorgen weer

Refrein: want het vuur moet blijven branden,