

KERKKLANKEN

Maandblad Protestantse
Gemeente Hazerswoude

maart 2014



Kerklanken

Maandblad
Protestantse Gemeente
Hazerswoude

25^e jaargang, nummer 3 - maart 2014

Redactie:

Jan Pels, Torenstraat 15, tel. 58 83 68

Karin Jansen, Dorpsstraat 118, tel. 58 75 51

Cornèl Hassefras, Torengaarde 5, tel. 58 73 13

**Kopij voor het aprilnummer
inleveren tot 27 maart a.s.**
in de kopijbus in de hal van de kerk,
bij de redactie, of via e-mail:
postkerklanken@hotmail.com of
kerklanken@pghkorenaar.nl

Druk: drukwerkteam PGHK

Bijbelleesrooster maart 2014 (bron: NBG)

zaterdag	1	Matteüs 7:1-12	Hard voor jezelf, mild voor anderen
zondag	2	Matteüs 7:13-8:1	Indrukwekkend
maandag	3	Leviticus 22:17-33	Aleen het beste is goed genoeg
Dinsdag	4	Leviticus 23:1-22	Feestdagen
woensdag	5	Leviticus 23:23-44	Groot feest!
donderdag	6	Matteüs 21:1-17	Koninklijke weg
Vrijdag	7	Matteüs 21:18-22	Vruchten-loos
zaterdag	8	Psalm 119:25-32	De juiste weg
zondag	9	Matteüs 21:23-32	Legitimatie
maandag	10	Matteüs 21:33-46	Geduidige landheer
dinsdag	11	Matteüs 22:1-14	Bruiloft
woensdag	12	Psalm 119:33-40	Gebed
donderdag	13	Matteüs 22:15-22	Belastende vraag
vrijdag	14	Matteüs 22:23-33	Ken de kracht van God
zaterdag	15	Matteüs 22:34-46	Kernvragen
zondag	16	Psalm 106:1-23	Geschiedenisles (1)
maandag	17	Psalm 106:24-48	Geschiedenisles (2)
dinsdag	18	Matteüs 23:1-12	Het gaat niet om uiterlijke vormen
woensdag	19	Matteüs 23:13-22	Waarschuwend woorden
donderdag	20	Matteüs 23:23-28	Huichelarij aan de kaak gesteld
vrijdag	21	Matteüs 23:29-39	Lokroep in harde woorden
zaterdag	22	Psalm 9	Hoop voor verdrukten
zondag	23	Johannes 4:1-15	Levend water
maandag	24	Johannes 4:16-30	Ontdekking
dinsdag	25	Johannes 4:31-42	Onverwacht geloof
woensdag	26	Johannes 4:43-54	Geneeskrachtig
donderdag	27	Psalm 122	Navolging gevraagd
vrijdag	28	Johannes 5:1-18	Sabbatswerk
zaterdag	29	Johannes 5:19-29	Vader en Zoon
zondag	30	Johannes 5:30-46	Aanklagers en getuigen
maandag	31	Psalm 125	Bescherming

Kort verslag van de kerkenraadsvergadering gehouden op 11 februari 2014

De voorzitter heet ieder welkom en Rita de Gelder opent de vergadering met het lezen van Jesaja 45: 18- 24 en gebed.

Inhoudelijk onderwerp: Gang door de liturgie

In de grote kerkenraad zullen we in de komende tijd de liturgie bespreken, zoals wij die gebruiken en andere mogelijkheden bekijken. De liturgie kan ingedeeld worden in: intrede – dienst van het woord – dienst van de tafel – dienst van de gebeden – dienst van de wegzending. Deze keer bespreken we de intrede. In de huidige situatie is doorgaans de volgorde: orgelspel – lied voor de dienst – welkom en mededelingen – intochtlied – bemoediging en groet – klein gloria – Kyrie, verootmoediging en genadeverkondiging – gloria – loflied.

Ds. Marloes van Doorne geeft een aantal andere mogelijkheden aan, bijvoorbeeld, zoals het dienstboek aangeeft. Ook is er een liturgie volgens de gereformeerde traditie. Daarnaast toont zijn nog twee andere mogelijkheden. In het gesprek aansluitend komt naar voren dat een duidelijk moment van stilte veel mensen wel aanspreekt. Over het algemeen vindt men dat de afkondigingen aan het begin van de dienst best kunnen vervallen, maar de vraag is hoe de luisteraars thuis dat ervaren. Het aansteken van één of enkele kaarsen (niet de paaskaars) vindt men een mooi aansprekend symbool. De volgende keer bespreken we de dienst van het woord.

Verder...

- Op 7 februari is door een groep kinderen deelgenomen aan Sirkelslag Young. Een leuke gebeurtenis met als uitkomst 14e van Zuid-Holland.
- De opbrengst van de spaardoosjes in de 40-dagentijd zal bestemd zijn voor het nieuwe project in Myanmar.
- Ook de komende paasbroodjesactie is voor dit doel.
- 20 februari vergadert de classis. Er zal daar een uiteenzetting over het nieuwe liedboek gegeven worden, waarbij iedereen welkom is.
- Er wordt gewerkt aan de opzet van de liturgie voor de stille week. - In het pastoraal overleg is gesproken met de diaconie. Men wil dit graag jaarlijks herhalen.

- Verder worden de wijkavonden voorbereid.
- De kerkenraad wil in juni een bezinningsdag houden
- Voor het beleidsplan is door de werkgroep een profiel opgesteld.
- Nelleke de Beus en Ellen Windhorst nemen deel aan een cursus voor het houden van een jaargesprek met de predikant.
- Onze predikant is met vakantie van 24 – 28 februari en 14 – 21 mei

Nieuwe ambtsdragers – stand van zaken

De scribe meldt dat alle gemeenteleden een formulier hebben gekregen om suggesties te doen voor nieuwe ambtsdragers. Hij vraagt alle leden van de kerkenraad om hier de nodige aandacht aan te besteden.

Resultaten actie kerkbalans

Alle leden van de kerkenraad hebben een analyse van de actie kerkbalans ontvangen. Piet Bos geeft een toelichting. Het college is heel tevreden met de opbrengst van de actie. De voorzitter bedankt iedereen die heeft meegewerkt aan de actie Kerkbalans.

Nascholing predikant

Iedere predikant dient deel te nemen aan de zogenoemde permanente educatie. Onze predikant is onlangs begonnen met een cursusdag over het onderwerp 'familie'. In mei zal zij op Hydepark een tweedaagse sessie over rouwbegeleiding volgen. Zij geeft aan dat deze nascholing in haar werktijd valt en zij dus op die tijden niet beschikbaar is.

In gebruikneming gedenktafel

Guido Nieuwenhuys heeft een fraaie gedenktafel gemaakt. Hierop komen het gedenkboek, de kaars en de schaal met stenen. Onze predikant stelt voor om de tafel komende zondag in gebruik te nemen. Sluiting Fia Pels sluit de vergadering met het lezen van een tekst/gebed bij lied 262 uit het nieuwe liedboek.

Jlvd



Bij de diensten:

zondag 2 maart **8^{ste} zondag na Epifanie**

10.00u Voorganger is proponent mw. Gea Smit uit Valkenburg



De kinderen lezen in de kindernevendienst verder in de Bergrede. Jezus vertelt over vogels. Ze maken zich geen zorgen: ze zaaien niet en oogsten niet, ze hebben geen voorraadschuren. God zorgt voor ze.

Mensen kunnen daar een voorbeeld aan nemen: Je hoeft je niet zo veel zorgen te maken, God zorgt voor je. (Matteüs 6: 24-34)

Project in de 40-dagentijd - Pleisterplaatsen

De lezingen nemen ons mee van de intocht van Jezus op de eerste zondag van de 40-dagentijd, langs een aantal plekken in en rond Jeruzalem, tot Jezus' worsteling in de tuin van Getsemane op Palmzondag. Elke zondag zullen we bezoek krijgen van twee leerlingen van Jezus, Petrus en Johanna. Oud geworden kijken ze terug op periode in hun leven waarin ze met Jezus meetrokken en nu vragen ze zich opnieuw af wat er toch allemaal gebeurd is. Ze zoeken opnieuw naar de betekenis van wat er plaatsvond, in het licht van wat er daarna gebeurde. Op deze toch rusten ze op de plaatsen waar bepaalde gebeurtenissen plaatsvonden: pleisterplaatsen.

De kinderen gaan in de weken tot Palmzondag ook een palmpaasstok maken. Iedere zondag wordt iets nieuws toegevoegd aan de stok, aan de hand van het Bijbelverhaal dat verteld wordt.

zondag 9 maart **1^{ste} zondag van de 40-dagentijd**

10.00u Voorganger is ds. Rineke van Doorn-vd Berg uit Bruchterveld
Bediening van de Heilige Doop - Thema: Op een ezel

Vandaag begint het Paasproject en kijken Petrus en Johanna terug op de intocht in Jeruzalem. (Matteüs 21: 6-9) Daarnaast hopen we te dopen. De doop is aangevraagd door Corné en Marloes van Doorne voor hun zontje Paul.

woensdag 12 maart **Biddag voor gewas en arbeid**

19.30u Zoek de stilte - ontdek wat je beweegt

Bidden daar gaat het vanavond over op deze Biddag voor gewas en arbeid. Bidden is praten met God leren we onze kinderen. Maar bidden kan je op veel verschillende manieren, heeft ook verschillende elementen in zich. In het Nieuwe Liedboek is een apart gedeelte aan het bidden gewijd, lied 862 t/m 897. Deze liederen zijn weer onderverdeeld in vier categorieën: loven en danken; aanbidden; stil worden en zoeken. Al deze elementen kunnen terugkomen in een gebed. Vanavond wil ik in het bijzonder kijken naar de stilte. Wat doet dat met ons? Wat doet dat met je relatie met God?

zondag 16 maart **2^{de} zondag van de 40-dagentijd**

10.00u Op het tempelplein

Vandaag een terugblik hoe Jezus het tempelplein schoonveegde. Jezus joeg de handelaars en geldwisselaars weg van de tempel. Geloof, gerechtigheid en barmhartigheid zijn niet met geld te koop. (Matteüs 21: 10-17)

16.00u

Peuter- en kleuterdienst

Thema: God zorgt voor jou

Voor de jongste kinderen is er op 16 maart weer een peuter- en kleuterdienst. Kinderen van 0 t/m 6 jaar zijn van harte welkom samen met hun ouders, broers en zussen, opa's en oma's, de buurvrouw en iedereen die zin heeft om mee te gaan.

We horen een verhaal dat Jezus aan de mensen vertelt. Hij zegt: 'Maak je niet zoveel zorgen. Kijk eens naar de vogels, ze bewaren niets, ze sparen niet voor later. Want ze weten dat God voor hen zorgt.'

Na afloop is er limonade met iets lekkers en koffie of thee voor de volwassenen en gaan we iets knutselen om mee naar huis te nemen. Je mag een kussen meenemen om op te zitten en een muziekinstrument.

zondag 23 maart **3^{de} zondag van de 40-dagentijd**

10.00u Voorganger is mw. Iris van der Heul uit

Thema: In de wijngaard

De terugblik in de samenspraak van vandaag, herhaal de gelijkenis van Jezus over de pachters van de wijngaard. De pachters wanen zich de eigenaars en hebben geen oor voor de boodschappen van de eigenaar. (Matteüs 21: 33-46)

zondag 30 maart **4^{de} zondag van de 40-dagentijd**

MiddenInn - vlering voor jou!

10.00u Stad van vrede

Petrus en Johanna herinneren zich vandaag de moeilijke discussie tussen Jezus en de Farizeeën. Ook zij hebben het toen niet echt gesnapt en besluiten van de stad van vrede te gaan zingen. (Matteüs 22: 41-46)

Vandaag is er Oppas+ voor de jongste kinderen. Zij horen een verhaal over konijn Paultje. Hij moet zich aanpassen. Zijn knuffel Klaasje is weg. Daarom krijgt hij een andere knuffel. Totdat Klaasje weer opduikt. Lydia Bol leidt deze keer Oppas+

Voor de jongeren uit de 1^{ste} drie klassen van de middelbare school is er tienernevendienst. Het thema is 'Om stil van te worden'. Er is een tijd om te feesten en een tijd voor rust en stilte. Leiding is in handen van Ottolien de Vlaam.

zondag 6 april **5^{de} zondag van de 40-dagentijd**

9.30u!!! Op straat

De volgende pleisterplaats in het project is de herinnering aan het ontkennen door Petrus van de relatie met Jezus. Jezus voorzegt dat de leerlingen hem zullen verraden en allemaal zullen vluchten. Ook Petrus, al wil hij dat niet geloven. (Matteüs 26: 31-35)



Activiteiten in deze maand:

Wijkavonden en -middagen

Ook dit jaar biedt de kerkenraad de gelegenheid om tijdens een contactavond andere wijkleden te ontmoeten, elkaar beter te leren kennen, samen te praten en na te denken over wat voor ons van belang is. Het onderwerp is: Geloven met hart en ziel. Het zegt iets over de manier waarop we geloven. De uitdrukking 'met hart en ziel' betekent: je gaat ergens helemaal voor, het hele lichaam doet mee. We willen nadenken over ons geloof, maar vooral over hoe we gemeente zijn en willen zijn.

Een commissie bestaande uit kerkenraadsleden is bezig met het schrijven van het nieuwe beleidsplan voor 2014 t/m 2018. Hierin komt te staan wie wij als gemeente zijn en hoe wij eventueel als gemeente zouden willen zijn. Omdat het een beleidsplan is voor de gehele gemeente en we niet willen dat het geschreven wordt om daarna ergens in een la te eindigen, willen we er zo veel mogelijk gemeenteleden bij betrekken, daarom zal het beleidsplan ook besproken worden op de wijkavonden en -middagen.

Omdat we het signaal kregen dat niet iedereen graag 's avonds de deur uit gaat, maar dat men toch mee zou willen doen, hebben de wijkteams besloten om ook 's middags een contactmiddag aan te bieden. Deze middag is dus wijkoverschrijdend. Mocht u op de avond van uw wijk verhinderd zijn dan bent u natuurlijk van harte welkom bij een van de andere wijken.

Koffie/thee staat klaar vanaf 19.45u. Graag van te voren opgeven bij uw wijkouderling. De wijkavonden zullen worden gehouden op:

wijk 1	16 maart	in de Dobber
wijk 2	2 maart	fam. Pels, Torenstraat 15
wijk 3	9 maart	fam. de Jong, Jan Steenstraat 32
wijk 4	2 maart	fam. Voets, Provincialeweg 25
wijk 5	9 maart	fam. Zintel, Elkenlaan 28
wijk 6	14 maart - 15u	zorgcentrum Driehof
allen	10 maart - 14.30u	in de Dobber

Lectio Divina

maandag 10, 17, 24, en 31 maart - 19.00 tot 20.00u in de Kerkzaal
o.l.v. ds. Marloes van Doorne

Lectio Divina is een spirituele manier van Bijbel lezen. Het is al een heel oude methode, ontstaan in kloosters. Het is een langzaam, aandachtig en indringend lezen en in zich opnemen van Gods Woord, dat achter de 'woorden' van de Schrift verwijft, en daar in stilte wacht om je persoonlijk aan te spreken. Het lezen bestaat uit vier stappen: lectio - lezing van de tekst; meditatio - overweging van de tekst; oratio - gebed; contemplatio - nadere beschouwing 'Wat heeft het mij te zeggen, hier en nu?'

Zeker in de 40-dagentijd kan dit een mooie manier zijn van bezinning. We volgen de teksten die op het leesrooster staan. De avonden zijn los van elkaar te volgen. Op de eerste twee avonden wordt deze meditatie-methode uitgelegd.

Zin in wandelen

donderdag 13 maart - 9.30 tot ong. 11.00u

vertrekpunt: café de Egelantier

o.l.v. ds. Marloes van Doorne en Robert en Rita Hagendoorn

kosten: koffie of thee bij Egelantier

opgave: t/m dinsdag 11 maart, tel. 589164 of

predikant@pghkorenaar.nl

'Wandelen is bidden met je voeten', las ik eens ergens. In ieder geval is het een bijzondere manier van je voort-bewegen. Wandelen brengt je terug van je hoofd naar je lijf, naar het hier en nu. Zodat er meer ruimte ontstaat, in je hoofd, voor de schepping.

We maken een wandeling door de mooie natuur in onze omgeving. We zien de natuur ontwaken in de lente. Onderweg zijn we stil, we lezen een tekst, een gedicht of een lied en raken met elkaar in gesprek. We sluiten af met een kopje koffie in de Egelantier.

Driehofkring

donderdag 13 maart - 15.00u in de vergaderzaal

Dit seizoen lezen we met elkaar verhalen over aartsvaders en aartsmoeders. In de Bijbel staan veel verhalen over deze mensen, verhalen die ons laten zien hoe wij zijn, hoe God is en hoe Hij met

mensen omgaat. De aartsvaders en -moeders leefden dicht bij God, maar stonden soms ook recht tegenover Hem. Zo houden zij ons een spiegel voor. Deze laatste bijeenkomst van dit seizoen horen we over Rachel. Leiding is in handen van ds. M. van Doorne.

Jongerencontactavond

zondag 16 maart - 18.00 tot 21.00u in de pastorie

O.l.v. de jeugdouderlingen en predikant

Speciaal voor jongeren tussen 16 en 25 jaar is er ook dit jaar een contactavond. We bespreken hetzelfde onderwerp als op de reguliere wijkavonden: Geloven met hart en ziel. De avond wordt begonnen met een maaltijd.

Vastenmaaltijd

woensdag 19 maart - 18.00 tot 19.30u in de Grote Zaal

Zie aankondiging elders in Kerkklanken.

Filmhuis - Amazing Grace

Vrijdag 21 maart - 20.00 tot ca. 22.30u in de Grote Zaal.

O.l.v. Willem en Nelleke de Beus

kosten €2,50

Eerst samen naar een goede film kijken en daarna onder het genot van een drankje er over na praten, dat kan in ons eigen filmhuis. Op het programma staat vanavond 'Amazing Grace'.

150 jaar geleden werd de slavernij afgeschaft: een goede aanleiding om de film Amazing Grace op het programma te zetten. De film vertelt over het leven van William Wilberforce, één van de voorvechters van de afschaffing in Engeland.



Jarigen 75+

1 maart		
Mw. W. Slappendel, Westeinde 35, 2391 JD		78 jaar
Mw. M.J. Zaal-van Gemeren, Schrepel 9, 2391 JP		85 jaar
12 maart		
Hr. J.P. Kastelein, W. van Pruisenlaan 4, 2391 DE		79 jaar
18 maart		
Mw. J. de Ruiter-Potze, Dorpsstraat 69C, 2391 BC		92 jaar
4 april		
Hr. P. van Tol, Kastanjelaan 11, 2391 AN		94 jaar

Bron: Kerkelijk bureau



Kerkelijke stand

Op 27 januari 2014 is overleden Dhr G. Zaal, in de leeftijd van 91 jaar. Tijdens zijn leven woonde hij Dorpsstraat 87E, 2391 BD Hazerswoude-dorp.

Dhr. N.H. van Bostelen, Ferdinand Bolstraat 53, 2391 VH Hazerswoude-dorp, heeft zich onttrokken aan onze gemeente.



Wij gedenken: Gerrit Zaal

Maandag 27 januari is op 91-jarige leeftijd overleden dhr. Gert Zaal. Tijdens zijn leven woonde hij samen met zijn vrouw Fien Zaal-de Blois in Dorpsstraat 87^E.

Op 4 juli 1922 werd Gert Zaal als vierde kind geboren op de beroemde 'Zalenwerf'. Zijn vader had daar een kruidenierszaak. Gert moest al jong in de winkel helpen en bestellingen rondbrengen. De broers Arie en Gert zijn in de winkel blijven werken. Gert haalde zijn middenstandsdiploma en heeft veertig jaar met plezier in de winkel gewerkt. Bij zijn broer ontmoette hij de nicht van zijn schoonzus: Fien de Blois. Ze kregen in 1940 verkering.

Veel kon het jonge stel elkaar in het begin niet zien, op de fiets bezochten ze elkaar. In 1945 konden ze trouwen. Vier kinderen werden er geboren Truus, René, Henk en Marian. Groot was het verdriet toen op 28 januari 1974 zoon Henk onverwacht overleed op 20-jarige leeftijd. Gert Zaal werkte hard. De klanten gingen vaak voor. De bestellingen bezorgde hij met een roeiboot in het Rietveld. Hij genoot van het contact met mensen. Zijn talent, het goed kunnen rekenen, heeft hij ook jaren mogen inzetten voor de gemeente. Hij was heel lang de penningmeester van het Bijbelgenootschap. Na zijn pensioen ging hij bij Hilbrand op de kwekerij werken. Tot zijn 85^{ste} jaar heeft hij dit kunnen doen. Maar ook werd er tijd gemaakt voor relsjes. Hij genoot van de kleinkinderen die geboren werden. En huwelijksjubilea en verjaardagen werden goed gevierd. Verder keek dhr. Zaal graag televisie. Het was dan ook moeilijk dat zijn zicht steeds meer achteruit ging. Maar hij klaagde niet. Een zware klap was het overlijden van zoon René drie jaar geleden op 61^{ste} jarige leeftijd. Dhr. Zaal was al geen prater, maar hij sprak daarna steeds minder en moeizamer. Tot het eind toe kwamen dhr. en mw. Zaal samen naar de kerk. Maar het lichaam raakte steeds meer op. In het laatste weekend van januari ging zijn gezondheid hard achteruit. Hij raakte in een diepe slaap en maandag 27 januari is hij omringd door zijn vrouw en kinderen overleden.



Kerkdienstenrooster

Datum	Tijd	Predikant	1e collecte	2e collecte	Kindernevendienst	Tienernevendienst	Oppas
2-mrt-2014	10.00 uur	Mw. G. Smit, Valkenburg	Missionaire commissie	Kerk	Lisette Langelaar en Daphne Kalisvaart	-	Mieke de Haan en Celine van Rijthoven
9-mrt-2014	10.00 uur	Ds. C.M.G. van Doorn-van den Berg, Bruchterveld 1e zondag 40 dagentijd, doopdienst	KIA Voorjaarszendingeweek Armen	Diaconie	Sharitsa Obispo en Elze Verhorik	-	Martha Rademaker en Annemieke Hoogendoorn
12-mrt-2014	9.30 uur	Kerk- en schooldienst in Herv. Kerk			-	-	-
12-mrt-2014	19.30 uur	Ds. M. van Doorne biddag voor gewas en arbeid	Kerk	-	-	-	-
16-mrt-2014	10.00 uur	Ds. M. van Doorne 2e zondag 40 dagentijd	Diaconie	Onderhoudsfonds	Manon de Jong en Christiaan Knibbe	-	Tieke van Zanten en Lisette Langelaar
16-mrt-2014	16.00 uur	Peuter- en kleuterdienst					
23-mrt-2014	10.00 uur	Mw. I. van der Heul 3e zondag 40 dagentijd	Binnenlands Diaconaat Almere-Oost	Diaconie	Daphne Wanders en Martine Timmemans	-	Ellen van Zanten en Marleen Gräper
30-mrt-2014	10.00 uur	Ds. M. van Doorne 4e zondag 40 dagen tijd, MiddenInn viering	40 dagentijd collecte Zending	Onderhoudsfonds	Lydia Bol (oppas+) en Barbera van Rijthoven	Ottolien de Vlaam	Nicoline van Zanten en Dorien/Sigrid Voets
6-apr-2014	9.30 uur	Ds. M. van Doorne 5e zondag 40 dagentijd	Kerk	Diaconie	Lisette Langelaar en Daphne Kalisvaart	-	Bjorna Wanders

Maak gebruik van collectebonnen

Graag willen wij u er op attent maken dat er een mogelijkheid is om gebruik te maken van collectebonnen.

Het wordt steeds meer een belasting om het contante geld te kunnen afstorten omdat de banken hun vestigingen sluiten. Hierdoor moeten we met het contante collectegeld verder reizen.

Dit is ook voor de VEILIGHEID niet bevorderlijk.

U kunt, als u gebruik gaat maken van collectebonnen, net als met u giften zoals de VVB dit meenemen in uw belastingopgave.

Er zijn collectebonnen verkrijgbaar van € 0,25, € 0,60 en € 1,25.

De bonnen worden verkocht per vel van 20 stuks.

Een vel met 20 bonnen van € 0,25 kost dus € 5,00

Een vel met 20 bonnen van € 0,60 kost dus € 12,00

Een vel met 20 bonnen van € 1,25 kost dus € 25,00

Bestelling kan plaatsvinden door overmaking van het verschuldigde bedrag op Raborekening:

NL46RABO0325907102 of ING rekening: NL26INGB0000625978

t.n.v. Boekhouder van de Protestantse Gemeente Hazerswoude o.v.v. de soort en het aantal collectebonnen.

Zodra de overschrijving is ontvangen worden ze bij u thuis bezorgd.

De informatie over het bestellen en de banknummers staat ook vermeld in het jaarboekje. Mocht u nog verdere informatie willen kunt u altijd iemand van het college van kerkrentmeesters aanspreken.

College van Kerkrentmeesters



Collecte verantwoording januari 2013

Kerk:	01/01	€	54,38
	12/01	€	239,32
	19/01	€	208,55
Onderhoudsfonds:	05/01	€	160,55
Diaconie:	01/01	€	54,37
	05/01	€	202,95
	12/01	€	212,80
	26/01	€	137,46
Kerkinactie/PKN			
Oecumene:	19/01	€	244,21
Catechese en Educatie:	26/01	€	182,53

Alle gulle gevers bedanken wij hartelijk voor hun giften.

College van Kerkrentmeesters



Collectedoelen

2 maart

1^e inzameling van uw gaven is voor de **missionaire commissie (BVW)**



De bijbel vakantie week is weer achter de rug. Vele enthousiaste kinderen hebben in de vakantie op woensdag en donderdag aandachtig naar de verhalen geluisterd, uitbundig meegezongen met de liedjes en enthousiast aan het knutselen geslagen. Een mooiere manier om kinderen vertrouwd te maken en wellicht voor het eerst kennis te laten maken met het evangelie is er toch niet!

2^e inzameling van uw gaven is voor de kerk **de Korenaar**

De kerk is vanouds een ontmoetingsplaats voor jong en oud, om elkaar en vooral God te ontmoeten. Een plek van samenkomst, van gebed en meditatie. Dat moeten we toch samen in stand houden?

9 maart

1^e inzameling van uw gaven is voor KIA **voorjaarszendingsweek "Armen in Moldavië"**



Een pensioen waar niet van rond te komen is en kinderen die hun geluk in het buitenland gaan zoeken. Een overheid die aan alle kanten faalt: veel oudere Moldaviërs zijn ondervoed, verarmd en vereenzaamd. Bethania, partnerorganisatie van Kerk in Actie biedt thuiszorg, een warme maaltijd en sociaal contact.

2^e inzameling van uw gaven is voor **de eigen diaconie**
De diaconie heeft de opdracht oog, oor en hart te hebben voor mensen in de knel. In de eigengemeente maar ook daar buiten.

12 maart, biddag

inzameling van uw gaven is voor de kerk

de Korenaar

De kerk is vanouds een ontmoetingsplaats voor jong en oud, om elkaar en vooral God te ontmoeten. Een plek van samenkomst, van gebed en meditatie. Dat moeten we toch samen in stand houden?

16 maart

1^e inzameling van uw gaven is voor **Christelijke hulpverlening Gouda**. 't Swanenburghs Hofje is een eeuwenoud rustiek hofje in het centrum van Gouda. Van hieruit begeleiden we mensen met maatschappelijke- en/of psychosociale problemen. We doen dit werk op basis van een christelijke levensvisie.



2^e inzameling van uw gaven is voor **het onderhoudsfonds**
Een kerkgemeente moet onderhouden worden, dat geldt zeker voor de gebouwen. Helpt u mee?

23 maart

1^e inzameling van uw gaven is voor **Binnenlandsdiaconaat Almere/oost Groningen**

Helpen waar geen helper is. Dat doet de diaconie in Almere. In plaats van een 'gewoon' voedselpakket kunnen armen in een 'sociale supermarkt' met een speciaal pasje zelf eten uitzoeken en 'kopen'. Op het platteland van Oost-Groningen groeien relatief veel jongeren op in werkloosheid, armoede, met een lage of geen opleiding en schulden. Diaconale helpers daar kijken liever naar de talenten van kinderen en jongeren, om ondanks ongunstige omstandigheden te groeien waar ze kunnen.

2^e inzameling van uw gaven is voor **de eigen diaconie**
De diaconie heeft de opdracht oog, oor en hart te hebben voor mensen in de knel. In de eigengemeente maar ook daar buiten.



Goedemorgen inloophuizen, maart 2014

Welkom voor een praatje met dorpsgenoten

De koffie staat voor u klaar van 9.30-11.00 uur op onderstaande locaties op 4 dinsdagen:

04 maart. Dobber Korenmolenlaan 4

11 maart. Regenboog Raadhuisplein 4

18 maart. Dobber Korenmolenlaan 4

25 maart. Parochiecentrum Dorpsstraat 248



Wereldgebedsdag in Hazerswoude-Dorp op vrijdag 7 maart

Al jaren wordt in verschillende landen op de eerste vrijdag in maart Wereldgebedsdag gevierd. Binnen 24 uur gaan dezelfde gebeden en dezelfde liederen de hele wereld door. Ook in Hazerswoude-Dorp willen wij een schakel vormen in de keten van gebed en zang. Dit jaar is de oecumenische viering voorbereid door vrouwen uit **Egypte** en het thema is: **"Bron van Leven"**

Egypte (officieel de Arabische Republiek Egypte) is een staat in het noordoosten van Afrika. Het schiereiland Sinaï hoort er ook bij. Van de bevolking woont een groot deel in de vruchtbare omgeving van de Nijl, de levensader van Egypte. De grote steden Cairo en Alexandrië zijn in deze delta gevestigd. De Islam is de Egyptische staatsgodsdienst en 90 % van de bevolking belijdt deze godsdienst. Het Soennisme is daarin de meest aangehangen stroming. De grootste christelijke stroming is de Koptisch-Orthodoxe Kerk, waar 9% van de bevolking bij aangesloten is. De mensenrechten situatie is precair. De staatsrechtbanken – waar personen in snelrecht en zonder voldoende bewijs veroordeeld werden – zijn in 2003 afgeschaft, maar er wordt nog steeds recht gesproken door speciale militaire- en noodtoestandrechtbanken. Hoewel 2011 in het teken stond van de Arabische revoluties is de situatie van de mensenrechten in veel islamitische landen verslechterd. Fundamentele mensenrechten worden ontkend en vooral rechten van vrouwen worden geschonden.

De viering van Wereldgebedsdag wordt gehouden op **vrijdag 7 maart** in **"De Regenboog"**, Raadhuisplein 7 en begint om **19.30 uur**. De "Cantorij" zal de viering muzikaal begeleiden o.l.v. Heleen Polderman. Liturgieboekjes zijn voor € 0.65 verkrijgbaar bij de ingang van de zaal en de collecte is bestemd voor projecten in Egypte. Zie ook www.wereldgebedsdag.nl. Na de viering is er gelegenheid om een kopje koffie/thee te drinken. U bent van harte uitgenodigd.

Vastenmaaltijd 2014 op woensdag 19 maart



Het is al jaren een traditie dat in de vastentijd een gezamenlijke Vastenmaaltijd wordt georganiseerd door de gezamenlijke kerken in Hazerswoude-Dorp

Op woensdag 19 maart a.s. is er weer een Vastenmaaltijd in de Korenaar. De opzet is gemaakt door de werkgroep MOV (missie, ontwikkeling en vrede) van de RK-kerk in overleg met de andere kerken. U wordt van harte uitgenodigd om daar aan deel te nemen. De maaltijd bestaat uit soep, brood en water.

Tijdens de vastentijd gaat het om zelf iets te laten, zodat er meer is voor een ander.

In 2013 is ervoor gekozen om het project Caras Alegres te steunen. Sinds die tijd is er vanuit de parochie veel contact onderhouden met de Hazerswoudse Judith Bank en (via haar en de vrijwilligers) met de mensen in Xela in Guatemala. Gemerkt werd hoe de steun voor dit goede-doel-initiatief effectief werd omgezet in daden. Door de contacten en de foto's is een waarneembare voortgang zichtbaar. Daarom is besloten om ook in 2014 tijdens de vastenactie aandacht te vragen voor dit project. Via de speerpunten: strijd tegen ondervoeding, toegankelijk maken van onderwijs, goede huisvesting, gezondheidszorg en veiligheid hoopt de Stichting de vrouwen in Guatemala een toekomst te bieden. Dit jaar ligt de focus op het helpen aan werk in het vak dat ze geleerd hebben. Judith Bank zal zelf tijdens de vastenmaaltijd iets komen vertellen over haar project.

Overige activiteiten die in de vastentijd gehouden worden door deze werkgroep MOV, zijn koffiestops bij 'Goedemorgen', in de supermarkt van de C1000 en in het parochiecentrum. De kinderen van de

Michaelschool gaan werken aan een schoolproject van de vastenactie.

De vastenmaaltijd 2014 wordt gehouden op woensdag 19 maart in de Korenaar.

Tijd: 18.00 - 19.30 uur

bedrag € 6.50 p.p.

De maaltijd bestaat uit soep, brood en water.

Wilt u zelf een soepbord en lepel meenemen?

U komt toch ook?

Opgeven kan bij:

Riekie Scheer, tel: 588170, riekiescheer@casema.nl

of Aafke Knibbe, tel: 589494, acknibbe@planet.nl

of Flip Bontenbal, tel: 588801, phbontenbal@ziggo.nl

of een briefje in de brievenbus van het parochiecentrum

Als u een bijdrage wilt doneren dan kan dat via op rekening nr: NL 24 INGB 0000 3447 14 t.n.v. RK Kerkbestuur parochie De Heilige Thomas onder vermelding van Vastenactie.



Nieuws van de R.A.S. -eetgroep

Het is al weer ruim 10 jaar geleden, dat 3 dames (Rita, Annie en Suus) het initiatief namen om iedere laatste vrijdag van de maand in de destijds vernieuwde keuken van de Korenaar te gaan koken voor veelal alleenstaande mensen, of echtparen die moeilijk buiten de deur kunnen eten.

Voor slechts € 15,- krijgt men een 3 gangen menu, inclusief drankjes en koffie of thee. De netto opbrengst wordt bestemd voor een goed doel. Sociaal contact, culinair verwend worden en een bijdrage leveren aan een goed doel, dat is waar de RAS-eetgroep zich voor inzet. Zo snijdt het mes aan twee kanten.

Ieder jaar wordt een ander goed doel gekozen. Voorwaarde is dat er vrijwel niets aan de strijkstok mag blijven hangen en dat er een directe of indirecte connectie is met iemand uit voormalig Rijnwoude. In 2012 konden we een record bedrag van € 2.250,- overmaken aan Stichting Tolong Flores, een project onder de bezielende leiding van Linda en Kees van Beusekom uit Koudekerk a/d Rijn. In 2013 hebben we gekozen voor de Stichting Zobero (afkorting van ZOetermeer, BEnthuizen, ROemenië) waarin veel vrijwilligers uit o.a. Benthuizen en Hazerswoude zeer goed werk doen.

Jaarlijks worden hulpgoederen, kleding en voedsel vervoerd naar o.a. kansarme gezinnen, scholen en ziekenhuizen in Roemenië. Via een diapresentatie hebben we kunnen zien, dat dit werk helaas nog hard nodig is en dat dit project geheel beantwoord aan onze doelstelling. Dankzij o.a. uitgekliend inkopen en fooien, maar ook door het groot aantal deelnemers, zijn we er in 2013 in geslaagd het record van 2012 te evenaren. Zodoende konden we aan de secretaris en penningmeester van Zobero en cheque aanbieden van wederom € 2.250,-.

Voor het jaar 2014 zijn we nog op zoek naar een nieuwe bestemming. Wij stellen het op prijs als u ons ideeën wilt aandragen.

Als u belangstelling heeft om ook eens op de laatste vrijdag van de maand bij de RAS-eetgroep te komen eten, reserveer dan wel tijdig, want vol is vol (en dat is gelukkig vrijwel iedere maand het geval). U kunt ook een cadeaubon van € 15,- bij ons bestellen.

Voor alle informatie en aanmeldingen kunt u e-mailen naar: jahassefras@hotmail.com of bellen naar 0172-589186.

Namens de RAS-eetgroep,
(bestaande uit: Rita en Jan, Annie en Hans, Suus en Wim,)

Hans Hassefras



Kerk- en Schoollied Jezus, om uw lijden groot

In maart zullen de kinderen op de Johannes Postschool lied 558 'Jezus, om uw lijden groot' leren.

Ben je weleens in een rooms-katholieke kerk geweest? Dan heb je vast aan de zijkant schilderijen zien hangen. Daarop zie je hoe Jezus veroordeeld en gestraft wordt. Ze noemen die afbeelding kruiswegstaties. Als je dit lied zingt en leest, zie je in woorden en muziek hetzelfde. We volgen Jezus in zijn laatste dagen. Hoe een vrouw hem zalfde met olie. Zo liet zij zien hoeveel zij van Hem hield. Hoe Jezus als een koning op een ezel Jeruzalem binnereed. Wanneer je door de poorten van Jeruzalem binnengaat, laat een oude steen zien dat al heel veel mensen je zijn voorgegaan. Iedereen stapt af van zijn rijdier, voordat hij binnen gaat, want alleen een koning blijft in het zadel. Die gaat hoog te paard door de poort. Jezus bleef zitten op de ezel. Zo liet Hij zien dat Hij de beloofde Messias was. De profeet Zacharias had dat al verteld: je zult de Messias hieraan herkennen dat Hij rijdt op een ezel, een lastdier. Geen koning hoog te paard.
(bron: Jong geleerd - Erick Versloot)

Aurelia

Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg



Het nieuwe jaar betekent voor de VPTZ Rijnwoude-Boskoop-Waddinxveen ook echt een nieuw begin. Vanaf 1 januari zijn wij verder gegaan onder een nieuwe naam: Aurelia.

Aurelia verwijst naar een goudkleurige vlindersoort. Die metafoor vinden wij passend voor het bijzondere werk dat wij mogen doen. De vrijwilligers van Aurelia ondersteunen mensen die de laatste fase van hun leven in hun vertrouwde omgeving willen doorbrengen. De vlinder staat symbool voor die vergankelijkheid en voor de overgang naar een nieuwe vorm of fase.

Dat wij in zo'n bijzondere periode onze bijdrage mogen leveren, geeft een gouden randje aan ons werk. Er zijn, in welke vorm dan ook. Voor hem, voor haar, voor hen, voor u.

Tel 06-514 457 26

www.vptzaurelia.nl

info@vptzaurelia.nl

