

# KERKKLANKEN

Ministeriön Protestanttien  
Gemeente Helsingissä

juli / augustus 2014



# Kerklanken

Maandblad  
Protestantse Gemeente  
Hazerswoude

25<sup>e</sup> jaargang, nummer 7 - juli/augustus 2014

**Redactie:**

Jan Pels, Torenstraat 15, tel. 58 83 68  
Karin Jansen, Dorpsstraat 118, tel. 58 75 51  
Cornel Hassefras, Torengearde 5, tel. 58 73 13

**Kopij voor het septembernummer  
inleveren tot 28 augustus a.s.**  
in de kopijbus in de hal van de kerk,  
bij de redactie, of via e-mail:  
postkerklanken@hotmail.com of  
kerklanken@pghkorenaar.nl

## Bijbelleerooster juli 2014 (bron: NBG)

dinsdag	1	Romeinen 3:21-31	Wet van het geloof
woensdag	2	Romeinen 4:1-12	Vader van gelovigen
donderdag	3	Romeinen 4:13-25	Niet zien, maar toch geloven
vrijdag	4	Romeinen 5:1-11	Als vijanden al verzoend
zaterdag	5	Romeinen 5:12-21	Adam I en Adam II
zondag	6	Matteüs 11:16-30	Veranderen of niet
maandag	7	Matteüs 12:1-21	Sabbatsrust
dinsdag	8	Matteüs 12:22-37	Voor of tegen
woensdag	9	Matteüs 12:38-50	Bewijs gevraagd
donderdag	10	Romeinen 6:1-14	Niet meer zondigen
vrijdag	11	Romeinen 6:15-23	Wie is je baas?
zaterdag	12	Romeinen 7:1-12	Huwelijk als metafoer
zondag	13	Romeinen 7:13-25	Tweestrijd
maandag	14	Nehemia 3:1-10	Samen werken ...
dinsdag	15	Nehemia 3:11-21	... aan herstel
woensdag	16	Nehemia 3:22-32	Bouw
donderdag	17	Nehemia 3:33-4:8	Zielig
vrijdag	18	Nehemia 4:9-17	Werkdruk
zaterdag	19	Matteüs 13:1-23	Tekst en uitleg
zondag	20	Matteüs 13:24-35	Om over na te denken
maandag	21	Matteüs 13:36-48	Koninkrijksrelaties
dinsdag	22	Matteüs 13:47-58	Boven het maanveld
woensdag	23	Romeinen 8:1-11	Geestelijk leven
donderdag	24	Romeinen 8:12-25	Kinderen
vrijdag	25	Romeinen 8:26-39	Geestelijke bijstand
zaterdag	26	Nehemia 5:1-13	Generaal pardon
zondag	27	Nehemia 5:14-19	Dienend leiderschap
maandag	28	Nehemia 6:1-9	Geen tijd voor een samenkomst
dinsdag	29	Nehemia 6:10-19	List doorzien
woensdag	30	Nehemia 7:1-7a	Persoonsregister gevonden
donderdag	31	Nehemia 7:61-72a	Zijn de papieren in orde?

## Bijbellesrooster augustus 2014 (bron: NBG)

vrijdag	1	Nehemia 7:72b-8:8	Voorleesdag
zaterdag	2	Nehemia 8:9-18	Droog je tranen
zondag	3	Nehemia 9:1-8	Boetedoening
maandag	4	Nehemia 9:9-17	Lessen trekken ...
dinsdag	5	Nehemia 9:18-27a	... uit de geschiedenis
woensdag	6	Nehemia 9:27b-32	Geduld
donderdag	7	Nehemia 9:33-37	Schuld bewust
vrijdag	8	Matteüs 14:1-12	Hoofdprijs
zaterdag	9	Matteüs 14:13-21	Maatijid en meer
zondag	10	Matteüs 14:22-36	Stilte na de storm
maandag	11	Psalm 119:49-56	Gods woord is wet
dinsdag	12	Nehemia 10:1.29-34	Contract
woensdag	13	Nehemia 10:35-40	Belastingwetgeving
donderdag	14	Matteüs 15:1-20	Traditie en gebod
vrijdag	15	Matteüs 15:21-39	Daar lusten de honden wel brood van ...
zaterdag	16	Psalm 119:57-64	Belofte
zondag	17	Nehemia 12:27-43	Feeststoeten
maandag	18	Nehemia 12:44-13:3	Onderscheid
dinsdag	19	Nehemia 13:4-14	Uithuiszetting
woensdag	20	Nehemia 13:15-22	Herstel van de sabbat
donderdag	21	Nehemia 13:23-31	Gemengde huwelijken verboden
vrijdag	22	Psalm 119:65-72	Oordeelsvorming
zaterdag	23	Matteüs 16:1-12	Waarschuwing
zondag	24	Matteüs 16:13-28	Geloof en onbegrip
maandag	25	Spreuken 4:1-9	Wijs met wijsheid
dinsdag	26	Spreuken 4:10-19	Licht en donker
woensdag	27	Spreuken 4:20-27	Vaderlijk
donderdag	28	Spreuken 5:1-14	Een gewaarschuwd man telt voor 2
vrijdag	29	Spreuken 5:15-23	Wees trouw
zaterdag	30	Psalm 119:73-80	Medelijden gevraagd
zondag	31	Spreuken 6:1-11	Blijf actief

### Wij gedenken: Trijntje Jacoba Roskam-van Leeuwen

Op maandag 23 juni 2014 is op 74-jarige leeftijd overleden mw. Truus Roskam.

De jeugd van Truus van Leeuwen is verre van makkelijk geweest. Ze werd op 12 oktober 1939 geboren in Amsterdam. Toen ze een half jaar oud was, is haar vader gefusilleerd in de oorlog. Haar moeder overleed toen ze vier jaar oud was. De kinderen werden uit elkaar gehaald en bij familie ondergebracht. In het gezin waar Truus terecht kwam, heeft ze het erg zwaar gehad. Deze traumatische ervaringen in haar jeugd hebben haar leven getekend. Op een feestje bij vrienden ontmoette ze Joop Roskam uit Bilderdam. Ze kregen een relatie en in 1961 zijn ze getrouwd. Joop ging als boerenknecht werken op een boerderij aan de Hoogeveenseweg. Daar gingen ze ook wonen en daar werden vier kinderen geboren: Margo, Kon, John en Letta. Zo'n 20 jaar geleden zijn Truus en Joop naar de Kastanjelaan verhuisd. Fijn vonden ze het dat ze niet meer zo geïsoleerd in de polder woonden. Er kwam meer tijd voor een sociaal leven, oa. de voetbal, Truus was een trouw supporter van de Hazerswoudse Boys. Maar er veranderde in die tijd meer in het leven van Truus. Ze durfde een streep te zetten onder haar verleden. Dat veranderde haar als mens. Het geloof speelde een belangrijke rol in het leven van Truus. Ze was een trouw kerkganger en was ook strikt in bepaalde regels die volgens haar bij het geloof hoorde. Maar haar geloofsleven veranderde ook. Ze ging meer de vrijheid voelen om te zoeken. Helaas kwamen er steeds meer fysieke problemen en dat stond een gelukkige oude dag voor Joop en Truus in de weg. Zo'n zeven jaar geleden begon Truus te dementeren. De verzorging thuis werd voor Joop te zwaar en Truus moest verhuizen naar de Driehof. Het verdriet was groot dat in februari 2012 Joop overleed aan darmkanker. De gezondheid van Truus ging langzaam achteruit. De grip op de wereld om haar heen raakte ze steeds meer kwijt. Maar ze bleef genieten van de kleine dingen. Begin juni kreeg ze een beroerte. Ze krabbelde er weer boven op en ze heeft nog een paar bijzonder heldere dagen gehad. Maandagochtend 23 juni heeft ze het leven los kunnen laten, in het vertrouwen dat ze opgevangen werd door haar hemelse Vader.

## Kort verslag van de kerkenraadsvergadering gehouden op 10 juni 2014

Door afwezigheid van de voorzitter leidt Piet Bos deze vergadering. Hij heeft ieder welkom, waarna Jan Luuk van Dijk de vergadering opent met het lezen van een gedeelte uit Handelingen 2 en gebed.

### Inhoudelijk onderwerp

Op een vorige vergadering van de kerkenraad hebben we het profiel voor ons beleidsplan vastgesteld. Op de wijkavonden is gesproken over welk beeld wij als gemeenteleden van onze gemeente voor ogen hebben. Vervolgens is de vraag gesteld welk Bijbelverhaal het beste past bij het beeld van onze gemeente. Verschillende malen werd het verhaal genoemd van de ontmoeting van Jezus met de Samaritaanse vrouw. De inspiratie voor onze visie is nu gehaald uit dit Bijbelverhaal met als titel: "Ontmoeting rond de bron." Ds. Marloes van Doorne legt uit dat een visie eigenlijk een droombeeld is. Zo zouden wij willen zijn. Deze visie moet liggen onder elk onderdeel van ons beleidsplan.

### Verder....

- Er wordt aandacht besteed aan de examenkandidaten die hun uitslag krijgen.
- 28 juni is de aangekondigde bbq
- Het koffieschenken in de hal, dat dit jaar na elke Midden-Inn dienst werd gedaan geeft toch wel aanknopingspunten voor ontmoeting. Daarom zal dit voortgezet worden.
- De opbrengst van de spaardoosjes was ruim € 1840,-. Een prachtige bedrag.
- Het overleg over de kerk op de jaarmarkt is weer opgestart
- De verzekering voor alle vrijwilligers is via de gemeente gratis ondergebracht bij het VNG.
- Het college van kerkenmeesters zoekt nog steeds naar een opvolger voor de secretaris en de voorzitter.
- Op 11 juni zal er een bijeenkomst zijn van BHV-ers
- De brief over de solidariteitskas zal binnenkort weer uit gaan.

### Nieuwe ambtsdragers – stand van zaken

De kerkenraad moet helaas vaststellen dat, ondanks alle inspanningen,

de openstaande vacatures nog steeds niet ingevuld kunnen worden. Ook voor voorzitter CvK en MC zijn geen kandidaten gevonden. De vraag komt op: hoe verder als deze plaatsen open blijven? Intussen blijft ieder uitkijken naar kandidaten.

### Financiën

In de vorige vergadering zijn de jaarcijfers besproken. Na die tijd en publicatie van de cijfers, zijn er geen vragen of opmerkingen vanuit de gemeente gekomen. Da jaarcijfers van kerk, diaconie en missionaire commissie worden dan ook bij dezen vastgesteld.

### Nieuw jaarboekje

De scriba roept ieder op zijn/haar gegevens voor het nieuwe jaarboekje bij te willen werken en door te geven aan hem. Van alle (werk) groepen wordt verwacht dat zij hun wijzigingen voor 15 juli insturen.

### Beleidsplan

Binnen gekomen zijn de beleidsplannen van Vorming en Toerusting, Pastoraat, Diaconie en Missionaire Commissie. Bij de bespreking ontstaat een gesprek hoe gemeenteleden en vooral die van de midden-generatie meer te betrekken bij de kerk. Een lastig probleem. De werkgroep beleidsplan zal de ingezonden delen verwerken in het totale beleidsplan.

### Liedboek online

Op voorstel van onze predikant wordt besloten een abonnement op het Liedboek-online te nemen. Kosten € 225,- per jaar. Het probleem is dat nu liederen t.b.v. een liturgie of beamerpresentatie geplakt en geknipt worden. Dit is tijdrovend en wordt gedaan door de predikant. Als we dit niet doen, kunnen we geen nieuwe liederen uit het Liedboek meer zingen, of we mochten zingen zonder notenschrift, maar dat is bijna onmogelijk. Een liedboek online geeft daarom veel voordelen.

### Sluiting

Ds. Marloes van Doorne besluit de laatste vergadering van dit jaar. Zij dankt de vier vertrekkende ambtsdragers voor hun inzet en sluit af met het samen zingen van lied 263.

Jlvd

## Beleidsplan 2014-2018

Zoals u al eerder heeft gelezen is de kerkenraad bezig met het schrijven van een nieuw beleidsplan. We willen daarbij graag de hele gemeente betrekken. In maart hebben we op de verschillende wijkavonden gevraagd naar kenmerken die u belangrijk vindt voor onze gemeente. Daar kwamen veel verschillende aspecten uit naar voren, maar drie voerden de boventoon: 1. Omzien naar elkaar; 2. een gastvrij huis bieden voor jong en oud en 3. voor anderen bidden. De kerkenraad kreeg vervolgens de opdracht om, met deze drie kenmerken in het achterhoofd, een Bijbelverhaal uit te zoeken dat als inspiratiebron zou kunnen gelden voor de visie waarop het beleidsplan gebaseerd is. De kerkenraad heeft gekozen voor de ontmoeting van Jezus met een Samaritaanse vrouw bij de Jakobsbron (Johannes 4: 5-30). Hieronder vindt u de uiteindelijke visie. Deze visie vertelt hoe we zouden willen zijn als gemeente. Graag horen we u reactie. Na de dienst van zondag 20 juli gaan we graag met u hierover gesprek.

### Ontmoeting rond de Bron

Elke zondag en op de feest- en gedenkdagen komen we als gemeente in ons kerkgebouw samen rond de Bron. De Bron waar wij uit putten is de Bijbel, het verhaal van God en mensen. Het is onze ervaring met God, soms, soms even, soms niet. Onze Bron is de levensweg van Jezus, gekomen van Godswege om de mensen te dienen. Wij komen bij elkaar om te drinken van het levende water dat uit deze Bron komt. De Bron wil voor ons een rustpunt zijn waar we bezieling en inspiratie kunnen vinden. Gelaafd gaan we de week weer in. Ook willen we het water uit deze Bron met elkaar delen. We mogen, net als Jezus die vermoeid was, aan een ander vragen om ons drinken te geven. Dit kan bijvoorbeeld door (geloofs)ervaringen te delen of door voor elkaar te bidden. Zo helpen we elkaar in het geloof en mogen we indirect elkaar tot bron zijn.

De waterput was ten tijde van Jezus' leven op aarde een sociale ontmoetingsplek. Een plek van ontmoeting willen we ook bieden als gemeente. Als gemeente willen we gastvrij en open zijn. Ontmoeting

vindt plaats in en rond de kerkdienst, maar ook in activiteiten door de weeks, die, deels, ook gericht zijn op onze dorpsgenoten.

Jezus had in het Bijbelverhaal een ontmoeting met een Samaritaanse vrouw. Zij kwam uit een bevolkingsgroep waar Joden niet van harte mee omgingen. Wat ons raakt aan deze geschiedenis is dat Jezus haar ziet, aanspreekt en dat Hij haar het gevoel geeft dat ze er mag zijn. Hij heeft haar lief ondanks haar achtergrond en geschiedenis. We willen uitdragen dat we als mensen door God gezien worden en door Hem geliefd zijn. We mogen er zijn. Wij willen proberen Jezus na te volgen in zijn manier van met mensen omgaan. Tegelijkertijd vraagt deze bijzondere ontmoeting ook van ons om voorbij onze vanzelfsprekendheden te durven denken.

De ontmoeting van Jezus met de vrouw vond plaats bij de Jakobsbron. Een plek met geschiedenis. We weten ons verbonden met de mensen die ons zijn voorgedaan in het geloof. We staan in een bepaalde traditie. De gereformeerde traditie heeft ons gevormd tot wie we nu zijn, een hechte, actieve gemeente. Wij vervolgen de weg die we gaan als gemeente en we maken daarbij nieuwe keuzes; ook omdat we ons verantwoordelijk voelen voor de mensen die na ons zullen komen. We willen ruimte bieden aan de toekomstige generatie om paden te vinden om hun weg te gaan.

Na de ontmoeting bij de bron gaat de vrouw terug naar haar dorp en vertelt over haar ervaring. Als gemeente komen we samen om geloofservaringen te delen, om elkaar te inspireren, om voor elkaar te bidden en te zingen, om elkaar te onderwijzen. Met elkaar zijn we onderweg. Kerk-zijn zien we als het maken van een gezamenlijke trektocht. Samen willen we op zoek naar Gods aanwezigheid in ons leven.

Ook vertelt deze geschiedenis ons dat het niet de bedoeling is dat het alleen bij de zondagse kerkdienst blijft. Gelaafd worden door levend water uit de Bron heeft gevolgen voor de andere zes dagen in de week. We worden opgeroepen om ook in ons dagelijks leven te getuigen van Gods liefde in woord en daad.



Jezus geneest de jongen en roept de leerlingen en met hen ons op om te geloven. (Matteüs 17: 14-20)

**zondag 7 september 12<sup>de</sup> zondag van de zomer**  
9.30u

In deze dienst nemen we afscheid van enkele ambtsdragers, maar we zijn ook blij en dankbaar dat we ambtsdragers uit de gemeente kunnen bevestigen en herbevestigen.



### Gezocht: Zomerleiding kindernevendienst

Ook dit jaar zijn we weer op zoek naar enkele mensen die het leuk vinden om een keer kindernevendienst te leiden in de zomerperiode. Voor de volgende zondagen wordt leiding gezocht:



**17 en 24 augustus.**

Wie meldt zich aan?  
Voor materiaal en verhalen wordt gezorgd.

Aanmeldingen graag bij mij: ds. Marloes van Doorne – 589164 of  
predikant@pghkorenaar.nl



### Stuur de kerk een kerk

Zoals jullie eerder hebben gelezen zal op 14 september as de Startzondag

plaatsvinden. Het thema is 'Met hart en ziel - vieren en verbinden'. We vieren onze verbondenheid met elkaar en met God. Maar als Protestantse Gemeente in Hazerswoude-Dorp zijn we ook

verbonden met de kerken wereldwijd. We willen daar graag iets zichtbaar van maken. Daarom willen wij iedereen vragen om een ansichtkaart te sturen naar de Korenaar wanneer je deze zomer op vakantie bent of een dagje uit bent geweest. Op deze kaart moet een kerk afgebeeld zijn.

De kaarten hangen we op een prikbord in de hal zodat er een kleurrijke collage ontstaat van allerlei kerken over de hele wereld. Doen jullie mee?

De kaarten kunnen gestuurd worden naar:

De Korenaar, Dorpsstraat 183, 2391 CB Hazerswoude-Dorp

### Open Monumentendag

zaterdag 13 september - 10.00 tot 16.00u

Hoewel de Korenaar een relatief nieuw gebouw is, herbergt ze wel een monument: ons Künckel-orgel.



Daarom openen we

dit jaar ook de deuren

op Open Monumentendag. Er zijn die dag meerdere activiteiten in de Korenaar:

- Orgelbespeeling
- Boekenmarkt met goede tweedehandsboeken
- Koffiehoek
- Rustplaats voor deelnemers aan de fietstocht langs verschillende orgels in de gemeente Alphen a/d Rijn.

Houd gemeentebrief en website in de gaten voor meer informatie.



## Collectes in juli

6 juli

1<sup>e</sup> inzameling van uw gaven is voor de **PKN jeugdwerk**



Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst en dat geldt zeker voor de kerk. Dit moeten we blijven ondersteunen.

2<sup>e</sup> inzameling van uw gaven is voor **het onderhoudsfonds**

Een kerkgemeente moet onderhouden worden, dat geldt zeker voor de gebouwen. Helpt u mee?

13 juli

1<sup>e</sup> inzameling van uw gaven is voor **Noodhulp Oost-Europa, Bosnië**

Hevige regenval in Bosnië zorgt in mei 2014 voor grote overstromingen. Een groot deel van het land komt hierdoor onder water te staan. Inmiddels is het gestopt met regenen, maar de problemen blijven. Helpt u mee?

2<sup>e</sup> inzameling van uw gaven is voor **de kerk**

**de Korenaar**

De kerk is vanouds een ontmoetingsplaats voor jong en oud, om elkaar en vooral God te ontmoeten. Een plek van samenkomst, van gebed en meditatie. Dat moeten we toch samen in stand houden?

20 juli

2<sup>e</sup> inzameling van uw gaven is voor **de kerk**

**de Korenaar**

De kerk is vanouds een ontmoetingsplaats voor jong en oud, om elkaar en vooral God te ontmoeten. Een plek van samenkomst, van gebed en meditatie. Dat moeten we toch samen in stand houden?

2<sup>e</sup> inzameling van uw gaven is voor **ZoBeRo**



De doelstelling van de stichting ZoBeRo is het inzamelen van geld en hulpgoederen en het vervoer van deze goederen naar Roemenië tbv ouderen

en de armen. Het vervoeren van deze goederen is een kostbare zaak, helpt u ons een handje?

27 juli

1<sup>e</sup> inzameling van uw gaven is voor **Aurelia VPTZ**

Steeds meer mensen kiezen ervoor om de laatste fase van hun leven thuis of in een andere vertrouwde omgeving door te brengen. Vaak zijn er geen medische redenen om mensen in hun laatste levensfase tot aan het eind in een ziekenhuis te verzorgen. Thuis worden ze dag en nacht omringd en verzorgd in een vertrouwde omgeving.

2<sup>e</sup> inzameling van uw gaven is voor **het onderhoudsfonds**

Een kerkgemeente moet onderhouden worden, dat geldt zeker voor de gebouwen. Helpt u mee?

**Nog te vermelden;**

De diaconie heeft in mei een gift ontvangen van €25,-; hartelijk dank hiervoor.

Wilt u het werk van de diaconie blijven steunen? Dat kan.

Een gift kunt u overmaken op: ING rek.nr. NL12 INGB 0000397019 t.n.v. Diaconie.

Onder vermelding van: Gift diaconie of het gewenste projectdoel.



**Uw diaconie, Omzien naar elkaar!**

## Kerkdienstenrooster

Datum	Tijd	Predikant	1e collecte	2e collecte	Kinder- nevendienst	Tiener- nevendienst	Oppas
6 juli 2014	9.30 uur	Ds. M. van Doorne	PKN Jeugdwerk	Onderhoudsfonds	Daphne Wanders en Barbara van Rijthoven	-	Nicoline van Zanten en Suzanne van der Haven
13 juli 2014	9.30 uur	Ds. M. van Doorne	Diaconie (Noodhulp Oost Europa)	Kerk	Lydia Bol en Daphne Kallsvaart	-	Lavinia Schippers en Bjorna Wanders
20 juli 2014	9.30 uur	Ds. M. van Doorne	Kerk	Diaconie (ZoBeRo)	geen gegevens	-	Annieke Hoogendoorn
27 juli 2014	9.30 uur	Ds. M. van Doorne	Diaconie (Aurelia VPTZ)	Onderhoudsfonds	geen gegevens	geen gegevens	Marleen Gräper
3 augustus 2014	9.30 uur	Ds. M. van Doorne	Kerk	Onderhoudsfonds	geen gegevens	-	Lisette Langelaar
10 augustus 2014	9.30 uur	Ds. W. v.d. Lugt, Houten	Diaconie	Kerk	geen gegevens	-	Bjorna Wanders
17 augustus 2014	9.30 uur	Ds. E. Westrik, Boskoop	KIA Zomerzending	Onderhoudsfonds	geen gegevens	-	Nicoline van Zanten
24 augustus 2014	9.30 uur	Ds. C. van Straalen, Alphen aan den Rijn	Kerk	Diaconie	geen gegevens	-	Suzanne Marijnsen
31 augustus 2014	9.30 uur	Ds. M. van Doorne, viering Heilig Avondmaal	Diaconie	Onderhoudsfonds	geen gegevens	geen gegevens	Yvonne van Zanten
7 september 2014	9.30 uur	Ds. M. van Doorne, afscheid en bevestiging ambtsdragers	Diaconie	Onderhoudsfonds	geen gegevens	-	Diny Boer-Harkes en Celine van Rijthoven



## THEOLOGISCHE VORMING GEMEENTELEDEN en geïnteresseerden

In het seizoen 2014-2015 starten er weer driejarige basiscursussen theologische vorming: één op maandagavond 1 september en parallel daaraan één op dinsdagochtend 2 september a.s. Deze cursus wordt gegeven in kerkgebouw "de Hoeksteen", Rivierweg 15 te Capelle aan den IJssel, (goed bereikbaar met de metro). De basiscursus omvat één dagdeel per week gedurende 31 weken; in de schoolvakanties zijn er geen lessen.

Tevens zijn er diverse **korte cursussen** (1-3 dagdelen) die dit seizoen gegeven worden door:

- Mw. drs. H.P. Hummel "Barmhartigheid en de (zorg)ethiek", 16/9, 23/9 en 30/9 (2014);
- Drs. A.S.J. Smilde "Afscheid van de Almachtige", 4/11, 11/11 en 18/11 (2014);
- Mw. drs. R. Oldenboom "Workshops Contextueel Pastoraat", 25/11, 2/12 en 9/12 (2014);
- Drs. A.J.O. van der Wal "Een Joodse stem over Israëls profeten", 6/1, 13/1 en 20/1 (2015);
- Drs. K.D. van Kampen "De zaligsprekingen", 27/1, 3/2 en 10/2 (2015);
- Drs. J. Robbers "Voortgezette kennismaking met de theologie van prof. Dr. K.H. Miskotte", 17/2, 3/3 en 10/3 (2015);
- Mw. drs. E. Schorer "Rabbinse Midrasj – Ester, een koningin met lef", 17/3, 24/3 en 31/3 (2015).

De korte cursussen worden gegeven in de Vrijzakenkerk, Springerstraat 340 te Rotterdam-Alexander, op dinsdagmorgen van 10.00-12.30 uur. Een ieder die belangstelling heeft voor de Bijbel en alles wat daarmee samenhangt, is van harte welkom! Er zijn geen toelatingseisen, \*tenzij anders aangegeven.

Wilt u meer informatie? Neemt u dan contact op met:

Mw. M. Bezemer-Rietveld, Constantijn Huygenslaan 209, 3351 XB te Papendrecht. e-mail: tvgr Rotterdam@online.nl of bij mw. Koole, tel. 0167-536671 dan wel kijk op: [www.pkn.nl/tvg](http://www.pkn.nl/tvg), onder Rotterdam.

## Kerkelijke stand

Nieuw ingekomen in onze gemeente:

Dhr A.P.A. Oosthoek en Mw. L.W. Sonneveld, met hun kinderen Luuk en Roos Lisanne, Voorweg 108, 2391 AJ Hazerswoude-dorp.

Dhr. P.G.J. Windhorst, Voorweg 14 A, 2391 AB Hazerswoude-dorp is vertrokken naar de Protestantse gemeente te Koudekerk aan den Rijn.

Dhr. J.F.B. Schupper, Pieter Breughelstraat 12, 2391 XH Hazerswoude-dorp heeft zich onttrokken aan onze gemeente.

Mw. C.D. van der Reest is verhuisd van Babsloot 152, 2771 EK Boskoop, naar M. v Oostenrijklaan 3, 2391 DC Hazerswoude-dorp.

Op 26 mei 2014 zijn Arjan van Zanten en Fenna Schoonwater getrouwd, Diepenbroekstraat 20, 2394 GW Hazerswoude-Rijndijk.



## Kinderen die 4 jaar worden

De komende maanden worden de volgende kinderen 4 jaar:

2 juli Jady Hoogendoon  
Gerard Doustraat 7, 2391 CT

30 augustus Sascha Pels  
Tuinstraat 10, 2391 BV



Bron: Kerkelijk bureau

## Jarigen 75+

1 juli	Mw. E.G. van Harten-van Aalst, De Laat de Kanterstr. 8, 2313 JT Leiden	92 jaar	11 augustus	Mw. A.J. Marsilje-Dieleman, Bent 3, 2391 JJ Hr. J.C. Windhorst, Dorpsstraat 8, 2391 BG	77 jaar 77 jaar
4 juli	Mw. H.M. van Dijke-Slappendel, Mozartlaan 135, 2394 GD H'woude Rd	79 jaar	12 augustus	Mw. A. Hoogendoorn-Harkes, G. Doustraat 9, 2391 CT	78 jaar
6 juli	Mw. J. Hortensius-van der Bijl, Dorpsstr.137, 2391 CA	83 jaar	15 augustus	Mw. T.S.C. Voets-Windhorst, Torenstraat 44, 2391 BT	81 jaar
21 juli	Hr. P. de Gelder, Hazelhof 26, 2391 AR	79 jaar	16 augustus	Mw. J.M. Kastelein-van Aalst, Torenstraat 16, 2391 BT Hr. C.J. van Aalst, Torenstraat 9, 2391 BR	75 jaar 75 jaar
24 juli	Hr. J. v.d. Bosch, Dorpsstraat 273, 2391 CD	91 jaar	23 augustus	Hr. A.P. Voets, Torenstraat 44, 2391 BT	81 jaar
25 juli	Hr. W. Zintel, Dorpsstraat 129, 2391 CA	77 jaar	25 augustus	Hr. J.G. Bos, van Ruysdaelstraat 17, 2391 CW	79 jaar
29 juli	Hr. J. de Gelder, Dorpsstraat 21, 2391 BA	78 jaar	26 augustus	Mw. L. Zaal-de Blois, Dorpsstraat 87 <sup>E</sup> , 2391 BD	97 jaar
31 juli	Mw. A.C. Knibbe-Peters, Westeinde 36, 2391 JB	75 jaar	30 augustus	Mw. K. Zandstra-van Bostelen, Hazelhof 3, 2391 AP	76 jaar
3 augustus	Mw. A. Quist-Schieman, Hazelhof 2, 2391 AP	87 jaar	1 september	Mw. M.J. Hassefras-van Aalst, Dorpsstr. 69, 2391 BC Mw. A. Maaskant-Koetsier, Zuidsingel 7, 2391 CP	78 jaar 86 jaar
8 augustus	Mw. W.C. van Diggele, Rubenslaan 3, 2391 HC Mw. N. Vonk-van Driel, Gerelaan 24, 2391 AM	77 jaar 93 jaar			

Bron: Kerkelijk bureau



## Running Dinner: zaterdag 27 september

Na het grote succes vorig jaar gaan we dit jaar op herhaling: we organiseren weer een Running Dinner!

### Wat is het?

Bij een Running Dinner gaat men letterlijk bij elkaar aan tafel. Mensen stellen hun huis open voor gasten, anderen zijn gast aan tafel. De ene gang hier, de volgende daar. Zo leer je elkaar tijdens de maaltijd van een heel andere kant kennen. In de bijbel wist men het al: aan tafel, daar komen de gesprekken op gang.

We gaan in groepjes (maximaal 6 personen) bij elkaar thuis eten. Het voor- en hoofdgerecht eet je bij iemand thuis, en beide gerechten op een ander adres. Het nagerecht wordt geserveerd in de Korenaar, hier komen alle deelnemers weer bij elkaar om gezellig na te praten en ervaringen te delen.

Na aanmelding ontvang je kort voor of op 27 september bericht op welk adres je voor het voorgerecht wordt verwacht. De gastvrouwen of gastheren ontvangen ook kort van te voren de namen van mensen die bij hen komen eten. Het blijft dus een verrassing met wie je aan tafel gaat.

### Voor wie?

Deze avond is bedoeld voor alle leeftijden.

### Programma:

17.00 uur voorgerecht bij iemand thuis  
18.15 uur hoofdgerecht bij iemand anders thuis  
19.45 uur nagerecht in De Korenaar  
± 21.00 uur einde

### Meedoen?

Je kunt op twee manieren meedoen:

- als gast aanschuiven bij iemand anders en zelf ook 1 gang (voorgerecht of hoofdgerecht) verzorgen,
- als gast aanschuiven (en zelf niet koken).

Aan deelname zijn geen kosten verbonden. Wel zal er een collectebus in de kerk staan voor een vrijwillige bijdrage in de onkosten.

Enthousiast geworden? Vul het aanmeldformulier in dat als bijlage bij deze Kerkklanken zit en deponeer deze in de doos op de meeleftafel in de Kerk. Het formulier is ook te vinden op de steen in de hal van de kerk, op onze website: [www.pghkorenaar.nl](http://www.pghkorenaar.nl), of op te vragen via [runningdinner@pghkorenaar.nl](mailto:runningdinner@pghkorenaar.nl). Het ingevulde formulier mag ook gemaaild worden naar dit adres.

### Vragen?

Vragen kunnen gesteld worden via ons email adres: [runningdinner@pghkorenaar.nl](mailto:runningdinner@pghkorenaar.nl) of telefonisch bij een van de organisatoren:

- Heleen Polderman tel. 071-3416744
- Marijke Westerman tel. 0172-501610
- Ellen Windhorst tel. 06-23654409



## Collecte verantwoording mei 2013

Kerk:	11/05	€	207,31
	18/05	€	146,10
	25/05	€	176,42
Onderhoudsfonds:	04/05	€	193,75
	25/05	€	146,35
Diaconie:	04/05	€	237,67
	11/05	€	163,61
	18/05	€	198,80
Hemelvaartsdag			
Signaal:	29/05	€	235,59
Heilig Avondmaal			
Nes Ammim:	25/05	€	361,65

Alle gulle gevers bedanken wij hartelijk voor hun giften.  
College van Kerkrentmeesters



## Maak gebruik van collectebonnen

Graag willen wij u er op attent maken dat er een mogelijkheid is om gebruik te maken van collectebonnen.

Het wordt steeds meer een belasting om het contante geld te kunnen afstorten omdat de banken hun vestigingen sluiten. Hierdoor moeten we met het contante collectegeld verder reizen.  
Dit is ook voor de VEILIGHEID niet bevorderlijk.

U kunt, als u gebruik gaat maken van collectebonnen, net als met u giften zoals de VVB dit meenemen in uw belastingopgave.

Er zijn collectebonnen verkrijgbaar van € 0,25, € 0,60 en € 1,25.  
De bonnen worden verkocht per vel van 20 stuks.  
Een vel met 20 bonnen van € 0,25 kost dus € 5,00  
Een vel met 20 bonnen van € 0,60 kost dus € 12,00  
Een vel met 20 bonnen van € 1,25 kost dus € 25,00

Bestelling kan plaatsvinden door overmaking van het verschuldigde bedrag op Raborekening:  
NL46RABO0325907102 of INGrekening: NL26INGB00000625978  
t.n.v. Boekhouder van de Protestantse Gemeente Hazerswoude o.v.v.  
de soort en het aantal collectebonnen.  
Zodra de overschrijving is ontvangen worden ze bij u thuis bezorgd.

De informatie over het bestellen en de banknummers staat ook vermeld in het jaarboekje.

Mocht u nog verdere informatie willen kunt u altijd iemand van het college van kerkrentmeesters aanspreken.

College van Kerkrentmeesters



## Startzondag 'Met hart en ziel - vieren en verbinden'

zondag 14 september - 9.30 tot 14.00u

We vieren op deze Startzondag onze verbondenheid met God en met elkaar. Dat doen we in een feestelijke kerkdienst en in een leuk programma er na. We beginnen na de dienst met koffiedrinken. Bij een feestelijke dag hoort natuurlijk taart. Bakkers opgelet: binnenkort worden jullie opgeroepen om jullie te melden.

Na de koffie is er de mogelijkheid om mee te doen aan een leuke fiets- of wandelpuzzeltocht waarin ook de 'verbinding' wordt gezocht. Ondertussen worden, hopelijk op het plein, de tafels gedekt voor een lekkere lunch. Bij de lunch willen we graag soep serveren. T.z.t. zullen we daarom ook op zoek gaan naar soepkokers. Rond 14.00u is de Startzondag afgelopen.

**Reserveer de datum, 14 september, alvast in je agenda!**



## Goedemorgen inloophuizen

### Maand Juli

Wilt u dorpsgenoten ontmoeten? Ook in de vakantie schenken wij koffie en thee met wat lekkers. Het staat voor u klaar van 9.30-11.00 uur op onderstaande locaties

- 01 juli Dobber Korenmolenlaan 4
- 08 juli Regenboog Raadhuisplein 4
- 15 juli Dobber Korenmolenlaan 4
- 22 juli Parochiecentrum Dorpsstraat 248



## Zeg eens eerlijk

*Geloofd u nog?*

Ach, het ligt eraan wat u bedoelt.

*Geloofd u in de liefde?*

Ja, ik heb de ware gevonden.

*Geloofd u in het geluk?*

Zeker, er zijn mensen die altijd geluk hebben.

En in bepaalde gevallen heb ik ook geluk gehad.

*Geloofd u in de oprechtheid van de mens?*

Nou, soms twijfelt iets in mij daaraan.

*Geloofd u in een duurzame wereld?*

Het is wel goed dat wij zuiniger met alles omgaan.

Maar het is ook een mode woord.

Weet je, het woord duurzaam drijft alleen de prijzen omhoog.

*Geloofd u in het ontstaan van dit heelal?*

In die oerkrnal of bedoelt u iets anders?

*Geloofd u in de schepping, bedoel ik eigenlijk.*

O, maar dat is een heel ander verhaal,

er moet toch iemand alles vorm gegeven hebben.

Gek eigenlijk dat er al miljoenen jaren leven op deze aarde is.

Maar de laatste twee eeuwen alles zo hard veranderd.

In de geneeskunde, de techniek, niet bij te houden.

*Geloofd u in een God of hoe u Hem ook noemt?*

Soms he, soms twijfel ik weleens.

Als ik zie wat er om ons heen gebeurt.

Kijkend naar de mensen in het Midden-Oosten en Afrika.

Vechtend om geloof en afkomst, dat kan toch niet meer in deze tijd.

Zou God toch niet alles in zes dagen gemaakt hebben?

Het lijkt wel of sommige delen van deze aarde later zijn ontstaan.

Daar zijn ze een heel stuk achter in alle soorten van ontwikkelingen.

*Geloofd u in een leven na de dood?*

We hoeven niet meer bang te zijn voor de dood.

Geen hel en verdoemenis, geen angst en pijn,

Er is meer tussen hemel en aarde.

## ZOMERZANGAVONDEN IN RIJNWOUDE

De kerken in Rijnwoude zingen het uit.  
Op woensdagavond... zing en ontmoet een klein uur!



De hele zomer wordt er in Rijnwoude op zeven wisselende kerklocaties op de woensdagavond een klein uur gezongen. Zingen is dubbel bidden: emoties als dank, blijheid, verdriet en nabijheid vinden hun weg in het samen zingen.

Daarnaast is het een oecumenische ontmoeting binnen de verschillende kerken.

Tenslotte is een kopje koffie of thee drinken na afloop ook nog heel gezellig.

Zingt u mee? Aanvang: 19:00 uur, na afloop: koffie/thee.

### 16 juli in de Ontmoetingskerk

*(Dorpsstraat 15, Koudekerk a/d Rijn)*

### 23 juli in de H.H. Engelbewaarderskerk

*(Dorpsstraat 248, Hazerswoude-Dorp)*

### 30 juli in de Brugkerk

*(Dorpsstraat 53, Koudekerk a/d Rijn)*

### 6 augustus in de Korenaar

*(Dorpsstraat 183, Hazerswoude-Dorp)*

### 13 augustus in de Bernarduskerk

*(Rijndijk 106, Hazerswoude-Rijndijk)*

### 20 augustus in de Hervormde kerk

*(Dorpsstraat 64, Hazerswoude-Dorp)*

### 27 augustus in de Hoeksteen

*(Dr. A. Schweitzerlaan 2, Benthuizen)*