

KERKKLANKEN

Maandblad Protestantse
Gemeente Hazerswoude

januari 2013



Kerklanken

Maandblad
Protestantse Gemeente
Hazerswoude

24^e jaargang, nummer 1 - januari 2013

Redactie:

Jan Pels, Torenstraat 15, tel. 58 83 68

Karin Jansen, Dorpsstraat 118, tel. 58 75 51

Cornél Hassefras, Torengaarde 5, tel. 58 73 13

**Kopij voor het februarinummer
inleveren tot 24 januari a.s.**
in de kopijbus in de hal van de kerk,
bij de redactie, of via e-mail:
postkerklanken@hotmail.com of
kerklanken@pghkorenaar.nl

Druk: drukwerkteam PGHK

Bijbelleesrooster januari 2013 (bron: NBG)

1 jan	Psalm 75	Lof aan God!
2 jan	1 Samuel 1:1-20	Gebedsverhoring
3 jan	1 Samuel 1:21-2:11	Magnificat van Hanna
4 jan	1 Samuel 2:12-26	Misbruikschandaal
5 jan	1 Samuel 2:27-36	Onheilsprofetie
6 jan	1 Samuel 3:1-4:1a	Roeping
7 jan	1 Samuel 4:1b-22	De eer is weg
8 jan	1 Samuel 5:1-12	Wie is de sterkste?
9 jan	1 Samuel 6:1-7:1	Comeback
10 jan	1 Samuel 7:2-17	Eben-Haëzer
11 jan	Psalm 76	De HEER strijdt voor zijn volk
12 jan	Lucas 3:1-9	Roepende in de woestijn
13 jan	Lucas 3:10-22	Doopdienst
14 jan	Lucas 3:23-38	Afkomst
15 jan	Habakuk 1:1-11	Dreiging
16 jan	Habakuk 1:12-2:4	Leesbaar antwoord
17 jan	Habakuk 2:5-20	Tegen zinloos geweld
18 jan	Habakuk 3:1-19	Altijd blijven juichen?
19 jan	1 Korintiërs 11:17-34	Wees (niet) van de partij.
20 jan	1 Korintiërs 12:1-11	Eén Geest
21 jan	1 Korintiërs 12:12-30	Eén Lichaam
22 jan	1 Kor. 12:31-13:13	Liefdeslied
23 jan	1 Korintiërs 14:1-12	Profeteren in gewone taal ...
24 jan	1 Korintiërs 14:13-25	... verstaanbaar voor iedereen,
25 jan	1 Korintiërs 14:26-40	Orde van dienst
26 jan	1 Samuel 8:1-22	Wie is koning?
27 jan	1 Samuel 9:1-25	Op zoek
28 jan	1 Samuel 9:26-10:16	De koning komt
29 jan	1 Samuel 10:17-27	Sauls grootheid
30 jan	1 Samuel 11:1-13	Koningsnummer
31 jan	1 Samuel 11:14-12:25	Troonrede

Gang door de kerkgeschiedenis - Geert Groote (1340-1384)

Beste gemeenteleden,

Dit seizoen wil ik u in deze stukjes graag meenemen langs de geschiedenis van de kerk. In het bijzonder de (Nederlandse) protestantse kerkgeschiedenis. Elke maand zal een persoon centraal staan. Deze keer is dat Geert Groote.

De kerk was in de loop van de jaren steeds groter, rijker en machtiger geworden. Maar van die rijkdom en macht werd ook misbruik gemaakt. De levensstijl van de pausen en zijn mensen kreeg steeds meer kritiek. Het verlangen naar een eenvoudige kerk en persoonlijke geloofsbeleving groeide in de late middeleeuwen. De mystiek kwam in Duitsland en Nederland tot bloei. De kern van de mystiek is de ervaring van of het verlangen naar een vereniging van de menselijke ziel met God. De omgang met God was er vooral een van het gevoel, van het hart. Bijzonder is dat in deze mystieke beweging vrouwen een prominente plaats hebben ingenomen, bijvoorbeeld Hadewych, waarschijnlijk een begijn uit Antwerpen. Met grote vrijmoedigheid schreef zij over haar verlangen naar de extatische vereniging met haar goddelijke bruidegom.

Een bekende mystieke beweging in Nederland was de Moderne Devotie onder leiding van Geert Groote (1340-1384). Geert Groote kwam uit een welgestelde koopmansfamilie uit Deventer.

Aanvankelijk leefde hij het leven dat bij een rijke man hoorde, maar na een ernstige ziekte kwam hij tot inkeer en besloot hij een vroom leven te gaan leiden. Hij liet zich tot diaken wijden en trok rond als boeteprediker. Met zijn leerling Florens Radewijns verzamelde hij in Deventer en andere steden rond de Ussel kringen om zich heen van geestelijken en leken, mannen en vrouwen, die leefgemeenschappen vormden van broeders en zusters van het gemene leven (gemeen=gemeenschappelijk). De moderne devotie streefden meer naar morele levensverbetering dan naar mystieke hoogvliegerij. Voor die levensverbetering gingen ze te rade bij de Bijbel. In hun kringen ontstond dan ook al een spoedig een Nederlandse vertaling van het

Nieuwe Testament en de Psalmen. De broeders en zusters verdienden hun eigen levensonderhoud met eenvoudig handwerk, met het afschrijven, illustreren en inbinden van boeken en met de opvang van scholieren. Zowel Erasmus als Luther hebben enige tijd onderdak gevonden bij de broeders van het gemene leven.

De leefgemeenschappen werden gekenmerkt door een band van vrijwilligheid. De leden legden geen officiële kloostergeloften af en behoorden niet tot een erkende orde. Eén van de broeders was Thomas van Kempen (Thomas a Kempis 1379/80-1471), die vrijwel zeker de auteur is van een van de meest verspreide boeken uit de geschiedenis van het christendom, de *Navolging van Christus*. Men zegt wel dat het na de Bijbel het meest gelezen boek onder christenen is. Het beschrijft het ideaal dat de kern vormt van de Moderne Devotie: het navolgen van Jezus.

(bron: *Wegen en dwarswegen* - Nico van den Akker en Peter Nissen)

Volgende maand: Maarten Luther (1483-1546)

Hartelijke groet, ds. Marloes van Doorne



Kort verslag van de kerkenraadsvergadering gehouden op 11 december 2012

Na het welkom van de voorzitter opent Ellen Windhorst de vergadering met gebed en leest aansluitend het gedicht 'Vurige wens' van J. van Opbergen.

De Hartslag van het leven

We bespreken de visie-nota van de PKN en daarvan het 2^e thema over de vorm van de kerk, 'Twee of drie in Jezus' naam'. In kleine groepjes praten we over de vragen: Wat is een kerk? en Wat is de kern van het samenzijn? Over oude en nieuwe vormen van kerkzijn. Aansluitend merkt onze predikant op dat de PKN geld heeft uitgetrokken voor nieuwe vormen van kerkzijn, zgn. pioniersplekken. Voorbeelden daarvan zijn het klooster in Jorwerd en de kerk in IJburg.

Verslag Visitatie

Het verslag van de visitatie in november, gemaakt door een van de visitatoren, wordt besproken en geeft nogal wat aanleiding tot opmerkingen. Zo wordt de avond met de visitatoren positiever gevonden dan het verslag. Ook bevat het verslag een heel aantal onjuistheden en verkeerde aannames. De scribe zal een reactie op het verslag sturen met daarbij een aantal wijzigingsvoorstellen.

Verder...

- Actie schoenendoos: Ds. Marloes van Doorne en Jan Dullaart hebben overleg gehad met de Joh. Postschool. Het overleg kwam wel een beetje laat waardoor er dit jaar geen actie meer ondernomen kon worden. Uit het overleg bleek dat de school enthousiast is om de actie op zich te nemen en heeft zich ook voorgenomen dit volgend jaar op te pakken. Waarschijnlijk zal het startschot plaatsvinden bij de K&S dienst in september en dan eindigen op dankdag. De Hervormde gemeente is ook hierover ingelicht. Janny en Jaap Kraay zijn van de veranderingen op de hoogte gesteld en hebben aangeboden nog wel een adviserende rol te willen spelen. In een van de komende gemeentebrieven zal Marloes een stukje over dit onderwerp schrijven.
- De resonerende pijpen van het orgel zijn ondertussen vastgezet.

- Het komende jaar zal niet weer worden deelgenomen aan het interkerkelijke volleybaltoernooi, omdat het veelal om dezelfde deelnemers gaat.

- Voor de grote kerstbijeenkomst in Gouda worden jongeren opgeroepen om samen deze bijeenkomst te gaan bezoeken.

- De catechesewerkgroep is voor de laatste keer bijeengewees. Deze groep stuurde voorheen de catechesegroepen en de leiding hiervan. De leken-catechese is ca 30 jaar geleden ingesteld om de predikant te ontlasten. In de perioden dat de predikant ziek was of de gemeente vacant was kon de catechese daardoor zonder onderbreking voortgang vinden. De catechesewerkgroep, waarvan de predikant deel uit maakte, ontwikkelde in deze jaren het catechesebeleid en selecteerde het materiaal. Bij het huidige aantal catechisanten is de inzet van leken-catecheten en de werkgroep niet meer nodig. Wel is afgesproken om de catechese een keer per jaar op de agenda van de kerkenraad te zetten. Ook is toegezegd dat bij eventuele langdurige afwezigheid van de predikant een beroep op de oud-catecheten gedaan kan worden.

- Op 20 april 2013 zal er een running diner voor de hele gemeente worden gehouden. De voorbereidingen hiervan zijn gestart

-Op 2 kerstdag zal er weer een wandeling zijn door het Rietveld

- Voor het avondmaal in de Driehof is, in overleg met de Hervormde gemeente, voorgesteld om het aantal ambtsdragers teug te brengen tot twee. T.w. 1 diaken en 1 ouderling. Van elke kerk een ambtsdrager. De opbrengst van de collecte gaat naar de kerk van de dienstdoende diaken. De kerkenraad stemt in met dit voorstel

Begroting ABV 2013

In het stuk 'begroting ABV 2013' wordt de stand van zaken van het ABV-fonds weergegeven. Omdat het fonds Groot Onderhoud een tekort vertoont moet dat worden aangevuld. Het college van kerkrentmeesters wil dat in 2013 met het meerdere boven de begrote opbrengst van de braderie/veiling doen. De kerkenraad gaat akkoord met de begroting en de geplande werkzaamheden.

Synodebesluit over Hydepark

De synode heeft onlangs besloten de gebouwen het landgoed Hydepark in Doorn te vernieuwen voor een bedrag van 11 miljoen euro. De kerkenraad vraagt zich af waarom dit besluit is genomen zonder de

plaatselijke gemeenten hierin te kennen. De kerkenraad heeft ook gereede twijfel aan de wijze waarop invulling wordt gegeven aan de gevoelde noodzaak tot herhuisvesting van een diaconale voorziening. Na het gesprek hierover wordt besloten een brief met onze vragen naar de synode te sturen en een afschrift naar de classis.

Vermelding jarigen in Kerklanken

N.a.v van een vraag van het kerkelijk bureau over vermelding van jarigen in Kerklanken doet de kerkenraad het voorstel om de leeftijd hiervan op te schuiven naar 80 jaar en aan die pagina een regeltje toe te voegen [Als u niet wilt dat u naam hier genoemd wordt, laat u dat dan weten aan uw wijkouderling]. E.e.a. zal overlegd worden met de wijkmedewerkers.

-Bezoeken nieuw Ingekomenen

Ook een vraag van het kerkelijk bureau. Nieuw ingekomenen worden bezocht door een van de mensen van het welkomstcomité (voor ons is dat Han Korteland). Lang niet altijd geven mensen daarna aan bij welke kerk ze willen worden ingeschreven en dreigen dan tussen wal en schip te vallen. Daarom stelt het moderamen voor:Als iemand 3 maanden niets van zich laat horen wordt hij/zij ingeschreven bij dezelfde kerk als waar hij vandaan komt. Is dat onduidelijk dan bij de kerk waarin hij/zij gedoopt is.

- Namen voor een extra organist

De voorzitter meldt dat hij Rob de Vogel heeft opgezocht. Rob werkt wel weer, maar ziet zich nog niet achter het orgel zitten. Omdat de groep organisten erg klein is, wordt aan iedereen verzocht actief naar namen van organisten te zoeken, die eventueel in aanmerking komen in onze kerk te spelen.

Sluiting

Jan Luuk van Dijk sluit de vergadering met gebed.

.lvd

Collecte verantwoording

November 2012

Kerk:	18/11	€	186,16
Onderhoudsfonds:	11/11	€	170,85
	25/11	€	161,52
Diaconie:	04/11	€	169,17
	07/11	€	452,05
	25/11	€	289,70
Kerkinactie/PKN			
Zendingsweek:	04/11	€	259,85
Diaconaat:	11/11	€	237,90
Plaatselijk missionair werk:	18/11	€	259,11

Alle guile gevers bedanken wij hartelijk voor hun giften.

College van Kerkrentmeesters



Van het College van kerkrentmeesters

Kerkbalans 2013

Onder het motto "wat is de kerk mij waard"?, gaat op maandag 14 januari de actie Kerkbalans 2013 in onze gemeente van start. Vrijwilligers komen in die week bij u langs met de enveloppe. Deze vrijwilligers zullen in de week van maandag 23 januari weer bij U langs komen om Uw antwoord op te halen.

Het materiaal is, zoals vanouds, weer hetzelfde. Op de antwoordstrook dient u aan te geven welk bedrag u dit jaar aan onze gemeente wilt geven en in hoeveel termijnen u deze bijdrage wenst te betalen. Leg de enveloppe met de antwoordstrook waarop uw toezegging staat vermeld klaar, daarmee helpt u onze vrijwilligers. Kerkbalans is de jaarlijkse inventarisatie van de vrijwillige bijdragen die gemeenteleden toezeggen om al het werk van onze gemeente te bekostigen.

De Actie Kerkbalans is de belangrijkste inkomstenbron van onze gemeente. De bijdrage die u betaalt wordt gebruikt voor de lopende kosten van onze plaatselijke gemeente. Dat zijn onder meer; het onderhoud van het gebouw en de twee woningen, de verwarming, de verlichting, de personeelskosten, pastorale projecten en bijzondere vieringen, de presentatie/communicatie middelen enz. Het gaat om al die kosten die gemaakt moeten worden om de kerkdeuren open te houden en om u en vele anderen welkom te heten.

We hebben in 2011 en 2012 het geld nuttig besteed aan diverse projecten zoals; de verbreding van de deuren naar de Dobber, de nieuwe toiletten, vervanging van de plafonds en de energiezuinige verlichting in de kerkzaal en de hal, isolatiewerk en de aanschaf van de nieuwe kasekleden.

De begroting

De begroting voor 2013 is door de kerkenraad vastgesteld. In grote lijnen zijn onze uitgaven in balans met de verwachte inkomsten. Onze ambities gaan echter verder. Zo hebben we plannen voor de verdere modernisering van ons kerkgebouw. Na ruim 43 jaar gebruik is een algemene opknapbeurt geen overbodige luxe en daar zijn we in de afgelopen tijd al druk mee bezig geweest.

Ook is in de begroting geld gereserveerd voor het programma van vorming en toerusting en de jeugd activiteiten. Ook die hebben een

prominente plaats in onze begroting. Voor 2013 zijn we van plan om de hoofdingang te vernieuwen, de tuin te herplanten en verder te gaan met de rest van het renovatiewerk aan ons kerkgebouw.

Er is voor 2013 een klein tekort voorzien van ca. 1% en dat zullen we onder meer door de actie kerkbalans goed moeten maken. We doen daarom een beroep op u naar draagkracht de actie kerkbalans te honoreren. Op basis van de terug ontvangen antwoord formulieren kunnen we bepalen in hoeverre de ambities voor 2013 en de jaren erna ook werkelijk kunnen worden uitgevoerd.

Natuurlijk is de kerk de plaats waar het christelijk geloof wordt beleden. Waar we samenkomen om te leren en te vieren. Want geloven kun je niet alleen. Je geloof wordt gevoed en verrijkt door de uitleg van het Woord, door het samen zingen, bidden en door de ontmoetingen in de wekelijkse eredienst. Ook geloofsgesprekken met andere christenen in oecumenische verbanden zijn van grote waarde.

Maar onze plaatselijke geloofsgemeenschap betekent nog veel meer nl. solidariteit, verbondenheid, zorg en aandacht voor mensen, elkaar vasthouden in blijdschap en verdriet. Er groeien vaak genoeg ook vriendschappen. De kerk vangt je op als je het moeilijk hebt, ondersteunt je bij lichamelijk ongemak en ziekte. Maar ook als je leven donker lijkt, en je zoekt naar de juiste richting, de juiste weg om te gaan.

Als christenen willen we de belangrijke plek van de kerk in de samenleving behouden en de boodschap van het geloof doorgeven aan een nieuwe generatie. Daarom is ook uw financiële steun blijvend noodzakelijk. Alleen met elkaar kunnen wij de gemeente in stand houden!

.... Wat is de kerk u waard?, op maandag 28 januari zal het college de stand kunnen opmaken en u hoort de uitslag de zondag daarop. Het college van kerkrentmeesters heeft er alle vertrouwen in dat u ook dit jaar weer meehelpt de begroting sluitend te krijgen.

Hartelijke groet,

Namens het college van kerkrentmeesters
Wim Vreeke, secretaris van het college



Kerkdienstenrooster

Datum	Tijd	Predikant	1e collecte	2e collecte	Kindernevendienst	Tienernevendienst	Oppas
1-jan-2013	10.00 uur	Ds. M. van Doorne nieuwjaarsdag	Kerk/Diaconie elk 50%	-	-	-	-
6-jan-2013	10.00 uur	Ds. H. Overeem Boskoop	Diaconie / Voedselbank	Onderhoudsfonds	Sharitsa Obispo en Barbera van Rijthoven	-	Marieen Gräper en Annemieke Hoogendoorn
13-jan-2013	10.00 uur	Ds. M. van Doorne	Kerk	Diaconie	Lydia Bol en Martine Timmemans	-	Daphne Kalisvaart en Suzanne van der Haven
20-jan-2013	10.00 uur	Ds. M. van Doorne	PKN Oecumene	Onderhoudsfonds	Daphne Wanders en Elze Verhok	-	Lisette Langelaar en Lavinia Schipper
22-jan-2013	19.00 uur	Oecumenische viering in RK kerk	-	-	-	-	-
27-jan-2013	10.00 uur	Ds. M. van Doorne	PKN Catechese en Educatie	Kerk	Sharitsa Obispo en Sandra van der Haven	Ottolien de Viaam	Diny Boer-Harkes en Annemieke Hoogendoorn
3-feb-2013	10.00 uur	Ds. M. van Doorne viering Heilig Avondmaal	KIA werelddiaconaat	Onderhoudsfonds	Manon de Jong en Daphne Kalisvaart	-	Mieke de Haan en Bjoma Wanders

Bij de diensten:

zondag 6 januari Epifanie

10.00u Op zoek naar de koning

Voorganger is ds. H. Overeem uit Boskoop.



De kinderen horen in de kindernevendienst dat wijze mannen uit het Oosten op zoek gaan naar het kind. Hij is niet in het paleis, maar in het kleine Betlehem. (Matteüs 2: 1-12)

zondag 13 januari 1^o zondag van Epifanie

10.00u Jezus wordt gedoopt

Jezus wordt gedoopt door Johannes de Doper. De heilige Geest komt als een duif naar hem toe en er klinkt een stem uit de hemel: 'Jij bent mijn geliefde Zoon.' (Lucas 3: 15, 16, 21, 22)



Taizé gebedsviering in de Korenaar

19.00u

Een Taizé-viering is een viering waarin eenvoudige gezangen, begeleid door piano centraal staan. De teksten van die liederen zijn maar een paar woorden lang, meestal bijbelteksten of gebeden, maar in de herhaling schuilt de kracht. Wie wil zingt mee, wie wil luistert. Een enkele korte bijbellesing, een psalm, een gebed is alles wat gesproken wordt, er is geen preek of overweging. Wie wil kan op een aangegeven moment naar voren komen en een kaarsje aansteken. We volgen de lezing van die zondag in Taizé: Lucas 3: 15-22. Er zal een gelegenheidskoor gevormd worden o.l.v. Heleen Polderman. Dit koor oefent voorafgaand aan de viering. We repeteren van 16.30u tot 18.00u, daarna eten we met elkaar. Neem zelf een boterhammetje mee, wij zorgen voor soep. Om 19.00u begint de gebedsviering. Vind je het leuk om te zingen, doe dan mee!

zondag 20 januari
10.00u Op het leven!

2^o zondag van Epifanie



De evangelist Johannes vertelt over het eerste dat Jezus deed. Er is een bruiloft en er is wijn; op het leven! (Johannes 2: 1-11)

dinsdag 22 januari Oec. viering in de week van gebed

19.00u in de H.H. Engelbewaarders

O.l.v. ds. W.G. van den Top, ds. M. van Doorne en Pastoor G. Greeve In het kader van de Week van Gebed organiseren de drie kerken een gezamenlijke viering. Het landelijk thema van de Week van Gebed (20-27 januari 2013) is 'Wandelen met God', gebaseerd op de Bijbeltekst uit Micha 6: 8 waarin de oproep klinkt om Gods weg van trouw, nederigheid en gerechtigheid te gaan. Aansluitend is er een ontmoetingsavond in de Korenaar (zie 'Activiteiten deze maand').

zondag 27 januari 3^o zondag van Epifanie

10.00u Wie is Jezus?

Type in Google de naam 'Jezus' in en kijk naar afbeeldingen en een wereld aan Jezussen gaat voor je open. Van zoetzappige kinderbijbelplaatjes tot Action Figures. Wie is Jezus voor jou? En wat zegt Hij over zichzelf? Welke rol speelt Hij in je leven?

We verheugen ons op de komst van het koor Promising Voices uit Bodegraven. Ze zullen voor en met ons gaan zingen.

Voor de kleinsten, kinderen t/m groep 3 is er Oppas+. Ze gaan het hebben over geduld. Want het kan soms lang duren, eer datgene waar je op wacht ook werkelijkheid zal worden... Leiding is in handen van Sjaan Bos.

Voor de tieners is er tienernevendienst. Het thema is 'Mens van God' Ze horen hoe Jezus met zijn werk begint. Hij trekt van dorp naar dorp om in synagogen de Schriften uit te leggen. Dat doet Hij blijkbaar met nieuwe woorden en aansprekende beelden, want overal prijzen de mensen zijn uitleg. Het nieuws verspreidt zich als een lopend vuurtje door het land. (Lucas 4: 14-22) Ottolien de Vlaam leidt deze keer de tienernevendienst.

zondag 3 februari

4^e zondag van Epifanie
viering Heilig Avondmaal

10.00u Mens van Nazareth



Het is bijzonder wat Jezus allemaal vertelt.
Hij is een mens van God. Of is hij toch
gewoon een zoon van Jozef, de
timmerman? (Lucas 4: 21-30)



Jarigen

De Kerkenraad heeft besloten in de jarigenlijst op te nemen
gemeenteleden die 80 jaar of ouder worden.
Als u niet wilt dat u naam hier genoemd wordt, laat u dat dan weten
aan uw wijkouderling.

12 januari	Mw. J. Schurink-Telman, H. Boschstraat 6, 2391 VA	83 jaar
13 januari	Hr. A.J.C. Dekker, H. Boschstraat 1, 2391 VA	82 jaar
15 januari	Hr. N. de Gelder, J. van Goyenstraat 10, 2391 XL	82 jaar
21 januari	Hr. J. Slappendel, Westzijdeweg 3, 2391 JE	93 jaar
24 januari	Mw. G. Zaal-Qualm, Dorpsstraat 27, 2391 BB	93 jaar
2 februari	Mw. K. van Aalst-van Veen, Dorpsstraat 27, 2391 BB	89 jaar

Bron: Kerkelijk bureau

De diaconie in Januari

Net als elke dag laat in de avond, slaat de klok ook op 31 december 's avonds
twaalf keer. Maar dan staat iedereen op en wenst elkaar een gelukkig
nieuwjaar en daarbij het beste toewensen. Het nieuwe jaar is begonnen, een
jaar met als grootste vraag, komen wij dit jaar uit de crisis? Als wij het oude
Testament lezen komen wij een gedeelte tegen waarin geschreven wordt over
de zeven vette jaren en de zeven mager jaren. Gezien in 2008 de crisis begon,
zouden wij tot 2015 erin moeten blijven. Werken aan, en geloven in de
toekomst daarmee kom je uit de crisis. De diaconie gelooft erin en werkt aan
een beter toekomst voor u en al die mensen over de hele wereld. Werkt u mee?

6 jan.; Is de 1e inzameling van uw gaven voor de: **Diaconie (Voedselbank)**
Meer voedsel binnenhalen.

Hoe krijgen we meer voedsel beschikbaar voor de voedselbanken om de
komende jaren aan de voedselvraag te kunnen voldoen? Een bedrijf die ter
gelegenheid van een heugelijke feit 70.000 porties kip aan Voedselbank
Nederland schenkt, een pracht gebaar en het betekend dat 70.000 mensen over
heel het land een keertje iets anders te eten krijgen. Je hoort dat Supermarkt
ketens hun vers producten steeds kritischer inkopen om zo te voorkomen dat
producten onnodig weg te moeten gooien. Nee, ze gunnen de voedselbanken
best hun producten, maar ze kijken ook economisch, dus prijsbewust. Nieuw
is de twee jaar geleden gestarte Verjaardagsbox van de Stichting Jarige Job.
De actie is gericht op kinderen tussen de 4 3n 12 jaar die opgroeien in een
voedselbankgezin. Ze krijgen op hun verjaardag een leuke verjaardagsbox. Elk
kin verdient een verjaardag. Ook de kerken komen steeds meer in actie voor
hen die met hun geld het einde van de maand niet kunnen halen. Ook de
diaconie van de Korenaar voelt zich verantwoordelijk voor de mensen die
aangewezen zijn op de voedselbank en zal er alles aan doen dat ook deze
mensen hun dagelijks brood krijgen. Zou u een sneetje minder willen eten om
een ander te laten eten?

13 jan.; is de 2e inzameling van uw gaven is voor de: **Diaconie**
De tweede zondag in 2013 en de diaconie collecteert voor haar eigen werk
binnen de eigen gemeenten en de verplichtingen die zij is aan gegaan. Wij
denken aan het werk van de wijkmedewerkers, de jaarlijks terug kerende
seniorenmiddag, de kerstgroet van de wijkmedewerkers, de gezamenlijke
kerstgroet van de kerken hier ter plaatsen en de kerstpakkettenactie. De hulp
aan mensen die op de een of andere manier hulp nodig hebben. Een voorbeeld
uit de reeks activiteiten van de diaconie: de seniorenmiddag voor onze oudste
gemeenteleden, jaarlijks komen er rond de 65 van hen naar deze middag.

Naast een diavoorstelling of een vertelling over een bepaald onderwerp komen onze ouderen juist ook voor de ontmoeting met de anderen. Het is echt fantastisch zoals deze mensen genieten. Oude herinneringen worden opgehaald, nieuwe gebeurtenissen worden besproken. Voordat een ieder weer naar huis gaat is er het gezamenlijk eten dat door de al zo druk hebbende wijkmedewerkers zelf klaar gemaakt wordt.

20 jan.; Is de 1^e inzameling van uw gaven voor de: **PKN/Oecumene**
Samen op weg met God.

Het Griekse woord oikoumen dat wil zeggen "de bewoonde wereld". Met deze term wordt gewoonlijk een groeien naar religieuze eenheid aangeduid, verwant naar het irenisme. In de brede betekenis kan dit gezien worden als een streven naar wereldwijde religieuze eenheid (zowiezo de eenheid van alle christelijke kerken). Het zou mooi zijn als alle religieuze instanties er naar zouden streven naar een gezamenlijke eenheid. Op de eerste zondag van de 'week van het gebed', die al sinds 1846 gehouden wordt en bedoeld is om gelovigen wereldwijd met elkaar te verbinden. De Protestantse Kerk wil een oecumenische kerk zijn, waar kerk en gemeenten het geloofsgesprek met elkaar aangaan en wederzijds zoeken naar wat ons bindt in het ene lichaam van Christus. De Protestantse Kerk stimuleert dat plaatselijk en draagt daar ook landelijke wereld aan bij.

Samen op weg met God. Samen op weg, te beginnen met alle christenen hier in Nederland en dan de wijde wereld in. Langzaam zien wij dat steeds meer kerken over de hele wereld zich aan sluiten bij de week van gebed. Hoeveel werk is er nog te doen om samen met andere religies om de tafel te zitten? Hoeveel gesprekken zijn er nodig eer wij gezamenlijk de handen kunnen vouwen en samen bidden tot de Schepper die de een God noemt en de ander Allah. Week van gebed, week van eenwording.

27 jan.; Is de 1^e inzameling van uw gaven voor: **PKN**
Catechese en Educatie

Het is belangrijk om voor catechese goed materiaal te hebben. Catecheten moeten goed worden toegerust voor hun werk. Predikanten en andere catecheten worden geholpen door het catechesemateriaal dat JOP hen beschikbaar stelt gemeenten om kinderen en jongeren kennis bij te brengen van het christelijk geloof en christelijke traditie. Hiermee kunnen kinderen en jongeren een basis leggen voor een eigen gelovig leven in de praktijk van het dagelijks leven en de gemeente. Ook stimuleren deze materialen de geloofsbeleving en de ontwikkeling van religieuze en rituele vaardigheden. JOP biedt daarnaast *ondersteuning op maat*.

Basics: 8-12 jaar. Kinderen in de bovenbouw van de basisschool zijn erg leergierig, ook als het gaat om geloven en de kerk. de catechesemethode Basics sluit aan bij die natuurlijke ontwikkeling

Levensparels: 12-16 jaar. De armband met levensparels is een hulp middel voor bezinning, waarmee je dichter bij God en bij jezelf kunt komen.

Toppers van geloven: 16-21 jaar. Wat geloven christenen nu eigenlijk? En wat heeft de geloofstraditie te bieden? Op zulke vragen geeft de jongerencursus *Toppers van geloven* antwoord.

Educatie:

Een levenslang leren. Op peil houden en het uitbreiden van kennis. Ook in de kerken is het belangrijk dat men zich steeds verdiept in de zaken van het geloof. Voor predikanten en kerkelijke workers is er een vijfjaarlijks systeem van mentoraat, nascholing en persoonlijke ontwikkeling de permanente educatie.

Catechese en educatie of liever gezegd educatie en catechese, want het is je zelf steeds maar weer laten informeren. In je opnemen en doorgeven. Want wat is er mooier als jij je kennis van het geloof aan andere door kan geven. Je bent nooit te oud om te leren.

Geef daarom is steun aan de ontwikkeling van materialen voor catechese en educatie. U en de mensen in uw hebben er profijt van.

Giften:

In december mocht de diaconie één gift van € 50,-, één van € 10,- voor de diaconie en €30,- voor de boodschappenpakketten ontvangen, hartelijk dank daarvoor. Wilt u het werk van de diaconie steunen? Dat kan.

Een gift kunt u overmaken op: ING rek.nr. 397019 t.n.v. Diaconie.

Onder vermelding van: Gift diaconie.

Hebt u er weleens over nagedacht om een schenking te doen aan de diaconie?



Uw diaconie

Omzien naar elkaar

Activiteiten deze maand:

Filmhuis 'Les Intouchables'

Vrijdag 4 januari - 20.00 tot ca. 22.30u in de Grote Zaal.

O.l.v. Willem en Nelleke de Beus

kosten €2,50

Eerst samen naar een goede film kijken en daarna onder het genot van een drankje er over na praten, dat kan in ons eigen filmhuis. Op het programma staat vanavond 'Les Intouchables'.

De aan een rolstoel gekluisterde miljonair Philippe woont in een kast van een huis in Parijs. In diezelfde stad werkt de jonge Sengalees Driss aan schimmige zaakjes. Omdat hij een uitkering krijgt moet hij wel af en toe solliciteren. Dan wordt hij plots aangenomen als de verzorger van Philippe.

Bijbelkring 'Openbaring'

Maandag 7 januari - 19.30 tot 21.00u in de Dobber

o.l.v. ds. Marloes van Doorne

kosten bijdrage voor koffie/thee

Het Bijbelboek Openbaring blijft de eeuwen door de aandacht trekken. Is dat vanwege de apocalyptische beelden en de verwachting van het einde der tijden? Of is het de boodschap van troost en uitzicht waardoor mensen het volhouden in moeilijke omstandigheden? We waren nog lang niet uitgepraat en uitgedacht over Openbaring, daarom gaat in 2013 deze Bijbelkring door. We gaan verder waar we gebleven waren, namelijk hoofdstuk 6: de vier ruiters. Ook als je nog niet eerder hebt meegedaan, ben je van harte welkom!

Driehofkring

donderdag 17 januari - 15.00 tot 16.00u in de Bovenzaal

We lezen dit seizoen met elkaar bekende en minder bekende psalmen. Ds. M. van Doorne leidt de middag rond psalm 90. Bewoners van de Driehof en andere geïnteresseerden zijn van harte welkom.

Ontmoetingsavond in het kader van de week van gebed

dinsdag 22 januari - 20.00 tot 22.00u in de Korenaar

Na de viering in de H.H. Engelbewaarders ontmoeten we elkaar in de Korenaar. We zullen met elkaar praten over de rol van het gebed in ons leven. Wat bidden we? Waar bidden we? Waarom bidden we?

Sirkelslag Kids en Young

Kids – vrijdag 25 januari 2013, 19.15 tot 21.30u in de Korenaar

Young – vrijdag 1 februari 2013, 19.15 tot 22.00u in de Korenaar

Sirkelslag is hét interactieve, hypercreatieve en uitdagende themaspel. Het spel vindt tegelijkertijd in heel Nederland plaats. Het draait om een thema en bestaat uit een aantal afzonderlijke spelopdrachten. We moeten deze snel, goed en eerlijk uitvoeren, want hoe meer punten je verdient en hoe sneller je klaar bent, des te meer maken we kans op de grote Sirkelslagtrofee! **En deze hebben we vorig jaar gewonnen!** Sirkelslag Kids is voor de kinderen in de leeftijd van groep 7 en 8 van de basisschool. Sirkelslag Young is voor jongeren van 12-16 jaar oud. We nodigen alle kinderen / jongeren in Hazerswoude uit om mee te doen. Geef je op via: jeugd@pghkorenaar.nl



Goedemorgen inloophuizen

Maand Januari

Alle medewerkers van Goedemorgen wensen u een goed Nieuwjaar.

Wilt u dorpsgenoten ontmoeten ?

Loop eens even binnen voor een gezellig praatje.

De koffie en thee met wat lekkers staat voor u klaar van 9.30-11.00 uur op onderstaande locaties:

08 jan Regenboog Raadhuisplein 4

15 jan. Dobber Korenmolenlaan 4

22 jan. Parochiecentrum Dorpsstraat 248

Kerk- en Schoollied 'Zegen ons, Algoede'

Liederen die je op jonge leeftijd leert, gaan vaak een leven lang met je mee. Sinds twee jaar hebben we als protestantse kerken in Hazerswoude een afspraak met de Johannes Postschool dat er elke maand op school een psalm of een gezang geleerd zal worden. Op haar beurt geeft de school aan de kerken een kinderlied van de maand. Vanaf januari gaan we met een nieuwe methode werken: *Jong geleerd...* De methode is ontwikkeld door ds. Erick Versloot. De kinderen zullen in de loop van hun basisschoolcarrière zo'n 50 liederen uit de rijke protestantse liedcultuur leren kennen. Daarbij krijgen ze achtergrondinformatie over het lied, bijv. over de melodie, de tekst of de schrijver. In januari zullen de kinderen gezang 456 leren: *Zegen ons, Algoede*.

Het lied is geschreven als een drieliuk. Het eerste couplet zingt: 'Zegen ons, Algoede, neem ons in uw hoede'. Betekent dat dat God al het kwaad en elk gevaar van ons weghoudt? Is de zegen een soort toverspreuk die je beschermt tegen alle gevaren? De zegen is geen magische formule. Wel kun je erom bidden dat God voor je zal zorgen, dat Hij met je mee zal gaan. Een zegenbede laat zien dat je erop vertrouwt dat God je gebed verhoort. Die zegen, dat God ons het goede aanzegt, geeft vrede. Je mag er zijn! En het geeft kracht om verder te gaan. Want het derde couplet maakt duidelijk dat de zegen niet vrijblijvend is: 'dat wij niet beschamen'. (Beschamen = teleurstellen, niet aan de verwachtingen voldoen.) als God ons de hand boven het hoofd houdt, doen we dat ook bij elkaar. Zeggen we elkaar ook het goede aan. De Heer verheft zijn aangezicht over ons: het doet Hem goed als wij elkaar goed doen. Hij ziet ons vriendelijk aan!

RUNNING DINNER 20 april

Iets om alvast in uw/ jullie nieuwe agenda te schrijven :
zaterdag 20 april gaan we als gemeente
met elkaar bij elkaar eten !
(zie ook Gele Katern Jaarboekje, blz. 15)

In januari starten we met de voorbereidingen want er komt natuurlijk wel het één en ander bij kijken om dit logistiek goed te laten verlopen.

Het is de bedoeling om het voorgerecht en het hoofdgerecht in groepjes bij iemand aan huis te eten; van het dessert genieten we samen in de kerk.

Voor oppas wordt gezorgd en voor tieners is er een apart programma.

Details volgen nog , maar wilt u / wil jij meehelpen met de organisatie, gastfamilie zijn of ergens gaan eten dan is aanmelden mogelijk via de mail : runningdinner@pghkorenaar.nl
Eerst meer informatie vragen kan natuurlijk ook.
Ellen Windhorst (589940)