

# KERKKLANKEN

Maandblad Protestantse  
Gemeente Hazerswoude

april 2014



# Kerklanken

Maandblad  
Protestantse Gemeente  
Hazerswoude

25<sup>e</sup> jaargang, nummer 4 - april 2014

Redactie:

Jan Pels, Torenstraat 15, tel. 58 83 68

Karin Jansen, Dorpsstraat 118, tel. 58 75 51

Cornèl Hassefras, Torengaarde 5, tel. 58 73 13

**Kopij voor het meinummer  
inleveren tot 24 april a.s.**  
in de kopijbus in de hal van de kerk,  
bij de redactie, of via e-mail:  
postkerklanken@hotmail.com of  
kerklanken@pghkorenaar.nl

Druk: drukwerkteam PGHK

## Bijbelleesrooster april 2014 (bron: NBG)

dinsdag	1	Matteüs 24:1-14	Wachten op goed nieuws
woensdag	2	Matteüs 24:15-28	Sta klaar
donderdag	3	Matteüs 24:29-42	Les van de vijgenboom
vrijdag	4	Matteüs 24:43-51	Verwachting
zaterdag	5	Matteüs 25:1-13	Oliecrisis
zondag	6	Psalm 143	Gebed om leven
maandag	7	Matteüs 25:14-30	Talentenjacht
dinsdag	8	Matteüs 25:31-46	Scheiding
woensdag	9	Matteüs 26:1-16	Goede en slechte daden
donderdag	10	Matteüs 26:17-30	Bijzondere maaltijd
vrijdag	11	Matteüs 26:31-46	Wakker geschud
zaterdag	12	Matteüs 26:47-56	Beantwoord geweld niet met geweld
zondag	13	Matteüs 26:57-75	Wie is Jezus?
maandag	14	Matteüs 27:1-14	Getuigenissen
dinsdag	15	Matteüs 27:15-26	Welke Jezus kies je?
woensdag	16	Matteüs 27:27-44	Spot
donderdag	17	Matteüs 27:45-56	Schreeuw in het donker
vrijdag	18	Psalm 22	Verlatenheid
zaterdag	19	Matteüs 27:57-66	Met het oog op de opstanding
zondag	20	Matteüs 28:1-15	Waar is Jezus?
maandag	21	Matteüs 28:16-20	Opdracht
dinsdag	22	Psalm 139	Intiem gebed
woensdag	23	Jesaja 50:4-11	Vertrouwen op de HEER
donderdag	24	Jesaja 51:1-8	Troost voor Sion
vrijdag	25	Jesaja 51:9-16	Laat je niet beheersen door angst
Zaterdag	26	Jesaja 51:17-23	De ellende voorbij
Zondag	27	Jesaja 52:1-6	Kopen en verkopen
Maandag	28	Jesaja 52:7-12	Verheugend nieuws
Dinsdag	29	Jesaja 52:13-53:5	De lijdende knecht
Woensdag	30	Jesaja 53:6-12	Lijdensverhaal



## **Wij gedenken: Aagje Meel**

Vrijdag 28 februari is op 91-jarige leeftijd overleden mw. Aagje Meel. Tijdens de laatste jaren van haar leven woonde zij in zorgcentrum de Driehof.

Op 25 mei 1922 in Hazerswoude-Rijndijk werd Aagje Meel geboren als tiende kind in een gezin dat uiteindelijk uit elf kinderen zou bestaan. Het gezin had het niet breed. Vader werkte als stoker bij de dakpannenfabriek. Aagje moest na de lagere school als hulp in de huishouding gaan werken. Ze kreeg een betrekking in Wassenaar. In het eerste gezin had ze het niet fijn. Met het tweede gezin klikte het zeer goed en ze is daar heel wat jaren gebleven. Toen de zorg daar niet meer nodig was, kwam ze terug naar Hazerswoude, dit keer naar het Dorp. Op haar veertigste haalde ze haar diploma gezinsverzorging. Dit werk heeft ze 23 jaar met veel plezier en liefde gedaan. Ze heeft in heel wat gezinnen in Hazerswoude geholpen. Aagje Meel was een gelovige vrouw. Haar vertrouwen op haar Heer en Heiland deelde ze met wie maar op haar pad kwam. Maar ze sprak en zong er niet alleen over, ze leefde er ook naar. Ze zag trouw om naar haar zus die in een psychiatrisch centrum woonde. Na haar werkzame leven in de gezinszorg deed zij volop vrijwilligerswerk. Daarnaast was er ook tijd om te zingen in het Hervormd Kerkkoor en om op te passen op de kinderen van nichtjes. Ze genoot hier erg van. De gezondheid van mw. Meel was niet altijd zo sterk. Ze is vaak ziek en opgenomen geweest in het ziekenhuis. Maar ze krabbelde altijd weer op. Op een gegeven moment was het vanwege haar gezondheid noodzakelijk om naar de Driehof te verhuizen. Ze bleef opgewekt en belangstellend naar de mensen die bij haar op bezoek kwamen. Haar motto was: 'Niet klagen, maar dragen en bidden om kracht.' Een paar weken geleden merkte zijzelf en de mensen om haar heen dat het kaarsje steeds meer uitging. Het hoefde voor haar ook niet meer. Ze verlangde naar haar hemelse Vader en naar de plek die ook voor haar was bereid. Op haar bed bleef ze zingen en bidden, steeds moeilijker tot het niet meer ging. Vrijdagochtend 28 februari is ze niet meer wakker geworden. Slappend is ze bij Hem thuis gekomen. Bij Hem weten we haar geborgen.

## **Wij gedenken: Catharina Zintel**

Dinsdag 11 maart is op 65-jarige leeftijd overleden mw. Ineke Zintel. Tijdens haar leven woonde zij aan de Dorpsstraat 129.

Op 11 oktober 1948 werd Ineke Zintel geboren. Ze kreeg als doopnaam Catharina mee, vernoemd naar haar grootmoeder. Op haar geboortekaartje staat als roepnaam Caty, maar die naam heeft ze niet lang gedragen. Het werd Ineke en door velen werd ze ook Dina genoemd. Ineke was de zevende in een gezin van uiteindelijk negen kinderen. Ze heeft haar leven lang op hetzelfde plekje aan de Dorpsstraat gewoond. Ze had het er goed. Ze heeft het huis, samen met haar broers Wim en IJsbrand, nooit verlaten. Haar ouders heeft ze tot het eind toe verzorgd. Ze was de spil van de familie. Het was altijd een zoete inval bij hen thuis. Neefjes en nichtjes kwamen er graag spelen en logeren. Maar ook de burens werden niet vergeten. Ze stond altijd klaar als er hulp nodig was. Ze was een warm mens. Waar Ineke echt van kon genieten was het afstruinen van verzamelbeurzen. Ze hield van oude spulletjes: Poppen, blikken, schoolspulletjes. Van alle nieuwe, moderne dingen in huis moest ze het niet zo hebben. Met de kerk had ze moeite. Er waren te veel dingen veranderd die ze niet kon meemaken. Maar dat betekende niet dat ze haar geloof losliet. In 1995 werd een kwaadaardig gezwel in haar been gevonden. Een zware behandeling van chemokuren volgde. Maar ze is er goed door heen gekomen. Hoewel het lopen daarna een stuk slechter ging. Voor langere afstanden was ze afhankelijk van een scootmobiel. Maar ze liet zich er niet door kisten. Ze ging gewoon door met leven. Afgelopen november brak ze haar been. In eerste instantie leek het herstel goed te gaan, maar ze bleef pijn houden in haar rug. Begin februari ging ze weer voor controle naar het ziekenhuis en toen waren de artsen toch wel zo verontrust dat ze daar moest blijven. Toen bleek dat er kanker zat in haar nieren en in haar botten en dat dit ook al uitgezaaid was. Behandeling was niet meer mogelijk. Een zware, onverwachte klap. Maar wat moet dat moet, kon ze zeggen. Ze werd overgeplaatst naar een hospice in Alphen a/d Rijn, waar haar gezondheid snel achteruit ging. Ze heeft veel pijn gehad. Zo hoefde het voor haar niet meer. In de nacht van dinsdag 11 maart is ze overleden.

## **Kort verslag van de kerkenraadsvergadering gehouden op 11 maart 2014**

Onze voorzitter is met vakantie en vervangend voorzitter Piet Bos heeft zich ziek gemeld, daarom wordt deze vergadering voorgezeten door ds. Marloes van Doorne. Zij heet ieder welkom en Jan Dullaart opent de vergadering met gebed.

### **Inhoudelijk onderwerp**

Via de mail ontvingen wij een verzoek om als kerk/kerkenraad te reageren op de zondagsopening van winkels. Aanleiding was de advertentie van een supermarkt in Rijndijk, die zondags zijn deuren open zet en een brief hierover in de Rijnwoude Koerier.

Ds. Marloes van Doorne legt deze vraag voor aan de kerkenraad met de vraag: Wat is onze reactie hierop?

In de discussie die hierop volgt worden standpunten uitgewisseld. Toen het besluit in de gemeenteraad genomen is dat zondagsopening toestond, waren er nauwelijks reacties. Ds. Marloes van Doorne merkt op dat de pastores toen wel een brief aan B&W hebben gestuurd waarin zij hun zorg hebben geuit.

Afsluitend komen we tot de conclusie dat een open brief in de RWK eerder negatieve dan positieve reacties zal opleveren.

### **Verder.....**

- Zondag 16 maart is er een jongerencontactavond
- Op 27 april zal er een 'jongeren voor ouderenavond' georganiseerd worden
- Het running dinner van 10 mei a.s. zal voorbereid worden
- Zondag 16 maart is er weer een peuter- en kleuterdienst.
- De acties van de spaardoosjes en paasbroodjes worden weer georganiseerd.
- Op 19 maart is er de jaarlijkse vastenmaaltijd
- De kerstnachtdienst is geëvalueerd. In een open gesprek zijn alle punten aan de orde geweest en men is al weer enthousiast voor de komende kerstnachtdienst.

### **Nieuwe ambtsdragers – stand van zaken**

De scriba meldt dat er een flink aantal namen zijn genoemd voor nieuwe ambtsdragers. Voor de vacature van scriba heeft zich een gemeentelid aangemeld. Voor de andere vacatures worden gesprekken gevoerd.

### **Datum bezinningsdag**

Er zal een nieuwe datum gezocht worden. Gedacht wordt aan eind augustus.

### **Instellen kascommissie**

Voor het controleren van de jaarcijfers van zowel de kerk als van de diaconie en miss.cie zijn twee kascommissies nodig. De scriba zal hiervoor enkele gemeenteleden benaderen.

### **Scholingsplan predikant + jaargesprek**

Nelleke de Beus en Ellen Windhorst hebben een cursus gevolgd voor het houden van een jaargesprek met de predikant. Ellen vertelt de vergadering hierover. Er wordt afgesproken om het komende najaar het jaargesprek te houden. Daarbij is ook het scholingsplan een onderdeel. Onze predikant toont het concept van haar plan.

### **De kerkdienst via de lokale omroep**

De lokale omroep Alphen Stad FM zendt iedere zondagochtend een kerkdienst uit. Bij de scriba is het verzoek binnen gekomen of de diensten vanuit de Korenaar ook uitgezonden mogen worden. ASF neemt dan de dienst integraal over zoals die via de kerkomroep wordt uitgezonden. Elke zondag is er een andere kerk aan de beurt, dus dit zal maar eens in de zoveel tijd zijn. ASF maakt hiervoor een schema. De kerkenraad gaat akkoord, zodat de Korenaar ook in het nieuwe schema dat in september ingaat, mee zal doen.

### **Sluiting**

Ben Kalisvaart leest ter afsluiting een gedeelte uit 'Fluisterend gebeden' n.a.v. Spreuken 8: 12 en eindigt met gebed.

Jlvd

## Bij de diensten:

**zondag 6 april**      **5<sup>de</sup> zondag van de 40-dagertijd**

9.30u!!! Op straat

De volgende pleisterplaats in het project is de herinnering aan het ontkennen door Petrus van de relatie met Jezus. Jezus voorzegt dat de leerlingen hem zullen verraden en allemaal zullen vluchten. Ook Petrus, al wil hij dat niet geloven. (Matteüs 26: 31-35)

**zondag 13 april**      **Palmzondag**

9.30u In de tuin

De laatste zondag voor Pasen, Palmzondag. Aan het begin van de dienst is er een feestelijke intocht, maar het gejuich sterft weg. En we horen over Jezus' worsteling in de hof van Getsemane. (Matteüs 26: 36-46)

**Goede Week - Nacht tot het licht wordt**

De cantorij o.l.v. Heleen Polderman zal in alle drie de diensten meewerken.

**donderdag 17 april**      **Witte Donderdag**

19.30u Viering Heilig Avondmaal

**vrijdag 18 april**      **Goede Vrijdag**

19.30u

We lezen het lijdensverhaal van Jezus naar de beschrijving van Matteüs, afgewisseld met zang en muziek.

**zaterdag 19 april**      **Paaswake**

22.00u

Dit is de nacht van het gedenken. Dit is de nacht waarin wij elkaar verhalen vertellen hoe God mensen weer tot leven bracht. We gedenken onze doop en we brengen het licht naar binnen.

**zondag 20 april**      **Pasen**

9.30u Een open plek

Vandaag vieren we het feest van Pasen. In de viering kijken Johanna en Petrus terug op wat er die morgen is gebeurd. De Heer is waarlijk opgestaan! De steen is weggerold. Zo is er zicht op nieuw leven in de wetenschap dat de dood niet het laatste woord heeft. We beginnen om 9.15u met het zingen van Paasliederen.

**zondag 27 april**      **2<sup>e</sup> zondag van Pasen**

9.30u

De lezingen, zowel uit het Oude Testament als uit het Nieuw Testament gaan over opgesloten zijn en geen uitzicht hebben. Noach in de ark (Gen. 8: 6-16) en Jezus' leerlingen met hun dichte deuren (Joh. 20: 19-23). Maar door de Geest komt er openheid en nieuw uitzicht.

**zondag 4 mei**      **3<sup>e</sup> zondag van Pasen**

9.30u Weet jij wie je bent?

Wie zijn de leerlingen van Jezus eigenlijk? Eerst waren het vissers, toen gingen ze met Jezus mee. Maar hoe gaat het verder na Pasen? Zijn ze dan weer gewoon vissers? Of toch nog steeds leerlingen van Jezus? Vanuit hun vissersboot zien ze een man op de oever staan, die roept dat ze het net aan de andere kant moeten uitgooien. (Johannes 21: 1-14)

**Herdenkingsbijeenkomst**

19.00u in de H.H. Engelbewaarderskerk

4 mei houden de kerken van Hazerswoude-Dorp een herdenkingsbijeenkomst voor de slachtoffers van de voorbije oorlogen. Na afloop, om ongeveer 19.30 uur, heeft ieder nog ruim de gelegenheid om de herdenking bij het monument aan de Bilderdijklaan in Hazerswoude-Rijndijk bij te wonen.



**6 april**

1<sup>e</sup> inzameling van uw gaven is voor **de kerk**

**de Korenaar**

De kerk is vanouds een ontmoetingsplaats voor jong en oud, om elkaar en vooral God te ontmoeten. Een plek van samenkomst, van gebed en meditatie.

Dat moeten we toch samen in stand houden?

2<sup>e</sup> inzameling van uw gaven is voor **Warme maaltijden voor Moldavië** Bethania, partnerorganisatie van Kerk in Actie, ziet om naar ouderen in Moldavië die bedreigd worden door honger en eenzaamheid. Wij vragen uw bijdrage voor dit werk van in Moldavië, zodat ouderen in Moldavië weer te eten hebben.

**13 april, Palmzondag**

1<sup>e</sup> inzameling van uw gaven is voor **Kerk in Actie, totale werk 40-dagentijd**

Het klimaat verandert en in Burkina Faso weten ze daar alles van: de droge tijd duurt langer, de harde regen slaat soms de oogst kapot. Onder de naam ODE werken kerken samen aan duurzame landbouw, zij ondersteunen de boeren. Irrigatie, waterputten, zaigoed, meststoffen en microkredieten hebben al veel boeren blijvend geholpen. Steun dit werk met uw gift.

2<sup>e</sup> inzameling van uw gaven is voor **het onderhoudsfonds**

Een kerkgemeente moet onderhouden worden, dat geldt zeker voor de gebouwen. Helpt u mee?

**18 april, Witte donderdag**

De avondmaalscollecte is voor: **"Red een Kind"**



Red een Kind investeert in de verbetering van de omstandigheden van gezinnen, in hun eigen dorp, want daar zijn kinderen het meest bij gebaat. Als ouders meer gaan verdienen, opent dat de deur naar een betere toekomst voor hun kinderen.

**20 april, Eerste paasdag**

1<sup>e</sup> inzameling van uw gaven is voor **PKN jeugdwerk**

Kinderen en jongeren in alle leeftijden hebben speciale aandacht nodig vanwege hun specifieke vragen en behoeften. JOP ondersteund hen met begeleiding en coaching om te groeien in hun ontwikkeling. Zo geeft JOP hen de ruimte om te ontdekken van God voor hen betekent.

2<sup>e</sup> inzameling van uw gaven is voor **Kerk**

**de Korenaar**

De kerk is vanouds een ontmoetingsplaats voor jong en oud, om elkaar en vooral God te ontmoeten. Een plek van samenkomst, van gebed en meditatie.

Dat moeten we toch samen in stand houden?

**27 april**

1<sup>e</sup> inzameling van uw gaven is voor **PKN eredienst en kerkmuziek** Kerk zijn en zingen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Een mooi lied kan iemand troosten, bemoedigen, maar kan ook helpen om zijn of haar geloof te verwoorden. Samen met zeven andere kerken werkt de Protestantse Kerk aan een nieuw liedboek, met daarin meer dan 1100 liederen uit de breedte van de christelijke traditie. Om gemeenten te helpen deze nieuwe liederen te gebruiken in de eredienst verzorgt de Protestantse Kerk cursussen en geeft werkboekjes ter ondersteuning uit. Met uw bijdrage aan deze collecte helpt u om de kerkmuziek levend en bij de tijd te houden.

2<sup>e</sup> inzameling van uw gaven is voor **World Vision, "elk kind tot bloei"**

Kinderen in armoede verdienen een leven dat tot bloei komt. Dat samen waar maken is een van de mooiste dingen die u kunt doen. World Vision luistert naar deze kinderen en pakt de oorzaken van armoede en onrecht aan. Geloof in verandering, u zult zien dat het werkt.

Nog te vermelden; in januari is er een gift van €10 binnengekomen via de actie kerkbalans.

In februari zijn er tot nu toe twee giften binnengekomen van €300 en €50.

Alle gevers hartelijk dank hiervoor.

Wilt u het werk van de diaconie blijven steunen? Dat kan.

Een gift kunt u overmaken op: ING rek.nr. NL12 INGB 0000397019 t.n.v. Diaconie.

Onder vermelding van: Gift diaconie of het gewenste projectdoel.



### Adoptieverlof

Na Pasen komt er een eind aan mijn adoptieverlof. Paul is dan ongeveer een half jaar bij ons. Het gaat, gelukkig, heel goed, boven verwachting goed zelfs. Het is heel fijn en goed geweest dat we zoveel tijd met elkaar hebben kunnen doorbrengen. We zijn blij dat we daar de tijd en ruimte voor hebben gekregen. We danken de kerkenraad en vele andere mensen die werk in de gemeente hebben overgenomen. Heel goed gedaan, dank jullie wel!  
Na Pasen zal ik weer voltijds aan het werk gaan. Wel zal woensdag mijn vaste vrije dag worden.

Hartelijke groet,  
ds. Marloes en Corné van Doorne

### Collecte verantwoording februari 2013

Kerk:	09/02	€ 179,52
	16/02	€ 199,47
Onderhoudsfonds:	02/02	€ 149,40
	23/02	€ 215,27
Diaconie:	09/02	€ 200,83
	16/02	€ 187,47
	23/02	€ 284,20
Kerkinactie/PKN Werelddiaconaat:	02/02	€ 193,65
Heilig Avondmaal Nes Ammim:	02/02	€ 386,30

Alle gulle gevers bedanken wij hartelijk voor hun giften.

College van Kerkrentmeesters



De vrijwilligers van Aurelia (v/h VPTZ Rijnwoude-Boskoop-Waddinxveen) ondersteunen mensen die de laatste fase van hun leven in hun vertrouwde omgeving willen doorbrengen.

Tel 06-514 457 26  
www.vptzaurelia.nl  
info@vptzaurelia.nl



## Kerkdienstenrooster

Datum	Tijd	Predikant	1e collecte	2e collecte	Avondmaals-collecte	Kindernevendienst	Tienernevendienst
6-apr-2014	9.30 uur	Ds. M. van Doorne 5e zondag 40 dagentijd	Kerk	Diaconie	-	Lisette Langelaar en Daphne Kalisvaart	-
13-apr-2014	9.30 uur	Ds. M. van Doorne Palmzondag	Palmzondag Kerk in Actie	Onderhoudsfonds	-	Sharitsa Obispo en Elze Verhorik	-
17-apr-2014	19.30 uur	Ds. M. van Doorne Witte donderdag viering Heilig Avondmaal	-	-	Red een kind	-	-
18-apr-2014	19.30 uur	Ds. M. van Doorne Goede vrijdag	-	-	-	-	-
19-apr-2014	22.00 uur	Ds. M. van Doorne Stille zaterdag	-	-	-	-	-
20-apr-2014	9.30 uur	Ds. M. van Doorne Pasen	PKN Jeugdwerk	Kerk	-	Manon de Jong en Christiaan Knibbe	-
27-apr-2014	9.30 uur	Ds. M. van Doorne 2e zondag van Pasen	PKN Eredienst en kerkmuziek	Diaconie	-	Daphne Wanders en Martine Timmermans	-
4-mei-2014	9.30 uur	Ds. M. van Doorne 3e zondag van Pasen	Diaconie	Onderhoudsfonds	-	Lydia Bol en Daphne Kalisvaart	-
	19.00 uur	Herdenkingsdienst in Rooms Katholieke Kerk	-	-	-	Sjaan Bos of Ottolien de Vlaam	-



## Kerkelijke stand

Op 12 februari is Luke geboren, zoon van Sylvia en Chris Koot – Slappendel, Jan Jan Lievenslaan 27, 2391 GW Hazerswoude-Dorp.

Op 28 februari is overleden Mw. A. Meel in de leeftijd van 91 jaar. Tijdens haar leven woonde zij Zorgcentrum Driehof, Dorpsstraat 27, 2391 BB Hazerswoude-Dorp.

Op 11 maart is overleden Mw. C. Zintel in de leeftijd van 65 jaar. Tijdens haar leven woonde zij Dorpsstraat 129, 2391 CA Hazerswoude-Dorp.

Nieuw ingekomen in onze gemeente dhr W. Spreij en mw M.G. Spreij-Hoogendoorn, Zorgcentrum Driehof, Dorpsstraat 27, 2391 BB Hazerswoude-Dorp.

Nieuw ingekomen in onze gemeente Mw. N.A. van der Vos – Rademaker, Zaaihoorn 6, 2391 JM Hazerswoude-dorp.

Mevr. J.A. Roeloffs - Slappendel is verhuisd van Westelinde 37, 2391 JC Hazerswoude-dorp naar Sikkel 4, 2391 JL Hazerswoude-dorp.

Dhr en mw W.C. en B. van Staalduinen – Slappendel zijn verhuisd van Dijk 26, 2731 AA Benthuizen naar Wilg 12, 2731 BW Benthuizen.

Mw. A.M. Geenjaar, Anna van Saksenlaan 5, 2391 DG Hazerswoude-dorp heeft zich onttrokken aan onze gemeente.



## Jarigen 75+

4 april  
Hr. P. van Tol, Kastanjelaan 11, 2391 AN 94 jaar

5 april  
Mw. E.J. de Gelder-Slappendel,  
Dorpsstraat 21, 2391 BA 75 jaar

7 april  
Hr. J. de Ruiters, Lindelaan 4, 2391 AS 82 jaar

9 april  
Mw. B. Matze-de Peinder,  
Burg. Warnarkade 19, 2391 AX 79 jaar

19 april  
Hr. S. Windhorst, J. van Ittersumlaan 6  
2121 BR Bennebroek 87 jaar

24 april  
Mw. F.W. van Tol-Kraaijeveld, Hazelhof 11, 2391 AP 87 jaar

28 april  
Hr. J.J. Hoogendoorn, G. Doustraat 9, 2391 CT 80 jaar

29 april  
Mw. J. van 't Wout, Loeteweg 27, 2391 NM 75 jaar

Rron: Kerkelijk bureau



## Activiteiten in deze maand:

### Lectio Divina

maandag 7 en 14 april - 19.00 tot 20.00u in de Kerkzaal

o.l.v. ds. Marloes van Doorne

Lectio Divina is een spirituele manier van Bijbellezen. Het is al een heel oude methode, ontstaan in kloosters. Het is een langzaam, aandachtig en indringend lezen en in zich opnemen van Gods Woord, dat achter de 'woorden' van de Schrift verwijlt, en daar in stilte wacht om je persoonlijk aan te spreken. Het lezen bestaat uit vier stappen: lectio - lezing van de tekst; meditatio - overweging van de tekst; oratio - gebed; contemplatio - nadere beschouwing 'Wat heeft het mij te zeggen, hier en nu?'

Zeker in de 40-dagentijd kan dit een mooie manier zijn van bezinning. We volgen de teksten die op het leesrooster staan. De avonden zijn los van elkaar te volgen.

### Zin in wandelen

maandag 7 april - 9.30 tot ong. 11.00u (let op andere datum!)

vertrekpunt: Lena van Vliet, Torenstraat 40

o.l.v. ds. Marloes van Doorne en Robert en Rita Hagendoorn

opgave: t/m zondag 6 april, tel. 589164 of predikant@pghkorenaar.nl  
'Wandelen is bidden met je voeten', las ik eens ergens. In ieder geval is het een bijzondere manier van je voort-bewegen. Wandelen brengt je terug van je hoofd naar je lijf, naar het hier en nu. Zodat er meer ruimte ontstaat, in je hoofd, voor de schepping.

We maken een wandeling door de mooie natuur in onze omgeving. We zien de natuur ontwaken in de lente. Onderweg zijn we stil, we lezen een tekst, een gedicht of een lied en raken met elkaar in gesprek. We sluiten af met een kopje koffie bij Lena van Vliet.

### Paasontbijt

zondag 20 april 2014 - 8.30u in de Grote Zaal

kosten: €2,50 p.p., kinderen eten gratis mee

Opgave: via de lijsten in de kerk of per mail

predikant@pghkorenaar.nl - opgeven kan t/m zondag 13 april.

Een feestelijk begin van Pasen. We nodigen iedereen uit om op Paasmorgen om 8.30u te komen ontbijten in de Korenaar. We zorgen voor lekkere broodjes, beleg, koffie/thee en natuurlijk een ei.



### Kerk- en Schoollied: Christus, onze Heer, verrees

In april zullen de kinderen op de Johannes Postschool lied 624

'Christus, onze Heer, verrees' leren.

Een meisje ging met Pasen voor het eerst naar de kerk. 'Hoe vond je het?' vroegen mensen na afloop. 'Geweldig', zei ze, 'alle mensen zongen de hele tijd hallo Julia.' Zij heette Julia...en voelde zich erg welkom in de kerk. Halleluja - je kunt er 'hallo Julia!' in horen, maar natuurlijk betekent het iets anders. Het is een Hebreeuws woordje dat stamt uit de grondtaal van het Oude Testament. De meest gebruikte vertaling is: Prijst de Heer. Maar het werkwoord Hallel betekent in het Hebreeuws veel meer dan alleen prijzen: Het betekent ook zoiets als van stof ontdoen, ontdekken, doen glanzen, verhogen. Als we Halleluja zingen, betekent dat ook dat we God prijzen vanwege al het goede dat Hij doet. Met Pasen prijzen we God omdat Hij Jezus uit de dood heeft laten opstaan. Als we zingen dan zoeken we God, dan gaan we meer van Hem ontdekken. Als we God prijzen dan verhogen we Hem met ons lied; zoals een winnaar met een triomfantelijk gebaar op de schouders getild wordt. Als we God prijzen, doet Hem dat goed. Eigenlijk net zoals wanneer je mensen prijst, dan zie je ze glimmen en glanzen. Hallelujal  
(bron: Jong geleerd - Erick Versloot)



### Gij zult .....

Kijkend naar de televisie  
Kijkend uit het raam  
Kijkend bij de burens binnen  
Kijkend naar de luxe wat aan je voorbij gaat  
Mensen, mensen  
Wat hebben wij dan nog een hoop te wensen.

Je komt zonder iets, je gaat zonder iets  
Niets van het aardse kan je meenemen  
Waarom wil de mens meer macht  
Waarom wil de mens meer rijkdom  
Het aanzien is maar tijdelijk

Doden, om je macht te versterken?  
Wetten, om een ander te onderdrukken?

Wie moet ik lief hebben  
Wie zijn mijn naasten  
Wie zijn mijn gelijken  
Alleen mijn familie?

Jezus leefde mee met alle gelovigen en niet gelovigen  
Sprak hen aan die onjuist handelde  
Gaf om de zieken, minst bedeeden en verstotenen  
Gaf aan wie je naaste is, door zelf zo te leven  
Stierf  
Stond op  
Sprak ze weer aan  
Ging heen  
En dat allemaal voor een betere wereld

Leef volgens de tien regels en een ieder heeft voldoende om te leven  
Leef volgens de tien regels en een ieder leeft in vrede

Wim de waal

### Maak gebruik van collectebonnen

Graag willen wij u er op attent maken dat er een mogelijkheid is om gebruik te maken van collectebonnen.

Het wordt steeds meer een belasting om het contante geld te kunnen afstorten omdat de banken hun vestigingen sluiten. Hierdoor moeten we met het contante collectegeld verder reizen.  
Dit is ook voor de VEILIGHEID niet bevorderlijk.

U kunt, als u gebruik gaat maken van collectebonnen, net als met u giften zoals de VVB dit meenemen in uw belastingopgave.

Er zijn collectebonnen verkrijgbaar van € 0,25, € 0,60 en € 1,25.  
De bonnen worden verkocht per vel van 20 stuks.  
Een vel met 20 bonnen van € 0,25 kost dus € 5,00  
Een vel met 20 bonnen van € 0,60 kost dus € 12,00  
Een vel met 20 bonnen van € 1,25 kost dus € 25,00

Bestelling kan plaatsvinden door overmaking van het verschuldigde bedrag op Raborekening:  
NL46RABO0325907102 of ING rekening: NL26INGB0000625978  
t.n.v. Boekhouder van de Protestantse Gemeente Hazerswoude o.v.v.  
de soort en het aantal collectebonnen.  
Zodra de overschrijving is ontvangen worden ze bij u thuis bezorgd.

De informatie over het bestellen en de banknummers staat ook vermeld in het jaarboekje. Mocht u nog verdere informatie willen kunt u altijd iemand van het college van kerkrentmeesters aanspreken.

College van Kerkrentmeesters



## Stuur een kaartje naar een dakloze

Voor veel daklozen is het leven op straat keihard en eenzaam. Dat is iets om stil bij te staan. Ook als dakloze heb je behoefte aan menselijk contact en aandacht. Niet iedereen kan zelf daklozen opzoeken. Maar we kunnen hen wel een kaartje sturen! In deze tijd van e-mail en Facebook is echte post versturen een moment om bij stil te staan. Een leuke kaart uitzoeken en nadenken over goede woorden is zo'n moment van aandacht voor leven. De ontvanger is er blij mee! Kerk in Actie steunt het Straatpastoraat in Amsterdam, één van de projecten die in de 40dagentijd centraal staan. Stuur je ook een kaartje naar een dakloze in Amsterdam? U kunt de kaart naar Kerk in Actie sturen, Annemleke van der Horst, Postbus 456, 3500 AL Utrecht. Wij verspreiden de kaarten daarna via de diaconie in Amsterdam onder daklozen.



## Goedemorgen inloophuizen, april 2014

Welkom voor een praatje met dorpsgenoten

De koffie staat voor u klaar van 9.30-11.00 uur op onderstaande locaties op 4 dinsdagen:

- 01 april. Dobber Korenmolenlaan 4
- 08 april. Regenboog Raadhuisplein 4
- 15 april. Dobber Korenmolenlaan 4
- 22 april. Parochiecentrum Dorpsstraat 248



## RUNNING DINNER ZATERDAG 27 SEPTEMBER

In het jaarboekje staat dat de datum voor het Running Dinner nog bekend wordt gemaakt. Door het samenvallen van allerlei activiteiten op de geplande datum van 10 mei, lukt het niet meer dit seizoen een Running Dinner te organiseren.

### Daarom beginnen we er volgend jaar gewoon mee!

De nieuwe datum is zaterdag 27 september. Voor wie nog niet heeft meegedaan maar wel meer wil weten:

Bij een Running Dinner gaat men letterlijk bij elkaar aan tafel. Mensen stellen hun huis open voor gasten, anderen zijn gast aan tafel. De ene gang hier, de volgende daar. Zo leer je elkaar tijdens de maaltijd van een heel andere kant kennen. In de bijbel wist men het al: aan tafel, daar komen de gesprekken op gang.

We gaan in groepjes bij elkaar thuis eten. Het voor- en hoofdgerecht eet je bij iemand thuis en beide gerechten op een ander adres. Het nagerecht wordt geserveerd in de Korenaar, hier komen alle deelnemers weer bij elkaar om gezellig na te praten en ervaringen te delen. Vorig jaar hebben we gezien welk bijzonder effect dit had.

Meer informatie en aanmeldingsformulieren zullen in de Kerkklanken van juli/augustus en september verschijnen.

Heleen Polderman (tel. 071-3416744)

Marijke Westerman (tel. 0172-501610)

Ellen Windhorst (tel. 06-23654409)





## Uitvoering Johannes Passion

Op 11 april voert het **Oratoriumkoor Alphen aan den Rijn** samen met het **Dordts Kamerorkest** de Johannes Passion van J.S. Bach uit. Het betreft een 'integrale uitvoering'. Dat betekent niet alleen 'in zijn geheel', maar ook met alle obligaat instrumenten conform de partituur van J.S. Bach.

### Vocale solisten:

Arco Mandemaker (tenor, evangelist);  
Frits Karskens (bas, Christuspartij);  
Nicole Fiselier (sopraan);  
Anna Traub (alt);  
David van Lith (tenor);  
Martijn Cornet (bas);

### Instrumentale solisten:

Renske Ligtmans (orgel/klavecimbel);  
Elly van Munster (luit); Ania Katynska (viola da gamba).

**Dirigent** : Wouter Verhage.

Vrijdag 11 april 2014. Aanvang: 20.15 uur. Plaats: Adventskerk, Julianastraat 69, Alphen aan den Rijn.

Entree: € 22,50 (incl. consumptie en programmaboekje)  
Kaarten zijn in voorverkoop verkrijgbaar bij de Boekhandels Haasbeek, Herenhof en Julianastraat te Alphen aan den Rijn, te bestellen via [info@oratoriumkooralphen.nl](mailto:info@oratoriumkooralphen.nl) en in de kerk, voorafgaand aan het concert.



## Aderlaten of Haarlemmerolie

De Nederlandse Patiëntenvereniging (NPV) houdt voorjaarsvergadering met als thema: Aderlaten of Haarlemmerolie. Het bestuur van de NPV-afdeling Hollands Hart nodigt u hartelijk uit voor de voorjaarsvergadering op D.V. woensdag 2 april 2014. De avond wordt gehouden in de Chr. Ger. Opstandingskerk, Prinses Marijkestraat 69, 2404 BB te Alphen aan den Rijn en begint om 20.00 uur. Vanaf 19.45 uur staat de koffie klaar. De avond eindigt om omstreeks 22.00 uur.

Mw. Joke Kraal, werkte 42 jaar in de gezondheidszorg en zal een presentatie houden over: Aderlaten of Haarlemmerolie. De presentatie 'Aderlaten of Haarlemmerolie' vertelt iets over de geschiedenis van de gezondheidszorg en probeert antwoord te geven op een aantal vragen. Wat wisten wij in de oudheid over ziekte en gezondheid? Hoe dacht men bv. over de pest en wat weten wij er nu over? Waarom was er in of buiten steden een leprozenhuis? Was een gasthuis hetzelfde als een ziekenhuis? Welke ontdekkingen maakten de enorme vooruitgang mogelijk, waardoor Nederland, qua gezondheidszorg, tot de top 10 van de wereld behoort? Deze presentatie wordt verluchtigd door soms komische afbeelden, anekdotes en mogelijk interessante tips. Mw. Kraal werkte 42 jaar in de gezondheidszorg, o.a. als verpleegkundig docente en mag dus een insider genoemd worden. Men hoeft geen lid van de NPV te zijn om deze avond te bezoeken. Iedereen is heel hartelijk welkom. Aan deze avond zijn voor u geen kosten verbonden. Er wordt een collecte gehouden voor de bestrijding van de onkosten.

NPV afd. Hollands Hart ([hollandshart@afdeling-npvzorg.nl](mailto:hollandshart@afdeling-npvzorg.nl))



## Passion 2014: hoofdrolspelers bekend!

Jan Dulles vertolkt de rol van Jezus, en Simone Kleinsma is Maria in The Passion 2014. Zij nemen op donderdag 17 april 2014 in Groningen het publiek mee in het Paasverhaal. Hij hoefde niet lang na te denken toen hij voor deze bijzondere rol gevraagd werd: 'Ik vind het geweldig om in zo'n enorm grote productie de hoofdrol te mogen spelen. Het lijkt me behoorlijk heftig om deze rol te spelen van de goedheid zelve in zijn laatste uren.

Na driemaal de Randstad is Groningen dit jaar gastheer van het muzikale evenement The Passion, over de laatste uren van Jezus' leven, zijn lijden en opstanding. Een verhaal over eenzaamheid en verbinding, hét uitgangspunt van The Passion. Daarnaast vertrekt er een groot verlicht kruis vanuit voetbalstadion de Euroborg richting de Vismarkt.

*Lees meer bij [www.pkn.nl/actueel](http://www.pkn.nl/actueel), bericht d.d. 11 maart 2014*

Bron: Kerkbulletin 6 d.d. 20 maart 2014



## Ontzorg de mantelzorg, gun ze een vakantie met aandacht

Mantelzorgers die langdurig voor een ander zorgen moeten af en toe op adem kunnen komen. Dat is belangrijk om de, vaak zware, zorgtaak vol te houden. Hetvakantiebureau.nl, dat diaconale vakanties organiseert, kan de zorgtaak tijdelijk van de mantelzorgers overnemen. De mantelzorg en de partner die zorg nodig heeft, kunnen samen een week op vakantie in één van de aangepaste accommodaties. Door de inzet van vrijwilligers, die de zorgtaken overnemen, kan men ontspannen vakantie vieren. Ook is er de mogelijkheid om zonder partner activiteiten te ondernemen. En wanneer de mantelzorg behoefte heeft aan een gesprek, bieden onze vrijwilligers graag een luisterend oor. Het is ook mogelijk voor de partner met zorg om zelfstandig bij ons vakantie te vieren. Er zijn speciale weken voor mantelzorgers met een thuiswonende partner met dementie.

*Vakantiegids 2014: [info@hetvakantiebureau.nl](mailto:info@hetvakantiebureau.nl) of (0318) 48 66 10. Meer informatie: [www.hetvakantiebureau.nl](http://www.hetvakantiebureau.nl)*

Bron: Kerkbulletin 5 d.d. 7 maart 2014

