

Kopij inleveren/ insturen naar gemeentebrief@pghkorenaar.nl
De kopij dient uiterlijk donderdag om 14:00 uur in ons bezit zijn!

Vandaag, zondag 9 maart 2014:

1^e zondag van 40 dagentijd,

zijn we bijeen rond de doop van Paul van Doorne. Voorganger is ds. Rineke van Doorn uit Bruchterveld. Organist is Piet Boon. De kinderoppas wordt verzorgd door Bjorna Wanders en Annemiek Hoogendoorn. Sharitsa Obispo en Elze Verhorik leiden de kindernevendienst. Na de dienst is er gelegenheid om de doopouders te feliciteren bij de koffie in de grote zaal

1^e inzameling van uw gaven is voor KIA voorjaarszendingsweek



“Armen in Moldavië”

Een pensioen waar niet van rond te komen is en kinderen die hun geluk in het buitenland gaan zoeken. Een overheid die aan alle kanten faalt: veel oudere Moldaviërs zijn ondervoed, verarmd en vereenzaamd. Bethania, partnerorganisatie van Kerk in Actie biedt thuiszorg, een warme maaltijd en sociaal contact.

2^e inzameling van uw gaven is voor de eigen diaconie

De diaconie heeft de opdracht oog, oor en hart te hebben voor mensen in de knel. In de eigengemeente maar ook daar buiten.

Bloemengroet:

De bloemen gaan vandaag met een hartelijke groet en emoediging van ons allen naar dhr. Erick Westerman.

Lief en leed in de gemeente

Voor berichten over lief en leed in onze gemeente kunt u contact opnemen met uw predikant en/ of met de wijkouderling.

Het beste is zij telefonisch bereikbaar tussen 8:45-9:15 uur of 16:30-17:00 uur. Natuurlijk kunt u het altijd proberen en eventueel een boodschap achterlaten op het antwoordapparaat.

Zij belt u dan zo snel mogelijk terug. Tel.: 589164,

Email predikant@pghkorenaar.nl

Pastoraat:

Blij verrast was ik met de bloemengroet uit de gemeente hartelijk dank. Het gaat goed met mij er is een poliep weggehaald uit mijn dikke darm die verkeerde cellen had, ik hoef niet na behandeld te worden. Jammer was wel dat ik eenmaal thuis trombose kreeg in mijn been maar ook dat is onder controle, ik hoop spoedig de diensten weer te bezoeken. Hartelijke groet Gre Koetje.

Deze week:

Wijkmiddag: maandag 10 maart - 14.30 uur in de Dobber

De wijkavonden zijn weer in volle gang. U heeft de uitnodiging al een tijdje geleden ontvangen. Omdat we het signaal kregen dat niet iedereen graag 's avonds de deur uit gaat, maar dat men toch mee zou willen doen, hebben de wijkteams besloten om ook 's middags een contactmiddag aan te bieden. Deze middag is dus wij overschrijdend. We willen u vragen om door te geven als u hoopt te komen, graag deze zondag nog. Dit kan bij ds. Marloes van Doorne, tel. 589164 of e-mail predikant@pghkorenaar.nl.

Orde van dienst

Zingen: Lied 280: 1, 2, 3 en 5

Welkom en mededelingen

Intochtslied: Psalm 105: 1 en 3

Bemoediging en groet

Openingsgebed

Zingen: Lied 558: 1, 2 en 6

Gesprek met de kinderen

Zingen: Projectlied

Lezen: Psalm 139: 13-18

Zingen: Psalm 139: 8 en 9

Uitleg en verkondiging

Muzikaal intermezzo

Bediening van de heilige Doop

Zingen: Lied 872

Zingen: *Verbonden met vader en moeder*

Apostolische Geloofsbelijdenis

Zingen: *Een mens naar God geijkt*

In memoriam mw. Aagje Meel

Zingen: *Ik zie een poort wijd open staan*

Gebeden

Collecten

Slotlied: Lied 416

Wegzending en zegen

Lectio Divina

Maandag 10 maart – 19:00 uur in de Kerkzaal

Lectio Divina is een spirituele manier van Bijbellezen. Het is al een heel oude methode, ontstaan in kloosters. Het is een langzaam, aandachtig en indringend lezen en in zich opnemen van Gods Woord, dat achter de 'woorden' van de Schrift verwijlt, en daar in stilte wacht om je persoonlijk aan te spreken. Het lezen bestaat uit vier stappen: lectio – lezing van de tekst; meditatio – overweging van de tekst; oratio – gebed; contemplatio – nadere beschouwing 'Wat heeft het mij te zeggen, hier en nu?'

Zeker in de 40-dagentijd kan dit een mooie manier zijn van bezinning. We volgen de teksten die op het leesrooster staan. De avonden zijn los van elkaar te volgen. Op de eerste twee avonden wordt deze meditatie-methode uitgelegd.

Woensdag 12 maart 2014, biddag voor gewas en arbeid.

De dag begint met een **Kerk- en schooldienst op Biddag**

- **11:00 uur in de Hervormde Kerk.** Op Biddag is er een kerk- en schooldienst in de Hervormde Kerk. Voorganger is ds. W.G. van den Top. Het thema is: "De enige Echte" n.a.v. 1 Koningen 18. De dienst is samen met het personeel van de school voorbereid. Het is een kerk- en schooldienst, maar iedereen is welkom. Graag zelfs. Het is fijn om samen met de kinderen van de school te bidden voor gewas en arbeid. Er is voor de allerkleinsten oppas in de Regenboog.

- **'s Avonds om 19:30 uur** is er een dienst waarin voorgaat ds. Marloes van Doorne. Organist is Jos Qualm. Wim Rademaker is onze koster. De inzameling is voor de kerk. De kerk is vanouds een ontmoetingsplaats voor jong en oud, om elkaar en vooral God te ontmoeten. Een plek van samenkomst, van gebed en meditatie. Dat moeten we toch samen in stand houden?

Zin in wandelen

donderdag 13 maart – 9:30 uur

Vertrekpunt: café de Egelantier

O.l.v. ds. Marloes van Doorne en Robert en Rita Hagendoorn

Kosten: koffie of thee bij Egelantier

Opgave: t/m dinsdag 11 maart, tel. 589164 of predikant@pghkorenaar.nl

'Wandelen is bidden met je voeten', las ik eens ergens. In ieder geval is het een bijzondere manier van je voortbewegen. Wandelen brengt je terug van je hoofd naar je lijf, naar het hier en nu. Zodat er meer ruimte ontstaat, in je hoofd, voor de schepping. We maken een wandeling door de mooie natuur in onze omgeving. We zien de natuur ontwaken in de lente. Onderweg zijn we stil, we lezen een tekst, een gedicht of een lied en raken met elkaar in gesprek. We sluiten af met een kopje koffie in de Egelantier.

Driehofkring

Donderdag 13 maart – 15:00 uur in de vergaderzaal in zorgcentrum Driehof

Dit seizoen lezen we met elkaar verhalen over aartsvaders en aartsmoeders. In de Bijbel staan veel verhalen over deze mensen, verhalen die ons laten zien hoe wij zijn, hoe God is en hoe Hij met mensen omgaat. De aartsvaders en -moeders leefden dicht bij God, maar stonden soms ook recht tegenover Hem. Zo houden zij ons een spiegel voor. Deze laatste bijeenkomst van dit seizoen horen we over Rachel. Leiding is in handen van ds. M. van Doorne.

Volgende week:

Zondag 16 maart 2014, 2^e zondag van de 40 dagentijd,

wordt de dienst geleid door ds. Marloes van Doorne. Het orgel wordt bespeeld door Corné van Doorne. Kees de Jong is onze koster. Tieke van Zanten en Lisette Langelaar verzorgen de kinderoppas en de kindernevendienst wordt geleid door Manon de Jong en Christiaan Knibbe. De inzamelingen zijn voor de diaconie en het onderhoudsfonds. Na de dienst bent u uitgenodigd voor de koffie in de Dobber.

Peuter- en kleuterdienst

Zondag 16 maart – 16:00 tot 17:00 uur

Thema: God zorgt voor jou

Voor de jongste kinderen is er op 16 maart weer een peuter- en kleuterdienst. Kinderen van 0 t/m 6 jaar zijn van harte welkom samen met hun ouders, broers en zussen, opa's en oma's, de buurvrouw en iedereen die zin heeft om mee te gaan.

We horen een verhaal dat Jezus aan de mensen vertelt. Hij zegt: 'Maak je niet zoveel zorgen. Kijk eens naar de vogels, ze bewaren niets, ze sparen niet voor later. Want ze weten dat God voor hen zorgt.'

Na afloop is er limonade met iets lekkers en koffie of thee voor de volwassenen en gaan we iets knutselen om mee naar huis te nemen. Je mag een kussen meenemen om op te zitten en een muziekinstrument.