



## Liederen en lezingen voor vandaag

- Zingen voor de dienst: Tussentijds 3: 1,2, 5 en 6` ■ Psalm 119: 1, 21 en 34 ■ Tussentijds 17
- lied 288 (nieuw liedboek) ■ Deuteronomium 30: 15-20 ■ Deuteronomium 30: 15-20 ■ gezang 7: 1 en 4
- Lucas 14: 25 - 33 ■ Gezang 326: 1, 2 en 4 ■ Tussentijds 113 ■ Gezang 481

## ➤ Vandaag: Zondag 8 september 2013,

is onze voorganger ds. J.S. van Poppel uit Oegstgeest. Het orgel wordt bespeeld door jos Qualm. Wim Rademaker is onze koster. De kinderoppas wordt verzorgd door Aafke Knibbe en Lisette Langelaar. Daphne Kalisvaart en Lisette Langelaar leiden de kindernevendienst. De 1<sup>e</sup> inzameling is voor de kerk en de 2<sup>e</sup> voor de diaconie. Na de dienst wordt de koffie geschonken in de Dobber en daar bent u van harte voor uitgenodigd

## Bloemengroet:

De bloemen gaan vandaag met een hartelijke groet van ons allen naar de Cees en Riet van Aalst.

## Lief en leed in de gemeente

Voor berichten over lief en leed in onze gemeente kunt u contact opnemen met uw predikant en/ of met de wijkouderling. Het beste is zij telefonisch bereikbaar tussen 8.45-9.15u of 16.30-17.00u. Natuurlijk kunt u het altijd proberen en eventueel een boodschap achterlaten op het antwoordapparaat. Zij belt u dan zo snel mogelijk terug. Tel.: 589164, Email [predikant@pghkorenaar.nl](mailto:predikant@pghkorenaar.nl)

## Pastoraat

Dhr. Cees van Aalst is weer thuis. Wel zal er verder onderzoek nog moeten plaatsvinden.  
*Hazerswoude-Dorp*

Mw. Slootweg-de Gelder verblijft nog in Leythenrode. Gelukkig gaat het al weer een stuk beter. Alleen slikken gaat nog moeilijk, maar daarvoor krijgt ze therapie.

De bestralingen bij dhr. Arie van der Jagt zijn achter de rug. Hij voelt zich, gelukkig, steeds weer een beetje beter. Eind oktober verwachten ze de uitslag van deze bestralingskuur. Arie en zijn vrouw Nel danken u hartelijk voor alle bliken van de medeleven. Het heeft hen zeer goed gedaan.

Ook dhr. Jaap Verhorst dankt u hartelijk voor alle steunbetuigingen die hij mocht ontvangen na het overlijden van zijn vrouw, Alie Verhorst-Marsman. Zijn dank gaat ook uit naar alle medewerkers en vrijwilligers in zorgcentrum Driehof waar Alie de laatste tijd woonde

## ➤ Volgende week, zondag 15 september 2013 (startzondag)

Ds. Marloes van Doorne leidt de dienst. Organist is Corné van Doorne. Kees de Jong is onze koster. Fia Pels en Annemiek Hoogendoorn zorgen voor de kinderoppas. De kindernevendienst wordt geleid door Elze Verhorik en Manon de Jong. De inzamelingen zijn voor PKN/jeugdwerk en voor de kerk. Na de dienst en bij goed weer wordt er buiten koffie gedronken. Meer hierover leest in deze gemeentebrief.

## ➤ En verder .....

### **Startzondag 2013 Met hart en ziel geloven**

15 september - 9.30u

Een nieuw kerkelijk seizoen staat weer voor de deur. Met een feestelijke dienst gaan we het seizoen openen. Na afloop hopen we buiten op het plein te kunnen koffie drinken en zelfs te lunchen. Tussendoor is er, voor wie wil, een programma om elkaar eens op een andere manier te ontmoeten.

Voor de lunch is het wel fijn om te weten op hoeveel mensen we kunnen rekenen. Geef je op via de lijst in de kerk of stuur een mailtje naar [missionaire.arbeid@pghkorenaar.nl](mailto:missionaire.arbeid@pghkorenaar.nl)

En we zijn op zoek naar mensen die een taart/cake of iets anders lekkers willen bakken voor bij de koffie na afloop van de kerkdienst. Ook daarvoor kan je je opgegeven via de lijst in de kerk of door een mailtje te sturen.

### **Braderie/veiling 5 oktober aanstaande**

Er wordt hard gespaard aan de diverse punten, fijn!

De doos staat in de hal van de kerk waarin u de bonnen / zegels kunt deponeren t/m zondag 22 september. Het gaat om de D.E. punten / Buttertjes / bakker van Noortzegels / Stoepjezegels / Micozegels / Kaaszegels van de markt.

De D.E. bonnen kunt u tot uiterlijk donderdag 26 september in leveren bij Meinte Vierstra,  
J. Lievenslaan 20 tel. 0614040240

De andere zegels en Buttertjes tot uiterlijk 26 september bij Atie de Gelder tel. 588185

U kunt ons ook bellen, dan halen we het gespaarde bij u af.

Hartelijk dank voor uw hulp, met vriendelijke groeten Meinte en Atie

### **Tweedehands speelgoed**

Zoals u weet is er op 5 oktober weer een braderie in onze kerk.

De verkoop van tweedehands speelgoed zorgt ook altijd voor een leuk bedrag bij de totale opbrengst.

Heeft u speelgoed wat compleet is en in goede staat, wilt u het kwijt, dan zijn wij er blij mee. U kunt het op vrijdag 4 oktober brengen in de Korenaar. Bent u niet in staat het te brengen, dan willen we het ook bij u komen ophalen.

Kan het echt niet tot 4 oktober wachten, dan kunt u het brengen bij het onderstaande adres.

We hopen dat we weer een leuk gevulde "winkel" mogen hebben op 5 oktober.

Alvast bedankt!

Jolanda van Zanten tel. 587272

Marian Zintel Eikenlaan 28 tel. 588615