



GEMEENTEBRIEF

Protestantse Gemeente Hazerswoude
7 september 2014
Volgnummer 1132

Kopij inleveren/ insturen naar gemeentebrief@pghkorenaar.nl
De kopij dient uiterlijk donderdag om 14:00 uur in ons bezit te zijn!

Lief en leed in de gemeente

Voor berichten over lief en leed in onze gemeente kunt u contact opnemen met onze predikant en/ of met uw wijkouderling. Het beste is de predikant telefonisch bereikbaar tussen 8:45-9:15 uur of 16:30-17:00 uur. Natuurlijk kunt u het altijd proberen en eventueel een boodschap achterlaten op het antwoordapparaat. Woensdag is haar vrije dag.

Tel.: 589164, Email predikant@pghkorenaar.nl

Vandaag, zondag 7 september 2014,

nemen we afscheid van twee ambtsdragers en vijf ambtsdragers worden herbevestigd. Voorganger is ds. Marloes van Doorne. Organist is Jos Qualm. Hilbrand Zintel is onze koster. Voor de kinderen van de basisschool is er kindernevendienst. Diny Boer-Harkes en Celine van Rijthoven verzorgen de kinderoppas. Na de dienst kunt u de vertrekkende en herbevestigde ambtsdragers de hand drukken in de grote zaal; daar wordt ook de koffie geschonken.

Bevestiging ambtsdragers

Vandaag zal er afscheid genomen worden van enkele vertrekkende ambtsdragers en zullen anderen (her)bevestigd worden.

Afscheid nemen we van wijkouderling Ottolien de Vlaam en van scriba Jan Luuk van Dijk.

Herbevestigd zullen worden, omdat zij al lid van de kerkenraad waren: Piet Bos als voorzitter van de kerkrentmeesters, Janny Bos als diaken voor het LUMC, Nico en Annette v.d. Bosch als voorzitter van de missionaire commissie en Erick Westerman als scriba.



1^e inzameling van uw gaven is voor **Pauluskerk Rotterdam "eethuis"**.

Een gezamenlijke, goede maaltijd voor € 1,- voor iedereen die geen mogelijkheid heeft om zelf te koken.

2^e inzameling van uw gaven is voor **het onderhoudsfonds**

Een kerkgemeente moet onderhouden worden, dat geldt zeker voor de gebouwen. **Helpt u mee?**

Bloemengroet:

De bloemen gaan vandaag met een hartelijke groet en felicitatie van ons allen naar Mevr. Zaal die onlangs 97 jaar mocht worden.

Pastoraat

De gezondheid van mw. K. van Beek-Jaarsma, wonende in de Driehof, gaat helaas hard achteruit. Een kaartje zal zeker gewaardeerd worden.

Ellen van Zanten-Zwiers laat u allen hartelijk groeten. Ze wil u danken voor alle aandacht, bloemen en kaarten die ze de afgelopen weken mocht ontvangen.

Het gaat goed met haar. De operatie is geslaagd. De artsen hebben de tumor goed kunnen verwijderen. Ze is nu thuis aan het herstellen.

Orde van dienst

Thema: Het kleine telt

Zingen: Lied 275: 1, 2 en 3

Welkom en mededelingen

Intochtslied: Psalm 139: 1 en 8

Bemoediging en Groet - Klein Gloria

Openingsgebed

Loflied: Psalm 149: 1 en 3

Gesprek met de kinderen

Zingen: *Jezus is de goede herder*

Lezen: Matteüs 18: 1-14

Zingen: Lied 23b

Uitleg en verkondiging

Orgelspel

Gebeden

Herbevestiging en afscheid ambtsdragers

Zingen: Lied 363

Zingen: Psalm 90: 8

Collecten

Slotlied: Lied 425

Wegzending en zegen

Amen: Lied 415: 3

Deze week

Driehofkring

donderdag 11 september – 15:00 uur in zorgcentrum Driehof

Dit seizoen lezen we met elkaar gedeelten uit het Bijbelboek 1 Samuël. In dit Bijbelboek maken we kennis met de hoofdpersonen Samuël, Saul en David. Zij zijn respectievelijk de eerste profeet van Israël en de eerste twee koningen van Israël. Het thema van deze eerste bijeenkomst is 'God maakt een nieuw begin' (1 Samuël 1). Leiding is in handen van ds. W.G. van den Top.

Open Monumentendag + Boekenmarkt zaterdag 13 september – 10:00 en 16:00 uur in de Korenaar. Hoewel de Korenaar een relatief nieuw gebouw is, herbergt ze wel een monument: ons Künckel-orgel. Daarom openen we dit jaar ook de deuren op Open Monumentendag. Er zijn die dag meerdere activiteiten in de Korenaar:

- Orgelbespeling
- Boekenmarkt met goede tweedehandsboeken en puzzels (verkoop van 9.00 tot 14.00u)
- Koffiehoek
- Rustplaats voor deelnemers aan de fietstocht langs verschillende orgels in de gemeente Alphen a/d Rijn (zie voor meer info: www.orgelcommissiealphen.nl)

Boekenverkoop in combinatie met Open Monumentendag 13 september

Voor de boekenverkoop, vorig jaar op de Braderie, zijn er enthousiast boeken aangeleverd.

Gelukkig is er ook heel veel verkocht. Op de zondag na de braderie zijn er nog mensen blij naar huis gegaan met boeken. Om recht te doen aan mensen die boeken hebben afgestaan, willen we zorgvuldig omgaan met het restant. Er is goed geselecteerd en veel boeken zijn opgeslagen.

13 september is het Open Monumentendag: de kerk is die dag open om het orgel te beluisteren. Dit wordt gecombineerd met enkele andere activiteiten in de Korenaar, **van 9-14 uur**

-koffie/ thee met gebak in de Dobber

-een boeken- en puzzel markt in de hal van de kerk

Het zou leuk zijn als we het aanbod ook konden verversen:

Mocht u boeken en puzzels kwijt willen dan kunt u deze vanaf 6 september inleveren bij Wim Vreeke of op vrijdag 12 september in de kerk.

Contactpersoon: Wim Vreeke (0172-589568) en Ellen Windhorst (06-23654409)

Startmiddag Clubs

zaterdag 13 september – 13:30 tot 17:30 uur in de Regenboog

Voor alle jeugd van groep 1 t/m 16 jaar

Zit je in groep 1 t/m 4 van de basisschool dan ben je welkom in de Regenboog om 13.30u. Rondom de regenboog zullen we allerlei **LEUKE SPELLEN** gaan doen met als slot een finalespel!!

Voor jongeren van groep 5 t/m 16 jaar hebben we een ander programma! Je wordt ook in de Regenboog verwacht om 13:30 uur. Daarna gaan we op de **fiets** weg om te gaan **SURVIVALLEN!!** Trek dus niet je zondagse pakkie aan!! Aan het einde eten we met elkaar iets lekkers.

We hopen je te zien op deze sportieve startmiddag!

de clubleiding

Volgende week, zondag 14 september 2014,

is het startzondag. De dienst zal worden geleid door onze eigen voorganger ds. Marloes van Doorne.

Organist is Corne van Doorne. Wim Rademaker is onze koster. Er is weer kindernevendienst. Mieke de Haan en Lisette Langelaar verzorgen de kinderoppas. De inzamelingen zijn voor PKN Jeugdwerk en de Diaconie. Na de dienst bent u uitgenodigd voor het vervolgprogramma van de startzondag. Het koffiedrinken zal in de Grote Zaal plaatsvinden.

En verder :

Laatste week: Stuur de kerk een kerk

Als Protestantse Gemeente in Hazerswoude-Dorp zijn we verbonden met de kerken wereldwijd. We willen daar graag iets zichtbaar van maken. Daarom willen wij iedereen vragen om een ansichtkaart te sturen naar de Korenaar wanneer je deze zomer op vakantie bent of een dagje uit bent geweest. Op deze kaart moet een kerk afgebeeld zijn.

De kaarten hangen we op een prikbord in de hal zodat er een kleurrijke collage ontstaat van allerlei kerken over de hele wereld. Doen jullie mee?

De kaarten kunnen gestuurd worden naar: De Korenaar, Dorpsstraat 183, 2391 CB Hazerswoude-Dorp

Startzondag: Mobiele telefoon mee naar de kerk

Misschien een wat rare oproep. Normaal laat je op zondagochtend je telefoon thuis of zorg je dat hij uit staat, maar op Startzondag (14 september) gaat het allemaal wat anders. We gaan er verder nog niets over verklappen, maar we willen jullie in ieder geval vragen je telefoon mee te nemen.

Missionaire commissie

Geef je op voor Startzondag en bakkers en kokers gezocht

zondag 14 september - na de kerkdienst tot ong. 14:00 uur

Nog een paar weken en dan hopen we feestelijk het nieuwe kerkelijke seizoen met elkaar te beginnen. Het begint al met een feestelijke dienst waarin we onze verbondenheid met God en elkaar vieren. Maar bij een feest hoort natuurlijk taart en ander lekkers. Daarom zijn we op zoek naar bakkers die iets willen bakken voor bij de koffie na afloop van de dienst.

Na de koffie is er de mogelijkheid om mee te doen aan een leuke fiets- of wandelpuzzeltocht waarin ook de 'verbinding' wordt gezocht. Ondertussen worden, hopelijk op het plein, de tafels gedekt voor een lekkere lunch. Bij de lunch willen we graag soep serveren. Daarom zijn we ook op zoek naar soepkokers. Op de 'meeleef tafel' opgaveformulieren klaar. Ook kan je je aanmelden via predikant@pghkorenaar.nl of via Facebook. We rekenen op jullie komst en medewerking om er een feestelijke dag van te maken!

Missionaire commissie



Running Dinner

Op zaterdag 27 september organiseren we weer een Running Dinner. Bij een Running Dinner gaat men letterlijk bij elkaar aan tafel. Mensen stellen hun huis open voor gasten, anderen zijn gast aan tafel. De ene gang hier, de volgende daar. Zo leer je elkaar tijdens de maaltijd van een heel andere kant kennen. In de bijbel wist men het al: aan tafel, daar komen de gesprekken op gang.

We gaan in groepjes (maximaal 6 personen) bij elkaar thuis eten. Het voor- en hoofdgerecht eet je bij iemand thuis, en beide gerechten op een ander adres. Het nagerecht wordt geserveerd in de Korenaar, hier komen alle deelnemers weer bij elkaar om gezellig na te praten en ervaringen te delen.

Meer informatie en het aanmeldingsformulier is te vinden in Kerkklanken en op de website van de kerk.

Aanmeldingsformulieren liggen ook op de steen in de hal, downloaden via de website kan ook:

www.pghkorenaar.nl. Opgeven kan tot 15 september. Voor vragen kunt u contact opnemen via:

runningdinner@pghkorenaar.nl of telefonisch bij een van de organisatoren: Heleen Polderman (tel. 071-3416744), Marijke Westerman (tel. 0172-501610), Ellen Windhorst (tel. 06-23654409). Iedereen kan meedoen, van harte welkom!