



GEMEENTEBRIEF

Protestantse Gemeente Hazerswoude

7 augustus 2016

Volgnummer 1232

Kopij inleveren/ insturen naar gemeentebrief@pghkorenaar.nl De kopij dient uiterlijk donderdag om 14:00 uur in ons bezit te zijn!

Orde van dienst

Zingen voor de dienst: Gez. 705
Welkom en mededelingen
Intochtslied Psalm 122:1, 3
Stil gebed, votum en groet
Zingen klein gloria
Kyriegebed
Loflied : Lied 185 geheel
Kindernevendienst/inleiding dienst
Zingen kinderlied "Wij gaan voor even uit elkaar"
1e schriftlezing Psalm 34:1 - 7
(Lector)
Zingen Lied 944:1,2,4
2e schriftlezing Lukas15:11-32
Zingen: Lied 896:2,3,4,5
Preek
Muzikaal orgelmoment
Zingen Lied 601:2,3
Gebeden, stil gebed, Onze Vader
Collecte
Slotlied: Lied 675:2
Zegen

Pastorale berichten en bereikbaarheid predikant

Voor berichten over lief en leed in onze gemeente kunt u contact opnemen met onze predikant en/of met uw wijkouderling. Maandag overdag en donderdag is onze predikant vrij. Telefoon predikant: 0172-589164. E-mail: predikant@pghkorenaar.nl

Vandaag, - zondag 7 augustus 2016

7 augustus 2016,

wordt de dienst geleid door ds. W.T. Knoef uit Hoofddorp. Organist is Herman Verbree. Cok Rademaker is onze koster. Er is kindernevendienst en de kinderoppas wordt verzorgd door Fia Pels. Na de dienst bent u welkom bij de koffie.

Inzamelingen:

1e inzameling van uw gaven is voor DPA, Financiële steun Iraans gezin. Het gezin dat wij ondersteunen is ruim twee jaar geleden gevlucht vanwege hun Christelijk geloof. Zij kwamen toen in Italië aan, daar was het een chaos. Zij hadden Nederland als doel, daar hadden zij ook familie wonen. Ze zijn inmiddels helemaal ingeburgerd, de kinderen gaan naar school.

Ze wachten nu de uitspraak af van hun hoger beroep. Als dat negatief is, moeten zij nog negen maanden wachten, dan hebben zij recht op het aanvragen van een verblijfsvergunning, deze zullen ze dan bijna met zekerheid krijgen. Hun echtgenoot en vader woont nog in Iran.

Als alles achter de rug is, en zij hebben een verblijfsvergunning, dan worden zij herenigd.

2e inzameling van uw gaven is voor het onderhoudsfonds

Een kerkgemeente moet onderhouden worden, dat geldt zeker voor de gebouwen. Helpt u mee?

Bloemengroet:

De bloemengroet gaat vandaag met een hartelijke groet van ons allen naar: dhr. J. v.d. Bosch.

Pastoraat

Al ruim vijf maanden is Suus Bontenbal aan huis gebonden door een open wond aan haar been. Ondanks alle inspanning van de artsen en verpleegkundigen is de wond nog niet genezen. Er is gelukkig nu wel sprake van enige verbetering en ze hoopt dat dit herstel doorzet.

Ze doet haar uiterste best het geduld te bewaren en de moed erin te houden. Iedereen ontvangt een hartelijke groet van haar.

Bedankt !

Lieve mensen,

Dank, veel dank aan allen die ons 60-jarig huwelijk op allerlei manieren extra feestelijk voor ons hebben gemaakt.

groetjes,

Jan & Klazien Dekker

Volgende week, zondag 14 augustus 2016,

is onze voorganger ds. Y. Hsu uit Baambrugge. Herman Verbree bespeelt het orgel en Wim Rademaker is onze koster. De inzamelingen zijn voor Kerk in Actie/ zomerzending en voor de kerk.

Er is kindernevendienst. Astrid de Ruiters verzorgt de kinderoppas.

Na afloop van de dienst is er ruimte voor ontmoeting bij de koffie in de hal of de Dobber.

Zomer- Zangavonden 2016

Zing en ontmoet een klein uur!

De kerken in Rijnwoude zingen het uit.

10 augustus in de Brugkerk

17 augustus in de H.H. Engelbewaarderskerk

24 augustus in de Bernarduskerk

Op woensdagavond...

(Dorpsstraat 53, Koudekerk aan den Rijn)

(Dorpsstraat 248, Hazerswoude-Dorp)

(Rijndijk 106, Hazerswoude-Rijndijk)

Aanvang:19:00 uur Na afloop: koffie/thee

Op de Jaarmarkt.

Ook dit jaar staan de drie kerken van Hazerswoude-Dorp op 27 augustus op de Jaarmarkt.

Met als thema "Deel je wensen"

is er een heuse. . . . **"Ik wens jou toe"** - boom.

Wat wenst u een ander toe?

Gezondheid, liefde, wijsheid, vrede enz.

Op een appeltje kan een wens voor "zomaar iemand" worden geschreven en dat appeltje hangt u in de boom.

Iemand anders heeft al een wens voor u geschreven.

Bent u benieuwd naar wat u wordt toegewenst?

Ook voor de kinderen is er iets leuks te doen:

ze worden niet vergeten!

Kom kijken bij de



van de gezamenlijke kerken!

