



GEMEENTEBRIEF

Protestantse Gemeente Hazerswoude

7 april 2013

Volgnummer 1058

Liederen en lezingen voor zondag 7 april:

Tussentijds 2: 1, 3 en 4; Psalm 81: 1, 4 en 8; Kyrie: Tussentijds 9;1; 9: 18 en 9: 19; *Vanwaar wij komen* (melodie gez. 477); *Omdat Hij leeft* (Opw 47); Lucas 24: 13-35; Gez. 72; Gez. 82; *Heer, U hebt ons leven* (melodie gezang 456); na de zegen: Gez. 456: 3.

➤ Vandaag: zondag 7 april 2013

Vandaag wordt de dienst geleid door ds. C. van Stralen uit Alphen a.d. Rijn. Organist is Jos Qualm. Cok Rademaker is onze koster. De oppasdienst wordt verzorgd door Annette v.d. Bosch en Suzanne v.d. Haven. De kindernevendienst wordt geleid door Lisette Langelaar en andra v.l.d. Haven. De 1^e inzameling is voor Kerk en de 2e Diaconie. Na afloop is er ruimte voor ontmoeting bij de koffie in de Dobber.

De 2^e inzameling van uw gaven is voor de: **Diaconie**

Deze collecte is voor het eigen werk van de diaconie ter plaatse en de quotum aan de Protestantse Kerken in Nederland. Wat doet PKN met het quotum dat zij van de diaconieën ontvangt? Elke provincie heeft een diaconaal bureau van waaruit de classis (b.v. Alphen a/d R) wordt begeleid. Ook zorgt men voor informatie op het gebied van WMO. Kerk in Actie is meer gericht op "Omzien naar elkaar" bij u in de buurt en wereld wijd.

Uw diaconie

Bloemengroet.

De bloemen gaan vandaag als blijk van medeleven en een hartelijke groet van ons allen naar: Margriet van Dijk.

Lief en leed in de gemeente.

Voor berichten over lief en leed in onze gemeente kunt u contact opnemen met uw predikant en/ of met de wijkouderling. Het beste is zij telefonisch bereikbaar tussen 8.45-9.15u of 16.30-17.00u.

Natuurlijk kunt u het altijd proberen en eventueel een boodschap achterlaten op het antwoordapparaat.

Zij belt u dan zo snel mogelijk terug. Tel.: 589164,

Email: predikant@pghkorenaar.nl

Pastoraat:

Overleden

Afgelopen woensdagavond, 3 april, is op 95-jarige leeftijd overleden dhr. Jan Bol. Hij woonde met zijn vrouw in zorgcentrum Driehof. De dienst van Woord en gebed voorafgaand aan de begrafenis zal dinsdag 9 april om 11.00u in de Korenaar gehouden worden. Na de begrafenis op de Algemene Begraafplaats hier ter plaatse is er gelegenheid tot condoleren.

Dhr. Piet van Vliet is de afgelopen periode behoorlijk ziek geweest van 2 longontstekingen en de griep. Gelukkig is hij nu weer aan het opknappen en gaat het weer een stuk beter. *Hazerswoude-Dorp*

➤ Deze week:

Bijbelkring 'Openbaring'

maandag 8 april - 19.30 tot 21.00u in de kerkenraadskamer o.l.v. ds. Marloes van Doorne, kosten bijdrage voor koffie/thee

Het Bijbelboek Openbaring blijft de eeuwen door de aandacht trekken. Is dat vanwege de apocalyptische beelden en de verwachting van het einde der tijden? Of is het de boodschap van troost en uitzicht waardoor mensen het volhouden in moeilijke omstandigheden?

We vervolgen onze ontdekkingstocht. We lezen hoofdstuk 12. In dit en het volgende hoofdstuk wordt uitgebreid bericht over het kwaad, dat in gestalte van de draak en de twee beesten, de strijd aanbindt tegen de gemeente van Christus.

Filmhuis 'The Reader'

vrijdag 12 april - 20.00 tot ca. 22.30u

o.l.v. Willem en Nelleke de Beus

kosten €2,50

Eerst samen naar een goede film kijken en daarna onder het genot van een drankje er over na praten, dat kan in ons eigen filmhuis. Op het programma staat deze week: The Reader

Wanneer de jonge Duitse scholier Michael Berg op weg naar school ten val komt, wordt hij geholpen door tramconductrice Hanna. Ondanks dat zij tweemaal zo oud is als hij, raakt Michael volledig door haar geobsedeerd. Ze geven zich hartstochtelijk aan de liefde over en daarna leest hij haar telkens voor, het ene boek na het andere, de hele wereldliteratuur. Totdat Hanna van de ene op de andere dag verdwenen is. Wanneer Michael acht jaar later als jonge rechtenstudent het nazitribunaal observeert, staat hij plots tegenover Hanna in een heel andere setting. Hanna staat terecht voor een verschrikkelijk misdrijf, maar weigert zich te verdedigen. Dan realiseert Michael zich dat zijn jeugdliefde een geheim bewaakt dat zij als een grotere schande ziet dan moord.

➤ Volgende week, zondag 14 april 2013,

Voorganger is ds. Rineke van Doorn uit Veendam. Organist is Herman Verbree. Hilbrand Zintel is onze koster. De oppas wordt verzorgd door Rita de Gelder en Daphne Kalisvaart. De kindernevendienst wordt geleid door Sharitsa Obispo en Daphne Kalisvaart? De 1^e inzameling is voor PKN Eredienst en Kerkmuziek en de 2^e voor het Onderhoudsfonds. Na de dienst bent u welkom bij de koffie in de Dobber.

➤ En verder:

Hartelijk dank voor het prachtige bloemstuk dat ik zondag 24 maart kreeg.

Met een groet voor u allen van mevr. C.J. Hassefras- de Dreu.

Via deze weg wil ik iedereen bedanken voor het medeleven en de mooie/hartverwarmende kaarten.

Op dit moment gaat het goed met mij, maar ik moet nog verder revalideren.

vriendelijk groet Gerrie de Wit



Running Dinner

Vandaag is uw laatste kans om u op te geven voor het Running Dinner op 20 april! Er zijn al 27 deelnemers, er is nog plaats voor meer mensen!

Bij een Running Dinner gaat men letterlijk bij elkaar aan tafel. Mensen stellen hun huis open voor gasten, anderen zijn gast aan tafel. De ene gang hier, de volgende daar. Zo leer je elkaar tijdens de maaltijd van een heel andere kant kennen. In de bijbel wist men het al: aan tafel, daar komen de gesprekken op gang.

We gaan in groepjes (4-6 personen) bij elkaar thuis eten. Het voor- en hoofdgerecht eet je bij iemand thuis, en beide gerechten op een ander adres. Het nagerecht wordt geserveerd in de Korenaar, hier komen alle deelnemers weer bij elkaar om gezellig na te praten en ervaringen te delen.

Iedereen kan meedoen en voor kinderopvang en een apart programma voor de jeugd wordt gezorgd.

Meer informatie vindt u in Kerkklanken of de website van de kerk. Aanmeldingsformulieren liggen op de steen in de hal, downloaden via de website kan ook: www.pghkorenaar.nl.

Vindt u het lastig om het formulier in te vullen? Belt u dan even met een van de organisatoren, dan komt het ook in orde!

U kunt ons bereiken via: runningdinner@pghkorenaar.nl of telefonisch: Heleen Polderman (tel. 071-3416744), Marijke Westerman (tel. 0172-501610), Ellen Windhorst (tel. 0172-589940).

Kennismaking nieuw liedboek

woensdag 24 april

20.00u in de **Ontmoetingskerk te Bodegraven**

19.15u vertrek bij de Korenaar

Op 25 mei van dit jaar verschijnt een nieuw liedboek voor de kerken met als titel: 'Liedboek, zingen en bidden in huis en kerk'. Classis Alphen a/d Rijn organiseert een zang-/introductieavond van het nieuwe Liedboek. Deze avond, met veel samenzang, vindt plaats in de Ontmoetingskerk te Bodegraven (eerdere

informatie over de locatie in Alphen bleek niet te kloppen). De samenzang zal worden ondersteund door een cantorij uit Bodegraven. De inleiding en verdere uitleg op deze liedboekavond wordt verzorgd door de Interkerkelijke Stichting voor het Kerklied (ISK). Ook nieuwsgierig of heb je zo je bedenkingen, kom, proef en zing mee! Op de avond zelf zijn proefbundeltjes te koop à €1,00. We willen proberen zoveel mogelijk met elkaar mee te rijden. Een opgaveformulier ligt op de meeleeftafel.

Noodhulp

HELP SLACHTOFFERS SYRIË Collecte 12 mei

Noodhulp

In de laatste diaconievergadering is de brief van Kerk in Actie besproken en heeft de diaconie de datum van zondag 12 mei vastgezet om de opbrengst van de eerste collecte van die dag voor hulp aan Syrië te besteden. Toen was de actie van SHO giro 555 nog niet bekend.

Bezeten van macht, gedreven door hoogmoed en gevangen door egoïsme. Hoe kan een mens zelfs heel zijn volk laten uit sterven en het land onherstelbare schade toebrengen. Sinds het begin in maart 2011 zijn er 62.554 doden geteld, maar het dodental is veel hoger dat weten ze bij de organisatie het Observatorium. Alleen al in de afgelopen maand maart vielen er 6.005 doden onder wie 298 kinderen, 291 vrouwen en 1.464 rebellen of uit het Syrische leger gedeserteerde militairen.

Weinig bescherming tegen de kou. Veel kinderen zijn door de oorlog en de barre omstandigheden in de vluchtelingenkampen al verzwakt en lopen extra risico om de winter niet te overleven. De vluchtelingen wonen in tentjes of hutjes, zitten op bevroren grond of in vochtige, koude ruimtes. Ze hebben weinig bescherming tegen de kou: er is geen verwarming, warme kleding, geschikte schoenen of goed voedsel. Ook Save the Children, Unicef, Artsen zonder grenzen maken zich grote zorgen over de vluchtelingen stromen naar vluchtelingenkampen in Syrië en de buurlanden.

Een gift mag u natuurlijk ook nu al geven aan giro 555 of andere instantie.

De diaconie van pgh de Korenaar houdt haar inzameling voor Noodhulp HELP SLACHTOFFERS SYRIË op 12 mei. Hier geldt de regel dat je nooit te laat kan zijn.

Uw diaconie