



GEMEENTEBRIEF

Protestantse Gemeente Hazerswoude
6 oktober 2013
Volgnummer 1084

➤ Vandaag is het Israëlzondag.

De heilige doop is aangevraagd door Ron en Suzanne Marijnissen-Rademaker, voor hun dochter Julia en door René en Désiree van Haaren-de Jong, voor hun dochter Cato. De doop zal vandaag plaatsvinden. René en Désiree zullen in deze dienst ook openbare belijdenis van hun geloof afleggen.

Fam. Marijnissen, Waddinxveen

Fam. van Haaren, Hendrik Ido Ambacht

De dienst wordt geleid door ds. Marloes van Doorne. Organist is Herman Verbree. Hilbrand Zintel is onze koster. Suus Vreeke en Suzanne van der Haven zorgen voor de kinderopas. Daphne Wanders en Barbara van Rijthoven leiden de kindernevendienst.

De inzamelingen zijn voor :

Kerk & Israël Israëlzondag

De eerste zondag van de maand oktober is voor de Protestantse Kerk 'Israëlzondag'. Op deze zondag geven wij in het bijzonder uiting aan onze onopgeefbare verbondenheid met het volk Israël zoals we dat uit de Bijbel kennen. Want voor de Protestantse Kerk zijn de Joodse wortels van het geloof niet weg te denken.

2^e inzameling van uw gaven is voor: Uw eigen diaconie

We steunen projecten voor mensen die dak- of thuisloos, gevlucht, verslaafd, uitgesloten zijn. Wereldwijd, maar ook in onze eigen (kerkelijke) gemeente. Daar is een financiële reserve voor nodig.

Bloemengroet:

De bloemen gaan vandaag met een hartelijke groet van ons allen naar mevr. Houwing.

Lief en leed in de gemeente

Voor berichten over lief en leed in onze gemeente kunt u contact opnemen met uw predikant en/ of met de wijkouderling. Het beste is zij telefonisch bereikbaar tussen 8.45-9.15u of 16.30-17.00u.

Natuurlijk kunt u het altijd proberen en eventueel een boodschap achterlaten op het antwoordapparaat.

Zij belt u dan zo snel mogelijk terug. Tel.: 589164, Email predikant@pghkorenaar.nl

Pastoraat

Dhr. Jo Slappendel verblijft, sinds deze week, tijdelijk in zorgcentrum Driehof. Zijn huis moet enigszins aangepast worden zodat hij weer thuis kan gaan wonen.

➤ Volgende week zondag (13 oktober)

is onze voorganger ds. Marloes van Doorne. Het orgel wordt bespeeld door Jos Qualm. Wim Rademaker is onze koster. Francien van Zanten en Celine van Rijthoven verzorgen de kinderopas. De kindernevendienst staat onder leiding van Manon de Jong en Daphne Kalisvaart. De 1^e inzameling is voor het werelddiaconaat en de 2^e voor het onderhoudsfonds. Na afloop bent u uitgenodigd voor koffie, thee of limonade in de Dobber.

Om 16.00 is er een peuter- en kleuterdienst voor kinderen van 0 – 6 jaar.

Thema: Eten genoeg!

Voor de jongste kinderen is er volgende week weer een peuter- en kleuterdienst. Kinderen van 0 t/m 6 jaar en hun (groot)ouders zijn van harte welkom samen met hun ouders, broers en zussen, opa's en oma's, de buurvrouw en iedereen die zin heeft om mee te gaan.

We horen een verhaal over Elia, die eten krijgt van vogels en over een arme vrouw die bijna geen eten meer heeft, maar als Elia bij haar op bezoek komt is er genoeg olie en meel in de pot.

Na afloop is er limonade met iets lekkers en koffie of thee voor de volwassenen. Je mag een kussen meenemen om op te zitten en een muziekinstrument.

Orde van dienst

Thema: De Heer is God!

Zingen: Psalm 139b

Welkom en mededelingen

Intochtslied: Psalm 105: 1 en 3

Bemoediging en groet

Klein Gloria

Openingsgebed

Loflied: Psalm 146c: 1 en 3

Gesprek met de kinderen

Kinderlied: *Een parel in Gods hand*

Lezen: 1 Koningen 18: 20-40

Zingen: Lied 869: 1 en 3

Uitleg en verkondiging

Zingen: *Laat de kind'ren tot Mij komen*

Doop en belijdenis

Apostolische geloofsbelijdenis: Lied 340b

Zingen: *Verbonden met vader en moeder*

Zingen: Lied 781

Gebeden

Collecte

Slotlied: Lied 416

Wegzending en zegen

➤ **En verder.....:**

Nog tot eind van deze maand kunt u bij de C1000 sparen voor een boodschappenpakket.

Heeft u zegels óver dan kunt u die in de doos bij de C1000 inleveren.

De pakketten die we van alle zegels kunnen samenstellen gaan naar de voedselbank.

Dit is een initiatief van de diaconieën van de drie kerken in ons dorp.

Uw diaconie

Driehofkring

donderdag 10 oktober 2013 - 15.00u in de Bovenzaal (3^e etage)

Dit seizoen lezen we met elkaar verhalen over aartsvaders en aartsmoeders. In de Bijbel staan veel verhalen over deze mensen – verhalen die ons laten zien hoe wij zijn, hoe God is en hoe Hij met mensen omgaat. De aartsvaders en -moeders leefden dicht bij God, maar stonden soms ook recht tegenover Hem. Zo houden zij ons een spiegel voor. Vandaag horen we over Sara. Leiding is in handen van ds. M. van Doorne.

Dode Zee-rollen in Assen

Zaterdag 26 oktober 2013

Kosten: max. €35,00!!! (incl. treinreis, entree museum, inleiding tentoonstelling en lunch)

Opgave: t/m 6 oktober 2013

zie voor meer informatie Kerklanken of de website.

Basiscursus Geloven

Deelnemers kunnen in 8 ontmoetingen kennismaken met de christelijke geloofstraditie. Voor mensen die al met deze traditie vertrouwd zijn, kan de cursus een vernieuwing en verdieping betekenen.

De ontmoeting staat centraal: met elkaar en met God. Zo ontstaat er ruimte voor de deelnemers om tot eigen geloofskeuzes te komen. Om te groeien naar een eigen gelovige identiteit. Bijbelverhalen spelen een belangrijke rol in de cursusbijeenkomsten. Bijzondere verhalen over gewone mensen en hun bijzondere ontmoeting met God. Verhalen van lang geleden, maar nog altijd actueel. Verhalen waarin het gaat over vragen als: Wie is God? En wat is mijn rol als mens op aarde?

We komen 8 woensdagavonden bij elkaar, van 18.00 tot 21.00u. We beginnen elke avond met een warme maaltijd. Als je wel mee wilt doen, maar je kan niet op woensdagavond, laat het dan even weten. Opgave voor 20 oktober bij ds. Marloes van Doorne: 589164 of predikant@pghkorenaar.nl