



GEMEENTEBRIEF

Protestantse Gemeente Hazerswoude

6 april 2014

Volgnummer 1110

Kopij inleveren/ insturen naar gemeentebrief@pghkorenaar.nl
De kopij dient uiterlijk donderdag om 14:00 uur in ons bezit te zijn!

thema: Ik blijf bij jou

Zingen: Lied 205: 1, 3 en 5
Welkom en mededelingen
Intochtslied: Psalm 43: 3 en 5
Bemoediging en groet
Verootmoediging
Zingen: Lied 575: 1 en 2
Gebed bij de opening van de
Schriften
Gesprek met de kinderen
Zingen: Projectlied
Lezen: Zacharia 13: 1-9
Zingen: Psalm 130: 1 en 2
Lezen: Matteüs 26: 31-35
Zingen: Psalm 130: 3 en 4
Uitleg en verkondiging
Orgelspel
Gebeden
Collecten
Slotlied: Lied 601
Wegzending en zegen

Vandaag, zondag 6 april 2014: aanvang dienst 9:30 uur

Op deze 5^e zondag van de 40 dagentijd is onze voorganger ds. Marloes van Doorne. Organist is Herman Verbree. Hilbrand Zintel is onze koster. Bjorna Wanders verzorgt de kinderoppas. De kindernevendienst wordt geleid door Lisette Langelaar en Daphne Kalisvaart. De 1^e inzameling is voor de kerk en de 2^e voor de diaconie. Na de dienst is er gelegenheid elkaar te ontmoeten bij de koffie in de Dobber

Bloemengroet:

De bloemen gaan vandaag met een hartelijke groet en felicitaties van ons allen naar Annie en Hans Hassefras voor hun 50 jarig huwelijk.

Pastoraat:

Mw. Corry Zaal - Harkes heeft het nare en verdrietige bericht gehad dat er bij haar weer borstkanker is geconstateerd.

Aanstaande woensdag zal begonnen worden met een chemobehandeling. We wensen haar en allen die om haar heen staan veel sterkte toe. Hazerswoude-Dorp

Dhr. Sprey is vorige week plotseling niet goed geworden en is toen in het ziekenhuis opgenomen. Na een korte behandeling mocht hij vorige week zaterdag gelukkig al weer naar huis. Het is fijn dat het, naar omstandigheden, weer goed gaat, al blijft de broze gezondheid van dhr. Sprey altijd een reden tot zorg. Wij wensen dhr. en mw. Sprey voor de toekomst veel kracht en sterkte toe!
Zorgcentrum Driehof.

Overleden

Woensdagavond 2 april is op 89-jarige leeftijd overleden mw. Henny Meel - van Veen. Tijdens de laatste jaren van haar leven woonde ze in zorgcentrum Driehof. De begrafenis zal maandag 7 april plaatsvinden. Om 13:00 uur is er de gelegenheid om de familie te condoleren in de Korenaar, aansluitend, om 14:00 uur, gedenken we haar leven in een dienst van Woord en gebed.
Zorgcentrum Driehof

Lief en leed in de gemeente

Voor berichten over lief en leed in onze gemeente kunt u contact opnemen met uw predikant en/ of met de wijkouderling. Het beste is zij telefonisch bereikbaar tussen 8:45-9:15 uur of 16:30-17:00 uur. Natuurlijk kunt u het altijd proberen en eventueel een boodschap achterlaten op het antwoordapparaat. Zij belt u dan zo snel mogelijk terug. Tel.: 589164, Email predikant@pghkorenaar.nl

Deze week:

Wijkmedewerkers, opgelet.

De vergadering van de wijkmedewerkers, gepland voor maandagmiddag 7 april om 13:00 uur, kan in verband met een Dienst van Woord en Gebed in de Korenaar niet doorgaan. De vergadering wordt verschoven naar maandagmiddag 13 april om 13:00 uur in de kerkenraadskamer.

Zin in wandelen

maandag 7 april – 9:30 tot ong. 11:00 uur (let op andere datum!)

vertrekpunt: Lena van Vliet, Torenstraat 40, o.l.v. ds. Marloes van Doorne en Robert en Rita Hagendoorn
Opgave: t/m zondag 6 april, tel. 589164 of predikant@pghkorenaar.nl

'Wandelen is bidden met je voeten', las ik eens ergens. In ieder geval is het een bijzondere manier van je voort-bewegen. Wandelen brengt je terug van je hoofd naar je lijf, naar het hier en nu. Zodat er meer ruimte ontstaat, in je hoofd, voor de schepping.

We maken een wandeling door de mooie natuur in onze omgeving. We zien de natuur ontwaken in de lente. Onderweg zijn we stil, we lezen een tekst, een gedicht of een lied en raken met elkaar in gesprek. We sluiten af met een kopje koffie bij Lena van Vliet.

Lectio Divina

maandag 7 april – 19:00 uur in de Kerkzaal (alle maandagen in de 40-dagentijd)

Lectio Divina is een spirituele manier van Bijbel lezen. Het is al een heel oude methode, ontstaan in kloosters. Het is een langzaam, aandachtig en indringend lezen en in zich opnemen van Gods Woord, dat achter de 'woorden' van de Schrift verwijlt, en daar in stilte wacht om je persoonlijk aan te spreken. Het lezen bestaat uit vier stappen: lectio – lezing van de tekst; meditatio – overweging van de tekst; oratio – gebed; contemplatio – nadere beschouwing 'Wat heeft het mij te zeggen, hier en nu?'

Zeker in de 40-dagentijd kan dit een mooie manier zijn van bezinning. We volgen de teksten die op het leesrooster staan. De avonden zijn los van elkaar te volgen.

Paasbroodjes - Hulp gezocht

Zoals ieder jaar zal ook dit jaar weer door de missionaire commissie de paasbroodjes-actie worden gehouden. De opbrengst hiervan zal ten goede komen aan de projecten in Myanmar waaraan de commissie zich verbonden heeft. Echter, er zijn nog niet voldoende vrijwilligers om de paasbroodjes te verkopen. Daarom willen wij u / jou via deze weg oproepen om mee te helpen. Dus: Heeft u / heb jij de gelegenheid om op vrijdagmiddag 11 april te helpen, geef je dan op na de dienst bij de missionaire commissie of stuur een mailtje naar missionaire.arbeid@pghkorenaar.nl.

Volgende week:

zondag 13 april 2014, Palmzondag,

wordt de dienst geleid door ds. Marloes van Doorne. Het orgel wordt bespeeld door Piet Boon. Onze koster is Wim Rademaker. De kinderopas wordt verzorgd door Annemieke Hoogendoorn. Sharitsa Obispo en Elze Verhorik leiden de kindernevendienst. De inzamelingen zijn voor Kerk in actie totale werk in de 40-dagentijd en voor het onderhoudsfonds.

Na afloop van de dienst bent u uitgenodigd voor een kopje koffie, thee of limonade in de Dobber.

Palmzondag 13 april – 9:30 uur

De kinderen zullen deze zondag vóór de dienst al naar de kindernevendienst gaan. Ze maken daar hun Palmpaasstokken af en zullen later in een feestelijke optocht de kerk binnenkomen.

En verder:

Diensten in de Stille Week.

In de Stille Week, de week voor Pasen, is er een serie kerkdiensten die voorbereid zijn door de liturgiecommissie, met het thema: Nacht tot het licht wordt.

- Witte donderdag, 17 april, viering van het heilig avondmaal, aanvang 19:30 uur,
 - Goede Vrijdag, 18 april, aanvang 19:30 uur.
 - Stille Zaterdag, 19 april, paaswake. Aanvang 22:00 uur
- Alle diensten worden geleid door ds. Marloes van Doorne.

Paasontbijt

zondag 20 april – 8:30 uur in de Grote Zaal

kosten: €2,50 p.p., kinderen eten gratis mee

Opgave: via de lijsten in de kerk of per mail predikant@pghkorenaar.nl - opgeven kan t/m zondag 13 april.

Een feestelijk begin van Pasen. We nodigen iedereen uit om op Paasmorgen om 8:30 uur te komen ontbijten in de Korenaar. We zorgen voor lekkere broodjes, beleg, koffie/thee en natuurlijk een ei.

De tuin...

Er komt kleur in de kerktuin.

Het wildemanskruid, ook wel Paasbloem genoemd, bloeit volop met mooie paarse bloemen.

Klaverzuring, met de kleine witte bloempjes, worden ook wel Hallelujabloempjes genoemd.

De Judaspenning heeft de winter overleefd en bloeit met paarse bloemen.

Geel van forsythia en narcissen als teken van licht en warmte van de zon, als teken van de Eeuwige.

Geniet ervan!!!

Rita de Gelder