



## Liederen en lezingen voor zondag . . . . .

Gz. 160: 1 en 2; Ps. 93: 1 en 4; Gloria (Taizé); Een koning is geboren; Lucas 2: 22-40; *Nu is het woord gezegd*; *Vanwaar zijt Gij gekomen*; Gz. 293: 1, 2 en 4

## ➤ Vandaag:

wordt de dienst geleid door ds. Marloes van Doorne. Is Piet Boon onze organist. De kostersdienst wordt waargenomen door Hilbrand Zintel. De oppasdienst wordt verzorgd door Bjorna Wanders. Daphne Wanders en Daphne Kalisvaart leiden de kindernevendienst. De inzamelingen zijn voor diaconie en kerk. Na de dienst bent u welkom bij de koffie in de Dobber.

### **Tiernernevendienst**

Voor de jongeren uit de eerste drie klassen uit de middelbare school is er vandaag weer tiernernevendienst. Zij gaan de balans opmaken van het afgelopen jaar; wat voor jaar is het geweest? De leiding is in handen van Sjaan Bos.

### **De 1e inzameling:**

is voor de **Diaconie** // "MAX Maakt Mogelijk", Moldavië is het armste land binnen van Europa, duizenden gezinnen leven ver onder de armoedegrens.

Voor de ouderen hebben het zeer moeilijk en zeker nu de winter zich heeft aangekondigd zullen weer heel wat ouderen deze barre tijd niet overleven. Bekijken wij de toestand in de stad Straseni, daar leeft zelfs 40 procent van de ouderen ver onder de armoedegrens, ze zijn sociaal geïsoleerd, ziek en vervuild.

"MAX Maakt Mogelijk" heeft in Moldavië in heel wat plaatsen de helpende hand uitgestoken en niet alleen uitgestoken maar zeker ook de handen uit de mouwen. Ziekenhuizen die niet eens meer ziekenhuizen genoemd mogen worden, worden met behulp van "MAX Maakt Mogelijk" verbouwd tot wat wij in hier een goed ziekenhuis noemen. Veel vrijwilligers uit ons land reizen jaarlijks naar Moldavië en andere landen in Oost Europa om de toestanden in de zorg en gezondheid te verbeteren.

MAX maakt het mogelijk, kunnen wij het mogelijk maken dat MAX door kan gaan met dit uitzonderlijke werk onder de armste van Europa. HELP alstublieft.

Uw diaconie

### **Lief en leed in de gemeente**

Voor berichten over lief en leed in onze gemeente kunt u contact opnemen met uw predikant en/ of met de wijkouderling. Het beste is zij telefonisch bereikbaar tussen 8.45-9.15u of 16.30-17.00u.

Natuurlijk kunt u het altijd proberen en eventueel een boodschap achterlaten op het antwoordapparaat.

Zij belt u dan zo snel mogelijk terug. Tel.: 589164, Email [predikant@pghkorenaar.nl](mailto:predikant@pghkorenaar.nl)

### **Pastoraat**

.....

## ➤ Deze week:

### **maandag 31 december, oudejaarsdag,**

begint de dienst op oudejaarsavond om 19.30 uur. Voorganger is ds. Marloes van Doorne. Herman Verbree bespeelt het orgel. Onze koster is Wim Rademaker. De inzamelingen zijn voor kerk en diaconie.

### **De 2e inzameling** is voor de Diaconie / eigen werken

Op de drempel van het oude jaar vraagt de diaconie nog één keer uw aandacht. Er is in het afgelopen jaar veel aandacht geweest voor Noodhulp, binnenlandse en buitenlandse projecten. Projecten die door gemeenteleden zijn aangedragen en verzoeken van organisatie die heel goed en verantwoord werk doen over de hele wereld. Blijven wij dicht bij huis in ons eigen dorp, zien wij de zorg van mensen in financiële problemen komen ook hier toenemen. Als diaconie kan en mag je daar je ogen en je oren niet voor sluiten. Op tijd zijn is beter dan wachten tot het leed niet meer te overzien is., Wij moeten als gemeenten openstaan voor de ander die in moeilijkheden verkeerd. Omzien naar elkaar

Uw diaconie.

## **- dinsdag 1 januari 2013, nieuwjaarsdag,**

is er een morgengebed in de grote zaal, verzorgd door de liturgiecommissie. Dit begint om 10.30 uur. Vanaf 10.00 uur is er koffie en gelegenheid elkaar een goed Nieuwjaar toe te wensen. Muzikale begeleiding: Jos Qualm. Onze koster is Aad van Zanten.

Er is vandaag één collecte: ½ **Kerk** - ½ **Diaconie**

U ziet het goed de samenwerking tussen de Commissie van Kerkrentmeesters en de Diaconie is uitstekend. Zo hoort het ook, samen bouwen aan de gemeente van onze Heer, is samen omzien naar elkaar. Al heeft elke commissie het beste met de gemeente voor en moeten zij allemaal nog steeds op de kleintjes letten. Gaven delen Wereld wijd, ook in onze gemeente de Korenaar geldt die regel. Zo gaan wij het nieuwe jaar beginnen. Samen, dan ben je sterk.

Uw diaconie

**- vrijdag 4 januari - 20.00 tot ca. 22.30u in de Grote Zaal.**

**Filmhuis 'Les Intouchables'** O.l.v. Willem en Nelleke de Beus  
kosten €2,50

Eerst samen naar een goede film kijken en daarna onder het genot van een drankje er over na praten, dat kan in ons eigen filmhuis. Op het programma staat vanavond 'Les Intouchables'.

De aan een rolstoel gekluisterde miljonair Phillipe woont in een kast van een huis in Parijs. In diezelfde stad werkt de jonge Sengalees Driss aan schimmige zaakjes. Omdat hij een uitkering krijgt moet hij wel af en toe solliciteren. Dan wordt hij plots aangenomen als de verzorger van Philippe.

## ➤ **Volgende week zondag, 6 januari 2013**

is onze voorganger ds. H. Overeem uit Boskoop. Het orgel wordt bespeeld door Herman Verbree. Kees de Jong is onze koster. Sharitsa Obispo en Barbara van Rijthoven leiden de kindernevendienst. De 1<sup>e</sup> inzameling is voor de diaconie en de 2<sup>e</sup> voor het onderhoudsfonds. Na de dienst staat de koffie voor u klaar in de Dobber.

## ➤ **En verder .....**

### **Bijbelkring 'Openbaring'**

**Maandag 7 januari - 19.30 tot 21.00u in de Dobber**

o.l.v. ds. Marloes van Doorne

kosten bijdrage voor koffie/thee

Het Bijbelboek Openbaring blijft de eeuwen door de aandacht trekken. Is dat vanwege de apocalyptische beelden en de verwachting van het einde der tijden? Of is het de boodschap van troost en uitzicht waardoor mensen het volhouden in moeilijke omstandigheden? We waren nog lang niet uitgepraat en uitgedacht over Openbaring, daarom gaat in 2013 deze Bijbelkring door. We gaan verder waar we gebleven waren, namelijk hoofdstuk 6: de vier ruiters. Ook als je nog niet eerder hebt meegedaan, ben je van harte welkom!

### **Taizé gebedsviering in de Korenaar**

**13 januari - 19.00u**

Een Taizé-viering is een viering waarin eenvoudige gezangen, begeleid door piano centraal staan. De teksten van die liederen zijn maar een paar woorden lang, meestal bijbelteksten of gebeden, maar in de herhaling schuilt de kracht. Wie wil zingt mee, wie wil luistert. Een enkele korte bijbellezing, een psalm, een gebed is alles wat gesproken wordt, er is geen preek of overweging. Wie wil kan op een aangegeven moment naar voren komen en een kaarsje aansteken.

We volgen de lezing van die zondag in Taizé: Lucas 3: 15-22. Er zal een gelegenheidskoor gevormd worden o.l.v. Heleen Polderman. Dit koor oefent voorafgaand aan de viering. We repeteren van 16.30u tot 18.00u, daarna eten we met elkaar. Neem zelf een boterhammetje mee, wij zorgen voor soep. Om 19.00u begint de gebedsviering. Vind je het leuk om te zingen, doe dan mee!

### **Fotografen in de kerk**

De komende weken zult u regelmatig een fotograaf aan het werk zien in en rondom kerkdiensten. Zij maken foto's voor onze nieuwe website. Als u bezwaar heeft om op een foto te staan, laat dit dan weten aan de ouderling van dienst. Als er kinderen op de foto staan, zullen de ouders voor de publicatie om toestemming worden gevraagd.