



GEMEENTEBRIEF

Protestantse Gemeente Hazerswoude
3 november 2013
Volgnummer 1088

➤ Vandaag:

We lezen Ruth 2. Het thema is 'Beschermdende vleugels gezocht'. Deze dienst, die voorbereid is door ds. Marloes van Doorne, zal geleid worden Rita de Gelder en Nelleke de Beus. Herman Verbree bespeelt het orgel. Onze koster is Cok Rademaker. Martha Rademaker en Bjorna Wanders zorgen voor de kinderopas. De kindernevendienst wordt geleid door Daphne Wanders en Martine Timmermans.

En natuurlijk is er na de dienst koffie, die u wordt aangereikt in de Dobber.

De inzamelingen:

De 1^e inzameling van uw gaven is voor **Kerk in Actie Najaarszendingsweek Geroepen om te delen**

De opbrengst van de collecte is vandaag bestemd voor het werk van Henriëtte Nieuwenhuis op Zuid- Sumatra en voor andere zendingsprojecten van Kerk in Actie.

2^e inzameling van uw gaven is voor **de verzending van de versierde en gevulde schoenendozen**

De kinderen van de Johannes Postschool zijn vanaf de laatste Kerk en Schooldienst druk aan het werk geweest. Schoenendozen zijn versierd en worden gevuld met schoolspullen, toiletartikelen en speelgoed voor leeftijdsgenootjes in ontwikkelingslanden. Zo wordt een simpele schoenendoos een prachtig cadeau! Voor de opslag, het transport en het foldermateriaal is **€6 per doos** nodig. Wilt u weer helpen om heel veel kinderen blij te maken met zo'n onvergetelijk cadeau?

Uw diaconie

Bloemengroet:

De bloemen gaan vandaag met een hartelijke groet van ons allen naar Mw.Thea van der Niet in "Driehof"

Lief en leed in de gemeente

Voor berichten over lief en leed in onze gemeente kunt u contact opnemen met uw wijkouderling of met de scriba.

Berichten uit Zuid-Afrika

Het adoptieavontuur van Marloes en Corné in Zuid-Afrika verloopt helemaal volgens plan. Prachtige foto's van een gelukkig stel met hun kindje zijn te zien op de weblog die zij elke dag bijhouden. Zo kan iedereen op de hoogte blijven van alle belevenissen.

Van verschillende mensen hoorden wij dat de link naar de weblog niet goed functioneerde en niet voor iedereen bereikbaar was. Inmiddels is dat aangepast en als u ook wilt mee genieten dan is dit de juiste link: <http://afrikaansedroom.wordpress.com/>

➤ Deze week:

Woensdag 6 november 2013, dankdag,

begint de dienst om 19.30 uur en wordt geleid door ds. Janneke Nijboer uit Hazerswoude. Organist is Jos Qualm. Wim Rademaker is onze koster. Er is één inzameling die bestemd is voor de diaconie.

Volgende week, zondag 10 november,

wordt de dienst geleid door ds. H.C. Pasterkamp uit Oegstgeest. Herman Verbree bespeelt het orgel. Onze koster is Hilbrand Zintel. Yvonne van Zanten en Suzanne v.d. Haven verzorgen de kinderopas. De kindernevendienst staat onder leiding van Lydia Bol en Barbara van Rijthoven. De 1e inzameling is voor de kerk en de 2e voor het plaatselijk missionair werk. Na de dienst staat de koffie voor u klaar in de Dobber.

Orde van dienst

Thema: Beschermdende vleugels gezocht

Zingen voor de dienst:

Vrede voor jou, hierheen gekomen

Welkom en mededelingen

Intochtslied: Psalm 146: 1 en 4

Stil gebed

Groet

Klein Gloria

Verootmoediging

Woord van genade: Romeinen 8: 38 en 39

Loflied: Lied 654: 6

Wetslezing: Exodus 20: 1-17

Zingen : Ps. 81: 1 en 8

Gebed bij de opening van de Schriften

Kinderlied: Lied 227 - 2x zingen

Lezen: Ruth 2: 1-23

Zingen: Te doen gerechtigheid

Verkondiging

Muzikaal intermezzo

Zingen: Lied 221: 1 en 3

Geboden

Collecten

Slotlied: Lied 868: 1, 2 en 5

Zegen

En verder

Mosselmaaltijden

In november zullen er weer twee mosselmaaltijden worden georganiseerd. Op vrijdag 22 november en op zaterdag 30 november worden weer de mosselmaaltijden geserveerd in "de Dobber". Op 22 november is speciaal voor de zgn. midden groep. We beginnen om 17.30 uur de inschrijfprijs is € 27,50 pp. De opbrengst is voor het algemene reserve fonds van de kerk. Voor die prijs krijgt u een volledige maaltijd met een cocktail, een amuse, een voorgerecht en de traditionele Zeeuwse mosselpan en is inclusief wijn en frisdrank. We sluiten af met koffie en thee. Aanmelden kan nog bij ondergetekende.

Hartelijke groet, Wim Vreeke

Filippus dagboek 2014

Het Filippus dagboek is een praktisch en geliefd dagboek dat al 128 jaar lang aan velen ondersteuning biedt bij het bijbellezen. Voor elke dag is er een schriftlezing uit De Nieuwe Bijbelvertaling, een korte meditatie en een lied. Iedere predikant verzorgt een maand lang een tekstuitleg in beknopte en pakkende bewoording.

Medewerkers aan deze uitgave zijn: E.J. Terpstra te Urk, P.H. Zaadstra te Kockengen (redactie), C.G. Kant te Katwijk aan Zee, A.M. van de Wetering te Epe, D. Westerneng te 's-Gravenpolder/Baarland, R.R. Maathuis te Werkendam, A.S. Rienstra(†) te Scheveningen, H.J. Paas te Zuilichem, G.J. Mink te Herwijnen, H.M. Jansen te Leeuwarden, A. Haasnoot te Rijnsburg, J. van Mulligen te Lelystad en P. Rozeboom te Aldeboarn.

De prijs is € 6,95 en Wil Slappendel wil het voor u bestellen. Telefoon 589208

Kerstdienst:

Op 24 december om 21:30 uur is er een gezamenlijke kerstdienst in de Korenaar.

Nadere informatie volgt.

Beste filmhuisbezoekers,

Voor de eerste filmavond van dit seizoen staat de film *Fill the void* op het programma. Deze film kreeg in de pers lovende kritieken en de thematiek (dilemma : eigen gevoelens volgen of je schikken in wat van je gevraagd wordt) sprak ons aan.

In september is de film ook op CD verschenen en wij hebben hem inmiddels bekeken.

Ons oordeel: een zeer mooi gemaakte, gestileerde film , maar het verhaal wordt traag en meer in beelden dan in woorden verteld. Om die reden achten wij hem niet zo geschikt voor het filmhuis zoals wij dat kennen.

We gaan nu *In a better world* draaien.

Deze film gaat over o.a. (de gevolgen van) pesten op school; over wraakgevoelens en hoe daar mee om te gaan; over gebrekkige communicatie tussen partners en in gezinnen. Wij vonden het een boeiende film die helemaal past in het genre films dat we tot nu toe gedraaid hebben.

Een korte impressie van het verhaal:

Anton werkt als ontwikkelingsarts in Afrika en is amper thuis bij zijn gezin dat in Denemarken woont. Zijn oudste zoon Elias wordt op school gepest, maar dit verandert wanneer een nieuwe klasgenoot Christian het voor hem opneemt. Christian is na zijn moeders dood - die hij heel moeilijk kan verwerken - samen met zijn vader naar Denemarken verhuisd en woont in bij zijn oma.

De twee jongens vinden steun bij elkaar. Christian weet met zijn opgekropte woede geen raad en betreft Elias bij een gevaarlijke wraakactie...

Mocht iemand graag de film *Fill the void* willen bekijken : hij is in ons bezit en kan uitgeleend worden!

Hopelijk tot ziens op vrijdag 8 november,

Met hartelijke film-groeten,

Willem en Nelleke de Beus