



GEMEENTEBRIEF

Protestantse Gemeente Hazerswoude
3 maart 2013
Volgnummer 1053

Liederen en lezingen voor zondag 3 maart - Verdriet

Alles wat over ons geschreven is; Mijn ogen zijn gevestigd; Bleib mit deiner Gnade; Themalied: Nieuw Leven; Lucas 13: 1-9; Ps. 103: 1 en 3; 2 Samuël 12: 16-25; Ik sta voor U in leegte en gemis; Als het ademen faalt; Genade zo oneindig groot

➤ **Vandaag: zondag 3 maart 2013,**

de 3^e zondag van de 40-dagentijd, wordt de dienst geleid door ds. Marloes van Doorne. Herman Verbree bespeelt het orgel. Onze koster is Wim Rademaker. Ellen van Zanten en Marleen Graper verzorgen de kinderopas. De kindernevendienst wordt geleid door Sharitsa Obispo en Sandra v.d. Haven. De 1^e inzameling is voor de voorjaarszendingsweek en de 2^e voor de diaconie. Na afloop van de dienst bent u uitgenodigd voor een kopje koffie in de Dobber.

Vanmiddag, om 16.00 uur is er een peuter- en kleuterdienst, hier in de Korenaar. De leiding is in handen van ds. Marloes van Doorne en het thema is: Het is pas feest als iedereen er is!. Dus...iedereen van harte welkom!

1^e inzameling van uw gaven is voor de: **Kerk in Actie / Voorjaarszendingsweek**

Wij christenen in Nederland kunnen nogal vredig met de andere religies leven, natuurlijk verschillen wij op heel wat punten van mening. Maar ook in onze eigen kerk zijn de mening en opvattingen. In Ghana hebben christenen het moeilijker, tussen de moslims leven wil jet leven vaak zeer moeilijk. Toch zie je de christelijke gemeentes groeien. Juist door te laten zien dat een ieder mede mens je naaste is en klaar wilt staan om de helpende hand te bieden. laat christenen ook in Ghana van het nieuw leven genieten en het uitstralen. Uw diaconie

Eveneens vandaag.

Peuter- en kleuterdienst

zondag 3 maart - 16.00u

Thema: Het is pas feest als iedereen er is!

Kinderen van 0 t/m 6 jaar zijn van harte welkom samen met hun ouders, broers en zussen, opa's en oma's, de buurvrouw en iedereen die zin heeft om mee te gaan. We vertellen een Bijbelverhaal en we zingen met elkaar. Na afloop is er limonade met iets lekkers en koffie of thee voor volwassenen. Kinderen mogen na afloop ook iets knutselen om mee te nemen als herinnering.

Neem een kussen mee om op te zitten en je eigen muziekinstrument.

Tot 3 maart!

ds. Marloes, Amber en Lydia

Bloemengroet:

De bloemen gaan vandaag met een hartelijke groet van ons allen naar Mevr J. Groenheijde-Slootweg, Hazerswoude-Rijndijk

Lief en leed in de gemeente

Voor berichten over lief en leed in onze gemeente kunt u contact opnemen met uw predikant en/ of met de wijkouderling. Het beste is zij telefonisch bereikbaar tussen 8.45-9.15u of 16.30-17.00u.

Natuurlijk kunt u het altijd proberen en eventueel een boodschap achterlaten op het antwoordapparaat.

Zij belt u dan zo snel mogelijk terug. Tel.: 589164,

Email predikant@protestantsegemeentehazerswoude

Pastoraat

Dhr. Cees van Aalst bedankt u allen hartelijk voor alle kaarten die hij mocht ontvangen. Hij deed hem goed. Hij vindt het fijn om zo de gemeenschap te ervaren. Hij luistert trouw mee met de kerktelefoon.

➤ Deze week:

Lectio Divina

Maandagavonden in de 40-dagentijd van 19.00-19.45u in de Kerkzaal

o.l.v. ds. Marloes van Doorne

Lectio Divina is een spirituele manier van Bijbel lezen. Het is al een heel oude methode, ontstaan in kloosters. Het is een langzaam, aandachtig en indringend lezen en in zich opnemen van Gods Woord, dat achter de 'woorden' van de Schrift verwijlt, en daar in stilte wacht om je persoonlijk aan te spreken. Het lezen bestaat uit vier stappen:

lectio - lezing van de tekst

meditatio - overweging van de tekst

oratio - gebed

contemplatio - nadere beschouwing 'Wat heeft het mij te zeggen, hier en nu?'

Zeker in de 40-dagentijd kan dit een mooie manier zijn van bezinning. We volgen de teksten die op het leesrooster staan. De avonden zijn los van elkaar te volgen.

Schilderen in de 40-dagentijd

Maandagavonden in de 40-dagentijd van 20.00 tot 22.00u

O.l.v. Annette van den Bosch

Kosten: €2,50 per keer

Annette van den Bosch geeft dit jaar een schildercursus voor iedereen met geen, een beetje of meer ervaring. Er wordt gebruik gemaakt van een collage-techniek. De avonden zijn los van elkaar te volgen. Er wordt gewerkt met de Bijbelteksten en thema's die in de 40-dagentijd in de kerkdiensten gebruikt worden. Als het kan worden de schilderijen ook in de diensten gebruikt.

- **Volgende week, zondag 10 maart** de 4^e zondag van de 40-dagentijd, is onze voorganger ds. H.C. Pasterkamp uit Oegstgeest. Organist is Piet Boon. Onze koster is Aad van Zanten. De kinderopas wordt verzorgd door Elze Verhorik en Wouter Windhorst. Lisette Langelaar en Daphne Kalisvaart leiden de kindernevendienst. De 1^e inzameling is voor het binnenlands diaconaat van Kerkinactie en de 2^e voor het onderhoudsfonds. Na de dienst staat er koffie voor u klaar in de Dobber.

➤ En verder

Dank voor uw medewerking.

Via de brievenbus, de ouderlingen en de mail ontvingen wij een 13-tal formulieren terug voor de aanmelding van ambtsdragers. Veel formulieren waren door een echtpaar ingevuld, dus dat is maal twee, maar op het totaal van de kerk is het maar een klein aantal. Dat is jammer, want we moeten toch samen onze kerk draaiende houden.

Met de ingediende suggesties gaat de kerkenraad deze week aan de slag om vervolgens gesprekken met mensen te voeren of zij het werk van ambtsdrager op zich willen/ kunnen nemen.

Dank voor uw reacties. Over de uitkomsten houden wij u op de hoogte.

Jan Luuk van Dijk, scriba.



Running Dinner

Op 20 april organiseren we een Running Dinner. Bij een Running Dinner gaat men letterlijk bij elkaar aan tafel. Mensen stellen hun huis open voor gasten, anderen zijn gast aan tafel. De ene gang hier, de volgende daar. Zo leer je elkaar tijdens de maaltijd van een heel andere kant kennen. In de bijbel wist men het al: aan tafel, daar komen de gesprekken op gang.

We gaan in groepjes (4-6 personen) bij elkaar thuis eten. Het voor- en hoofdgerecht eet je bij iemand thuis, en beide gerechten op een ander adres. Het nagerecht wordt geserveerd in de Korenaar, hier komen alle deelnemers weer bij elkaar om gezellig na te praten en ervaringen te delen.

Iedereen kan meedoen en voor kinderopvang en een apart programma voor de jeugd wordt gezorgd. Meer informatie en het aanmeldingsformulier vindt u in Kerkklanken en op de website van de kerk. Aanmeldingsformulieren liggen ook op de steen in de hal, downloaden via de website kan ook: www.pghkorenaar.nl. Voor vragen kunt u contact opnemen via: runningdinner@pghkorenaar.nl of telefonisch bij een van de organisatoren: Heleen Polderman (tel. 071-3416744), Marijke Westerman (tel. 0172-501610), Ellen Windhorst (tel. 0172-589940).

Paasontbijt

zondag 31 maart - 8.45u in de Grote Zaal

We willen dit jaar het feest van Pasen extra feestelijk beginnen door met elkaar te ontbijten. We nodigen iedereen uit om op Paasmorgen om 8.45u te komen ontbijten in de Korenaar. We zorgen voor lekkere broodjes, beleg, koffie/thee en natuurlijk een ei.

Inschrijfformulieren liggen op de meeleeftafel, maar je kan ook mailen naar jeugd@pghkorenaar.nl.

Opgeven kan t/m 24 maart. We vragen €2,50 p.p., kinderen eten gratis mee. Bestek graag zelf meenemen!

Om alles voor elkaar te krijgen hebben we wel wat hulp nodig: mensen die de dag voor Pasen helpen met klaarzetten van de tafels in de Grote Zaal, mensen die helpen bij het afruimen en we zoeken mensen die mee willen helpen om de tafel fleurig te versieren. Help je mee? Natuurlijk kan het alleen een mooi feestelijk ontbijt worden als jij en u er bij zijn!

Wijkavond wijk 4 op een ander adres

Door omstandigheden is het adres van de wijkavond van wijk 4 veranderd. Op 10 maart wordt deze niet gehouden bij fam. Bos, maar bij fam. Voets.

40-dagenkalender

Op de Facebookpagina van de Korenaar wordt vanaf aswoensdag, 13 februari, een 40-dagenkalender bijgehouden. Met: muziek op maandag; dichten op dinsdag; wijze woensdag; delen op donderdag; vegetarische vrijdag; zin zien op zaterdag en bidden op zondag.

Ook voor mensen die niet actief zijn op Facebook is deze kalender te zien. Kijk daarvoor op de website van de Korenaar: www.pghkorenaar.nl

Kerk- en Schoollied van de maand

In Kerkklanken van maart heb ik per ongeluk het verkeerde lied van de maand genoemd. Het lied van maart is 'Alles wat over ons geschreven is' Tussentijds 145, een hertaling van Gz. 173. Een lied voor de 40-dagentijd geschreven door Willem Barnard.

Frits Mehrtens schreef muziek waarbij je aan de noten kunt zien en vooral kunt horen wat de tekst zegt. De melodie begint heel klein en laag en wordt aan het einde steeds hoger. Alsof de vreugde dichterbij komt. We kijken steeds verder omhoog, van het kruis naar de hemel. De melodie richt ons al een beetje op.
ds. Marloes van Doorne

Vakantie

Van dinsdag 5 maart tot en met dinsdag 12 maart zijn wij op vakantie. Bij dringende gevallen kunt u contact opnemen met uw wijkouderling of onze scribe Jan Luuk van Dijk 0172-588793.

ds. Marloes en Corné van Doorne