



GEMEENTEBRIEF

Protestantse Gemeente Hazerswoude

3 februari 2013

Volgnummer 1049

Liederen en lezingen voor zondag 3 februari - Midden onder ons

De vreugde voert ons naar dit huis; Ps. 71: 1 en 2; Ps. 136: 1, 12 en 13; Als je geen liefde hebt voor elkaar; Lucas 4: 21-30; Gz. 169: 1, 2 en 4; Gz. 457: 4; Gz. 446: 1 t/m 5; Wilhelmus

➤ **Vandaag: zondag 3 februari 2013,**

vieren we samen het heilig avondmaal en hebben wij enkele mensen van het dovenpastoraat op bezoek. Voorganger is ds. Marloes van Doorne. Het orgel wordt bespeeld door Piet Boon. Onze koster is Wim Rademaker. Mieke de Haan en Bjorna Wanders verzorgen de oppasdienst. De kindernevendienst staat o.l.v. Manon de Jong en Daphne Kalisvaart. De 1^e inzameling is voor het werelddiaconaat en de 2^e voor het onderhoudsfonds. De avondmaalscollecte is voor Tolong Flores. Na de dienst bent u uitgenodigd voor de koffie in de Dobber.

H.A. maal collecte: Diaconie voor, Stichting "Tolong Flores"

Wat doet u als u op vakantie bent? Er zijn mensen die tijdens hun vakantie gegrepen worden door het lot waarin de lokale bevolking moet leven. Het houdt ze vast, gaan er mee naar huis en daar ontstaan dan plannen om iets voor die bevolking te gaan doen. Stichting "Tolong Flores" werkt op het Indonesische Flores aan de verbetering van het onderwijs en de huisvesting voor het geven van onderwijs. Het initiatief komt van de Koudekerker, Cees van Beusekom. Projecten van de stichting zijn, lesmateriaal, computer cursussen, computer programma's, sanitaire voorzieningen, en betere schoolgebouwen. Als jij je het lot van anderen zo aantrekt en daadwerkelijk zonder winstbejag aan de slag gaat om de ander te helpen, dan zit je hart op de goede plaats.

Laat ook uw hart spreken en help Stichting "Tolong Flores".

1^e inzameling van uw gaven is voor: Kerk in Actie / Werelddiaconaat. Water, bron van leven.

Afrika een continent met uiteenlopende streken, mooie vruchtbare oorden waar bomen, planten en alles wat men aan zaad voor voedsel in de grond stopt weelderig groeit. Men heeft er geen gebrek aan water. Helaas zijn er hele streken zelfs landen waar niet wil groeien omdat water er haast niet is. In deze landen zijn gelukkig organisaties als b.v. Kerk in Actie, bedrijven en scholen aan de slag gegaan om waterpompen te gaan plaatsen. De eenvoudigste en goedkoopste waterpompen zijn de touwpompen en men kan uit ondergrondse watergangen of bronnen met deze pompen water naar de oppervlakte pompen dat bijna te drinken is. Wat hebben wij het toch ontzettend goed, even een draai aan de kraan en je kan net zoveel water nemen als je wilt. Twee emmertjes water halen, twee emmertjes pompen.

Ach laten wij gaan zorgen dat er eerst touw pompen komen. Helpt u mee?

Uw diaconie

Bloemengroet:

De bloemen gaan vandaag met een hartelijke groet van ons allen naar Mevr. G. de Wit.

Lief en leed in de gemeente

Voor berichten over lief en leed in onze gemeente kunt u contact opnemen met uw predikant en/ of met de wijkouderling. Het beste is zij telefonisch bereikbaar tussen 8.45-9.15u of 16.30-17.00u.

Natuurlijk kunt u het altijd proberen en eventueel een boodschap achterlaten op het antwoordapparaat.

Zij belt u dan zo snel mogelijk terug. Tel.: 589164,

Email predikant@protestantsegemeentehazerswoude

Pastoraat

Dhr. Cees van Aalst heeft vorige week een paar dagen in het ziekenhuis gelegen omdat hij zoveel pijn had aan zijn heup. De oorzaak is nog niet echt gevonden, maar hij is blij dat hij weer thuis is. Een kaartje ter bemoediging zal zeker op prijs worden gesteld.

Hazerswoude-Dorp

Mw. Ella van Wieringen is opgenomen in het Rijnland ziekenhuis. Ze heeft een breuk in het bekken. Ze zijn nog met onderzoek bezig, maar het zal met rust moeten genezen.

Rijnlandziekenhuis, afdeling 2A, kamer 201, Postbus 4220, 2350 CC Leiderdorp.

➤ **Deze week:**

Avondmaalsviering in Driehof

donderdag 7 februari - 15.00u in de Bovenzaal (zorgcentrum Driehof)

Deze week is er voor de bewoners van de Driehof en Hazelhof en voor andere mensen die de zondagse kerkdienst niet kunnen bezoeken de mogelijkheid om het Heilig Avondmaal te vieren. Voorganger is ds. M. van Doorne-Wolfs. Van harte welkom!

Wilt u gebracht en gehaald worden, neem dan contact op met uw wijkouderling of de diaconie (zie jaarboekje).

➤ **Volgende week, zondag 10 februari 2013,**

wordt de dienst geleid door ds. mw. M.v.d. Zwaag uit ter Aar. Organist is Herman Verbree. Kees de Jong is onze koster. De oppasdienst wordt verzorgd door Martha Rademaker en Celine van Rijthoven. Lisette Langelaar en Barbara van Rijthoven leiden de kindernevendienst. De inzamelingen zijn voor diaconie en kerk. Na afloop is er ruimte voor ontmoeting bij de koffie in de Dobber.

➤ **En verder :**

Bijbelkring 'Openbaring'

Maandag 11 februari - 19.30 tot 21.00u in de Dobber

o.l.v. ds. Marloes van Doorne

kosten bijdrage voor koffie/thee

Het Bijbelboek Openbaring blijft de eeuwen door de aandacht trekken. Is dat vanwege de apocalyptische beelden en de verwachting van het einde der tijden? Of is het de boodschap van troost en uitzicht waardoor mensen het volhouden in moeilijke omstandigheden?

We vervolgen onze ontdekkingsstocht. We zijn aanbeland bij hoofdstuk 7: 'De menigte voor Gods troon'.

40 dagen-kalender

Om de vastentijd bezinnend door te komen, heeft de Protestantse Kerk in Nederland de kalender 'Een weg met mensen' gemaakt. De kalender bevat veel korte meditatieve teksten en is gericht op praktische toepassing. Gebeden, gedichten, uitleg bij bijbelgedeelten met toepassing, en uitspraken van mensen over Pasen leiden de lezer door de veertigdagentijd naar Pasen.

De kalender kost €4,-. Een bestellijst ligt op de meeleeftafel of geef het door via predikant@pghkorenaar.nl. Bestellen kan t/m 3 februari.

Schilderen in de 40-dagentijd

Maandagavond van 20.00 tot 22.00uur

O.l.v. Annette van den Bosch

Data: 11 februari, 18 februari, 25 februari, 4 maart, 11 maart, 18 maart, 25 maart

Kosten: worden later bekend gemaakt

Opgave: t/m 6 februari via predikant@pghkorenaar.nl / tel. 589397

Annette van den Bosch geeft dit jaar een schildercursus voor iedereen met geen, een beetje of meer ervaring. Er wordt gebruik gemaakt van een collage-techniek. De avonden zijn los van elkaar te volgen, maar het is wel handig om in ieder geval de eerste keer te komen omdat dan de techniek wordt uitgelegd. Er wordt gewerkt met de Bijbelteksten en thema's die in de 40-dagentijd in de kerkdiensten gebruikt worden. Als het kan worden de schilderijen ook in de diensten gebruikt.

Jeugdclubs

Op zaterdag 9 februari a.s. houden de jeugdclubs de jaarlijkse bazaar.

De opbrengst is bestemd voor nieuw spelmateriaal voor het jeugdwerk in de gemeente.

De bazaar is van 14.00 uur tot 17.00 uur in de regenboog, er is van alles voor jong en oud te doen, en u/jij bent hartelijk welkom.

Tot dan, de jeugdclubs

Bedankt voor het meeleven,

Na een mislukte eerste knieoperatie in 2010, is de hersteloperatie op 12 november 2012 gelukkig goed gegaan. Wel mocht ik 6 weken de knie geheel niet belasten en die tijd is voorbij. Nu loop ik weer bijna als vanouds. Al heb ik er weinig ruchtbaarheid aangegeven voor deze operatie, de reacties doormiddel van bezoeken, kaarten, bloemen, telefoontjes en mailtjes waren er heel veel.

Daarom wil ik u allen hartelijk bedanken voor het meeleven na deze laatste operatie, het heeft mij echt goed gedaan. Met vriendelijke groet, Alie de Waal